



**\* H.H. ENGELBEWAARDERS \***

**\* BADHOEVEDORP \***

# Kerklanken

NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE

HH ENGELBEWAARDERS

TE BADHOEVEDORP

33e jaargang nr. 7

mei 2019



VAN DE PATER

---

Wat een mooi feest was het op 28 april, de Tweede Zondag ván Pasen. Nogmaals aan u allen m'n hartelijke dank!

Vroeger werd die zondag, de octaaf dag van Pasen, "Beloken Pasen" genoemd. Daarmee werd de **Paastijd**, als ware het een luik, gesloten. Sinds de liturgische vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie bestaat de Paastijd uit 50 dagen. "De vijftig dagen vanaf de zondag van de verrijzenis tot en met de zondag van Pinksteren worden in vreugde en blijdschap gevierd als één feestdag, ja zelfs als één grote zondag." Daarom spreken we nu van de zeven zondagen ván Pasen.

"De *paaskaars* die zijn plaats heeft bij de ambo of bij het altaar, zal minstens bij alle liturgische vieringen van meer plechtige aard in deze tijd worden aangestoken; tot en met Pinksterzondag. Daarna wordt hij "op waardige wijze bewaard in de doopkapel; bij de viering van het doopsel worden de kaarsen van de pasgedoopten daaraan ontstoken. Bij de uitvaart wordt de paaskaars naast de lijkbaar geplaatst als teken dat de dood van de christen zijn of haar eigen Pasen is. Buiten de paastijd wordt de paaskaars niet aangestoken en ook niet in het priesterkoor bewaard".

Op de 40<sup>e</sup> dag (donderdag 30 mei) vieren we het hoogfeest van de **Hemelvaart** van de Heer. We herdenken zijn laatste verschijning, zoals deze verhaald is in het boek van de Handelingen van de Apostelen (Hand. 1, 1-11). Als Verrezene behoort Hij niet meer tot deze wereld; na zijn lijden is de Messias zijn glorie binnengegaan (Lucas 24, 46-53). De viering van Hemelvaartsdag herinnert ons aan het feit dat door Jezus' verrijzenis ons leven een nieuw perspectief heeft gekregen.

“De heilige tijd van 50 dagen wordt besloten met de zondag van **Pinksteren** waarop herdacht worden: de gave van de Heilige Geest aan de apostelen, de aanvang van de Kerk en het begin van haar zending naar alle talen, volken en rassen.”

De *zeven* gaven van de Geest zijn: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God. De *vruchten* van de Geest zijn volmaaktheden die de heilige Geest in ons bewerkt als eerstelingen van de eeuwige heerlijkheid. De kerkelijke traditie noemt er twaalf: “ liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid, bescheidenheid, matigheid, kuisheid” ( Gal. 5,22-23).

Bidden we in onze voorbereiding op het Pinksterfeest van ganser harte: Kom, Heilige Geest, vervul ons met ... .

Pater Loek Seeboldt o. carm

(Nb. de citaten zijn het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie 2018-2019)



---

# PAROCHIE NIEUWS

---

## **AARDSE ZAKEN**

In de rubriek “aardse zaken” behandelen we actuele zaken rondom de thema’s financiën en onderhoud.

### **Actie Kerkbalans: dank!!!**

Wij willen alle parochianen die mee hebben gedaan aan de actie Kerkbalans heel hartelijk danken. Als Parochie zijn wij oprecht dankbaar voor alle bedragen die al zijn binnengekomen of toegezegd. Mocht u de actiebrief kwijt zijn geraakt de rekeningnummers van de parochie staan op de laatste pagina van deze Kerklanken. Uw bijdrage is essentieel voor het voortbestaan van onze HH Engelbewaardersparochie.

### **Altijd al een (tweede) grote tuin willen hebben?**

Groene vingers of gewoon heerlijk de gedachten de loop laten tijdens het snoeien van een heg of het maaien van gras?

Rondom de HH Engelbewaarderskerk ligt een mooie, grote tuin. Een tuin die nog beter tot haar recht komt nu de A9 is omgelegd.

In de periode april-oktober vraagt dit het nodige onderhoud. De ervaring van de afgelopen jaren leert ons drie dingen. Ten eerste, dat het een leuke bezigheid is voor jong (vanaf een jaar of 16) en oud. Ten tweede dat vele handen samen het werk een stuk lichter maken. Ten derde dat de werkzaamheden zodanig gevarieerd zijn dat er voor een ieder wel iets van zijn of haar gading bijzit.

Wie heeft er zin en tijd om gemiddeld eenmaal per maand samen met elkaar twee of drie uur te werken in de tuin rondom de kerk? Vanzelfsprekend werken we niet aan een stuk door; we zorgen ook voor een pauzedrankje en wellicht wat lekkers erbij. Op basis van de aanmeldingen en de beschikbaarheid plannen we dan een dagdeel in. Daar gaan we in onderling overleg zeker uitkomen. Als iemand liever individueel aan de slag gaat dan is dat natuurlijk ook van harte welkom.

## **Tuingereedschap over?**

Gaat u kleiner wonen of heeft u uw tuin onderhoudsvrij gemaakt? Het tuingereedschap van onze parochie is aan vernieuwing toe. We zijn onder andere op zoek naar schoffels, snoeischaars, een spade en schop. We kunnen dat natuurlijk nieuw kopen maar wellicht staat er bij u in de schuur nog bruikbaar materiaal.

Aanmelden of vragen naar aanleiding van de rubriek Aardse Zaken? Dat kan per email (jos.dewit@upcmail.nl) of telefonisch 06-25011047.

Namens het parochiebestuur, Jos de Wit

## **ST. BERNARDUSHOF TE ADUARD**

Op ca. 8 kilometer ten westen van de stad Groningen ligt Aduard. Het dorp is gelegen aan de rand van Middag-Humsterland, één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland. Ooit lag hier het klooster Sint Bernardus dat na zijn opheffing in 1594 werd afgebroken. Daarmee kwam een einde aan het bestaan van één van de rijkste kloosters in Noordwest-Europa met een landbezit van 6000 ha. Een hoogtepunt in zijn geschiedenis is de zogenaamde `Aduarder kring`, geleerde bezoekers die in de tweede helft van de 15<sup>e</sup> eeuw gestudeerd hadden aan een Noord-Italiaanse universiteit en de gast waren van de abt van het Sint Bernardusklooster.

### **MUSEUM**

In één van de oudste huizen van het dorp, daterend uit ca. 1600 is het kleine sfeervolle museum Sint Bernardushof gevestigd. Enkele buitenmuren van het huis zijn nog gebouwd van de kloostermoppen van de afgebroken kloostergebouwen.

### **WANDELING**

Langs de contouren van het voormalige kloosterterrein die nog in de plattegrond van het dorp zijn terug te vinden, is een wandelroute uitgezet. Langs de route zijn informatieborden geplaatst, via welke de bezoeker met zijn smartphone of tablet 3D beelden kan oproepen van het middeleeuwse kloostercomplex.

Op zaterdag 19 oktober is er een bus geregeld, om deze mooie St. Bernardushof te gaan bezoeken. Schrijf deze datum in uw agenda. Hoe laat we vertrekken, de kosten en het opgeven leest u in het volgende Kerkklanken.. De reis gaat alleen door bij een minimale deelname van 30 personen.

Groet Loek Seeboldt en Ria Pieterse- Waaijman



# PERSONALIA

---

## Doopgesprek

Dopen vraagt tijd en aandacht. Daarom is er altijd voor de toediening van de Doop een gesprek. Waarom laat men een kind dopen? Heeft het verantwoordelijkheid ergens voor en wat betekent het? Dit wonder van het nieuwe leven vereist aandacht. Dat willen we ook samen tot uitdrukking brengen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze secretaresse tel. 6592591.



## NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN

---

### VASTENMAALTIJD

De vastenactiemaaltijd, die gehouden werd op dinsdag 2 April 2019 was goed bezet 45 parochianen hadden zich aan gemeld voor de vastenmaaltijd. Het was een gezellige sfeer. Het Fornuis had voor ons een heerlijk Indonesië gerecht gekookt.

De Pastor vertelde iets over de landen die maar weinig water hadden, daar ging het project over. Water verandert alles. We hebben een mooi bedrag opgehaald van ongeveer 250.00 euro. Daarvoor nog onze hartelijke dank.

We hopen dat we het volgend jaar weer kunnen doen, we zijn allemaal wat ouder en zoeken ook naar nieuwe mensen die ons zouden willen helpen daarbij. Hartelijke Groeten van de diaconie.

Contact persoon Bep v.d. Water. tel.. 020 6596412.



---

## GAARNE UW AANDACHT VOOR

---

### **Agenda**

Donderdag 20 juni 19:30 uur Liturgisch Beraad  
Woensdag 4 sept 14.00 uur Gespreksgroep over het boek God en ik van Alain Verheij 'Zin van het leven'

### **BEDANKT**

Wij willen graag een parochiegemeenschap zijn, waarbij wij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De jarigen worden door de wijkcontactpersonen in het zonnetje gezet, hetzij door een bloemetje of door middel van een felicitatiekaartje.

*Pater Loek schrijft:*

#### **Wat een geweldig feest!**

Lieve mensen uit Badhoevedorp, Nieuw-Vennep, Aalsmeer en elders, wat ben ik verwend op m'n jubileum met uw felicitaties, prachtige kaarten en gulle giften.

Ben er helemaal van onder de indruk en u/jou ontzettend dankbaar.

Dat je zo mag ervaren hoe je gewaardeerd en gedragen wordt door zo veel mensen. Het is me onmogelijk ieder daarvoor persoonlijk te bedanken. Daarom langs deze weg.

Hoop nog lang u van dienst te kunnen zijn en samen met u te werken in en voor de Kerk van Jezus Christus.

*Samen zijn we Kerk en staan we sterk.*

Met heel veel hartelijke dank en groet, Pater Loek Seeboldt o.carm

*Elly Bakker schrijft:*

Graag wil ik de kerkgemeenschap bedanken voor de prachtige bos rozen die ik mocht ontvangen, ben er erg blij mee. Op Palmzondag bracht een communicant mij een mooie Palmpaasstok, hartelijk dank en hartelijke groet.

*Mevrouw K. Koetsier schrijft:*

Bedankt voor de prachtige bloemen met mijn 94<sup>e</sup> verjaardag.

*Evert Bos schrijft:*

Blij verrast werd ik met een mooi boeket bloemen voor mijn 84<sup>e</sup> verjaardag. Hartelijk dank hiervoor.

*Jan en Aadje Doorenbosch schrijven:*

Veel dank voor de mooie bloemen die wij ter ere van onze verjaardagen (eind februari en begin maart) namens de Parochie van de Engelbewaarders van mevrouw Fietje van Hulsen mochten ontvangen. Haar bezoek met de tulpjes en druifjes was een leuke voorjaarsverrassing! Nogmaals dank en hartelijke groet.

*Ans Guezen schrijft:*

Dank je wel voor de mooie orchidee voor mijn 80e verjaardag.  
Vriendelijke groet Ans Guezen

*Piet Bouwhuis schrijft:*

O'nee, Rina was niet alom zichtbaar noch beroemd, toch werd haar naam in de HH.Engelbewaarders kerk genoemd, werd er voor haar uw aller gebed gevraagd, omdat het God had behaagd, haar te verlossen uit haar door ziekte veroorzaakte eenzaamheid, uw aller gebed ondersteunde dat Vaderlijk beleid.  
Dank u wel...!

*Familie van M.J. van der Lubbe (Riet) schrijven:*

Na een korte periode van afnemende gezondheid hebben wij afscheid genomen van Riet, geboren 8-12-1927, overleden 16-4-2019. Gaarne willen wij u bedanken voor de belangstelling en het medeleven bij het overlijden van onze lieve Riet. U heeft ons getroost en gesteund en dit zal ons helpen de goede herinneringen aan Riet te bewaren.

Neven en nichten en schoonzus Wil van der Lubbe-Koster



## INTENTIES

### **Zondag 19 mei 2019**

Jan en Jo Slaman

Anneke Doorenbosch-Schut

### **Zondag 26 mei 2019**

Siem en Marcel Rijkjes

Cor van Velsen

Rie v.d. A-Bouwhuis

Familie van Hulsen

Jan Kramer

### **Donderdag 30 mei 2019**

Theo van der Meer

### **Zondag 2 juni 2019**

Ouders Heima-van Buuren

Henk van Rijn

Joop, Jacobus en Apolonia van Weerdenburg

### **Zondag 9 juni 2019**

Maria Paulina Schreurs-Cappendijk

Joes Kloppenburg

Voor de overledenen van de familie van Weel: Vader, Moeder, Ans, Ellen, Tony, Jaap en alle andere dierbaren

### **Zondag 16 juni 2019**

Jo en Jan Slaman

Anneke Doorenbosch-Schut

Familie Vrolijk

Bertus en Tiny van Kaam-Veldt

### **Zondag 23 juni 2019**

Harry van Hulsen

### **Zondag 30 juni 2019**

Siem en Marcel Rijkjes

Jan Kramer

Cor van Velsen

Familie Vrolijk

Hans Bruck

**PAROCHIEGEGEVENS:**

HH. ENGELBEWAARDERS  
ADELAARSTRAAT 15A  
1171 TM BADHOEVEDORP  
tel.: 020 6592591

e-mail:

[secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl](mailto:secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl)  
[www.rkkerkbadhoevedorp.nl](http://www.rkkerkbadhoevedorp.nl)

**SECRETARIAAT:**

Openingstijden parochiesecretariaat tel. 020 6592591  
Bereikbaar di-,wo- en vrijdagmorgen  
van 09.00 tot 13.00 uur  
(mevr. L. van der Horst)

**PAROCHIEBESTUUR**

vice-voorzitter:

*(contactpersonen):*

Dhr. K. Verwey  
Papegaaistraat 8  
tel.: 020 6592269

secretaris:

Mw. J.M.A. Duijnstee  
Prins Willem-Alexanderlaan 2  
tel.: 020 6598822

penningmeester (ad interim)

Dhr. J. de Wit  
Pracanalaan 4  
Amsterdam  
tel.: 020 6109139

**REKENINGADRESSEN PAROCHIE:**

ING Bank: NL 07 INGB 0000 3565 63  
RABO Bank: NL 71 RABO 0393 6175 99

**MEDEWERKERS PAROCHIEBLAD KERKKLANKEN:**

Pater L. Seeboldt tel. 0297 – 34 73 31  
L. van der Horst

Drukkerij:

T. Mesman / B. de Boer

Coördinatie bezorgen:

P.J. van der A, Zwaluwstraat 75, tel 020 6592660

**INLEVEREN KOPY:**

adres:

Pastorie Adelaarstraat 15A  
voor 18 juni 2019

*De wijkcontactpersonen worden verzocht  
de Kerkklanken op te halen voor verspreiding  
op zondag 30 juni 2019*