



*** H.H. ENGELBEWAARDERS ***

*** BADHOEVEDORP ***

Kerkklanken

NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE
HH ENGELBEWAARDERS
TE BADHOEVEDORP

34e jaargang nr. 8

juli/augustus 2020



VAN DE PATER

Beste Parochianen en Medegelovigen,

Ben benieuwd hoe het met jou/u gaat. Hopelijk, naar omstandigheden, goed. Nu ik dit schrijf lijkt de corona-epidemie af te nemen. De lock-down wordt weer opgeheven. Maar tevens wordt gewezen op een mogelijk tweede golf. God beware ons!

Ben blij dat we gisteren (14 juni Sacramentsdag), met inachtneming van alle voorschriften, beperkingen (geen koor!) én gegevens mogelijkheden, weer de Eucharistie mochten vieren. Heb er een goed gevoel over en ben allen die meegeviert hebben zeer dankbaar.

In deze lijn zullen we ook de komende zondagen om 10:00 uur de Eucharistie vieren; tot 1 juli nog met 30 en vanaf dan met 100 deelnemenden. De kerk zal iedere woensdag- (marktdag!) en vrijdagochtend open zijn voor een persoonlijk gebed en/of om een lichtje te ontsteken bij Maria, de Moeder van Jezus en onze Voorspreekster bij alle nood.

We hopen en bidden dat alles vanaf september weer “normaal” zal zijn. Heb gehoord dat de stukjes in Kerkklanken voor iedere zondag, ter bezinning en inspiratie thuis, goed bevallen. Er is gevraagd dit voort te zetten. Daarom volgen hieronder teksten voor de zondagen 5 juli - 23 augustus.

Intussen wens ik u/jou toe: Gezondheid, Geluk en Gods Zegen!

p. Loek Seeboldt o.carm





AARDSE ZAKEN

In de rubriek “aardse zaken” behandelen we actuele zaken rondom de thema’s financiën en onderhoud.

Raakt het Corona virus ons ook financieel?

De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Als we de cijfers tot en met mei vergelijken met dezelfde periode in 2019 dan zien we dat de collecten eigen kerk zijn gehalveerd. Dat is verklaarbaar door het feit dat we al bijna drie maanden de kerk alleen open hebben voor persoonlijk gebed, het opsteken van een kaarsje en een korte wake op zondagochtend. Dat trekt gemiddeld circa 30 bezoekers op een zondagochtend en dat steekt schril af tegen de aantallen die we voor de uitbraak van het Corona virus mochten verwelkomen. Naast de halvering van de opbrengst collecten missen we ook de huurinkomsten van de Syrische parochie aangezien zij alleen betalen voor de dagdelen waarop zij gebruik maken van de kerk. De overige inkomsten (waaronder de huur van de voormalige parochie) blijven op peil alhoewel ook de actie kerkbalans circa 10% lager uitvallen ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2019. Wij hopen dat dit in de loop van het jaar nog goed wordt gemaakt. Aan de kostenkant is het effect relatief beperkt. We hebben relatief constante kosten. Tot nu toe vallen de uitgaven aan groot onderhoud nog mee. We houden wel rekening met een forse kostenpost aan de kerkklokken. Het geluid valt weg, de automatische klokkenluider is uitgevallen en het uurwerk loopt niet meer goed.

Vacature penningmeester

Met veel plezier heb ik bijna 10 jaar deel uitgemaakt van het parochiebestuur. Ik had ook de komende jaren graag deze functie willen vervullen. Binnenkort treed ik in dienst bij een van de toezichthouders op de financiële markten. Toezichthouders stellen stringente eisen aan nevenfuncties. Het beleid is om buitengewoon terughoudend te zijn met alle functies die nu of potentieel tot belangenverstremgeling kunnen leiden en/of een potentieel integriteitsrisico met zich mee kunnen brengen. Alles overwegende heb ik besloten om mijn taken als penningmeester van de Parochie neer te leggen. Het Parochiebestuur is zich aan het beraden op de ontstane situatie en probeert de vacature zo snel als mogelijk in te vullen.

Mocht u naar aanleiding van deze rubriek nog vragen of opmerkingen hebben en/of belangstelling hebben voor het penningmeesterschap neem dan gerust contact op met ondergetekende. Per email op jos.dewit@upcmail.nl of telefonisch via 06-25011047.

Namens het Parochiebestuur,

Jos de Wit, penningmeester



PERSONALIA

IN MEMORIAM Johanna Maria Smorenbug-Zwirs
*25-04-1931; † 29-01-2020

Het is onmogelijk iemand te vergeten die zoveel gaf om te herinneren. Op woensdag 29 januari 2020 is na een lang en liefdevol leven overleden Annie (Johanna-Maria) Smorenburg-Zwirs. Annie werd geboren op 25 april 1931.

De uitvaardienst werd gehouden op 4 februari 2020 in de parochiekerk H.H. Engelbewaarders te Badhoevedorp. Er zijn vele woorden vol liefde, waardering en persoonlijke herinneringen uitgesproken.

Annie is bijgezet in het graf van haar geliefde man Henk Smorenburg op de begraafplaats St. Franciscus van Sales te Lijnden.

Ze laat een zoon, dochter, vier kleinkinderen, twee achterkleinkinderen en andere dierbaren na die haar zeer missen.

Lia Zuurhout-Smorenburg



VIERINGEN EN DIENSTEN

Vanaf 1 juli 2020 kunnen we weer samen eucharistievieren met 100 deelnemers (met een onderlinge afstand van 1,5 meter).

Zondag 05 juli	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: H. Lohman	10:00 uur
Zondag 12 juli	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10:00 uur
Zondag 19 juli	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: E.van Poelgeest	10:00 uur
Zondag 26 juli	Eucharistieviering Gedachtenisviering Titus Brandsma Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: H. Lohman	10:00 uur
Donderdag 30 juli	Eucharistieviering Laatste donderdag v.d. maand Voorganger: Pater L. Seeboldt	10:30 uur
Zondag 02 augustus	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10:00 uur

- Zondag 09 augustus Woord- Communieviering 10:00 uur
Voorganger: Pastor J. Engelen
Lectrice: E. van Poelgeest
- Zondag 16 augustus` Eucharistieviering 10:00 uur
Maria Tenhemelopneming
Voorganger: Pater L. Seeboldt
Lectrice: H. Lohman
- Zondag 23 augustus Eucharistieviering 10:00 uur
Voorganger: Pater L. Seeboldt
Lectrice: M. Wester
- Donderd. 27 augustus Eucharistieviering 10:30 uur
Laatste donderdag v.d. maand
Voorganger: Pater L. Seeboldt

INTENTIES

Zondag 05 juli 2020

Ouders Heima-van Buuren Henk van Rijn
Hans Bruck

Zondag 12 juli 2020

Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg
Jan Kramer Joes Kloppenburg

Zondag 19 juli 2020

Anneke Doorenbosch-Schut Familie Vrolijk

Zondag 26 juli 2020

Siem en Marcel Rijkjes Theo van der Meer
Johanna Maria Smorenberg-Zwirs

Zondag 02 augustus 2020

Ouders Heima-van Buuren Henk van Rijn

Zondag 09 augustus 2020

Hans Bruck
Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg

Zondag 16 augustus 2020

Jan Kramer Joes Kloppenburg

Zondag 23 augustus 2020

Anneke Doorenbosch-Schut Jan van den Berg
Johanna Maria Smorenberg-Zwirs

Zondag 30 augustus 2020

Theo van der Meer Siem en Marcel Rijkjes

Overzicht zondagse vieringen, 5 juli – 23 augustus 2020



5 juli: Veertiende zondag door het jaar

Evangelie: Mattheus 11, 25-30 Jezus prijst zijn Vader en roept allen tot zich die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan.

In de vakantie zoeken veel mensen rust en de mogelijkheid om op adem te komen. Dat gunnen we iedereen. Eigenlijk is elke zondag al een kleine vakantie. Tijd voor onszelf, tijd voor elkaar, tijd voor Jezus. Hij belooft rust aan wie de rust niet kan vinden. Maar wat maakt de mensen dan onrustig? Als de onrustige zich laat onderwijzen en de goede weg kiest, zal hij rust vinden. Jezus zegt: ervoor kiezen mijn leerling te worden zal je rust geven, omdat het je inzicht geeft in God en je de juiste weg laat kiezen.



12 juli: Vijftiende zondag door het jaar

Evangelie: Mattheus 13, 1-23 (of 1-9) Een zaaier ging uit om te zaaien.

Nu, midden in de zomer denken we niet direct aan zaaien. Juist in deze tijd zien we de bloemen in het veld en de vruchten aan de bomen. Maar daar kun je pas van genieten als er vooraf gezaaid of geplant is. Jezus vertelt ons het verhaal van de zaaier. Het zaad komt op verschillende plekken terecht. Het valt neer op het pad, op rotsgrond, tussen de doornen en in de aarde. Alleen het zaad dat in goede aarde valt, levert vrucht op. Parabels zijn doordenkertjes. Ze zetten ons aan het denken over hoe het bij ons zit: hoe open, hoe ontvankelijk zijn wij zelf voor het woord van God, van Jezus?

19 juli: Zestiende zondag door het jaar



Evangelie: Mattheus 13, 24-43 (of 24-30) Jezus vertelt de parabel over het onkruid tussen de tarwe: een parabel over het geduld van God.

“Laat het onkruid met de tarwe opgroeien tot aan de oogst”, is de wijze raad van de heer des huizes. De oogst is in de gelijkenis het beeld van het oordeel dat God zal uitspreken over goed en kwaad in deze wereld: de oogst is de voltooiing van de wereld. Moeten wij daarom het kwaad maar lijdzaam accepteren als een realiteit en er niets tegen ondernemen? Nee, het goede zal het kwaad overwinnen. Waar het goede niet belemmerd wordt in groeikracht, zal het kwade uiteindelijk niet zegevieren.



26 juli: Zeventiende zondag door het jaar

Evangelie: Mattheus 13, 44-52 Verlangen naar de schat van het Rijk der hemelen.

We lezen twee kleine parabellen over het vinden van iets kostbaars. Twee sprookjesachtige vertellingen om je aan het denken te zetten over de vraag: waar verlang ik ten diepste naar? Als je daarover nadenkt moet je je gedachten ordenen, sorteren en uiteindelijk kiezen. En als je gekozen hebt richt je heel je leven daarop om het te krijgen. Je gaat er voor!

2 augustus: Achttiende zondag door het jaar.



Evangelie: Mattheus 14, 13-21. Jezus geeft voedsel aan een grote menigte mensen. Allen eten tot ze verzadigd zijn.

Steeds opnieuw wordt onze aandacht gevraagd door de “goede doelen”. Veel mensen kiezen er enkele uit en geven. Wanneer dan een ander “goed doel” aanklopt, of zelfs wat agressiever te werk gaat, roept dit soms wrevel op en misschien verwarring. Doe ik wel genoeg? Kan ik nog meer bijdragen? Soms is het in onze wereld “dweilen met de kraan open”. De basis voor ons christenen blijft echter: deel van wat je hebt. En wie deelt zal nooit zelf tekort komen. Zo is ons geloof.



9 augustus: Negentiende zondag door het jaar

Evangelie: Mattheus 14, 22-33 Jezus komt te voet over het meer naar zijn leerlingen toe. Hij redt Petrus uit het water.

Wie veilig is, kan de hele wereld aan. Maar die veiligheid, die geborgenheid, is lang niet altijd aanwezig. We leven nu eenmaal in een onveilige wereld, op macroniveau, op microniveau. Geweld, stormen, bliksem, of ze nu echt gebeuren of dat het in overdrachtelijke zin is, het is realiteit. Hoe gaan we er mee om? Of moeten we liever zeggen: hoe leren we er steeds opnieuw mee om te gaan. De eerste stap is ze te erkennen en ze aan te kijken. Wellicht krijgt dan de stilte een kans om door te breken. Een tweede stap is vaak je handen uit te strekken, te vragen, te bidden. Om nabijheid of om hulp. Dan kan er veiligheid groeien. En verzoening.



16 augustus Maria Tenhemelopneming

Evangelie :Lucas 1,39-56 Maria wordt zalig geprezen door Elisabeth.

Ze zingt een lied over God, die de heersers ontthront en de kleinen verheft. De verbinding met onze biologische moeder is de meest intieme verbinding in het leven, onafhankelijk van het feit of de relatie goed of niet goed was en is. Intiemere verbondenheid dan tijdens de zwangerschap en via de navelstreng is er immers niet. Zo gedenken we vandaag Maria als onze moeder: zij staat ons voor ogen in de intimiteit met Jezus Christus, die zij gedragen en gebaard heeft. Zij staat ons ook voor ogen als leerling van Jezus Christus en als getuige. Op haar weg van geloof is zij ons ten voorbeeld: zij gaat ons voor en wijst ons de weg naar een intieme relatie met Christus. Zo is zij ook onze moeder, op onze weg van geloof.



23 augustus: Eenentwintigste zondag door het jaar

Evangelie: Mattheus 16,13-20 Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen: wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn.

Een gemeenschap heeft een fundament nodig, anders valt ze uiteen. Maar welke leid(st)er is nodig? Of: welke leid(st)er kiest zich een gemeenschap? Dit is de uitdaging in ieder tijd. In onze tijd met zijn populisme zeker een actuele vraag. Welke kwaliteiten heeft een leid(st)er nodig om een gemeenschap van de Heer te leiden? Kan hij/zij blijven luisteren naar de Boodschap van God én naar de mensen die hem of haar zijn toevertrouwd? Kan hij of zij blijven volgen en niet eigenwijs zijn/haar eigen inzichten achterna gaan?



VOOR U GELEZEN

Op 5 juli neemt ds. Bert Griffioen afscheid van de protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden. Hij gaat in die dienst voor - de eerste sinds de coronacrisis, waarbij strikte regels in acht moeten worden genomen.

Na de dienst wordt door de voorzitter van de kerkenraad een korte toespraak gehouden. Daarna kunt u iets drinken - bij goed weer buiten en anders binnen - en op afstand Bert en Will groeten.

Mocht u de dienst willen bijwonen: die begint om 10.00 uur in de Pelgrimskerk aan de Havikstraat. Geef even aan als u van plan bent te komen.

Vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,

Juup Bosch, scriba



NIEUWS VAN HET BISDOM

Begin augustus is de nieuwe editie van het bisdomblad SamenKerk weer te verwachten. En weer gewoon het mooie magazine, zoals gebruikelijk. Daarin blikken we o.a. terug op de 25 bisschopsjaren van Mgr. J. Punt en de 'wisseling van de wacht' naar onze nieuwe bisschop Mgr. J. Hendriks. Uiteraard krijgt ook de achterliggende coronatijd (toen de kerkgebouwen gesloten waren) aandacht in SamenKerk.

Bedankjes van jarige parochianen

Wij willen graag een parochiegemeenschap zijn, waarbij wij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De jarigen worden door de wijkcontactpersonen in het zonnetje gezet, hetzij door een bloemetje of door middel van een felicitatiekaartje.

Familie Jos en An Hertogh schrijven:

Hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die we 14 mei op ons 60-jarig huwelijk mochten ontvangen. Door de coronacrisis hebben we het niet kunnen vieren. Ook onze kinderen en kleinkinderen missen we erg. We zijn wel erg verwend met kaarten en bloemen. Nogmaals heel hartelijk dank, we waren er enorm blij mee.

Mevrouw Toos Vogels schrijft:

Hierbij wil ik het bestuur van de Engelbewaarderskerk hartelijk bedanken voor de mooie bloemen en de mooie verjaardagskaart voor mijn 80^e verjaardag.



Zou het kunnen zijn... (Rosalinda Weel)

Zou het kunnen zijn...

Dat nu de wereld vertraagt,
de liefde kan versnellen.
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen,
de rust vinden en naar binnenkeren wordt.

Zou het kunnen zijn...

Dat door ons thuis moeten blijven
Dat we weer kunnen ervaren van wie we houden
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg,
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is.

Zou het kunnen zijn....

Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt,
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen
Dat we nu goed voor onszelf en anderen moeten zorgen,
ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is.

Zou het kunnen zijn...

Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde,
de eenheid in de verschillen kan worden gevonden
Dat als we elkaar nodig hebben,
herontdekken hoe saamhorigheid voelt.

Zou het kunnen zijn...

Dat na de chaos en strijd van deze tijd,
een nieuwe wereld wordt geboren
Dat na de angst en onzekerheid,
de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert.

PAROCHIEGEGEVENS:

HH. ENGELBEWAARDERS
ADELAARSTRAAT 15A
1171 TM BADHOEVEDORP
tel.: 020 6592591
e-mail: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl
www.rkkerkbadhoevedorp.nl

SECRETARIAAT:

Openingstijden parochiesecretariaat tel. 020 6592591
Bereikbaar wo- en vrijdagmorgen
van 10.00 uur tot 13.00 uur
(mevr. L. van der Horst)

PAROCHIEBESTUUR

vice-voorzitter:

(contactpersonen):

Dhr. K. Verwey
Papegaaistraat 8
tel.: 06 4794 0376

secretaris:

Mw. J.M.A. Duijnstee
Prins Willem-Alexanderlaan 2
tel.: 020 6598822

penningmeester

Vacant

REKENINGADRESSEN PAROCHIE:

ING Bank: NL 07 INGB 0000 3565 63
RABO Bank: NL 71 RABO 0393 6175 99

MEDEWERKERS PAROCHIEBLAD KERKKLANKEN:

Pater L. Seeboldt tel. 0297 – 34 73 31
L. van der Horst

Drukwerk:

T. Mesman / B. de Boer

Coördinatie bezorgen:

P.J. van der A, Zwaluwstraat 75, tel 020 6592660

INLEVEREN KOPY:

adres:

Pastorie Adelaarstraat 15A
voor 11 augustus 2020

*De wijkcontactpersonen worden verzocht
de Kerkklanken op te halen voor verspreiding
op zondag 23 augustus 2020*