



*** H.H. ENGELBEWAARDERS ***

*** BADHOEVEDORP ***

Kerklanken

NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE
HH ENGELBEWAARDERS
TE BADHOEVEDORP

35e jaargang nr. 2

september 2020



VAN DE PATER

Beste Parochianen en Medegelovigen,

Als ik 's morgens m'n woonkamer binnen ga, valt m'n oog meteen op een kaart. Een mooie, kleurrijke kaart, die ik rond Pasen vorig jaar ontving van Cordaid ("Op de wereld om elkaar te helpen").

De tekst erop luidt: "*HOOP* is een lichtje in je hart dat vandaag Moed geeft en morgen KRACHT". Het is een geweldige opsteken, zeker als ik daarna de krant lees, het nieuws hoor of bekijk. De opwekkende, positieve berichten zijn vaak op de vingers van één hand te tellen. Hoop en bid dat het u, jou, naar omstandigheden goed gaat en blijft gaan.

God zij dank, mogen we geloven in een goede, barmhartige God die ons allen wil bijstaan. En in Jezus Christus wiens leven ons in alle omstandigheden ten voorbeeld kan zijn.

Wat me als pastor de laatste tijd veel bezig houdt, is een gesprek dat we als Parochieraad op 25 juni gehad hebben met de nieuwe vicaris generaal van ons bisdom Mgr. Bart Putter.

Ons werd duidelijk gemaakt dat er vanuit het bisdom aangestuurd wordt op samenwerkingsverbanden in de regio. Onze regio betreft het nieuwe dekenaat Meerlanden, met als deken Eugène Jongerden.

In de laatste Samen Kerk valt te lezen hoe “per decreet” enkele parochies met elkaar “verenigd” zijn. Als tot nu toe zelfstandige parochie zullen we ons hierover moeten beraden, oriënteren en een weg uitzetten.

Als u/jij ons daarbij wilt helpen dan horen we dat graag via een van de bestuursleden.

Verderop in deze Kerkklanken bied ik u/je weer, ter inspiratie, korte gedachten over de Evangelielezingen van de komende zondagen. Veel hoop, moed, kracht en Gods zegen!

p. Loek Seeboldt o.carm



PAROCHIE NIEUWS

Opening werkjaar – familieviering - zondag 20 september 2020

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Kinderen en jongeren gaan weer naar school en worden begeleid in hun groei naar zelfstandigheid.



In de parochie gaan we ook weer starten met een nieuw pastoraal werkjaar. Het thema van de familieviering luidt: de kracht van het web.

Let maar eens goed op de werking van een spinneweb. De vele draadjes die ieder afzonderlijk een taak vervullen en verbonden zijn met de kern, het middelpunt. Dat is in ons geval: Jezus.

Hij houdt de kerkgemeenschap bij elkaar en blijft ons inspireren. Met Hem én met elkaar verbonden zijn we sterk en bereiken we veel.

U bent van harte welkom om met ons te vieren en die verbondenheid te ervaren. De familieviering begint om 10:00 uur.

Verloting paaskaars

Op zondag 4 oktober 2020 worden er drie paaskaarsen verloot. Paaskaarsen branden echter nooit helemaal op. Ze worden aangestoken bij belangrijke feesten, bij doop en overlijden, bij Eerste Communie en Vormsel. De paaskaars brengt ons in herinnering dat Christus het licht is in ons leven. Om dat licht ook bij u thuis te brengen, verloten wij de paaskaarsen.

Na de viering van 20 en 27 september kunt u achter in de kerk bij de koster een lootje kopen à 5 Euro per lot. Zondag 4 oktober vindt na de viering de trekking plaats.



PERSONALIA

Dopen vraagt tijd en aandacht.
Daarom is er altijd voor de toediening van de Doop een gesprek.
Waarom laat men een kind dopen?
Heeft het verantwoordelijkheid ergens voor en wat betekent het?
Dit wonder van het nieuwe leven vereist aandacht. Dat willen we ook samen tot uitdrukking brengen.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze secretaresse tel. 6592591.



GAARNE UW AANDACHT VOOR

Agenda

zaterdag	05 september	16:00 uur	Misdienaarsopleiding
donderdag	24 september	19:30 uur	Bijeenkomst ouders communicanten: in de pastorie
donderdag	01 oktober	19:30 uur	Vergadering Parochiebestuur

Bedankjes van jarige parochianen

Wij willen graag een parochiegemeenschap zijn, waarbij wij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De jarigen worden door de wijkcontactpersonen in het zonnetje gezet, hetzij door een bloemetje of door middel van een felicitatiekaartje.

Hans en Miep Baars schrijven:

Wij willen iedereen bedanken voor alle lieve wensen, die er op de kaart geschreven waren.. Het doet ons goed. Hartelijke groet.



INTENTIES

Zondag 30 augustus 2020

Siem en Marcel Rijkens
Familie Miltenburg-van Tol
Betje Smit-Kieftenburg

Theo van der Meer
Theo Brouwers
Gitta Breed-Raven

Zondag 06 september 2020

Ouders Heima-van Buuren
Theo Brouwers
Betje Smit-Kieftenburg
Jo Schurink

Henk van Rijn
Gitta Breed-Raven
Theo Peereboom

Zondag 13 september 2020

Joes Kloppenburg
Huib Versteegen
Harry van Hulsen

Jan Kramer
Riet Versteegen-Berg

Zondag 20 september 2020

Joop, Jacobus en Apolonia van Weerdenburg
Anneke Doorenbosch-Schut

Cor van Velsen

Zondag 27 september 2020

Siem en Marcel Rijkens
Tiny en Bertus van Kaam-Veldt
Hans Bruck

Theo van der Meer
Johanna Maria Smorenberg-Zwirs

Zondag 04 oktober 2020

Ouders Heima-van Buuren
Henk van Rijn
Theo Brouwers
Betje Smit-Kieftenburg

Gitta Breed-Raaven

Evangelielezingen op de zondagen 30 augustus – 4 oktober 2020



30 augustus Tweeëntwintigste zondag door het jaar.

Mattheus 16, 21-27: Jezus roept z'n leerlingen ertoe op Hem te volgen op zijn weg.

Jezus zegt de leerlingen dat Hij naar Jeruzalem moet gaan en veel zal moeten lijden. Hij zal zijn leven besteden voor de zaak van God en zo zijn leven verliezen, maar het uiteindelijk winnen.

Petrus toont met zijn reactie aan dat hij niet begrepen heeft dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God. Waar Jezus Petrus eerst “de rots” noemde waarop zijn kerk zal worden gebouwd, noemt Hij hem nu “Satan”! Je voelt een spanningsveld van tegengestelde krachten.

De woorden van Jezus over zichzelf en over zijn volgeling, komen niet overeen met menselijke overwegingen. Leerling zijn van Jezus vraagt een volkomen nieuwe instelling. Leerling zijn van Jezus, Hem navolgen, betekent je kruis opnemen, durven verliezen om Durven verliezen kan een weg zijn om te groeien in hoop, in geloof, in liefde.



6 september Drieëntwintigste zondag door het jaar.

Mattheus 18,15-20: Hoe de gemeenschap moet omgaan met een christen die een fout begaat. “Als uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan terecht”. Liefde is niet zomaar een mooi gevoel, maar voor ons christenen is ze een gebod, een plicht. Als we beseffen hoezeer God ons bemint

dan zullen we ook beseffen hoezeer we de plicht hebben deze liefde te beantwoorden en ook elkaar lief te hebben. Als iemand een ander iets misdoet, wanneer iemand beschadigd wordt, wanneer een samenleving leidt tot ruzie, dan is er altijd de weg van verzoening. Geen gemakkelijke weg, wel een uitdagend perspectief. Het vraagt engagement. En je mag

bidden dat God je de kracht geeft steeds opnieuw te beginnen en vol te houden.



13 september Vierentwintigste zondag door het jaar - Ziekenzondag

Mattheus 18, 21-35: Waarom ik mijn naaste steeds opnieuw vergeving moet schenken.

We bidden in iedere Onze Vader: "Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren".

Als je je boosheid bij jezelf houdt, als je volhardt in je wrok, als je vasthoudt aan wat de ander je heeft aangedaan, dan blijf je zelf ook gebroken, kun je niet heel worden. Om zelf te helen moeten we dat wat gebroken is tussen ons en onze naasten helen. Helen door te vergeven. Een mooie gedachte op ziekenzondag.

Het evangelie spreekt over vergeven: zeventig maal zeven. Doet dat ook vergeten? Een uitdrukking is toch: vergeven én vergeten!



20 september Vijfentwintigste zondag door het jaar - Vredeszondag. Deze zondag is er een familieviering. We lezen het evangelie 'Maak je geen zorgen'. Maar we willen het evangelie van deze zondag u niet onthouden.

Mattheus 20,1-16a: De parabel van de werkers in de wijngaard. Vrede willen we allemaal. Maar hoe? Vredesinitiatieven bij de vleet, schendingen van de vrede te over. Gevraagd

worden: werkers voor de vrede, mensen die de vrede dienen. De vrede zou er geweldig bij gediend zijn als iedereen "loon naar werk" zou krijgen. Maar dan moet er eerst voor iedereen werk zijn. De verwachting is dat je krijgt wat je verdient. En degenen dan die niet (meer) kunnen werken?

De eigenaar van wijngaard maakt duidelijk dat het is het Rijk der hemelen zo niet werkt. De waarden van de wereld worden op z'n kop gezet. "Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies, of zijt ge kwaad omdat ik

goed ben?” Is de eigenaar goed of rechtvaardig? Welke aardse waarden moeten op hun kop om werkelijk overal vrede te verkrijgen?



27 september Zesentwintigste zondag door het jaar

Mattheus 21, 28-32: Een man had twee zonen. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan?

Je zegt “ja” ,maar doet “nee” óf ja zeggen en ja doen. Wat zeg ik als iemand me vraagt iets te doen? En als God me iets vraagt? Wie een belofte doet, maar zich er niet aan houdt, stelt teleur.

Soms zegt iemand “nee”, waarna hij of zij het toch doet. De weg van inkeer en bekering ligt altijd voor de mens open.

Bekeren is op je schreden terugkomen of liever: je opnieuw keren naar die ander die je nodigt. Zo nodigt God ook. En God is barmhartig en vergeeft graag. Dat is de boodschap van Jezus aan ons. Dat is onze boodschap aan de wereld.



4 oktober Zevenentwintigste zondag door het jaar - Wereldmissiedag kinderen

Mattheus 21, 33-43: De wijngaard wordt gegeven aan een volk dat wél vruchten opbrengt.

De goddelijke wijngaardenier heeft zorg en aandacht voor zijn wijngaard. God wil daar geen wrange vruchten zien groeien. Als dat gebeurt, volgt een hard oordeel. De Wijngaardenier zal z'n gaard aan anderen verpachten.. Maar een volk dat volk dat aandachtig en zorgzaam in de wijngaard werkt, zal van de opbrengst, de vruchten mogen genieten. Kijk je wel eens terug op de dag, vragend: wat heb ik vandaag gedaan, wie heb ik ontmoet, was het een goede en vruchtbare dag, of toch niet? Op Wereldmissiedag voor kinderen zouden we ons kunnen afvragen: met welke waarden en normen we onze kinderen en

kleinkinderen begeleiden naar de volwassenheid? En: welke rol speelt geloven daarbij?



VOOR U GELEZEN

MIVA collecte

Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen”. De vluchtelingen in de grote kampen in Bangladesh bevinden zich in een uitzichtloze situatie.

In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya vluchtelingen van Myanmar naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in één van het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Terug kunnen ze niet, Bangladesh verder in mogen ze niet.

Pionier Anwar (53) trekt zich hun lot aan en biedt medische zorg. Hij werkt in het zuiden van Bangladesh op de grens van Bangladesh en Myanmar. De situatie van de vluchtelingen is hier heel schrijnend. Zijn droom is om het leed van de mensen hier te verzachten. Anwar zet zich hier dag en nacht voor in.

In dit uitzichtloze bestaan zorgt Pionier Anwar voor deze mensen. Een ambulance helpt hem de vluchtelingen in elk geval te voorzien van medische zorg. MIVA trekt zich het lot van deze mensen aan en wil hem helpen met meer ambulances. Uw bijdrage is voor hen van onschatbare waarde.

PAROCHIEGEGEVENS:

HH. ENGELBEWAARDERS
ADELAARSTRAAT 15A
1171 TM BADHOEVEDORP
tel.: 020 6592591
e-mail: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl
www.rkkerkbadhoevedorp.nl

SECRETARIAAT: Openingstijden parochiesecretariaat tel. 020 6592591
Bereikbaar wo- en vrijdagmorgen
van 10.00 uur tot 13.00 uur
(mevr. L. van der Horst)

PAROCHIEBESTUUR (*contactpersonen*):
vice-voorzitter: Dhr. K. Verwey
Papegaaistraat 8
tel.: 06 4794 0376
secretaris: Mw. J.M.A. Duijnstee
Prins Willem-Alexanderlaan 2
tel.: 020 6598822
penningmeester Vacant

REKENINGADRESSEN PAROCHIE:

ING Bank: NL 07 INGB 0000 3565 63
RABO Bank: NL 71 RABO 0393 6175 99

MEDEWERKERS PAROCHIEBLAD KERKKLANKEN:

Pater L. Seeboldt tel. 0297 – 34 73 31
L. van der Horst

Drukwerk: T. Mesman / B. de Boer

Coördinatie bezorgen: P.J. van der A, Zwaluwstraat 75, tel 020 6592660

INLEVEREN KOPY:

adres: Pastorie Adelaarstraat 15A
voor 22 september 2020

*De wijkcontactpersonen worden verzocht
de Kerklanken op te halen voor verspreiding*

op zondag 04 oktober 2020