



*** H.H. ENGELBEWAARDERS ***

*** BADHOEVEDORP ***

Kerklanken

NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE

HH ENGELBEWAARDERS

TE BADHOEVEDORP

35e jaargang nr. 3

oktober 2020



VAN DE PATER

Beste Mensen, Medegelovigen,

Grote rampen, zoals nu een ongekende pandemie, roepen altijd vragen op die ook ons geloven in God betreffen. Heeft God dat nu bedoeld? Waaraan hebben we dit verdiend? Is het een straf voor?

Als we dat laatste ook al zouden denken, dan moeten we daar meteen aan toevoegen dat zo iets nooit de bedoeling van God is geweest of is. God heeft de mens voor het geluk geschapen. De mens heeft de verantwoordelijkheid gekregen om zo met de Schepping om te gaan dat waar wordt wat in het scheppingsverhaal staat: God ziet dat het goed is.

Vaak wordt gezegd dat we deze pandemie over ons hebben afgeroepen, bv. door globalisering of een slecht omgaan met dieren. Paus Franciscus lijkt zo iets te suggereren toen hij zei dat het coronavirus een natuurlijke reactie op klimaatverandering zou zijn.

De Amerikaanse priester en jezuïet James Martin betoogt dat wij geen verklaringen voor het lijden moeten zoeken. Wij weten niet wat de zin van onze pandemie is. Maar wij weten wel dat we klaar moeten staan voor de ander, omdat uiteindelijk in die ontmoeting zin en God te vinden is.

Theologen, zoals de bekende benedictijn Anselm Grün, geven praktische tips hoe je de quarantainetijd niet alleen goed kunt overleven, maar ook nog eens kunt gebruiken voor reflectie. Anderen roepen op tot een collectieve bezinning en wel over de toekomst van de kerk.

We zouden de eerste vraag uit de oude katechismus kunnen stellen: waar toe zijn wij op aarde?

Wens u/jou veel hoop, licht en kracht!

p. Loek Seeboldt o.carm



PAROCHIE NIEUWS

AARDSE ZAKEN

In de rubriek “aardse zaken” behandelen we actuele zaken rondom de thema’s financiën en onderhoud.

Dank voor uw financiële steun!

In Kerkklanken van juni zijn we ingegaan op de vraag of Covid-19 ons ook in financiële zin raakt. Het beeld wat we toen geschetst hebben is eind augustus niet veel veranderd. Laten we met het goede nieuws beginnen. De kerkbijdragen over de eerste acht maanden van het jaar zijn licht hoger ten opzichte van de kerkbijdragen over dezelfde periode in 2019. Meerdere parochianen hebben een extra storting gedaan om de parochie in deze Corona tijd in financiële zin te steunen. Heel hartelijk dank daarvoor!

Het zal u niet verbazen dat de collecten eigen kerk zijn gehalveerd. Dat is verklaarbaar door het feit dat we ruim drie maanden de kerk alleen open hebben gehad voor persoonlijk gebed, het opsteken van een kaarsje en een korte wake op zondagochtend. Inmiddels is er weer ruimte om op zondagochtend tot 100 mensen te ontvangen. Dat alles binnen de richtlijnen van RIVM en overheid. Fijn om te zien dat daar in toenemende mate weer gebruik van wordt gemaakt.

Naast de halvering van de opbrengst collecten missen we ook de huurinkomsten van de Syrische parochie aangezien zij alleen betalen voor de dagdelen waarop zij gebruik maken van de kerk. De overige inkomsten (waaronder de verhuur van de voormalige pastorie en een zendmast in de kerktoren) blijven op peil.

Aan de kostenkant is het effect relatief beperkt. De eerste acht maanden blijven de kosten van het onderhoud iets achter bij onze begroting en dat is dus een kleine opsteker.

Per saldo slaan we ons in financieel opzicht goed door deze uitdagende periode heen. Een mooi teken van vitaliteit!

Vacatures Parochiebestuur

In juni heeft onze penningmeester aangegeven, dat hij het penningmeesterschap van de parochie niet langer kan combineren met zijn werk. Het Bisdom heeft Jos de Wit inmiddels eervol ontslag verleend. Helaas staat de vacature nog steeds open. Mocht u geïnteresseerd zijn of ons willen wijzen op een geschikte kandidaat dan horen wij dat graag. Het bijwerken van de financiële administratie brengt een tijdsbesteding van circa 2 uur per maand met zich mee. Vanzelfsprekend wordt u goed ingewerkt en is er begeleiding mogelijk. Het parochiebestuur is sowieso op zoek naar versterking. Gezien de (zeer lange) zittingstermijnen van Kees Verweij en Juliette Duynstee is er dringend behoefte aan enthousiaste en betrokken parochianen die mede vorm willen geven aan een toekomstbestendige koers van de parochie.

Mocht u naar aanleiding van deze rubriek nog vragen of opmerkingen hebben en/of belangstelling hebben voor een bestuursfunctie neem dan gerust contact op met een van de leden van het parochiebestuur.

Parochiebestuur

DE KERK IS OPEN!

Iedere woensdag- en vrijdagmorgen van 11:00 tot 12:00 uur is de kerk open, zodat de mensen even in de kerk kunnen bidden of even stil zijn. Even de kerk in geeft rust, je mag de kracht van een Godshuis ervaren en dat geeft de mensen weer kracht. Dat geldt zeker in deze corona-tijd.

Daarom is ons kerkgebouw de komende tijd twee keer per week open om een gebed te bidden, een kaarsje aan te steken of gewoon een moment van stilte ervaren. Daarbij houden we de 1,5 meter goed in de gaten.

Zo'n brandend kaarsje is een rijk symbool: een teken van licht in het donker van het leven, een eenvoudig getuigenis van de hoop dat ondanks alles het licht zal overwinnen.

Gelovigen branden kaarsen om verschillende redenen: om hun voorbeden voor anderen kracht bij te zetten (met name bij ziekte en verdriet), uit dankbaarheid, tot gedachtenis aan een dierbare overledene.

U bent van harte welkom.

ALLERZIELENVIERING 2 november 2020

De overledenen van het afgelopen jaar worden in de viering van Allerzielen herdacht. Hun namen zullen worden voor gelezen en bij elke naam zal een familielid worden uitgenodigd de gedachteniskaars aan te steken, de kaars die ook tijdens de uitvaart brandde.

De viering is op maandagavond 2 november 2019 om 19:00 uur. Wij nodigen ook de andere aanwezigen in de kerk uit een kaarsje te ontsteken om zo iedereen te gedenken die zij willen gedenken. Daarmee roepen wij hen opnieuw in onze herinnering hoe zij licht voor ons waren.

Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te gebruiken achter in de kerk. Zo is er gelegenheid elkaar ook nog even te ontmoeten.



PERSONALIA

Dopen

Zondag 27 september 2020 heeft Xanne Kroon het Sacrament van het Doopsel ontvangen. De pastor besprenkelde haar drie maal met water, waarbij hij de volgende woorden sprak: "Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest". Daarbij ging de doop ook gepaard met zalving van chrisma en werd haar doopkaars aan de Paaskaars aangestoken.



Doopgesprek

Voorafgaand aan de Doop is er eerst een doopgesprek met de pastor. Meer informatie bij het parochiesecretariaat 6592591.

IN MEMORIAM

Gitta Breed werd geboren op 9 mei 1930 en is op 90-jarige leeftijd op 22 juli 2020 in Badhoevedorp overleden.

Gitta werd als tweede geboren in een gezin van 6. Ze trouwde met Jaap Breed, werkte als pedicure en genoot een onbezorgd leven. Helaas kwam Jaap al jong te overlijden en moest ze alleen verder. Jaap had haar goed verzorgd achtergelaten, zo liet zij weten, dus kon ze haar leventje voortzetten.

Gitta was een vrolijke, goed verzorgde dame en altijd wel in voor een praatje. Sinds 1989 was zij trouw lid van het gemengd koor, waar zij altijd met volle teugen van genoot en een gezellige tijd beleefde.

Haar onbezorgde leven veranderde begin dit jaar toen er galblaaskanker bij haar werd geconstateerd. Tal van operaties volgden en ze onderging alles optimistisch, vol vertrouwen en goede moed. Ofschoon ziek, bleef zij die sterke vrouw, die zich niet uit het veld liet slaan, nooit klaagde en genoot van ieder bezoek.

Anderhalve week voor haar overlijden werd zij getroffen door een beroerte en hierdoor veranderde Gitta van de sterke vrouw, die zij ondanks haar ziekbed nog steeds was, in een kwetsbare vrouw, opeens wel afhankelijk van de mensen om haar heen en zo niet Gitta eigen.

Op woensdagmiddag 22 juli heb jij ons rustig verlaten en op woensdag 29 juli hebben wij tijdens een mooie viering in jouw eigen HH Engelbewaarderskerk afscheid van je genomen. Gitta, een mooi persoon met een bijzondere eigen persoonlijkheid en oog voor detail. Het was fijn om haar gekend te hebben en zij gaat zeker gemist worden!



GAARNE UW AANDACHT VOOR

Agenda

zondag 04 oktober 11:00 uur Verloting paaskaarsen

maandag 02 november 19:00 uur Allerzielenviering



NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN

AutoRijdienst voor vervoer naar de kerk op zondag

Een aantal parochianen zorgt in een “chauffeursdienst” voor het halen en brengen van personen die zelf niet (meer) naar de kerk kunnen komen.

U kunt het vervoer telefonisch aanvragen -in de week vóór het betreffende weekend- bij Jopie Bruck tel. 020-6595281 of e-mail hans.bruck@gmail.com.

Graag uw **naam, adres en telefoonnummer** opgeven. Voor iedere viering, graag opnieuw reserveren!



Afhankelijk van het aantal chauffeurs is er een AutoRijdienst: **klarstaan** om 9.00 uur en/of **klarstaan** om 9.30 uur.

Als u in de gelegenheid bent om zo af en toe iemand in uw auto mee te nemen naar de kerk op zondag -en na afloop van de dienst weer thuis te brengen- dan kunt u zich aanmelden bij Jopie Bruck, tel. 020-6595281 of e-mail: hans.bruck@gmail.com.

Bij voorbaat dank

MIVA-COLLECTE

De MIVA-collecte die gehouden werd op zondag 30 augustus 2020 heeft een bedrag opgeleverd van 138,10 Euro. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

WERELDMISSIEMAAND

Zoals elk jaar heeft paus Franciscus ook deze keer een boodschap geschreven voor Missiezondag. De boodschap van de paus, met als titel 'Hier ben ik, zend mij', gaat natuurlijk in op de crisis van de coronapandemie. Zoals u weet heeft paus Franciscus bij Missio Pauselijke Missiewerken een noodfonds ingesteld vanwege de coronapandemie. Bij Missio Nederland is de voorlopige opbrengst van dit fonds al meer dan 100.000 euro. Aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen zeggen wij heel veel dank

'Gelukkig de vreedstichters' voert Missio dit jaar de campagne van de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.

Dankzij haar wereldwijde netwerk van solidariteit kan de katholieke Kerk ook in de coronacrisis een belangrijke rol spelen. Op een praktische manier door het geven van goede informatie over hygiëne en besmettingsgevaar. En zeker zo belangrijk door het pastorale werk: mensen in deze crisis terzijde staan en moed en hoop geven. Kerkelijke medewerkers zetten zich actief in voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Zondag 18 oktober houden wij de collecte voor Wereldmissiedag; de collecte is een A-collecte, waarbij de wekelijkse collecte komt te vervallen.

Bedankjes van jarige parochianen

Wij willen graag een parochiegemeenschap zijn, waarbij wij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De jarigen worden door de wijkcontactpersonen in het zonnetje gezet, hetzij door een bloemetje of door middel van een felicitatiekaartje.

Han van der A schrijft:

Op de wijze waarop parochie en koor aandacht hebben geschonken aan mijn 90^e verjaardag was geweldig, het heeft geweldig veel vreugde gegeven, zowel aan mij als aan mijn familie. Die vreugde wil ik bij deze uiten door u allen hartelijk te bedanken, onvergetelijk.

Mevrouw van Rooij schrijft:

Verrast was ik met het prachtige bouquet, dat ik van u mocht ontvangen. Mijn hartelijke dank hiervoor. Met vriendelijke groet M.G.M. van Rooij

Jopie Bruck schrijft:

Voor mijn 80e verjaardag ontving ik in de kerkdienst van 9 augustus een prachtig boeket bloemen uitgereikt door Loek onze Pastor met lovende woorden voor al mijn vrijwilligerswerk in onze Parochie. Dank je wel Loek hier voor. ik was er erg blij mee. Met groet Jopie.

INTENTIES

Zondag 11 oktober 2020

Huib Versteegen
Harry van Hulsen

Riet Versteegen-Berg

Zondag 18 oktober 2020

Joos Kloppenburg
Jan Kramer
Hans Bruck

Anneke Doorenbosch-Schut
Jan van den Berg

Zondag 25 oktober 2020

Siem en Marcel Rijkes
Tiny en Bertus van Kaam-Veldt

Theo van der Meer
Johanna Maria Smorenberg-Zwirs

Zondag 1 november 2020

Ouders Heima-van Buuren
Theo Brouwers
Betje Smit-Kiefenburg

Henk van Rijn
Gitta Breed-Raven
Bas van Wijk

Maandag 2 november 2020 Allerzielen

Harry van Hulsen

Zondag 8 november 2020

Huib Versteegen

Riet Versteegen-Berg

Zondag 15 november 2020

Familie Vrolijk

Zondag 22 november 2020

Joes Kloppenburg
Jan Kramer
Johanna Maria Smorenberg-Zwirs

Anneke Doorenbosch-Schut
Jan van den Berg

Evangelielezingen op de zondagen 11 oktober – 29 november 2020



11 oktober 28^e zondag door het jaar:

Mattheus 22, 1-14 Het Rijk der hemelen lijkt op een bruiloftsfeest.

Jezus vertelt ons het verhaal van een Koning, die mensen uitnodigt voor het bruiloftsfeest van zijn zoon. Sommigen negeren de uitnodiging, anderen menen iets beters te doen te hebben, weer anderen verwoorden

zelfs de bode van de uitnodiging. Maar dat weerhoudt de Koning niet om anderen uit te nodigen voor het feestmaal.

Hij nodigt ons ook uit. Bij de dresscode staat: bruiloftskleren. Natuurlijk gaat het niet om stoffen kleding, maar om al die kwaliteiten en eigenschappen die ons herkenbaar maken als mensen van God.



18 oktober 29^e zondag door het jaar:
Wereldmissiedag.

Mattheus 22, 15-21 Geef aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt. Door de coronacrisis zijn we wakker geschut voor wat er in de wereld aan de hand is. De troonrede op Prinsjesdag en de daarop volgende debatten in de Tweede Kamer hebben ons duidelijk gemaakt wat de vragen

en problemen zijn, waarmee we in eigen land te maken hebben. We zijn ons meer bewust dat we niet door mogen leven in het spoor van 'ieder voor zich'.

Vandaag op wereldmissiedag klinkt de oproep: geef aan God wat God toekomt. Dat confronteert ons met de vraag hoe wij in onze wereld staan, als christen, als kerkgemeenschap/parochie. Laten wij in onze woorden en daden zien wat aan God toekomt, wat aan mensen toekomt?



25 oktober 30^e zondag door het jaar:

Mattheus 22, 34-40 Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.

In veel huizen, vooral die van wat oudere mensen, zie je spreuken aan de wand hangen. Denk maar aan: 'Oost, west, thuis best!' Of: 'Van het concert des levens krijgt niemand een program!' Zijn het achterhaalde waarheden of vatten ze goed samen

waar het in het leven werkelijk om gaat? Wat te denken van het gezegde: 'Heb God lief door de ander lief te hebben. Hij of zij is gelijk aan jou!'



1 november Allerheiligen

Mattheus 5, 1-12a Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.

Gelukkig wie.... Vandaag vieren we het feest van Allerheiligen. Heiligen.... mensen zoals wij, die de weg van Jezus zijn gegaan, ten einde toe. Mensen die zijn liefde hebben doorgegeven, die vervuld waren van zijn licht en dat hebben uitgestraald. Ze zijn ons voorgedaan op de weg van het geloof.

Allerheiligen is een feest van de gehele kerk, van hen die ons voorgingen, én van hen die vandaag de Blijde Boodschap uitdragen en daadwerkelijk gestalte geven.

Zalig zij... Gelukkig wie... Jezus met hart, ziel en lijf gevolgd zijn en nu volgen. Ook wij mogen ons bij hen voegen in een verbondenheid die alle grenzen van tijd en ruimte overstijgt.



8 november 32^e zondag door het jaar
Willibrordzondag

Mattheus 25, 1-13 Daar is de bruidegom... houd je lamp brandend. Duisternis en licht, we komen het overal tegen. En dan is het belangrijk om een vruchtbare weg te bewandelen. Om je lampen goed brandend te houden. Wat geeft je voldoende energie om je lamp steeds te laten branden? Hoe blijf je waakzaam in de nacht en blijf je gericht op morgen? Wie is wijs? Wat is wijsheid? Een bekende zin die we wel eens verzichten als we voor een bepaalde moeilijk beslissing staan. Ja, wat is eigenlijk wijsheid? Voor ons, christenen, is Jezus Christus degene die ons de weg wijst door het leven en uiteindelijk naar het eeuwig leven. Willibrordus ging ons voor met zijn vuur en passie voor mensen, voor onderlinge verbondenheid en voor de Eeuwige (voor meer informatie over Willibrordzondag zie: website www.oecumene.nl).



15 november 33^e zondag door het jaar Zondag van de armen

Mattheus 25, 14-20 De wijze dienaar: hij die woekert met zijn talenten.

Deze voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar is door paus Franciscus uitgeroepen tot 'Zondag van de armen'. Het is een oproep om onze rijkdom in God te zoeken en de armen als onze broeders en zusters te omarmen.

Ieder mens krijgt zijn leven de nodige talenten toebedeeld. Het is een soort kapitaal, waar we mee aan de slag zullen moeten. Wat doen we daarmee? Het is een vraag waarop ieder van ons individueel kan antwoorden, maar die ook geldt voor ons als geloofsgemeenschap, als parochie. Hoe kunnen wij met onze talenten woekeren om armoede in onze eigen omgeving en wereld te bestrijden?



22 november Christus, koning van het heelal – Hoogfeest.

Mattheus 25, 31-46 De Mensenzoon zal wederkomen als koning om te oordelen.

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar staat het Koningschap van Christus centraal, de grootsheid daarvan. Hij zetelt op de troon in den hoge, met macht omkleed. Tegelijkertijd toont de lezing een beeld van een koning dat anders is. Het

is er een van dienstbaarheid en keuze voor hen die minder geacht worden in de maatschappij. In de voetsporen van die dienende koning mogen we als christenen in de wereld staan. In zijn Naam staan we de naaste in nood nabij en mogen we werken aan een samenleving waarin een ieder zich bekommert om de ander: het Rijk van God. Of, om het in gewone woorden te zeggen: de wereld van God.



VOOR U GELEZEN

**SchuldHulp
Maatje**®

Haarlemmermeer

Zoals u weet heeft onze parochie samen met andere kerken in de Haarlemmermeer “SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer” opgericht. Begin dit jaar zijn 19 maatjes getraind en daarna begonnen met hun vrijwilligerswerk.

Maatje Henk (niet zijn echte naam) werd door Henny (onze coördinator) gekoppeld aan een echtpaar dat zich zorgen maakt over enkele grote rekeningen die ze niet kunnen betalen.

Hun grootste zorg is een naheffing van de Belastingdienst om € 1.500 terug te betalen omdat de loonheffingskorting tweemaal was toegepast. Ook staan ze rood op de bank. Henk maakt samen met het echtpaar op de website www.berekenuwrecht.nl een proefberekening. Vanwege de Corona gebruiken ze “Teamviewer”: een gratis computerprogramma, waarmee je samen hetzelfde ziet en hoort, terwijl iedereen gewoon thuis achter de computer zit.

De stap naar SchuldHulpMaatje was ook best groot, maar vonden ze toch makkelijker. SchuldHulpMaatje is er tenslotte voor om mensen met

schulden, zoals dit echtpaar, te helpen. Hulp is helemaal gratis. De maatjes zijn goed getraind voor deze vrijwilligersactiviteiten en krijgen ook voortdurend bijscholing. Henk en het echtpaar hebben afgesproken elkaar over zes maanden weer te spreken om te zien of alles goed gaat. Maatje Henk heeft er alle vertrouwen in dat het goed zal gaan.

Hebt u zelf misschien schulden of te laat betaalde rekeningen? Bel naar onze coördinator Henny: 06-83383966 of mail nu naar SchuldHulpMaatjeHaarlemmermeer@gmail.com. Van harte welkom. Of kent u iemand die dit goed zou kunnen gebruiken, en misschien uw hulpaanbod niet heeft geaccepteerd? Moedig haar/hem aan om ons te bellen of mailen.

Wim Piels, bestuurslid SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer

PAROCHIEGEGEVENS:

HH. ENGELBEWAARDERS
ADELAARSTRAAT 15A
1171 TM BADHOEVEDORP
tel.: 020 6592591
e-mail: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl
www.rkkerkbadhoevedorp.nl

SECRETARIAAT: Openingsstijden parochiesecretariaat tel. 020 6592591
Bereikbaar wo- en vrijdagmorgen
van 10.00 uur tot 13.00 uur
(mevr. L. van der Horst)

PAROCHIEBESTUUR (*contactpersonen*):
vice-voorzitter: Dhr. K. Verwey
Papegaaistraat 8
tel.: 06 4794 0376
secretaris: Mw. J.M.A. Duijnstee
Prins Willem-Alexanderlaan 2
tel.: 020 6598822
penningmeester Vacant

REKENINGADRESSEN PAROCHIE:

ING Bank: NL 07 INGB 0000 3565 63
RABO Bank: NL 71 RABO 0393 6175 99

MEDEWERKERS PAROCHIEBLAD KERKKLANKEN:

Pater L. Seeboldt tel. 0297 – 34 73 31
L. van der Horst

Drukwerk: T. Mesman / B. de Boer

Coördinatie bezorgen: P.J. van der A, Zwaluwstraat 75, tel 020 6592660

INLEVEREN KOPY:

adres: Pastorie Adelaarstraat 15A
voor 10 november 2020

*De wijkcontactpersonen worden verzocht
de Kerkklanken op te halen voor verspreiding
op zondag 22 november 2020*