



*** H.H. ENGELBEWAARDERS ***
*** BADHOEVEDORP ***

Kerstklanken



NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE

HH ENGELBEWAARDERS

TE BADHOEVEDORP

35e jaargang nr. 4

december 2020



VAN DE PATER

“Kome wat komt”, dat zeggen we wel eens. “Laat maar gebeuren wat te gebeuren staat!”

Je kunt passief, met de handen over elkaar, afwachten. Iets *verwachten* duidt op een andere houding. Als je een baby verwacht, doe je alles om de geboorte zo goed mogelijk te laten verlopen. Je leeft “in blijde verwachting” !

De komende tijd van het nieuwe kerkelijk jaar (jaar B) heet de Adventstijd, een tijd van verwachting.

De Adventstijd heeft een tweevoudig karakter: het is een tijd van voorbereiding op het hoogfeest van Kerstmis, waarop de eerste komst van Gods Zoon onder de mensen wordt herdacht. Het is tevens een tijd waarin door deze herdenking de aandacht wordt gericht op de verwachting van de tweede komst van Christus aan het einde der tijden. In dit B-jaar lezen en horen we de Blijde Boodschap vooral aan de hand van de evangelist Marcus. In zijn evangelie zijn de mondelinge Jezus-tradities op schrift gesteld. Hij begint zijn evangelie kort en bondig

met de bewering: “Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God”.

Geen ja, maar ... Geen: “Maar wat verstaat u dan onder dat woord “Zoon”? Of hoe ziet u dan “God”? .

Je hoort Marcus denken: “Lees maar wat ik over die man uit Nazareth ga vertellen!”

Er zijn genoeg bijbels te koop. Je kunt zelf of samen met anderen lezen wat Marcus te zeggen heeft.

Dat gebeurt ook tijdens ons “Samen Kerk zijn” in de vieringen. En dan mogen we ook beleven dat Jezus, waar mensen in zijn Naam bijeen zijn, zelf aanwezig is.

Hoop dat we u/jou vaak zien in onze mooie kerk.

Tenslotte: wens en bid dat u/jij in deze coronatijd gezond op de been blijft.

Mede namens het Parochiebestuur wens ik u, jou, een goede advent en kersttijd toe!

p. Loek Seeboldt o.carm





PAROCHIENIEUWS

De persconferentie die het kabinet op dinsdag 3 november heeft gehouden over de maatregelen in verband met Covid-19, geeft geen aanleiding tot wijzigingen voor de R-K. Kerk. De bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht. Dat betekent voorlopig nog steeds niet meer dan 30 gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, geen samenzang en verder alle andere maatregelen zoals afgekondigd in het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter.'

De bisschoppen hebben hoop dat op de langere termijn de cijfers over de pandemie reden geven om de maatregelen ten goede bij te stellen.

Plaatsen reserveren voor de vier kerstvieringen 2020.

I.v.m. Covid-19 zijn er met Kerstmis vier vieringen in de HH. Engelbewaarders. Voor iedere viering mogen wij niet meer dan 30 kerkgangers toestaan. Voor de kerstvieringen dient u kaarten te reserveren. U kunt dit doen d.m.v. een reserveringslijst, die in de adventstijd achter in de kerk ligt; u kunt ook een email sturen naar secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl.

U kunt dan uw keuze kenbaar maken voor een van de vieringen op Kerstavond: nl. om 19:00 uur, of 20:30 uur, of 22:00 uur en de kerstdagviering 25-12-2020 om 10:00 uur. De kinderkerstviering op Kerstavond komt dit jaar te vervallen. Uiteraard zijn de kinderen ook van harte welkom. We houden ons aan de bestaande maatregelen.

Indien u gereserveerd heeft ontvangt u van ons een toegangkaart. Mocht u gezondheidsklachten hebben dient u zich af te melden bij het parochiesecretariaat: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl

Blijf verbonden! Live vanuit de kathedraal

Via de website van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl zijn de vieringen vanuit de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem live te volgen.

Video's van eerdere vieringen kunnen nogmaals worden bekeken op het YouTube videokanaal van de kathedraal. Daarnaast is er elke zondagochtend de uitzending van de Eucharistieviering op NPO2.

BEDRIJVEN STEUNEN ONS !! STEUNT U HEN ??

Nog steeds kunnen wij, mede dankzij de adverteerders, ons blad Kerkklanken blijven uitgeven. Graag willen wij hen daarom hierbij weer bedanken voor hun medewerking.

Helaas heeft Esveld Uitvaartzorg om gezondheidsredenen moeten besluiten te stoppen met zijn bedrijf. Zoals u zich wel kunt voorstellen is dit een uitermate moeilijke beslissing geweest. Voor ons blad Kerkklanken heeft het tot gevolg dat de advertentie, die Esveld hier jarenlang in geplaatst heeft, is komen te vervallen. Henk, vanaf deze plaats heel erg bedankt voor de steun en veel sterkte.

Naast dit trieste bericht hebben we ook een positief bericht: Wij zijn namelijk verheugd te kunnen melden dat Jim Kuikman (onze organist) spontaan heeft aangeboden om een advertentie te plaatsen. Vanaf nu komt u dus de advertentie "PIANOLES" tegen.

Uiteraard willen wij alle adverteerders van harte bij u aanbevelen. Het zijn allemaal plaatselijke bedrijven die service en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. En zeker in deze moeilijke tijd verdienen zij onze steun. Zij helpen ons en wij hopen dat u aan hen denkt als u iets nodig heeft op het gebied van :

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| - Rens van Dijk | Electrotechniek |
| - Goflex : | Sanitair en Centrale Verwarming |
| - Notaris Bosman | Notariële Zaken |
| | |
| - KBO Haarlemmermeer | Belangenorganisatie voor senioren |
| - Vermeulen | Verzekeringen en
risicomanagement |
| - Jim Kuikman | PIANOLES |

Tenslotte : een leeg vak is nu gevuld maar de ruimte waar Esveld stond is nog beschikbaar. Wellicht heeft u binnen uw relatie- of kennissenkring iemand die geïnteresseerd is om deze plaats op te vullen.

En u weet het: voor “de gouden tip” en voor een nieuwe adverteerder stellen wij een mooie fles wijn beschikbaar.

Voor nadere informatie over oplage, prijs etc. kunt u contact opnemen met ondergetekende, (tel 06 2428 4317).

Jacques van der Zwaan



PERSONALIA

Dopen

Dopen vraagt tijd en aandacht.

Daarom is er altijd voor de toediening van de Doop een gesprek.

Waarom laat men een kind dopen?

Heeft het verantwoordelijkheid ergens voor en wat betekent het?

Dit wonder van het nieuwe leven vereist aandacht. Dat willen we ook samen tot uitdrukking brengen.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze secretaresse tel. 6592591



IN MEMORIAM – Johannes Cornelis Hendricus van Doremalen

Johannes Cornelis Hendrikus van Doremalen is overleden, thuis om 3 uur s'ochtends op zaterdag 31 oktober 2020.

Hij laat drie zoons, een dochter en zeven kleinkinderen achter. Door zijn naar ieders gevoel op 96-jarige leeftijd toch nog voortijdig verscheiden gaat hij nu de geboorte van zijn eerste achterkleinkind missen.

Hij is altijd een trouwe kerkganger geweest en was iedere zondag altijd rechts voorin op dezelfde plek te vinden. Hij heeft eigenlijk zijn hele leven nooit een zondag overgeslagen, vanaf zijn jeugd, in Breda achter de sigaren- en radiowinkel van zijn ouders, tijdens de oorlog in de Verenigde Staten, in Indie tijdens de politionele acties, tijdens de terugtocht naar Holland op het schip de 'Johan van Oldebarneveld' waar hij zijn vrouw heeft ontmoet, tijdens zijn avontuurlijke leven met zijn gezin in Biak (nieuw Guinea) waar hij piloot was voor de Kroonduif, en in Badhoevedorp toen hij voor Fokker werkte en waar hij met pensioen is gegaan.

De enige keer dat hij de kerk moest overslaan was een week voor zijn overlijden op zondag 24 oktober nadat hij die ochtend van de trap is gevallen. Hij is na die dag niet meer uit zijn bed gekomen.

Met zijn verscheiden eindigt een tijdperk, een tijdperk van een andere generatie, dat van het Gregoriaans. We hebben hem tijdens de uitvaart met het gregoriaans 'In Paradisum deducant te Angeli' uitgeleide gedaan.

We zullen hem missen.

Hans van Doremalen



ADVENTACTIE 2020

Op Zondag 29 november begint de Advent. Wij gaan ons weer voor bereiden op Kerstmis. In deze moeilijke tijden hebben de allerarmsten in de derdewereldlanden onze steun meer dan ooit nodig. Want behalve hun armoe, die dagelijks speelt vooral nu in de corona tijd ook hun parten, net als bij ons.

Dit jaar hebben we gekozen voor het project MOEDER EN KIND. U kunt het nog even nalezen op het bord achter in de kerk, daar staat veel informatie over. Als u in deze periode niet naar de kerk kunt komen, kunt u de ADVENTACTIE ook steunen door een bijdrage over te maken via de diaconie op Rek.no. van NL.70 ABNA 0549720804. Wij zullen dan zorgen dat het op de goede plaats komt. Vast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Contact persoon B. v.d.Water telefoon: 6596412.

VRIJWILLIG(ST)ERS GEVRAAGD

In de kerk zijn vele vrijwilligers actief, op zeer uiteenlopende terreinen. Jopie Bruck heeft zich jarenlang ingezet voor de kerk, hetzij het schoonhouden van de kerk. Er komt een tijd dat de krachten gaan afnemen. Toen haar man Hans overleed gaf Jopie het al aan om te gaan stoppen. Zij heeft dit toen nog 10 jaar gedaan. Gezien dit feit heeft ze besloten om per 1 februari 2021 haar functie als schoonmaak medewerkster voor de Engelbewaarders neer te leggen. Wij zeer haar zeer dankbaar voor al het werk dat zij voor onze parochiegemeenschap heeft verricht.

Wij zoeken nieuwe vrijwillig(st)ers die haar werk voort willen zetten, die eens per maand willen helpen bij de schoonmaak van de kerk. U kunt de dag en tijdstip zelf bepalen.

Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Parochiesecretariaat

Bedankjes van jarige parochianen

Wij willen graag een parochiegemeenschap zijn, waarbij wij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De jarigen worden door de wijkcontactpersonen in het zonnetje gezet, hetzij door een bloemetje of door middel van een felicitatiekaartje.

BEDANKT

Familie Vermast schrijft:

Bedankt voor de mededeling i.v.m. covid 19. We komen hierdoor al geruime tijd niet meer naar de kerk. We missen dit erg. Tevens wil mijn vrouw de parochie bedanken voor de mooie bos bloemen die ze kreeg op haar verjaardag en de persoon die haar Kerklanken heeft rondgedeeld. Vriendelijk bedankt.

Karel van der Horst schrijft:

Op 27 september werd mijn kleindochter Xanne Kroon gedoopt. Tijdens het aansteken van de Paaskaars ben ik van een stoel gevallen; verschillende parochianen waren hier getuige van. Met pijn in mijn heup heb ik de viering meegemaakt. In het ziekenhuis bleek dat ik mijn heup gebroken had. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie bloemen, kaarten en e-mails en andere vorm van belangstelling die ik gekregen heb. Op dit moment 13 november ben ik herstellende.

Annie Gerver schrijft:

Paaskaars gewonnen

De Pastor heeft laten zien dat hij nog lenig is, maar mijn lot haalde hij er niet uit. Een kerkgangster had mij beloofd, als ik er een win krijg jij hem. Ze had al het idee er een te winnen. Laat ze nu de eerste zijn. En ik kreeg hem!! In een hoge kandelaar, erfstuk van de Vondelkerk, prijkt nu weer, na het verwijderen van een rest stompje, een echte paaskaars in mijn kamer. Een sieraad.



VIERINGEN EN DIENSTEN

Voor de vieringen met Kerstmis dient u kaarten te reserveren. U kunt dit doen achter in de kerk of per email: secretariaat@rkkkerkbadhoevedorp.nl

Zondag 22 november 2020	Woord-Communieviering Christus Koning Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: E. van Poelgeest	10:00 uur
Donderdag 26 november 2020	Eucharistieviering Laatste donderdag van de maand Voorganger: Pater L. Seeboldt	10:30 uur
Zondag 29 november 2020	Eucharistieviering 1 ^e zondag van de Advent Voorganger: Pater L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10:00 uur
Zondag 06 december 2020	Eucharistieviering 2 ^e zondag van de Advent Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: H. Lohman	10:00 uur

Zondag 13 december 2020	Woord- Communieviering 3 ^e zondag van de Advent Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: M. Wester	10:00 uur
Zondag 20 december 2020	Eucharistieviering met uitgebreide boeteritus 4 ^e zondag van de Advent Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: E.. van Poelgeest	10:00 uur
Donderdag 24 december 2020	Kerstmachtviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	19:00 uur
	Kerstmachtviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	20:30 uur
	Kerstmachtviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	22:00 uur
Vrijdag 25 december 2020	Kerstviering Woord- Communieviering Voorganger: J. Engelen Lectrice: H. Lohman	10:00 uur
Zaterdag 26 december 2020	GEEN VIERING	
Zondag 27 december 2020	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10:00 uur
Donderdag 31 december 2020	Oudejaarsviering Voorganger: Pater L. Seeboldt	19:00 uur
Zondag 03 januari 2021	Woord- Communieviering Openbaring des Heren Voorganger: pastor J. Engelen Lectrice: E. van Poelgeest	10:00 uur

Zondag 10 januari 2021	Eucharistieviering Doop des Heren Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: M .Wester	10:00 uur
Zondag 17 januari 2021	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10:00 uur
Zondag 24 januari 2021	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: H. Lohman	10:00 uur
Donderdag 28 januari 2021	Eucharistieviering Laatste donderdagviering Voorganger: Pater L. Seeboldt	10:30 uur

INTENTIES

Zondag 22 november 2020

Joes Kloppenburg
Jan Kramer
Johanna Maria Smorenborg-Zwirs

Anneke Doorenbosch-Schut
Jan van de Berg

Zondag 29 november 2020

Siem en Marcel Rijkens
Theo van der Meer

Harry van Hulsen

Zondag 06 december 2020

Rie v.d.A-Bouwhuis
Ouders Heima-van Buuren
Gitta Breed-Raven
Betje Smit-Kieftenburg

Henk van Rijn
Theo Brouwers
Bas van Wijk

Zondag 13 december 2020

Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg

Zondag 20 december 2020

Hans Bruck

Kerstmis 24 en 25 december 2020

Pastor Henny Post	Pastor Leo Aarts
Siem en Marcel Rijkjes	Joes Kloppenburg
Anneke Doorenbosch-Schut	Jan Kramer
Tiny en Bertus van Kaam-Veldt	Jan van de Berg
Theo Brouwers	Gitta Breed-Raven
Betje Smit-Kieftenburg	Harry van Hulsen
Wil Celie-Bense	Jan van Doremalen
Johanna Maria Smorenborg-Zwirs	Cor van Velsen
Bas van Wijk	Hans Bruck
Joop, Jacobus en Apolonia v. Weerdenburg	

Zondag 27 december 2020

Theo van der Meer

Zondag 03 januari 2021

Ouders Heima-van Buuren	Henk van Rijn
-------------------------	---------------

Zondag 10 januari 2021

Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg

Zondag 17 januari 2021

Anneke Doorenbosch-Schut	Betje Smit-Kieftenburg
Theo Brouwers	Gitta Breed-Raven

Zondag 24 januari 2021

Siem en Marcel Rijkjes	Joes Kloppenburg
Jan Kramer	Johanna Maria Smorenborg-Zwirs

EVANGELIELEZINGEN op de zondagen 29 november 2020-
24 januari 2021



29 november Eerste Zondag van de advent (B
jaar)

Marcus 13 ,33-37 *Wees waakzaam, want de
Heer komt onverwacht.*

“Wees op je hoede” is een gangbare uitdrukking en wordt vaak gedachteloos gebruikt. Maar het gezegde legt een houding bloot, een rompsland om zo te zeggen. Op je hoede zijn, waakzaam zijn doe je vanuit een gevoel van onveiligheid of angst. Je kijkt wel tien keer om je heen. Je weet immers niet wat je te wachten staat.

Het evangelie spoort ons aan op onze hoede te zijn, waakzaam. De Heer van het huis kan zomaar onverwachts, voor de deur staan. Hoe zal Hij ons aantreffen?



6 december Tweede zondag van de advent

Marcus 1, 1-8 *Johannes de Doper roept in de
woestijn: Bereid de weg van de Heer, maakt de
paden van de Heer recht!*

Als je leven gladjes verloopt, is het niet zo moeilijk je weg te vinden. Maar al te vaak moeten we ons echter in allerlei bochten wringen. Welke weg te kiezen?

Johannes verwacht de Heer. Hij roept op tot bekering, voor Hem ruim baan te maken. Dat vraagt herstel van menselijkheid. Bijbels geloof, in welke tijd of vorm ook, is altijd gericht op de toekomst. Een toekomst van vrede, trouw, waarheid en gerechtigheid.



13 december Derde zondag van de advent
Johannes 1,6-8.19-28 *Het getuigenis van Johannes: "Midden onder u staat Hij die gij niet kent".*

Johannes de Voorloper, zoals hij in de oosterse kerken genoemd wordt, neemt geen blad voor de mond. Hij roept mensen actief op tot bekering. Bekering tot Hem die ook wij te verwachten

hebben: Jezus de Christus. We staan halverwege de voorbereidingstijd op Kerstmis. Dan beleven en vieren we de geboorte Jezus. Redenen genoeg om verheugd te zijn en ons af te vragen: waar staan wij?



20 december Vierde zondag van de advent
Lucas 1,26-38 *Maria zal een zoon krijgen, die zij Jezus moet noemen.*

Het kerstgevoel is al bijna tastbaar. Tastbaar was het voor Maria, ook vóór zij Jezus in haar armen droeg. Wij verwachten met haar. We bidden om de komst van Christus in ons midden, in onze gemeenschap, in ons eigen leven.



24/25 december Kerstmis
Nachtmis Lucas 2,1-14 *Herders hoorden als eersten: Heden is u een redder geboren.*

Dagmis: Johannes 1,1-18 *Christus, het Licht der wereld, het eeuwige Woord van God.*

Op kerstavond horen we het kerstverhaal zoals dat is opgetekend door Lucas. Heel vertellend: een stal, herders, schapen, os en ezel. Johannes heeft, als een adelaar, een overzicht over het geheel, terwijl hij tegelijkertijd een scherp oog heeft voor het kleinste detail. Hij heeft oog voor de diepste betekenis van de geboorte van Jezus, van het Woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond.



27 december Feest van de H. Familie
Lucas 2,22-40 *Jezus wordt in de tempel
verwelkomd door Simeon en Hanna.*

Gods Zoon heeft zichzelf toevertrouwd aan de
zorg en liefde van een vader en moeder en
daarmee het menselijk gezin geheiligd. We vieren
het feest van de heilige familie in het klein: Jezus,
Maria en Jozef. En in het groot: de familie van heel

de Kerk door het geloof. In Gods huisgezin is ruimte voor velen als zijn
kinderen, talrijk als de sterren aan de hemel.

Groeien in geloven gebeurt op de eerste plaats in een warm en hartelijk
netwerk, in een (min of meer grote) familie.



3 januari 2021 Openbaring van de Heer
Mattheus 2,1-12 *We zijn gekomen om de
pasgeboren koning onze hulde te brengen.*

De magiërs uit het Oosten – ook wel koningen
genoemd – kwamen van ver. Ze staan model
voor de wijde wereld buiten Israël, voor wie de
boodschap van de geboorte van de Messias

evenzeer van groot belang en betekenis is. Vandaag vieren wij dat het
evangelie van zijn liefde bestemd is voor heel de wereld .De universele
betekenis van het Kind van Bethlehem wordt geopenbaard. Wie is Hij
voor mij, voor ons?



10 januari Doop van de Heer.
Marcus 1,7-11 *De Geest daalt als een duif op
Jezus neer.*

Nu het feest van Kerstmis voorbij is, blijven we toch
in de sfeer van het eerste begin. Het begin op de
christelijke levensweg is het ontvangen van het
doopsel. Water staat centraal, water waarin de
dopeling ondergaat en ook weer opgaat. Maar niet alleen water speelt
een hoofdrol, ook het “geroepen worden” Gods sten roept, zijn Stem
klinkt en die stem zegt dat je “veelgeliefd” bent, in navolging van de
Veelgeliefde.



17 januari Tweede zondag door het jaar Dag van het Jodendom Begin van de week van gebed voor de eenheid van christenen.

Johannes 1,35-42 *Roeping van de eerste apostelen.*

Wij zijn, zoals de apostelen, door God geroepen om Jezus achterna te gaan, Hem te volgen. Dat is de christelijke levensweg. Onze aandacht wordt gevraagd voor de roeping en de blijvende betekenis van het joodse volk. Wij, christenen, leerlingen van de door en door joodse Jezus, staan als het ware op hun schouders. We delen ons geloof in de God, die bevrijdt en leven geeft, Als christenen zijn we helaas verdeeld. Bidden we om eenheid: eenheid in verscheidenheid.



24 januari Derde zondag door het jaar
Zondag van het Woord van God

Marcus 1,14-20 *De tijd is vervuld, het Rijk Gods is nabij.*

Zondag van het Woord van God. Kunnen wij dit Woord verstaan? Weten wij hoe we met Gods Woord om moeten gaan? Zijn wij bereid antwoord te geven?

Jezus roept Simon en Andreas om Hem te volgen. Ze leggen hun werk als vissers neer en volgen Hem. Wat hebben wij er voor over om Jezus te volgen?

p. Loek Seeboldt o.carm



VOOR U GELEZEN

BOODSCHAP VAN DE KERSTENGEL

Door de corona-pandemie gaat de situatie waarin we verkeren op en neer. Iedere dag zijn er cijfers over het aantal besmettingen, er zijn persconferenties, waarschuwingen en maatregelen, die steeds weer worden aangepast aan de situatie van het moment.

Dit alles kan ons onrust geven en angstig maken, maar daar schieten we niets mee op. We moeten de aanwijzingen volgen en prudent handelen en verder de innerlijke rust en vrede bewaren en deze situatie met geloof beleven.

Het is de boodschap van de kerstengel dat de vrede ten diepste hersteld is door de geboorte en het Pasen van Jezus Christus, waardoor de hemel is open gegaan. Als christenen zijn we geroepen te leven in en vanuit die vrede...

Daar wil ik dus graag om bidden....



+ Jan Hendriks – Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Bron: Van Allerheiligen tot Kerstmis-Bidden in tijden van afstand en verwachting

Maria,

U het eenvoudige meisje uit Nazareth,
bent op het kruis door Uw Zoon
gegeven als moeder voor alle mensen,
voor alle rassen en volkeren.
U kent geen onderscheid,
iedereen telt voor U mee,
al houdt U van iedere mens
met een persoonlijke liefde,
want God heeft ieder van ons geschapen
naar Zijn beeld en gelijkenis
en Jezus, Gods Zoon en Uw Zoon,
is voor iedere mens gestorven,
niemand uitgezonderd.
Maria, mijn moeder,
wil voor mij en ieder mens
ten beste spreken.

+ Jan Hendriks

INGEZONDEN

WELKOM

Jij die binnenloopt
nieuwsgierig
of moe van het gaan

Ga zitten sluit je ogen
adem stilte
luister naar muziek
kijk om je heen
zie ramen en beelden

Een boek
met levensverhalen
met geloofsverhalen

Stel je voor dat je hier was
met wie je nog zo graag
samen was geweest

Laat tot leven komen
wat je niet had verwacht
in deze kerk waar
God af en toe
ook komt kijken

Loop nog even rond
voor je weer gaat
herinner je
hoe goed het was
en kom nog eens

Je bent welkom (*schrijver onbekend*)

PAROCHIEGEGEVENS:

HH. ENGELBEWAARDERS
ADELAARSTRAAT 15A
1171 TM BADHOEVEDORP
tel.: 020 6592591
e-mail: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl
www.rkkerkbadhoevedorp.nl

SECRETARIAAT: Openingstijden parochiesecretariaat tel. 020 6592591
Bereikbaar wo- en vrijdagmorgen
van 10.00 uur tot 13.00 uur
(mevr. L. van der Horst)

PAROCHIEBESTUUR *(contactpersonen):*

vice-voorzitter: Dhr. K. Verwey
Papegaaistraat 8
tel.: 06 4794 0376
secretaris: Mw. J.M.A. Duijnste
Prins Willem-Alexanderlaan 2
tel.: 020 6598822
penningmeester Vacant

REKENINGADRESSEN PAROCHIE:

ING Bank: NL 07 INGB 0000 3565 63
RABO Bank: NL 71 RABO 0393 6175 99

MEDEWERKERS PAROCHIEBLAD KERKKLANKEN:

Pater L. Seeboldt tel. 0297 – 34 73 31
L. van der Horst

Drukwerk: T. Mesman / B. de Boer

Coördinatie bezorgen: P.J. van der A, Zwaluwstraat 75, tel 020 6592660

INLEVEREN KOPY:

adres: Pastorie Adelaarstraat 15A
voor 12 januari 2021

*De wijkcontactpersonen worden verzocht
de Kerkklanken op te halen voor verspreiding
op zondag 24 januari 2021*