



*** H.H. ENGELBEWAARDERS ***

*** BADHOEVEDORP ***

Kerklanken

NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE
HH ENGELBEWAARDERS
TE BADHOEVEDORP

34e jaargang nr. 5

januari 2021



VAN DE PATER

Beste Parochianen en Betrokkenen bij de Engelbewaarderskerk,

Hoop dat voor u/jou het nieuwe jaar, zo goed als mogelijk, begonnen is. We zijn elkaar dankbaar voor alle goede wensen en hopen dat we onze goede voornemens voor 2021 langzamerhand steeds meer kunnen waar maken.

Nu ik dit schrijf, weet ik niet in hoeverre de tsunami, de vloedgolf van de corona-pandemie voorbij is. Leiden de beschikbare vaccins tot een immuniteit? Wanneer mag ik geprikt worden?

We hebben in ieder geval geleerd te beseffen dat wij, de mens, onze wereld kwetsbaar zijn. Dat besef heeft ook z'n positieve kanten. Meeleven, solidariteit, dienstbaarheid en naastenliefde zijn gegroeid. Laten we dat, als de toestand weer normaal is, bewaren. Moge die positieve punten de normale toestand worden onder ons mensen, in onze wereld. Moet hierbij denken aan een uitspraak van de bekende schrijver Anselm Grün: "Onze waardigheid bestaat niet in wat we bereiken maar in wat we zijn".

We leven nu weer toe naar de Veertigdagentijd/Vastentijd, de Goede Week en Pasen. Zal het weer of nog zo zijn als vorig jaar, toen we in

de intelligente lockdown kwamen? Dan moeten we ons voorbereiden op vieringen met een beperkt aantal mensen en de nodige afstand. Helaas, maar het is niet anders. Mede daarom ook in deze Kerkklanken weer een overzicht van de Evangelielezingen voor komende zondagen. Krijg er weinig reacties op, maar hoop dat ze dienstig zijn voor persoonlijke bezinning of een viering-moment thuis. Met de allerbeste wensen en: "Keep smiling"!

Mede namens het Parochiebestuur,
p. Loek Seeboldt o.carm



PAROCHIENIEUWS

2021

Actie 
Kerkbalans

KERKBALANS

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Wij zoeken verbinding, contact en genegenheid. De kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te

denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je ervaringen van alle dag te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

De Engelbewaarderparochie is al sinds mensenheugenis een warm kloppend hart in Badhoevedorp en wijde omgeving. Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen klaar staan met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een vitale gemeenschap zijn en geven aan anderen.

Ook in tijden van corona is er iedere zondagmorgen een viering (aanvang 10:00 uur). Vanzelfsprekend hanteren wij daarbij de gebruikelijke maatregelen van een maximale grootte van 30 bezoekers en een minimale afstand van 1,5 meter overeenkomstig de richtlijnen, van het RIVM.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Zodat we als parochianen elkaar kunnen blijven opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden.

Wilt u ook dat de Engelbewaarders parochie kan blijven doen waar ze al bijna 85 jaar voor staat?

Helpt u ons ook financieel de boel kloppend te houden? Uw financiële bijdragen zorgen ervoor dat we ook in dat opzicht een vitale gemeenschap blijven. Doet u ook in 2021 weer mee?

Op het intekenformulier kunt u aangeven hoeveel u dit jaar aan onze parochie kunt en wilt geven. Vervolgens kunt u dit formulier in de bijgesloten retourenvelop doen. Door Covid-19 is het niet mogelijk voor de wijkcontactpersoon om deze enveloppe weer persoonlijk bij u op te halen. Wij vragen daarom de parochianen de retourenveloppe bij de wijkcontactpersoon of bij de pastorie in de brievenbus te deponeren. Waarvoor alvast onze hartelijke dank. Op deze manier beperken we het aantal contact momenten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dit te doen dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het secretariaat.

Voor vragen over de actie Kerkbalans en/of andere vormen van financiële ondersteuning aan onze parochie zoals een periodieke, fiscaal vriendelijke gift kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@rkkerkbathoevedorp.nl.

Meer informatie kunt u terugvinden op onze website: www.rkkerkbathoevedorp.nl

Namens het parochiebestuur Kees Verweij (vice-voorzitter)

Geef vandaag voor de kerk van morgen



PERSONALIA

Dopen

Dopen vraagt tijd en aandacht.

Daarom is er altijd voor de toediening van de Doop een gesprek.

Waarom laat men een kind dopen?

Heeft het verantwoordelijkheid ergens voor en wat betekent het?

Dit wonder van het nieuwe leven vereist aandacht. Dat willen we ook samen tot uitdrukking brengen.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze secretaresse tel. 6592591.

IN MEMORIAM

Wilhelmina Elisabeth Maria Celie-Bense werd geboren op 24 april 1932. Zij overleed op 19 september 2020 te Badhoevedorp. Op vrijdag 25 september hebben we in een plechtig gezongen uitvaartdienst uit dankbaarheid voor haar leven afscheid genomen in de HH. Engelbewaarderskerk. Aansluitend hebben we in een korte afscheidsplichtigheid in crematorium Westgaarde haar lichaam toevertrouwd aan het vuur als symbool van het einde, maar ook van licht en liefde.

Wil is in Amsterdam geboren in een gezin van 3 kinderen waarvan zij de middelste was. Haar schooltijd werd door de oorlog regelmatig onderbroken, maar na de oorlog kon ze werken bij Konersman, een naaiatelier, omdat ze heel goed in naaien was. Tijdens het kijken naar vuurwerk ontmoette ze Gerard toen ze nog maar 17 jaar was en Gerard moest nog naar Indië. De liefde hield stand en in 1953 trouwden ze voor de wet, zodat ze in aanmerking konden komen voor

een woning. In 1954 trouwden ze voor de kerk in de Augustinuskerk, die net zo oud is als Wil, 88 jaar. Ger en Ellen werden geboren en Wil regelde alles rondom de

kinderen, die ze erg beschermd opvoedde: Wil was een zorgzame moeder.

Een ongelofelijk en verschrikkelijk drama was het verlies van haar dochter Ellen en haar kleindochter Anne-Mette in 1997. Haar geloof heeft haar troost en steun gegeven om dit grote verlies op haar eigen manier te verwerken. Net als Maria de zware last van Jezus overnam, nam Wil alle pijn en wanhoop over in haar hart. Wil trok zich terug, sprak er niet over en kon dat ook niet. Wil werd door het familiedrama een andere vrouw, een kwetsbare vrouw.

Door haar tweede grote tegenslag van haar ziekte van dementie werd Wil nog kwetsbaarder. Bewonderenswaardig zoals ze alles in haar leven gedragen heeft. Alles wat was, wat Wil en Gerard gedeeld hebben, zoals 66 jaar huwelijk, samen op vakantie, de laatste 3 jaar in De Meerwende, het loopje naar de afdeling Anemoon, is verleden tijd en komt niet meer terug. Alles wat oma met de 6 kleinkinderen deed, zoals boerenkool met uitjes, knutselen, tekeningen maken in het computershok, lezen uit het boek met de kabouter, dagjes weg en slapen in de tent naast de caravan, is verleden tijd en komt niet meer terug.

De hamvraag is dan: Heb je hoop? En Paulus is dan duidelijk: Ja, iemand die gelooft dat Jezus is gestorven en opgestaan, die heeft hoop. Wat is dan die hoop? Die hoop is dat er iets zal gebeuren wat geen mens voor mogelijk houdt, waar niemand een voorstelling bij kan maken. Die hoop is, dat dood niet dood is. En een troost, te weten dat als je sterft dat je bij de Heer mag zijn. De Heer ontvangt Wil met open armen, neemt Wil op in Zijn liefde en laat Wil wonen in Zijn huis bij Ellen en Annemette. Je mag best een traan laten, je mag bedroefd zijn, maar er is ook hoop voor de treurende. Wil, wij zullen je missen, maar wij houden elkaar vast. Rust zacht.

IN MEMORIAM

Alida Maria Eijs-Bos werd geboren op 24 december 1926. Zij overleed op 23 december om 23.30 uur te Badhoevedorp. Op woensdag 30 december hebben we in een plechtig gezongen uitvaartdienst, uit dankbaarheid voor haar leven, afscheid genomen in de HH. Engelbewaarderskerk, waarna zij is gecremeerd in crematorium Westgaarde.

Alie kwam als jongste, als negende kind, in Zevenhoven ter wereld. Dat zij bijna 94 jaar later aan corona zou overlijden had niemand ooit kunnen denken. Van haar vader leerde ze dat je aan de lucht en de vogels kon zien wat voor weer het zou worden. 68 jaar heeft Alie op de Sloterweg 158 gewoond. Haar huis was een thuis, gezellig, warm en veilig. Zij heeft een mooi leven gehad met als rode draad door haar hele leven: Verbondenheid. Verbondenheid met haar lieve man, Jan, waarmee ze 56 jaar getrouwd is geweest. 69 jaar lang een lieve moeder van Mieke en 54 jaar lang ook een lieve moeder van Lisette. Zij declameerde een gedicht over nog steeds dat meisje van toen, dat nu volwassen is geworden en probeert te leven met het gemis. Bijna iedereen in Badhoevedorp kende Alie Eijs, omdat ze bij haar de voetbalkleren voor Pancratius moesten halen. Alie kende ook iedereen bij name. Wat heeft zij genoten van haar 3 kleinkinderen en later van haar 3 achterkleinkinderen. Toen haar geestelijke gezondheid afnam, kwam ze in de Meerwende wonen, bijna 2 jaar geleden. Ze deed aan alle activiteiten mee en was op een gegeven moment zelfs sjoelkampioene van de Meerwende!



Achter in de Engelbewaarderskerk staat een beeld van de heilige Gertrudis. Een postbode die in Ruigoord kwam, heeft dit beeld (dat uit de Sint-Gertrudiskerk in Ruigoord kwam) aan Alie gegeven, maar het moest gerestaureerd worden. De staf waar langs de muizen liepen, was beschadigd. Wat was Alie trots toen ze in 2009 het beeld officieel aan de kerk kon schenken. St. Gertrudis verdrijft in de Engelbewaarderskerk muizen en ratten...

St. Gertrudis is ook net als St. Christoffel een reisheilige, omdat zij ook de patrones van de stervenden is. Zij geeft reizigers één nacht onderdak alvorens ze af te laten

reizen naar het hiernamaals. Dat was dan de nacht van 23 op 24 december. Hoe bijzonder is dit. En St. Gertrudis zorgt nog ergens voor. Ze wil dat we allemaal goede broeders en zusters zijn: Opgewekt en vreedzaam. De verbondenheid met God en met de Engelbewaarderskerk was heel belangrijk voor Alie, waarbij wij dankbaar zijn voor alles wat ze als costumière gedaan heeft aan creativiteit voor de kerk. Ze kwam altijd graag naar deze kerk, zeker als er mooi gezongen werd zoals de dag van haar uitvaart. Voor haar afscheid hebben we de lezing uit de Openbaring gekozen, waarbij Johannes ons vertelt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en zegt dat alles in de hemel blinkt en schittert. De grootheid van God weerspiegelt daarin. In de hemel, in Gods huis, is plaats voor velen. Dat is ons houvast. En zo hopen en geloven wij dan ook dat ook Alie is opgegaan naar het huis van haar hemelse Vader bij haar man Jan, eindelijk weer samen. Alie, adieu en bedankt voor je lange leven; voor je zorgen, je medeleven, je humor en opgewektheid. We zullen je, ieder op zijn of haar eigen manier, heel erg missen. Dat zij moge rusten in vrede.

Pastor M. van Zoelen



GAARNE UW AANDACHT VOOR

Zondag	24 januari	Start Actie Kerkbalans
Zondag	25 januari	19:30 uur Parochiebestuur
Vrijdag	29 januari	Vorbereiding van de 40-dagentijd



NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN

DE KERK IS OPEN!

Iedere vrijdagmorgen van 11:00 tot 12:00 uur is de kerk open, zodat de mensen even in de kerk kunnen bidden of even stil zijn. Even de kerk in geeft rust, je mag de kracht van een Godshuis ervaren en dat geeft de mensen weer kracht. Dat geldt zeker in deze corona-tijd.

Een kaarsje opsteken of gewoon een moment van stilte ervaren. Daarbij houden we de 1,5 meter goed in de gaten.

Zo'n brandend kaarsje is een rijk symbool: een teken van licht in het donker van het leven, een eenvoudig getuigenis van de hoop dat ondanks alles het licht zal overwinnen.

Gelovigen branden kaarsen om verschillende redenen: om hun voorbeden voor anderen kracht bij te zetten (met name bij ziekte en verdriet), uit dankbaarheid, tot gedachtenis aan een dierbare overledene.

U bent van harte welkom.



VIERINGEN EN DIENSTEN

Donderdag 28 januari 2021	Eucharistieviering Laatste donderdag van de maand Voorganger: Pater L Seeboldt	10:30 uur
Zondag 31 januari 2021	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10:00 uur
Zondag 07 februari 2021	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: M. Wester	10:00 uur
Zondag 14 februari 2021	Eucharistieviering Voorganger: Pater L Seeboldt Lector: B. Everaardt	10:00 uur

Woensdag 17 februari 2021	Aswoensdag Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	19:30 uur'
Zondag 21 februari 2021	Eucharistieviering 1 ^e zondag van de 40-dagentijd Voorganger: Pater L Seeboldt Lectrice: H. Lohman	10:00 uur
..		
Donderdag 24 februari 2021	Eucharistieviering Laatste donderdag van de maand Voorganger: Pater L Seeboldt	10:30 uur

EVANGELIELEZINGEN op de zondagen 31 januari – 28 februari 2021



Zondag 31 januari Vierde zondag door het jaar (B)

Marcus 1, 21-28 *Hij onderrichtte hen als iemand die gezag bezit*

Vaak horen we mensen die met gezag spreken, bv. namens de regering, een partij, de kerk. Wat voor soort gezag is het? Heeft iemand echt iets te zeggen? We horen in de lezing dat Jezus in het openbaar spreekt en wat Hij doet. Mensen vragen: "Wat is dit allemaal?" Ze concluderen: "een nieuwe leer met groot gezag!"

Wie is Jezus eigenlijk voor ons, voor mij? Spreekt Hij mij aan met gezag en laat ik me aanspreken?



Zondag 7 februari Vijfde zondag door het jaar (B)

Marcus 1,29-39 *Velen die aan allerlei ziekten leden, genas Hij*

Door ziekte, 'n handicap, de lockdown voelen mensen zich vaak buitengesloten, uitgesloten, opgesloten in zichzelf. Dit kan weer leiden tot spanningen en andere kwalen. We kunnen dat van dichtbij meemaken en wereldwijd zien gebeuren. Ook ieder van ons torst zijn/haar lasten.

Jezus nodigt ons uit ze Hem kenbaar te maken. Zo kunnen we onderdeel worden van Zijn en ons werk om de wereld te genezen en te redden.



Zondag 14 februari Zesde zondag door het jaar (B)

Marcus 1, 40-45 *Jezus sprak: "Ik wil, wordt rein!"*

Vanwege het besmettingsgevaar gaan samenlevingen op slot. Handen wassen is een dringend en herhaald advies. We zien op de T.V. reclames voor allerlei soorten handsoaps en cleaning handgels.

Wat doen wij met vlekken, viezigheden op onszelf? Hoe gaan wij om met wat geschonden en gebroken is, met zoveel wat lelijk is in onze wereld? Jezus luistert naar allen die Hem smeken om hulp, om bevrijding uit isolatie en onreinheid. Hij heeft zijn leven gegeven opdat allen gered worden.

De Veertigdagentijd/vastentijd



Deze tijd is een voorbereiding op de viering van het Paastriduum (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen). Als mensen die gedoopt zijn bereiden we ons voor “op de herdenking van ons doopsel tijdens de Paasviering. We doen dit door ons meer dan anders toe te leggen op het leven vanuit het sacrament van ons doopsel. Dit gebeurt concreet door gebed, werken van

boetvaardigheid en naastenliefde”.

(uit: Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie 2020/2021, p. 64)



Aswoensdag 17 februari

Matteüs 6, 1-6.16-18 *Aalmoes, gebed en vasten*

Op deze dag vieren we dat ons as wordt opgelegd. Zo begint onze tocht van 40 dagen naar Pasen. We horen de boodschap van omkeer. Omkeer door vasten, gebed, delen met de minsten. Een omkeer die eigenlijk een toekeer is. Een afwenden van alles wat ons gevangen houdt naar een toevertrouwen aan de bevrijdende werking van Gods liefde en nabijheid. Het teken vandaag is de as. As die niet alleen –als het ware- dood is. As kan ook de basis worden van waaruit iets nieuws groeit. We kunnen “als een feniks uit de as herrijzen”.



Zondag 21 februari Eerste zondag van de veertigdagentijd (B)

Marcus 1, 12-15 *De beproeving van Jezus*

In de veertigdagentijd gaat de kerk, als het ware, in quarantaine. Een actueel begrip. Jezus gaat 40 dagen, in eenzaamheid, de woestijn in om zich te bezinnen op wat zijn leven zal

worden. Hij biedt weerstand aan allerlei bekoringen. Daarna gaat Hij in het openbaar optreden en brengt in woord en daad Gods goede nieuws. Wat gaan wij in deze tijd doen?



Zondag 28 februari Tweede zondag in de veertigdagentijd (B)

Marcus 9,2-10 *Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd*

Een mens kan veel meemaken tijdens dit aardse bestaan. Als wij ons vertrouwen op onze Heer durven te stellen, kunnen wij ons wapenen tegen de uitdagingen die op ons pad komen. Drie leerlingen van Jezus mochten met Hem de berg op, de hemel open zien. Zien, soms even. Moge ook voor ons de hemel open gaan.

p. Loek Seeboldt o.carm

PAROCHIEGEGEVENS:

HH. ENGELBEWAARDERS
ADELAARSTRAAT 15A
1171 TM BADHOEVEDORP
tel.: 020 6592591
e-mail: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl
www.rkkerkbadhoevedorp.nl

SECRETARIAAT:

Openingstijden parochiesecretariaat tel. 020 6592591
Bereikbaar wo- en vrijdagmorgen
van 10.00 uur tot 13.00 uur
(mevr. L. van der Horst)

PAROCHIEBESTUUR

vice-voorzitter:

(*contactpersonen*):
Dhr. K. Verwey

secretaris:

Mw. J.M.A. Duijnstee

penningmeester

Vacant

REKENINGADRESSEN PAROCHIE:

ING Bank: NL 07 INGB 0000 3565 63
RABO Bank: NL 71 RABO 0393 6175 99

MEDEWERKERS PAROCHIEBLAD KERKKLANKEN:

Pater L. Seeboldt

L. van der Horst

Drukwerk: T. Mesman / B. de Boer

Coördinatie bezorgen: P.J. van der A, Zwaluwstraat 75, tel 020 6592660

INLEVEREN KOPY:

adres: Pastorie Adelaarstraat 15A
voor 09 februari 2021

*De wijkcontactpersonen worden verzocht
de Kerklanken op te halen voor verspreiding
op zondag 21 februari 2021*