



*** H.H. ENGELBEWAARDERS ***

*** BADHOEVEDORP ***

Kerklanken

NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE
HH ENGELBEWAARDERS
TE BADHOEVEDORP

34e jaargang nr. 6

februari 2021



VAN DE PATER

Beste Kerkgenoten van de Engelbewaarders,

We zijn op weg naar Pasen, maar nog in de Veertigdagentijd. We leven als het ware, ook als gelovigen, in quarantaine. Dat kan een periode van bezinning en inkeer zijn. We worden heel bijzonder opgeroepen tot gebed, werken van barmhartigheid en naastenliefde. Wat het laatste betreft wordt u/jou concreet gevraagd deel te nemen aan de Vastenactie. Het thema is dit jaar: “Werken aan je toekomst”.

Wat het bidden betreft, in tijden van ellende, narigheid en eenzaamheid kun je om van alles vragen en bidden. Misschien is de volgende tekst (naar een gebed van pater Damiaan) behulpzaam:

Ik vroeg God om:

kracht – wijsheid – voorspoed – moed – geduld – en

Hij gaf me:

moeilijkheden – problemen – verstand – gevaren – andere mensen – en

Om:

te overwinnen – op te lossen – om te gebruiken – te weerstaan – te helpen – en

Wens u/jou alle goeds toe,
een vruchtbare Veertigdagentijd en graag tot ziens!

Mede namens het Parochiebestuur,
p. Loek Seeboldt 0.carm



PAROCHIE NIEUWS

AARDSE ZAKEN

In de rubriek “aardse zaken” behandelen we actuele zaken rondom de thema’s financiën en onderhoud.

Financieel jaarverslag 2020

In haar online vergadering van 25 januari 2021 besprak het parochiebestuur het financieel jaarverslag 2020. De rekening en verantwoording over het boekjaar is vastgesteld en wordt nu vervolgens ter goedkeuring aangeboden aan het Bisdom.

Allereerst wil het Parochiebestuur alle parochianen opnieuw heel hartelijk danken voor hun financiële bijdragen over het afgelopen jaar. Per saldo zijn we er (opnieuw) in geslaagd om de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen.

Covid-19 heeft ons zowel aan de inkomsten- als aan de kostenkant parten gespeeld. Het zal u niet verbazen, dat de collecten voor onze eigen kerk ten opzichte van 2019 zijn gehalveerd. Dit is volledig verklaarbaar uit het aantal kerkgangers per dienst. Door Covid-19 is het aantal kerkgangers gedurende het grootste gedeelte van het jaar gemaximeerd op 30 personen terwijl wij in 2019 gemiddeld 90 kerkgangers op een zondag mochten verwelkomen. Tegelijkertijd zien wij dat de opbrengst Kerkbalans voor het eerst sinds jaren licht hoger is uitgekomen. Wij koesteren deze ontwikkeling. Een aantal parochianen heeft gedurende het jaar ook een extra bijdrage overgemaakt om de Parochie in deze moeilijke periode ook financieel te steunen. Verder valt aan de batenkant op dat we in 2020 vrijwel geen incidentele baten hadden. In 2019 was er nog een aanzienlijke schenking uit de nalatenschap van een parochiaan. Aan de batenkant zien we verder dat de inkomsten uit verhuur belangrijk blijven. Uit de verhuur van de kerk (Mor Gabriel), de pastorie (School voor Filosofie) en de kerktoren (Vodafone) kunnen wij bijna de helft van onze uitgaven

financieringen. De huurinkomsten zijn wel iets afgenomen aangezien Mor Gabriel door de lockdown ook een aantal maanden geen gebruik heeft gemaakt van de kerk. Mor Gabriel betaalt alleen als er ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van onze kerk. Onze kring van huurders neemt nog steeds toe. Zo huurt de Vioolschool sinds het najaar voor een paar dagdelen per week de studiekamer. Daarnaast hebben we een overeenkomst gesloten met de Midway Joy Singers. Dit koor gaat zodra de Covid-19 regels dit toelaten elke donderdag repeteren in onze kerk.

Per saldo zijn de kosten ook gedaald in 2020. Met name de energiekosten zijn fors gedaald. Deze daling is ook voor een deel toe te schrijven aan Covid-19 omdat we minder hebben hoeven te verwarmen. Tegelijkertijd hadden we ook een kleine tegenvaller bij de afdracht aan het Bisdom. Zo kregen we nog een naheffing van ruim drieduizend euro over 2019 te betalen aangezien het berekende budget niet in overeenstemming was met de daadwerkelijke kosten van de afdracht aan het Bisdom.

De balans tussen inkomsten en lopende uitgaven in 2020 betekent dat we per saldo onze voorziening voor groot onderhoud vrijwel op peil hebben kunnen houden zodat we ook in de toekomst ons (groot en onvoorzien) onderhoud kunnen blijven uitvoeren. Dat draagt bij onze vitale gemeenschap. Het Parochiebestuur heeft wel gemeend om gezien de onzekere periode terughoudend te zijn met het doen van investeringen. Zo hebben we het noodzakelijke herstel aan de kerkklokinstallatie vooralsnog even op de lange baan geschoven.

Het is nog te vroeg in het jaar om een uitspraak over 2021 te doen. Vanzelfsprekend hopen we dat dit jaar de beperkingen in verband met Covid-19 afnemen zodat onze kerk zowel letterlijk als figuurlijk haar plaats als kloppend hart in Badhoevedorp weer in de volle breedte kan invullen. Mocht u naar aanleiding van deze verantwoording nog vragen of opmerkingen hebben neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Het Parochiebestuur

Nog even de belangrijkste cijfers op een rijtje:

	2020	2019	2018	2017	2016
opbrengsten					
Kerkbijdragen (actie Kerkbalans)	34.093,64	32.328,95	33.740,29	36.801,01	42.668,64
Collecten eigen kerk	4.828,53	8.909,46	9.631,71	9.936,90	10.479,04
Stipendia	753,00	1.526,00	828,50	1.365,00	2.692,00
Huwelijken	200,00		475,00		
Uitvaarten	2.578,95	1.026,55	3.085,60	1.340,50	2.693,15
Offerblokken/kaarsen	2.094,20	3.086,00	2.547,85	2.554,45	2.782,40
Verhuur (kerk, pastorie, toren etc.) en rente	41.318,75	44.912,08	44.980,83	52.034,90	41.517,98
Collecten voor derden (vastenactie etc)	1.120,20	1.764,55	2.026,19	1.179,15	2.242,50
Overige baten/acties	513,61	5.872,00	666,05	373,97	957,95
Incidentele baten	100,00	-1.173,34	25,00	955,84	0,00
	87.600,88	98.252,25	98.007,02	106.541,72	106.033,66
uitgaven					
Personeelskosten en afdrachten Bisdom	40.600,54	41.337,94	44.530,56	41.327,46	44.241,20
Gebouwen, GWL en (voorziening)					
onderhoud	37.305,62	43.032,41	43.231,48	55.925,53	52.616,54
kosten Erediensten	2.631,38	4.747,51	2.271,07	3.983,20	3.359,61
Beheerskosten	6.582,35	6.790,97	6.541,75	4.805,00	4.703,82
Bankkosten	480,65	539,9	573,27	545,72	410,44
incidentele lasten	0	1.635,00	254,89	0,00	522,00
	87.600,54	98.083,73	97.403,02	106.586,91	105.853,61
Resultaat	0,34	168,52	604,00	-45,19	180,05

Dopen

Dopen vraagt tijd en aandacht.

Daarom is er altijd voor de toediening van de Doop een gesprek.

Waarom laat men een kind dopen?

Heeft het verantwoordelijkheid ergens voor en wat betekent het?

Dit wonder van het nieuwe leven vereist aandacht. Dat willen we ook samen tot uitdrukking brengen.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze secretaresse tel. 6592591.

In Memoriam

Hugo (Hugo Henricus Joannes) van der Geest werd geboren op 31 augustus 1940 en overleed op 25 januari jl. in Badhoevedorp. Op 29 januari hebben we in een mooie uitvaartdienst in de HH. Engelbewaarderskerk afscheid genomen van Hugo. Aansluitend is in de besloten kring van zijn gezin Hugo naar Westgaarde Crematorium gebracht.

Hugo is in de oorlog in Oud-Ade vlakbij Leiden geboren in een gezin met 10 kinderen, waarin hij de 2^e was. Toen hij de middelbare school doorlopen had is hij op de boerderij van zijn vader gaan werken. Daarna is hij bij een kaashandel in Haarlem gaan werken. Op zijn weg van Oud-Ade naar Haarlem kwam hij in 1967 langs de Nieuwe Meerdijk in Badhoevedorp, waar een Buurtsupermarkt te koop stond. Deze heeft hij toen samen met zijn vrouw Jannie, die hij ontmoette op dansles, gekocht en in de 4=6 winkel pal voor het Nieuwe Meer heeft hij daar tot 2012 hun zaak gevoerd. Jannie bemenste de winkel en Hugo ging de wijk in.

In Badhoevedorp langs de Nieuwe Meerdijk en in Sloten langs de Zuiderakerweg kwam Hugo 3 keer per week met zijn bestelbus volgestopt met zuivel en andere levensmiddelen. Iedereen kende Hugo daar als de goedlachse melkboer, die voor iedereen klaar stond. Als centrale figuur in de buurt was Hugo ook heel actief in de buurtvereniging bij het klaverjassen en bridgen. Hugo heeft nog een aantal jaar de tuin van de kerk bijgehouden. In 2016 zijn Hugo en Jannie verhuisd naar het Zernikehof.

In hun appartement daar genoot hij nog een paar jaar van zijn kleinkinderen en het leven in de woongemeenschap aldaar. Langzamerhand begon zijn gezondheid achteruit te gaan en uiteindelijk heeft zijn hart het niet meer kunnen bolwerken. Vredig is hij in zijn eigen bed heengegaan.

In memoriam

Gerardus Adrianus Celie werd geboren op 14 april 1929. Hij overleed op 30 januari 2021 te Badhoevedorp. Op vrijdag 5 februari hebben we in een plechtig gezongen uitvaartdienst uit dankbaarheid voor zijn leven afscheid genomen in de HH. Engelbewaarderskerk. Aansluitend hebben we Gerard in een korte afscheids-plechtigheid in crematorium Westgaarde losgelaten en prijsgegeven aan de gloed van het vuur en zijn lichaam tot as laten worden.

Gerard werd in Hoofddorp geboren als jongste zoon in een gezin van 3 kinderen. Toen Gerard 5 jaar was, verhuisde hij naar het buitengebied Schiphol, wat tegenwoordig Badhoevedorp heet, waar hij opgroeide in het toen bekende café 'De halve Maan' aan de Sloterweg. Tegenover het café was het busstation en veel mensen bezochten het café in afwachting van hun overstap. Na de lagere school in Lijnden doorliep hij vanwege de oorlog de Ulo in fases. Doorstuderen wilde Gerard niet en dus moest hij van zijn vader aan het werk als administratief medewerker.

In 1949 werd hij opgeroepen om zijn militaire dienstplicht te vervullen, maar ondertussen had hij ook Wil Bense ontmoet bij het kijken naar vuurwerk bij de Ringvaart. Liefde op het eerste gezicht en nooit hebben zij elkaar nog losgelaten, zelfs niet toen hij een deel van zijn dienstitijd door moest brengen in het voormalig Nederlands Indië. Daar werd hij zelfs ernstig ziek, malaria. Zo ziek dat hij de laatste sacramenten kreeg toegediend. En een wonder geschiedde, hij kwam er weer bovenop. In zijn dienstitijd haalde hij zijn rijbewijs en in Indië was hij chauffeur van hooggeplaatste mensen. Na zijn dienstitijd in 1951 solliciteerde hij bij de KLM. KLM was zijn passie en hij werkte zich op tot chef dienstuitvoering.

In 1953 trouwde Gerard met zijn geliefde Wil voor de wet om aan woonruimte te komen in Badhoevedorp en een jaar later voor de kerk. Ger en Ellen werden geboren. Wat waren ze daar blij mee en wat was opa later trots op zijn 6 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. 1991 was voor Gerard een heel bijzonder jaar: Hij kreeg dat jaar maar liefst 3 onderscheidingen: Eerst als lid van de VIP Club met een gouden draagspeld en oorkonde. Vervolgens een lintje van H.M. de Koningin met een gouden eremedaille (die tijdens de uitvaart op de baar lag). En of het nog niet genoeg was, als 3^e onderscheiding: de KLM-jubileum-speld in de vorm van een zwaan, omdat hij 40 jaar bij de KLM werkte. Wat was Gerard trots en vooral dankbaar dat hij dat had kunnen doen. Na zijn pensioen verhuisde hij naar de Orchideelaan waar zij samen 25 jaar hebben gewoond. Toen... toen kwam de gitzwarte bladzijde in zijn leven, het verlies van zijn dochter Ellen en kleindochter Anne-Mette in 1997. Deze bladzijde heeft hij uit zijn levensboek gescheurd en zijn verdere leven megedragen want

erover praten dat ging moeilijk. Hij vond zijn troost in de kaarsen die hij in de kerk voor hen opstak en de missen die hij maandelijks liet lezen. In zijn laatste levensjaren lukte het hem toch enige pijn te delen met mensen in de Meerwende. In 2017 ging het niet meer thuis met de verzorging van zijn vrouw Wil en werden zij na 63 jaar van elkaar gescheiden. Samen kwamen zij ieder apart in de Meerwende wonen. Hij heeft er een fijne tijd gehad ondanks de zware gang van afnemende gezondheid van zijn geliefde vrouw, die ruim 4 maanden geleden overleed. Gerard kon het met iedereen uitstekend vinden.

Hij was een graag geziene bewoner. Altijd kregen ze als cadeau zijn glimlach, terwijl zijn gezondheid wel minder werd met lopen, zien en horen. Na het overlijden van zijn Wil werd Gerard somber en werd zijn gezondheid slechter. Twee weken terug kreeg hij een zwaar hartinfarct en aan de gevolgen ervan overleed hij. zaterdagochtend vroeg in De Meerwende.

Gerard is niet meer. We kunnen er nog moeilijk aan wennen. De rouwcirculaire en het uitvaartliturgieboekje droegen de symboliek van de zwaan in zich, omdat in het ochtendrood een eenzame zwaan zichtbaar was die hoog...hoog boven de wolken vloog naar zijn geliefden: naar Wil zijn vrouw, Ellen zijn dochter en Anne-mette zijn kleindochter. Gerard keek er naar uit om weer samen te zijn. Voor Gerard lag er altijd een glans over de dag van morgen. Prediker zegt ons dat voor alles een tijd is. Een tijd van sterven en een tijd van huilen. We hebben verdriet om dit afscheid, want de dood blijft een afscheid; het geeft een enorm gemis als iemand sterft van wie je heel veel houdt. Jezus heeft ons verteld over God die liefde is en dat Hij naar Zijn Vader in de hemel ging om daar te wonen in Gods huis, waar plaats is voor velen. Dat is ons houvast. En zo hopen en geloven wij dan ook dat ook Gerard is opgegaan naar het huis van zijn hemelse Vader. We zijn dankbaar dat Gerard 91 jaar in ons midden is geweest. We vertrouwen erop dat er na deze donkere dagen weer dagen van licht komen; dat er na het huilen weer vreugde komt; dat er na de dood ook weer nieuw leven zal zijn. Door de liefde zullen we altijd verbonden blijven met Gerard, pa, schoonvader, opa en overgrootvader. Rust zacht.

Pastor van Zoelen



STILLE OMGANG 2021 alleen online

Het gezelschap van de Stille Omgang heeft besloten dat vanwege de huidige strenge beperkende maatregelen de Stille Omgang op 21 maart 2021 niet op de gebruikelijke manier kan worden georganiseerd. Er wordt een online omgang voorzien met Eucharistieviering en een video van de route.

Het Gezelschap van de Stille Omgang zal een speciale mis organiseren in Amsterdam die online te volgen is. Er wordt ook een video gemaakt van de route van de Stille Omgang, die na de mis wordt uitgezonden op hetzelfde kanaal.

Het moge duidelijk zijn dat we ongelooflijk bedroefd zijn dat we dit jaar wederom moeten breken met de eeuwenlange traditie van pelgrimage van grote groepen naar Amsterdam. We beloven echter dat in de nacht, binnen de mogelijkheden, individuen of paren de route in gebed zullen lopen. Zo houden we de traditie in ere. Voor u hopen we middels de digitale ontmoeting toch een saamhorigheid en verbondenheid te kunnen creëren die gevoeld zal worden. We ontmoeten elkaar in gebed en in de wetenschap dat we via de eucharistie met elkaar door Christus verbonden zijn.

Speciaal voor de 675^e verjaardag van het Mirakel van Amsterdam is het boekje Pater Frans, vijf jaar later opnieuw uitgegeven als speciale Stille Omgangeditie. Dit boekje zullen wij bij komende gelegenheden aanbieden aan de deelnemers. Ondanks alle beperkingen hebben we toch op een bijzondere manier invulling kunnen geven aan het jubileum 675 jaar Mirakel van Amsterdam. Met een gelijknamige titel is op 10 oktober door Mgr. Hendriks de tentoonstelling geopend. De tentoonstelling is tot 1 april 2021 te bewonderen in de Bavokathedraal en tot 1 februari 2021 in de kerk Stompe Toren te Spaarnwoude.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.stille-omgang.nl. Voor de tentoonstelling is een film gemaakt over de historie van de Stille Omgang, ook deze kunt u bekijken via onze website.

VASTENACTIE 2021 – Werken aan je toekomst

In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen.

Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.



In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.

Een eerlijk verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen we als Vastenactie aan werken. En daar kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk door te doneren maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan voor

iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld. Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart.

U kunt uw gift deponeren in de bekende melkbus achter in de kerk.

Rechtstreeks geld overmaken kan t.n.v. Vastenactie, Den Haag

IBAN: NL21INGB 000 000 5850. Meer informatie: www.vastenactie.nl.

Werkgroep Diaconie

WERELDGEBEDSDAG 2021



Op de Wereldgebedsdag, vrijdag 5 maart, gaat het gebed de hele wereld rond, waaraan 183 landen meedoen. Sinds 1929 wordt ook in ons land deze internationale dag gevierd, georganiseerd en gedragen door vrouwen. Maar zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom. Ook in Badhoevedorp kennen we een rijke traditie.

De liturgie komt dit jaar uit Vanuatu, dat vroeger de Nieuwe Hebriden heette. Het is een eilandengroep, die ligt ten zuidoosten van Nieuw-Guinea en ten noordoosten van Australië. Tot 1980 werd het bestuurd door Engeland en Frankrijk. Daarna werd het een zelfstandige republiek.

Het thema van de Wereldgebedsdag is: 'rotsvast', naar aanleiding van Matteüs 7: 24-27, waar Jezus een verhaal vertelt over het koninkrijk van de hemel en de vergelijking maakt met een huis en het land waarop het huis is gebouwd. Het kiezen van het land waarop het huis wordt gebouwd is een belangrijke beslissing voor mensen in Vanuatu. De combinatie van het terrein en het klimaat is cruciaal in een tropische archipel in de Stille Zuidzee die gevoelig is voor aardbevingen, cyclonen, vulkaanuitbarstingen en stijgende zeespiegel. De vrouwen uit Vanuatu prijzen God voor vruchtbaar land, de zang van de vogels en voor het geluid van de kinderen.

De viering van Wereldgebedsdag met elkaar in een gebedsruimte is dit jaar helaas niet mogelijk. Als u thuis de liturgie wilt meebelevén, zie www.wereldgebedsdag.nl.

Vanaf 25 februari 10.00 uur zal een alternatieve viering tot half maart beschikbaar zijn op ons YouTube kanaal. Tevens zal, datum en tijd met link volgen nog, de viering via het kanaal van het Leger des Heils direct te volgen zijn. Zo kunnen we – op afstand – maar wel samen toch Wereldgebedsdag vieren.

Namens de Raad van Kerken Badhoevedorp

Bedankjes van jarige parochianen

Wij willen graag een parochiegemeenschap zijn, waarbij wij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De jarigen worden door de wijkcontactpersonen in het zonnetje gezet, hetzij door een bloemetje of door middel van een felicitatiekaartje.

Mevrouw Habers schrijft:

ondanks de corona, sneeuw en ijs heb ik toch een mooi bakje met narcissen ontvangen voor mijn verjaardag. hartelijk dank daarvoor.



VIERINGEN EN DIENSTEN

Woensdag 17 februari 2021	Aswoensdag Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	19:00 uur
Zondag 21 februari 2021	Eucharistieviering 1 ^e zondag van de 40-dagentijd Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: H. Lohman	10:00 uur
Donderdag 25 februari	Eucharistieviering Laatste donderdagviering Voorganger: Pater L. Seeboldt	10:30 uur
Zondag 28 februari 2021	Eucharistieviering 2 ^e zondag van de 40-dagentijd Voorganger: Pater L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10:00 uur

Zondag 07 maart 2021	Woord- Communieviering 3 ^e zondag van de 40-dagentijd Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: M. Wester	10:00 uur
Zondag 14 maart 2021	Eucharistieviering 4 ^e zondag van de 40-dagentijd Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10:00 uur
Zondag 21 maart 2021	DOP-viering 5 ^e zondag van de 40-dagentijd Mw. M. Wester en hr. B. Everaardt	10:00 uur
Donderdag 25 maart 2021	Eucharistieviering Laatste donderdagviering Voorganger: Pater L. Seeboldt	10:30 uur
Zondag 28 maart 2021	Eucharistieviering Palmzondag Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: H. Lohman	10:00 uur

Evangelielezingen Zondagen 28 februari – Palmzondag + Witte Donderdag en Goede Vrijdag

Zondag 28 februari Tweede zondag in de veertigdagentijd (B)



Marcus 9,2-10 *Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd*

Een mens kan veel meemaken tijdens dit aardse bestaan. Als wij ons vertrouwen op onze Heer durven te stellen, kunnen wij ons wapenen tegen de uitdagingen die op ons pad komen. Drie leerlingen van Jezus mochten met Hem de berg op, de hemel open zien. Zien, soms even. Moge ook voor ons de hemel open gaan.

7 maart Derde Zondag in de Veertigdagentijd

Johannes 2,13-25 *Een huis van gebed*



Veel mensen winden zich op over dingen die de spuigaten uitlopen. Je kunt het dagelijks lezen of zien. Jezus irriteert zich aan de rommel die zich rond de tempel heeft opgestapeld. De tempel is toch een huis van gebed, een liefdevolle ruimte waar God zich laat ontmoeten? Jezus ijvert om orde te brengen in het huis van zijn Vader. Het echte huis van de Vader is Jezus zelf en de gemeenschap, die op Hem wordt gebouwd, de Kerk. Ook ons eigen hart kan een huis van God zijn, waar vrede of chaos heerst.

14 maart Vierde Zondag in de Veertigdagentijd Zondag Laetare Halfvasten



Johannes 3, 14-21 *Het Licht is in aantocht*

Van donker naar licht. In deze tijd van het jaar komt alles weer langzaam tot leven. Het wordt steeds later donker en elke morgen komt de zon weer vroeger op. De vastentijd is halfweg. Het Paasfeest is in aantocht. Verheugt u. We zijn geroepen om te groeien in geloof en liefde. Zoekt het Licht, eeuwig leven.

21 maart Vijfde zondag in de Veertigdagentijd



Johannes 12,20-33 *Je leven winnen*

Hoe menselijk is het om gehecht te zijn aan het leven, het leven dat je dierbaar is en dat je zo graag wilt vasthouden! Toch spreekt Jezus meer dan eens over de bereidheid om je niet aan dit leven vast te klampen, want wat je zo graag wilt behouden, ontglipt je Het klinkt paradoxaal, maar het getuigt van grote levenswijsheid: wie afziet van de neiging om in alles het eigen leven veilig te stellen, zal het leven behouden, ja het zelfs voor eeuwig behouden!

De Goede Week

Betekenis: het doel van de Goede of Stille Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus, te beginnen met zijn intocht als Messias in Jeruzalem.

28 maart Palmzondag



Marcus 11,1-10 *Hosanna*

Vandaag staan we voor de poort van deze week. Jezus staat voor de poort van de stad Jeruzalem. Hij zal als koning worden binnengehaald. Juichend en zingend heet het volk hem welkom. Maar de feeststemming slaat om in benauwdheid. De stemmen die van vreugde juichen zullen later deze week schreeuwen "kruisigt

Hem".

Jezus ... wie is Hij voor mij?

1 april Witte Donderdag



Johannes 13,1-15 *Een bewijs van Zijn liefde*

We lezen wat er gebeurt vóór de laatste maaltijd . Jezus wast als meester de voeten van de leerlingen. Dat was ongehoord. De voeten van de gasten wassen, was de taak voor de laagste slaaf. En dat doet Jezus nu. Hij is de meester van de leerlingen, maar juist als slaaf, als dienaar, als knecht. Een meester die niet de

leerlingen de oren wast, maar de voeten. Dat tekent Jezus ten voeten uit. Dit is dienstbaarheid ten uiterste toe!

Hoe dienstbaar zijn wij, ben ik?



2 april Goede Vrijdag

Johannes 18,1 – 19,42 *Het lijden van onze Heer Jezus Christus*

Johannes schrijft over het lijden van Jezus terwijl hij al weet hoe het afloopt. Hij tekent Jezus met een aureool van goddelijkheid. Jezus wordt niet gevangen genomen en veroordeeld door de machthebbers. Jezus

láát zich gevangen nemen. Hij heeft zich niet verzet. Dat blijkt bij de arrestatie en bij het verhoor. Hij neemt vrijwillig het lijden op zich. En hoe dat lijden dan gedragen wordt door

Jezus blijkt ook aan het einde. Aan het kruis is hij nog bezorgd voor zijn moeder en leerling. Jezus sterft waarlijk groots.

Hoe onderga ik pijn en lijden?

p. Loek Seeboldt o.carm

PAROCHIEGEGEVENS:

HH. ENGELBEWAARDERS
ADELAARSTRAAT 15A
1171 TM BADHOEVEDORP
tel.: 020 6592591
e-mail: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl
www.rkkerkbadhoevedorp.nl

SECRETARIAAT:

Openingstijden parochiesecretariaat tel. 020 6592591
Bereikbaar wo- en vrijdagmorgen
van 10.00 uur tot 13.00 uur
(mevr. L. van der Horst)

PAROCHIEBESTUUR

vice-voorzitter:

(contactpersonen):

Dhr. K. Verwey
Papegaaistraat 8
tel.: 06 4794 0376

secretaris:

Mw. J.M.A. Duijnstee
Prins Willem-Alexanderlaan 2
tel.: 020 6598822

penningmeester

Vacant

REKENINGADRESSEN PAROCHIE:

ING Bank: NL 07 INGB 0000 3565 63
RABO Bank: NL 71 RABO 0393 6175 99

MEDEWERKERS PAROCHIEBLAD KERKKLANKEN:

Pater L. Seeboldt tel. 0297 – 34 73 31
L. van der Horst

Drukwerk:

T. Mesman / B. de Boer

Coördinatie bezorgen:

P.J. van der A, Zwaluwstraat 75, tel 020 6592660

INLEVEREN KOPY:

adres:

Pastorie Adelaarstraat 15A
voor 16 maart 2021

*De wijkcontactpersonen worden verzocht
de Kerklanken op te halen voor verspreiding
op zondag 28 maart 2021*