



**\* H.H. ENGELBEWAARDERS \***

**\* BADHOEVEDORP \***

# Kerklanken

NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE  
HH ENGELBEWAARDERS  
TE BADHOEVEDORP

34e jaargang nr. 6

april 2021



VAN DE PATER

---

Beste Medegelovigen,

Als u/jij dit leest zijn we mogelijk nog in de Goede Week. Op Witte Donderdag gedenken we hoe Jezus op de avond voor zijn lijden en dood z'n leerlingen uiterst dienstbaar was door hun voeten te wassen. En hoe Hij samen met hen het laatste Avondmaal hield. Daarbij zei Hij: "Blijf dit doen om Mij te gedenken". Zo mogen wij de Eucharistie vieren (19.00 uur), waarin Hij op heel bijzondere wijze onder ons aanwezig is. Na dat Avondmaal begon Jezus zijn lijdensweg. Die kruisweg gedenken we op Goede Vrijdag (15.00 uur) en tegen de avond (19.00 uur) brengen we de gekruisigde Jezus hulde. Dan volgt het Paasfeest (Paasochtend 10.00 uur) en vieren we dat Christus de dood heeft overwonnen.

Helaas zijn we bij onze vieringen nog gebonden aan een beperkt aantal deelnemenden.

Onze paus Franciscus schrijft over het Paasfeest: "Ons leven eindigt niet met een grafsteen. Ons leven gaat verder door de hoop op Christus die uit dat graf verzezen is. Als christenen zijn we geroepen om schildwachten van de morgen te zijn, die de tekenen van de Verzezene weten te ontwaren".

We wensen u/jou een Gezond, Gelukkig en Gezegend Pasen!  
Mede namens het Parochiebestuur,

p. Loek Seeboldt o.carm



## PERSONALIA

---

### Dopen



Dopen vraagt tijd en aandacht. Daarom is er altijd voor de toediening van de Doop een gesprek. Waarom laat men een kind dopen? Heeft het verantwoordelijkheid ergens voor en wat betekent het? Dit wonder van het nieuwe leven vereist aandacht. Dat willen we ook samen tot uitdrukking brengen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze secretaresse tel. 6592591.

### In Memoriam

Johanna Wilhelmina Antonia Klein-Banis (Jopy) werd geboren op 17 november 1928 in Bussum en overleed op 25 januari j.l. in haar eigen woning in de Azaleaflat in Badhoevedorp.

Op 3 februari hebben we in een mooie uitvaartdienst in het crematorium Westgaarde afscheid genomen samen met pastor Seeboldt, pianist Jim Kuikman en zangeres Ineke Peereboom.

In 1967 kwam Jopy samen met haar man Gerard en vier kinderen in Badhoevedorp wonen. Een fijne straat met veel gezinnen en een goed contact met naaste burens zoals de familie Celie, de familie Duba en de familie de Haas. Naast haar gezin werkte ze een paar ochtenden in het bejaardentehuis de Meerwende. Het contact met ouderen en leeftijdgenoten gaf haar veel plezier.

Maar bovenal waren haar kinderen haar alles en later kwamen er kleinkinderen en achterkleinkinderen bij. De laatste 30 jaar woonde ze alleen in de seniorenflat op de Azaleastraat. Dit bleek een goede beslissing! Opnieuw beginnen met leeftijdgenoten in een flat waar veel activiteiten plaatsvonden. Je vond er je draai op de kaartavonden, achter de bar en maakte graag gebruik van de paaslunches en kerstactiviteiten. Je had er een logeerkamer waar de kleinkinderen altijd konden blijven logeren. Je breide graag truien, maakte je eigen kleding en deed scrabble, memory of rummikub met kleinkinderen. Als er iemand uit jouw omgeving ziek was werd er een kaarsje gebrand en een 'Wees gegroet Maria' gebeden. Je deed vrijwilligerswerk voor de ANBO.

Pas de laatste 10 jaar ging je gezondheid hard achteruit en werd het leven zwaarder toen je schoonzus en vriendin Nel plotseling overleed. Vriendinnen overleden, koffie ochtenden met kennisjes ophielden en je niet meer fietste door het dorp. Je werd minder mobiel en angstig om te vallen. Er werden door de kinderen allerlei hulpmiddelen geregeld, rollators voor binnen en buiten, alarmering, meer hulp vanuit de Amstelring en je ging steeds meer beseffen dat je veel niet meer zelf kon. Dat was niet altijd makkelijk voor jou.

Je genoot ervan om met alle kinderen, hun partners en kleinkinderen samen te eten, je verjaardag daar keek je altijd naar uit! Jouw voorkeur was een brunch bij het v/d Valk hotel Schiphol of 's-avonds naar het Chinees restaurant Golden Village.

Sinds december werd de zorg uitgebreid en nog zei je 'ik wil er nog wel een paar jaartjes bij', maar je lichaam was 'op'. Je geest bleef sterk, tot het laatst toe wilde je leven, zolang je maar bij je kinderen kon zijn. We vonden het fijn dat pastor Seeboldt jou de laatste sacramenten gaf en

dit gaf jou eindelijk rust. In ons bijzijn ben je gegaan, je blijft voor altijd in ons hart.

Rob en José Ellermeijer



## NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN

---

### EERSTE COMMUNIE 2021

Vanaf april 2021 gaat de voorbereiding op de 1<sup>e</sup> H. Communie weer van start. Ook dit jaar worden alle kinderen die in groep 4 zitten, of die 7-8 jaar oud zijn, uitgenodigd om mee te doen. Zo worden de kinderen voorbereid op dit mooie en feestelijke Sacrament. Daarnaast zijn er – onder voorbehoud – enkele extra activiteiten zoals de speurtocht door de kerk.

In totaal zijn er dit jaar leerzame en leuke bijeenkomsten en activiteiten voor de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van de kleurrijke en creatieve methode ‘Blijf dit doen’.



Een kind kan de Eerste communie doen als hij/zij gedoopt is. Voor deze ouders was er op donderdagavond 25 maart 2021 een informatieavond.

Heeft u de info-avond gemist en wenst u informatie over de communievoorbereiding, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

De nieuwe groep zal zich in de maand mei aansluiten bij de groep van de communicanten van vorig jaar (2020). Door Covid-19 waren we helaas genoodzaakt te stoppen met deze groep. Aanvankelijk dachten we dat de Eerste Communieviering in het najaar zou kunnen

plaatsvinden. Helaas was dit niet het geval. We streven ernaar dat in juni 2021 de Eerste Communieviering kan doorgaan.

Doch vieren zoals we dat gewoon waren voor de corona-tijd zal nog niet mogelijk zijn. We zullen rekening moeten houden met de nodige social distance, met beperking van het aantal aanwezigen (maximaal 30 personen), met regels die zang en het toedienen van de communie op een veilige manier mogelijk maken. Toch willen we voor de eerste communicanten en hun familie een zo mooi mogelijke viering realiseren.

U kunt uw zoon/dochter hiervoor opgeven bij het parochiesecretariaat Luus van der Horst email: [secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl](mailto:secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl).  
Voor meer informatie: zie onze website [www.rkkerkbadhoevedorp.nl](http://www.rkkerkbadhoevedorp.nl)

Met vriendelijke groet, Pastor Loek Seeboldt,  
Luus van der Horst (catechetisch medewerkster)

## **Bedankjes van jarige parochianen**

Wij willen graag een parochiegemeenschap zijn, waarbij wij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De jarigen worden door de wijkcontactpersonen in het zonnetje gezet, hetzij door een bloemetje of door middel van een felicitatiekaartje.

*Familie Doorenbosch schrijft:*

Heel veel dank voor de gezellige bloemen die door mevrouw Fiet van Hulsen namens het Kerkbestuur voor onze verjaardagen werden gebracht. Hartelijke groet Jan en Aadje Doorenbosch.

*Ria van den Berg schrijft:*

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle felicitaties en bloemen voor mijn 85<sup>ste</sup> verjaardag.

*Mevrouw Koetsier schrijft:*

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen bij mijn 96<sup>e</sup> verjaardag.

*De heer Bos schrijft:*

Dank voor de gezellige bloemen bij mijn 86<sup>e</sup> verjaardag.



## VIERINGEN EN DIENSTEN

---

Donderdag 01 april 2021	Eucharistieviering Witte Donderdagviering Voorgangers: Pater L. Seeboldt / pastor J. Engelen	19:00 uur
Vrijdag 02 april 2021	Goede Vrijdag Voorganger: Pater L. Seeboldt 's middags Kruisweg 's avonds Kruishulde DOP-groep	15:00 uur 19:00 uur
Zondag 04 april 2021	Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: H. Lohman	10:00 uur
Zondag 11 april 2021	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10:00 uur
Zondag 18 april 2021	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10:00 uur
Zondag 25 april 2021	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10:00 uur
Donderdag 29 april 2021	Eucharistieviering Laatste donderdag van de maand Voorganger: Pater L. Seeboldt	10:30 uur

Zondag 02 mei 2021	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lector: B. Everaardt	10:00 uur
Zondag 09 mei 2021	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10:00 uur
Donderdag 13 mei 2021	Eucharistieviering Hemelvaartsdag Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10:00 uur
Zondag 16 mei 2021	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: H. Lohman	10:00 uur

### **Witte donderdag en Goede Vrijdag**

De viering van Witte Donderdag staat in het teken van 'totaal dienstbaar'. De diaconie vraagt in deze viering uw aandacht voor gezinnen die in ons eigen dorp niet voldoende in hun levensomstandigheden kunnen voorzien.

Wij, als parochiegemeenschap willen in deze Veertigdagentijd deze mensen die het zo hard nodig hebben steunen bij de doodgewone, noodzakelijke levensbehoeften. U kunt hen steunen door wat duurzame levensmiddelen te kopen en deze tijdens de viering van witte donderdag mee naar de kerk te nemen. Wij maken deze avond een speciale offergang tijdens de viering.

Op Goede Vrijdag kunt u bloemen meenemen die u kunt neerleggen bij het kruis.



## Het Paastriduum, de Paastijd en Pinksteren.

Het Paastriduum is vanaf de avondviering op Witte Donderdag tot einde Paaszondag.

Betekenis: “Omdat Christus het werk van de verlossing der mensen en van de verheerlijking van God bovenal heeft voltrokken door zijn paasmysterie, is het paastriduum van het lijden, de dood en de verrijzenis van het Heer het hoogtepunt van het hele liturgische jaar”.

1 april Witte Donderdag



Johannes 13,1-15 *Een bewijs van Zijn liefde*

We lezen wat er gebeurt vóór de laatste maaltijd . Jezus wast als meester de voeten van de leerlingen. Dat was ongehoord. De voeten van de gasten wassen, was de taak voor de laagste slaaf. En dat doet Jezus nu. Hij is de meester van de leerlingen, maar juist als slaaf, als dienaar, als knecht. Een meester die niet de leerlingen de oren wast, maar de voeten. Dat tekent Jezus ten voeten uit. Dit is dienstbaarheid ten uiterste toe!

Hoe dienstbaar zijn wij, ben ik?

2 april Goede Vrijdag



Johannes 18,1 – 19,42 *Het lijden van onze Heer Jezus Christus*

Johannes schrijft over het lijden van Jezus terwijl hij al weet hoe het afloopt. Hij tekent Jezus met een aureool van goddelijkheid. Jezus wordt niet gevangen genomen en veroordeeld door de machthebbers. Jezus láát zich gevangen nemen. Hij heeft zich niet verzet. Dat blijkt bij de arrestatie en bij het verhoor. Hij neemt vrijwillig het lijden op zich. En hoe dat lijden dan gedragen wordt door

Jezus blijkt ook aan het einde. Aan het kruis is hij nog bezorgd voor zijn moeder en leerling. Jezus sterft waarlijk groots.

Hoe onderga ik pijn en lijden?

## De Paastijd

Betekenis: “De vijftig dagen vanaf de zondag van de verrijzenis tot en met de zondag van Pinksteren worden in vreugde en blijdschap gevierd als één feestdag, ja zelfs als één grote zondag. Dit zijn de dagen waarop bij uitstek het Alleluia wordt gezongen”. De Evangelielezing in deze tijd is bijna altijd volgens Johannes. Elke zondag wordt getuigenis afgelegd van Jezus de Messias, de Christus.

4 april *Paaszondag* Verrijzenis van de Heer.



Johannes 20, 1- 9: Hij is opgestaan uit de doden. Johannes slaat een brug tussen de mens Jezus naar de verrezen Heer. Hij vertelt over de “hemelse transfer” via Jezus graf, dat leeg is. Maar dat was ook voor de eerste leerlingen niet zo helder. Pasen leert ons dat het donker in ons

leven kan zijn. Zoals voor de leerlingen op die ochtend. Maar er is altijd hoop. Jezus’ leven en sterven was geen mislukking. Jezus is sterker dan de dood. We vieren Pasen, omdat we naast de geboorte en het sterven nu ook de verrijzenis en het eeuwig leven kennen.

Wat betekent dat voor mij, ons?

11 april

*Tweede zondag van Pasen* Zondag van de goddelijke Barmhartigheid



Johannes 20, 19-31 Geloven in Jezus de Christus (Messias), de Zoon van God.

Tomas is kritisch als de andere leerlingen hem vertellen dat ze de verrezen Heer ontmoet hebben. “Eerst zien, dan geloven” zegt hij. Jezus reageert daarop met: “Zalig wie niet zien en wel geloven”. Voor Tomas vindt een beslissende ontmoeting met Jezus plaats. Dan ziet hij ook, en hij doorziet: “Mijn Heer en mijn God”.

Jezus is verrezen om Gods barmhartigheid te tonen. Ook wij zijn geroepen om deuren van Gods liefde naar de wereld te openen door barmhartig te zijn.

Wat is voor ons, voor mij “barmhartigheid”?

## 18 april *Derde zondag van Pasen*



Lucas 24,35-48 De profetieën over de Messias zijn vervuld.

Wat betekent het dat Jezus werkelijk verrezen is? Voor Lucas, voor zijn gemeente en ook voor ons zijn er geen verschijningen van Jezus meer die zijn verrijzenis “bewijzen”. Het enige bewijs dat er voor ons nog is noemt Lucas: de H. Schrift. Als je die leest en herleest ontdek je dat Jezus verrezen is.

Maar .... “de Bijbel wordt zo verschillend uitgelegd” hoor je wel eens. Het is dus belangrijk dat je zelf, en met anderen, de Bijbel leest. Als je dat wilt laat het weten.

## 25 april *Vierde zondag van Pasen*



Johannes 10, 11-18 De goede Herder.

Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Het gaat allereerst om een leven dat besteed wordt aan de schapen. Alle levensdagen en alles is afgestemd op het welzijn van alle schapen. Zo'n verhouding heet in de Bijbel altijd: elkaar kennen, een hartelijke verhouding hebben, hart voor

elkaar. Jezus is de Goede Herder voor zijn kudde, zijn volgelingen zijn kerk.

Wat vraagt dat van degenen die bij zijn kudde (willen) horen?

## 2 mei *Vijfde zondag van Pasen*



Johannes 15, 1-8 In Jezus blijven.

In een beeldspraak uit de wijnbouw maakt Jezus duidelijk hoe zijn verhouding tot God en zijn leerlingen is. De Vader is de wijnbouwer, Jezus de wijnstok die levenssappen draagt. De leerlingen zijn de takken waar de druiven aan moeten komen. De takken moeten met de voedende stam verbonden blijven. Jezus zegt: “

Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven ... .In wat voor situatie ook, we kunnen ons altijd afvragen: wat zou Jezus nu zeggen of doen?

## 9 mei *Zesde zondag van Pasen* Moederdag



Johannes 15,9-17 Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad. Vandaag worden we opgeroepen om elkaar lief te hebben zoals God en Jezus ons liefhebben. Waarom? Jezus zegt: “opdat uw vreugde volkomen wordt”. Wat is het geheim van Jezus’ levensvreugde? Dat is: heel je leven besteden aan en inzetten voor liefde. Dat geheim biedt Jezus zijn leerlingen aan.

Maar ook als opdracht: leef voor de liefde.

Dan kunnen we heel bijzonder doen vandaag. Maar eigenlijk zou iedere dag een moeder- vader- kinder- mensen dag moeten zijn.

## 13 mei Hemelvaart



Marcus 16, 15-20 Jezus ten hemel opgenomen.

Nadat Jezus zijn leerlingen de opdracht heeft gegeven om het Evangelie te verkondigen en om te dopen, wordt Hij definitief opgenomen in de heerlijkheid van God. Zo ziet het er van hier beneden uit. Maar van boven gezien zal hij met zijn volgelingen mee werken door kracht te geven aan hun woorden en daden. Ervaren wij die kracht van boven?

## 16 mei *Zevende zondag van Pasen*



Johannes 17,11b-19 Het gebed van de Heer.

Jezus bidt dat zijn leerlingen bij God “thuis mogen zijn” en hun werk, als gezondenen van Jezus, mogen doen. Zoals Jezus geïnspireerd door Gods Geest, zo mogen ook zijn leerlingen toegewijd zijn aan hun

taak.

Laat ons bidden: Kom heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ... .

## Pinksteren

De heilige tijd van vijftig dagen wordt besloten met de zondag van Pinksteren, waarop herdacht worden de gaven van de heilige Geest aan de apostelen, de aanvang van de Kerk en het begin van haar zending naar alle talen, volken en rassen.

23 mei *Pinksterzondag*



Johannes 20,19-23    Ontvangst van de heilige Geest.

Wat doen mensen als ze verliefd zijn? Ze staan in vuur en vlam. Ze kunnen het niet voor zichzelf houden, ze moeten het vertellen. Zo komt ook de Geest van God tot ons. De opdracht is: mensen te bevrijden van het kwaad en een kwaad verleden, door mensen een goed toekomst te schenken.

Pinksteren is ook een dag van liefde. Moge iedere dag een vader- moeder- kinder- mensen dag zijn!

p. Loek Seeboldt o.carm

**PAROCHIEGEGEVENS:**

HH. ENGELBEWAARDERS  
ADELAARSTRAAT 15A  
1171 TM BADHOEVEDORP  
tel.: 020 6592591  
e-mail: [secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl](mailto:secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl)  
[www.rkkerkbadhoevedorp.nl](http://www.rkkerkbadhoevedorp.nl)

**SECRETARIAAT:**

Openingstijden parochiesecretariaat tel. 020 6592591  
Bereikbaar wo- en vrijdagmorgen  
van 10.00 uur tot 13.00 uur  
(mevr. L. van der Horst)

**PAROCHIEBESTUUR**

vice-voorzitter:

*(contactpersonen):*

Dhr. K. Verwey  
Papegaaistraat 8  
tel.: 06 4794 0376

secretaris:

Mw. J.M.A. Duijnstee  
Prins Willem-Alexanderlaan 2  
tel.: 020 6598822

penningmeester

Vacant

**REKENINGADRESSEN PAROCHIE:**

ING Bank: NL 07 INGB 0000 3565 63  
RABO Bank: NL 71 RABO 0393 6175 99

**MEDEWERKERS PAROCHIEBLAD KERKKLANKEN:**

Pater L. Seeboldt tel. 0297 – 34 73 31  
L. van der Horst

Drukwerk:

T. Mesman / B. de Boer

Coördinatie bezorgen:

P.J. van der A, Zwaluwstraat 75, tel 020 6592660

**INLEVEREN KOPY:**

adres:

Pastorie Adelaarstraat 15A  
voor 4 mei 2021

*De wijkcontactpersonen worden verzocht  
de Kerkklanken op te halen voor verspreiding  
op zondag 16 mei 2021*