



*** H.H. ENGELBEWAARDERS ***

*** BADHOEVEDORP ***

Kerklanken

NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE
HH ENGELBEWAARDERS
TE BADHOEVEDORP

35e jaargang nr. 8

juni/juli 2021



VAN DE PATER

Beste leden van de Engelbewaardersparochie en belangstellenden,

Nu de maatregelen omtrent de epidemie versoepelen, kunnen we - God zij dank- ook langzamerhand weer naar een goede gevulde kerk. Ons koor kan weer opstarten. Wil hier Ineke, Jim en Rob bedanken. Ze verzorgen op bijzondere wijze onze vieringen.

Overigens, allen die ons in deze bijzondere tijd met raad en daad bijstaan, veel dank!

We mogen 11 kinderen en hun ouders feliciteren met hun 1^e H. Communie.

Op blz. 4 staan de namen van onze communicanten.

Ons parochieteam is op volle sterkte. We verwelkomen pastoor Eugène Jongerden als onze nieuwe administrator. In deze KK. stelt hij zich voor.

Al met al kunnen we met een goed gevoel de vakantietijd ingaan.

Vakantie = “vacare”, vrij zijn van én vrij zijn voor.

We zijn vrij van allerlei dagelijkse verplichtingen en beslommeringen.

Dat maakt je vrij om extra te genieten van het leven, van elkaar, de natuur, en (hopelijk) de zon. Het geeft je ook tijd om je, meer dan gewoonlijk, te bezinnen op de “Sol invictus”, de onoverwinnelijke Zon, zoals Jezus Christus genoemd wordt.

Wat voor rol spelen Hij en geloven in ons leven?

Mede namens ons parochieteam wens ik u/jou een gelukkige, goede en gezegende vakantieperiode!

p. Loek Seeboldt o.carm



Beste parochianen van de parochie H.H. Engelbewaarders.

Met ingang van 1 juni j.l ben ik door Mgr Hendriks benoemd als administrator van deze parochie, de HH. Engelbewaarders, naast mijn taken als pastoor deken van de RK parochie Amstelland en van het dekenaat Meerlanden.

Wat is een administrator hoor ik u denken. Een administrator is, om het wat eenvoudig te omschrijven, pastoor op afstand, met een tijdelijke benoeming. M.a.w. ik zal met enige regelmaat aanwezig zijn bij de vergaderingen van het parochieteam en ik zal regelmatig collegiaal overleg hebben met pater Loek Seeboldt.

Wie ben ik? Mijn naam is Eugène Jongerden, geboren op 9 januari 1968 in Hilversum. Rond mijn 19^e ben ik theologie gaan studeren aan de KTUA te Amsterdam en later in Utrecht. Ik voelde van jongs af aan dat ik mij aangetrokken voelde tot het pastorale werk. Mede werd dit bevestigd door mijn vrijwilligers taken in de St. Vitusparochie in Hilversum en later ook bij bedevaarten met name naar Lourdes waar ik heel veel geweest ben.

Waarom? De boodschap van ons geloof is een kostbaar geschenk. God laat zich nog steeds zien in en door mensen. We zijn allen geschapen vanuit het goede, de liefde. Ik voel het als mijn taak om middels liturgie, diaconie en catechese ontmoetingen te hebben met Hem die mij geroepen heeft naar ons, met elkaar. God heeft zich geopenbaard in het brandende braambos met de woorden 'Ik zal er zijn'. Zo hoop ik er ook voor u te mogen zijn. Laten wij met elkaar de boodschap van Geloof Hoop en Liefde zien in onze samenleving.

Vrede en alle goeds wens ik u van harte toe,

Deken pastoor Eugène Jongerden.

EERSTE COMMUNIE

Zondag 27 juni hebben elf kinderen hun eerste communie gedaan in de HH. Engelbewaarders met als thema 'Samen en voor een ander'.



Dit zijn de namen:
van links naar rechts bovenaan:

Mario Aziz, Amelie Pietersz, Alex Aziz
Sanne van der Horst, Adam van der Horst, Elisa van Houte, Carlo Aziz
Paul van Houte, Roni Aziz, Francisca Martins Pinto, Simao Martins Pinto

Wij wensen hen veel goeds en tot ziens in de kerk..

Luus van der Horst



PERSONALIA

Dopen



Dopen vraagt tijd en aandacht. Daarom is er altijd voor de toediening van de Doop een gesprek. Waarom laat men een kind dopen? Heeft het verantwoordelijkheid ergens voor en wat betekent het? Dit wonder van het nieuwe leven vereist aandacht. Dat willen we ook samen tot uitdrukking brengen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze secretaresse tel. 6592591.

IN MEMORIAM

Debora Petronella Bora Mesman-Wesseling werd geboren op 24 december 1924. Zij overleed op 2 mei 2021 in De Meerwende. Op maandag 10 mei hebben we in een plechtig gezongen uitvaartdienst uit dankbaarheid voor haar leven afscheid genomen in de HH. Engelbewaarderskerk. Aansluitend was de crematieplechtigheid in Driehuis-Westerveld.

Bora werd als vierde kind geboren aan de Osdorperweg in een gezin van 16 kinderen. Ze kreeg 2 doopnamen, Debora en Petronella, die ze gedurende haar leven met ere heeft gedragen als een diepgelovige vrouw. Debora staat voor ijverig en Petronella voor steen, betrouwbaar en dat was Bora ten voeten uit: IJverig en betrouwbaar. Omdat zij het oudste meisje was, moest ze na de

lagere school thuis helpen. Dat was hard nodig en zo ging dat in die tijd. Bora is nooit in betrekking geweest. Haar jeugd werd door de oorlog ontnomen, maar toen het kon, ging ze wel eens naar het Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg. Daar kwam ze Dick Mesman tegen, welke ontmoeting uitliep op een huwelijk in 1948. Ze konden op een bovenverdieping aan de Spechtstraat komen wonen. Wat waren ze daar blij mee, omdat pa destijds bij een schildersbedrijf in Sloten werkte. Ton werd een jaar later geboren en vervolgens Steef, Petra, Ineke, Dea, Dick en Paul. De bovenverdieping werd te klein en ze kregen een huis aan de Zwaluwstraat. Alles in het gezin kwam op ma neer: Bora was een sterke vrouw. Ma en pa wilden graag dat de kinderen doorleerden en kregen daar alle kansen voor. Vrienden en vriendinnen waren altijd welkom. Toen alle kinderen uitgevlogen waren, werd het stil in huis en kregen ze meer tijd voor hun hobby's zoals pandoeren, klaverjassen, breien en puzzelen. Al snel kwamen er kleinkinderen. Wat waren ze trots, maar ook streng zoals ze dat voor hun eigen kinderen ook altijd waren. Ze kregen 13 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen. In 1995 konden ze in één van de bungalowtjes bij De Meerwende komen wonen en later in het nieuwe aanleunappartement op de bovenste etage op de hoek. In 2003 kwam er een gitzwarte bladzijde in haar leven, het verlies van zoon Steef aan de gevolgen van een hartstilstand. Deze bladzijde heeft zij uit haar levensboek gescheurd en haar verdere leven megedragen want erover praten ging niet gemakkelijk. Zij werd wat somber en Bora vond veel troost in haar geloof. Ze ging iedere zondag en woensdag altijd trouw naar de kapel in De Meerwende. Ongetwijfeld heeft haar geloof haar op moeilijke momenten kracht en steun gegeven. De gezondheid van haar man Dick nam af. Zijn lichaam liet hem met 82 jaar in de steek en hij overleed in 2006 aan bronchitis. Bora probeerde beide verlieservaringen zelf te verwerken en was veel op haar balkon te vinden. De kinderen vonden het jammer dat ze niet meedeed aan activiteiten in De Meerwende. Toen Bora meer zorg nodig had, kwam ze in De Meerwende wonen. Eerst op de 1^e etage en daarna op de Dahlia afdeling, waar ze helaas veel valincidenten heeft gekend. Zo ook 2^e Paasdag. Ze had heel veel

pijn en het ging niet meer. Enerzijds zijn de kinderen dankbaar en voelen ze zich bevrijd, omdat haar lijden aan dementie na jaren voorbij is.

De kinderen hebben bij haar uitvaart de bijbellezing uit Prediker gekozen, omdat die het beste paste bij ma. Alles in haar leven had zijn uur en tijd. Er is een tijd om te sterven en er is een moment van huilen, want we hebben verdriet om dit afscheid. Alles heeft zijn tijd en uur. We weten niet altijd wanneer dat uur is, maar laten we erop vertrouwen, dat er na deze donkere dagen weer dagen van licht komen; dat er na het huilen weer vreugde komt; dat er na de dood ook weer nieuw leven zal zijn. Door de liefde zullen jullie altijd verbonden blijven. Wat en wie Bora, ma, oma was, zal zij altijd blijven. Dat dat iedereen moge sterken, nu en in de toekomst.

Pastor M. van Zoelen



GAARNE UW AANDACHT VOOR

Agenda

Woensdag 07 juli 14:00 uur Kennismaking rond Bijbel: pastorie

Donderdag 08 juli 14:30 uur Thee en thema : Pelgrimskerk

Woensdag 21 juli 14:00 uur Kennismaking rond Bijbel: pastorie

Donderdag 12 aug.14:30 uur Thema en thema: Pelgrimskerk



NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN

BEZIG ZIJN MET BIJBELVERHALEN

Bijbel, wat is dat eigenlijk? Waar gaat het over? Hoe ziet het in elkaar? Wat zou je moeten weten? Hoe kun je met een Bijbeltekst omgaan? Anders gezegd: wat kunnen die woorden en zinnen mij zeggen en hoe nemen ze mij mee?

In Badhoevedorp starten we met twee kennismakingsbijeenkomsten 'rond bezig zijn met bijbelverhalen' op woensdag 7 juli en woensdag 21 juli. Beide keren van 14:00 – 16:00 uur in de sacristie van de parochie. Het zijn kennismakingsbijeenkomsten. Na de tweede bijeenkomst kom ik met een voorstel voor een rooster.

Hartelijke groet,
Jan Engelen

Bedankjes van jarige parochianen

Wij willen graag een parochiegemeenschap zijn, waarbij wij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De jarigen worden door de wijkcontactpersonen in het zonnetje gezet, hetzij door een bloemetje of door middel van een felicitatiekaartje.

Jannie van der Geest schrijft:

Het heeft lang geduurd, maar ik wil u bedanken voor de mooie bloemen naar aanleiding van het overlijden van mijn man Hugo, dat geeft troost.

Ik heb een mooie herinnering aan de uitvaartdienst. Daar ben ik dankbaar voor. Gr. Jannie van der Geest.

Mevrouw G. Lohuis - van den Broek schrijft:

Hartelijk dank voor de bloemetjes voor mijn 90^e verjaardag en het vriendelijke briefje erbij. Vriendelijke groet.

Frits Zuurveld schrijft:

Hartelijk dank voor het fraaie boeket op 4 april t.g.v. mijn 94^e verjaardag.

Jacques en Wil van der Zwaan schrijven:

Wij waren aangenaam verrast in de dienst van zondag 6 juni te worden getrakteerd op een muzikaal “lang zullen ze leven” en op een mooi boeket bloemen ter gelegenheid van onze verjaardagen. Nogmaals bedankt. Jac en Wil v.d.Zwaan

KOFFIE DRINKEN NA DE VIERING

Na lange tijd was het niet mogelijk koffie te drinken achter in de kerk vanwege Covid-19 maar vanaf zondag 4 juli kan er weer gezellig met parochianen koffie gedronken worden.



INGEZONDEN

Liefdevolle God,

U bent de Schepper van deze wereld.
U hebt ons tot Uw beeld en gelijkenis gemaakt,
ons medeschepper willen laten zijn.

U hebt Uw Zoon gezonden
ons tot voorbeeld te zijn,
om ons de weg tot navolging te wijzen.

Geef ons de kracht en genade van Uw Geest
om liefdevol alles wat leeft verdraagzaam
en met eerbied in leven te houden.
Amen.

Krijn Kramer, Lid Karmelbeweging

Karmel Gebedsketting: bid je mee op je eigen plaats? Elke laatste zaterdag van de maand - www.karmel.nl



Zomertijd is weer tijd voor T(hee) & T(hema)



Wij zijn erg blij en dankbaar dat de versoepelingen van de coronamaatregelen ons in staat stellen om voorzichtig en met in achtneming van de basisregels weer activiteiten te kunnen opstarten.

Een voorbereidingsgroep bestaande uit leden van de parochie en van de gemeente rond de Pelgrimskerk wil een tweetal middagen organiseren waarop we onder het genot van een kopje thee/koffie elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen komen rond een thema.

We beginnen om 14:30 uur en eindigen rond 16:00 uur.

Beide middagen vinden plaats in de Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk, Havikstraat 5.

Het programma is als volgt:

Donderdag 8 juli: Cocky Kamerman, Ina Klaasse Bos en Caroline Houtsma vertellen over Liturgisch bloemschikken en over de liturgische tuin bij de Pelgrimskerk.

Donderdag 12 augustus: komt Jan Engelen, voorganger van de Engelbewaarderskerk met het thema: "Bijbellezen: woorden proeven".

Na een lange periode, waarin we elkaar gemist hebben, hopen we van harte u weer te ontmoeten!

Informatie: Lucie Gijzenberg, 023-5551754; Afra Kloppenburg 020-659 52 62.



VIERINGEN EN DIENSTEN

Zondag 04 juli 2021	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lector: B. Everaardt	10:00 uur
Zondag 11 juli 2021	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10:00 uur
Zondag 18 juli 2021	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10:00 uur
Zondag 25 juli 2021	Eucharistieviering Herdenking Titus Brandsma Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: H. Lohman	10:00 uur
Donderdag 29 juli '21	Eucharistieviering Laatste donderdag van de maand Voorganger: Pater L. Seeboldt	10:30 uur
Zondag 01 augustus	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10:00 uur
Zondag 08 augustus	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: E. van Poelgeest	10:00 uur

Zondag 15 augustus	Eucharistieviering Maria Tenhemelopneming Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10:00 uur
Zondag 22 augustus	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: H. Lohman	10:00 uur
Donderdag 26 aug.	Eucharistieviering Laatste donderdagviering Voorganger: Pater L. Seeboldt	10:30 uur
Zondag 29 augustus	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10:00 uur

INTENTIES:

Zondag 4 juli 2021

Ouders Heima-van Buuren
Wil Celie-Bense en Gerard Celie

Henk van Rijn

Zondag 11 juli 2021

Joes Kloppenburg
Hugo van de Geest
Familie van Hulsen
Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg
Cor van Velsen en Sonja van Velsen-Jansen
Maria Johanna van der Wal

Jan Kramer
Johanna Klein-Banis
Tinus Smit

Zondag 18 juli 2021

Anneke Doorenbosch-Schut
Jos Bos
Debora Petronella Mesman- Wesseling
.

Familie Vrolijk
Bep van de Water
Arie Kunst

Zondag 25 juli 2021

Siem en Marcel Rijkjes
Jan van Doremalen
Harry van Hulsen
Martinus Adriaan Weijmer

Gitta Breed-Raven
Theo van der Meer

Zondag 1 augustus 2021

Ouders Heima-van Buuren
Wil Celie-Bense en Gerard Celie

Henk van Rijn

Zondag 8 augustus 2021

Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg
Cor van Velsen en Sonja van Velsen-Jansen
Harry van Hulsen

Zondag 15 augustus 2021

Joes Kloppenburg	
Anneke Doorenbosch-Schut	
Jan Kramer	Hugo van der Geest
Johanna Klein-Banis	Bep van de Water
Arie Kunst	Tinus Smit
Debora Petronella Mesman-Wesseling	
Maria Johanna van der Wal	

Zondag 22 augustus 2021

Familie Miltenburg	Rie Bouwhuis-van der A
--------------------	------------------------

Zondagse Evangelielezingen

Ter Overweging op de zondagen 4 juli – 22 augustus 2021



4 juli Veertiende zondag door het jaar
Marcus 6,1-6

Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn eigen stad.

Wat is het toch goed en weldadig als iemand belangstellend is en aandachtig naar je wil luisteren.

Jezus ontmoet nu juist het tegenovergestelde in zijn geboortestad Nazareth. Hij wordt niet gehoord. Zijn boodschap komt niet aan. Dat stelt ons de vraag: wie is Jezus voor ons? Luisteren wij naar Hem? Ook nu komt Gods genade tot ons door Jezus en door mensen die, midden onder ons, een uitnodiging zijn om God te herkennen in de alledaagse werkelijkheid. Herkennen we hen?



11 juli Vijftiende zondag door het jaar
Marcus 6,7-13

Zending van de twaalf apostelen.

Jezus was een “man met een missie”. Hij wist zich geroepen door God en Hij wist zich gezonden tot mensen die het moeilijk hadden. Daarom trok Hij er op uit. Maar Hij realiseerde zich ook dat Hij medestanders

nodig had voor de verspreiding van Gods liefde. Hij schakelde zijn apostelen in en zond hen met hetzelfde doel. Ook wij worden uitgenodigd om ons aan te sluiten bij zijn missie om Gods koninkrijk in de wereld te verkondigen en zichtbaar te maken.

Hoe kan ik m'n steentje bijdragen?



18 juli Zestiende zondag door het jaar

Marcus 6,30-34 Bij Jezus op verhaal komen.

Het is goed voor een mens af en toe de dagelijkse gang van het leven te onderbreken. Vraag je eens af waardoor je je laat leiden in het leven. Waar geloof ik in? Waar sta ik voor? Andere mensen

kunnen je soms verrassende inzichten en perspectieven bieden. In de ontmoeting met Jezus ontdekken mensen iets heel waardevols in hun leven: Jezus heeft medelijden met hen. Jezus wil een goede herder voor hen zijn.

Wat betekent Jezus voor mij? Wat kan en wil ik voor anderen betekenen?



25 juli Zeventiende zondag door het jaar

Johannes 6,1-15 Delen is vermenigvuldigen.

Je hebt een feestje, Je hebt voldoende eten en drinken in huis, denk je .Er komen veel meer gasten dan je dacht Paniek, er is veel te weinig voor zovelen.

Dat maken Jezus en z'n leerlingen mee.

Maar wat blijkt? Een klein beetje brood en wat vis blijkt voldoende voor een hele mensenmassa. Er is zelfs nog over. Hoe kan dat? Dat kan als mensen –wat ze hebben- met elkaar delen. Het nieuwe hebben is delen!

Is dat nu mogelijk en haalbaar? Hoe dan?

1 augustus Achttiende zondag door het jaar



Johannes 6,24-35 Zoeken naar voedsel dat niet vergaat. Iedere mens kent de gevoelens van gebrek, honger, verlangen en verzadiging, maar ook oververzadiging. We hebben te weinig of te veel, maar soms is het ook precies goed. Deze gevoelens zijn er niet alleen als het gaat over ons voedsel, maar ook als het gaat over ons geloof. Jezus zegt: “Ik ben het brood des

levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben”.

Zijn we –als christenen – een teken van Gods aanwezigheid in de wereld door brood te zijn voor mensen om ons heen?

IK BEN HET BROOD DES LEVENS

8 augustus Negentiende zondag door het jaar

Johannes 6,41-51

Jezus is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.

We vieren in de kerk regelmatig de Eucharistie. Het is in wezen een viering van ontmoeting. Een ontmoeting met elkaar, maar bovenal met Christus. In de Eucharistie ontmoeten we de lijdende, de stervende en de verrezen Christus. In een maaltijd ontvangen we zijn grote liefde. En die liefde houden wij niet voor ons zelf. Die mogen wij doorgeven in het dagelijks leven.

Hoe kunnen we dat doen?



15 augustus Maria Tenhemelopneming
Lucas 1,39-56

Hij die machtig is, heeft aan mij zijn wonderwerken gedaan.

De Tenhemelopneming van Maria is in 1950 door paus Pius XII tot dogma verklaard. Na twee gruwelijke wereldoorlogen met miljoenen slachtoffers wilde hij hiermee de

verloren gegane eerbied voor het menselijk lichaam weer doen groeien.

Maria is het meest van allen getrouw geweest, dienstbaar van haar jeugd af tot haar dood toe. Nu vindt haar leven ook een unieke voltooiing. Met lichaam en ziel is zij ten hemel opgenomen.

Laten we de Heer danken voor het geschenk van zo'n moeder en koningin.

22 augustus



Eenentwintigste zondag door het jaar
Johannes 6,60-69 Naar wie zouden wij
gaan?

Vandaag accepteren mensen Jezus nog wel als een kompas. Maar Hem als gezicht van de God-Vader erkennen en je tot Hem bekennen is vaak een stap te ver. De

keuze is voor of tegen God, voor of tegen Jezus. Petrus zegt tegen Jezus: "Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Gij zijt de Heilige Gods".

Naar wie willen wij luisteren, wie volgen?

p. Loek Seeboldt o.carm

PAROCHIEGEGEVENS:

HH. ENGELBEWAARDERS
ADELAARSTRAAT 15A
1171 TM BADHOEVEDORP
tel.: 020 6592591
e-mail: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl
www.rkkerkbadhoevedorp.nl

SECRETARIAAT:

Openingstijden parochiesecretariaat tel. 020 6592591
Bereikbaar wo- en vrijdagmorgen
van 10.00 uur tot 13.00 uur
(mevr. L. van der Horst)

PAROCHIEBESTUUR

vice-voorzitter:

(contactpersonen):

Dhr. K. Verwey
Papegaaistraat 8
tel.: 06 4794 0376

secretaris:

Mw. J.M.A. Duijnste
Prins Willem-Alexanderlaan 2
tel.: 020 6598822

penningmeester

Vacant

REKENINGADRESSEN PAROCHIE:

ING Bank: NL 07 INGB 0000 3565 63

RABO Bank: NL 71 RABO 0393 6175 99

MEDEWERKERS PAROCHIEBLAD KERKKLANKEN:

Pater L. Seeboldt tel. 0297 – 34 73 31

L. van der Horst

Drukwerk:

T. Mesman / B. de Boer

Coördinatie bezorgen:

P.J. van der A, Zwaluwstraat 75, tel 020 6592660

INLEVEREN KOPY:

adres:

Pastorie Adelaarstraat 15A
voor 10 augustus 2021

*De wijkcontactpersonen worden verzocht
de Kerklanken op te halen voor verspreiding
op zondag 22 augustus 2021*