



**\* H.H. ENGELBEWAARDERS \***

**\* BADHOEVEDORP \***

# Kerkklanken

NIEUWSBLAD VAN DE PAROCHIE  
HH ENGELBEWAARDERS  
TE BADHOEVEDORP

36e jaargang nr. 1

augustus 2021



VAN DE PATER

---

Beste Engelbewaarders-parochianen en belangstellenden.

Allereerst geweldig veel dank voor de manier waarop u/jij m'n binnentreden in de k.k. (krasse knarren)-club hebt meebeleefd. Ben nog zeer onder de indruk van en dankbaar voor de vele mondelinge en schriftelijke gelukwensen, voor de bloemen, boeken, bonnen en geldelijke gaven. Vond het bijzonder fijn m'n verjaardag na de zondagse viering samen te mogen en te kunnen vieren. Zie ook de foto op pagina 2.

Allen die dit mogelijk hebben gemaakt nogmaals veel dank!

Voel me door u/jou gedragen en hoop nog lang – met Gods hulp- dienstbaar te zijn in onze parochie.

We staan aan het begin van het nieuwe parochieel werkjaar dat op zondag 19 september start. We hopen snel weer naar een "normale" beleving van ons Samen-Kerk-Zijn te kunnen komen. Denk aan een goed gevulde kerk, met een zo volledig mogelijk koor, en vele nieuwe gezichten. Een kerk, waarvoor onze paus Franciscus pleit: een open kerk, een open huis, een plek waar mensen die zorg nodig hebben – op wat voor gebied ook – die zorg krijgen; een gastvrije, bedrijvige en zorgzame kerk.

Ons vernieuwd en verjongd Parochieteam zal daarvoor staan. Het kan met ons aller inzet. Zo kunnen we - met Gods hulp - onze Engelbewaarders-parochie overeind, levend houden en doen groeien. Laat het zo voortgaan, proficiat!

Pater Loek Seeboldt o.carm



“Feliciteatie door Vader Samuel,  
het kerkbestuur en de Syrische Gemeenschap van de Mor Gabriel Kerk”



---

## PAROCHIENIEUWS

---

### **VAN PAROCHIEBESTUUR NAAR PAROCHIETEAM.....IN VOLLEDIGE BEZETTING EN VOLLE KRACHT VOORUIT!**

Shakespeare heeft (vrij vertaald) ooit gezegd: *“ook al zou een roos anders heten, dan zou het nog steeds een mooie heerlijk geurende bloem zijn, dus wat zegt een naam nu helemaal?”*

Dat we in de parochie de komende jaren langzamerhand van een **bestuur** naar een (aansturend) parochie**team** gaan heeft te maken met een bredere ontwikkeling binnen het Bisdom. In bestuurlijke zin neemt het aantal parochies (met een zelfstandig bestuur per kerk) langzamerhand af en maakt plaats voor parochies waarbij meerdere lokale kerken een aantal overkoepelende zaken regelt. Dat laat onverlet dat er per kerk nog steeds een aantal zaken lokaal kunnen worden geregeld. Dit laatste gebeurt dan ook door het locatie- of te wel het parochieteam.

Alhoewel de HH Engelbewaardersparochie vooralsnog een zelfstandige parochie is willen we ook in bestuurlijk opzicht niet de ogen sluiten voor demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Er bestaat een gerede kans dat ook wij op termijn aansluiting zullen (moeten) zoeken bij een groter geheel.

Vandaar dat wij in overleg met het Bisdom bij de installatie van het nieuwe Parochiebestuur al een beetje voorsorteren op eerdergenoemde ontwikkelingen. Formeel worden de vicevoorzitter en de penningmeester benoemd door het Bisdom en de overige leden van het nieuwe Parochiebestuur/team hoeven eendachtig de uitgangspunten bij een parochieteam niet formeel benoemd te worden maar zijn wel volledig lid van het Parochieteam. Dus om met Shakespeare te schrijven *“ook al zou een team anders heten, het blijft nog steeds een enthousiaste, kundige, hecht samenwerkende groep van betrokken parochianen die de belangen van de HH Engelbewaardersparochie in de volle breedte weet te dienen om de continuïteit te waarborgen en daarmee blijft het een team”*. Vandaar dat wij nu met elkaar in het vervolg niet meer over het Parochiebestuur maar over het Parochieteam zullen spreken en schrijven. Hoe zit het dan met de volledige bezetting? Het nieuwe parochieteam bestaat uit pater Loek Seeboldt, Rob Sonder (penningmeester), Jim Kuikman (secretaris), Ineke Peereboom (algemeen lid), Hein Schurink (algemeen lid). Kees Verweij blijft aan als vice-voorzitter om een soepele overgang mogelijk te maken en de continuïteit vanuit het huidige parochiebestuur te waarborgen. Luus van der Horst zal gezien haar rol vanuit het secretariaat van de parochie bij de vergaderingen van het parochieteam aansluiten.

Eugene Jongerden zal als administrator van onze Parochie de vergaderingen van het Parochieteam met enige regelmaat bijwonen.

Hoe zit het dan met volle kracht vooruit? Het nieuwe parochieteam heeft al een aantal keer met elkaar van gedachten gewisseld en is er een intensieve dialoog geweest met hun voorgangers. Zo is er inmiddels nieuw beleid gemaakt met betrekking tot de Diaconie. Zo willen we onze activiteiten rondom Caritas/Diaconie nog meer deel uit laten maken van hetgeen we als parochie nastreven, namelijk binnen Badhoevedorp en omgeving een herkenbare, sociale plaats innemen. Zo staan we als parochie voor de uitdaging om met name (jonge) gezinnen aan ons te binden. We willen kijken of we deze gezinnen ook via een aansprekend en langer lopend project dat mede vanuit de Diaconie wordt ingezet kunnen bereiken. Dat doen we door de komende jaren Stichting Droomdag te ondersteunen. Elders in

deze Kerkklanken vindt u een separaat artikel over onze activiteiten rondom Caritas/Diaconie.

Verder werkt het parochieteam aan de communicatie met de parochianen en andere betrokkenen in de nabije omgeving. Daarbij zal het accent op digitale accenten komen te liggen zoals de website en een digitale nieuwsbrief. Vanzelfsprekend zonder de menselijke maat te verliezen. De wijkcontactpersonen zijn en blijven een belangrijke schakel in de communicatie met en het onderhouden van de contacten met individuele parochianen. Nu het parochieteam weer bijeen kan komen voor haar vergaderingen zullen er weer regelmatig vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over specifieke aandachtspunten per groep van vrijwilligers.

We zijn verheugd dat de parochie er in geslaagd is om ook in bestuurlijk opzicht weer een slag gemaakt te hebben en daarmee een fundament voor de toekomst gelegd te hebben.

Wij wensen het nieuwe parochieteam veel succes toe bij de uitwerking en uitvoering van hun beleid.

Parochie HH Engelbewaarders

## **NAASTENLIEFDE (CARITAS) IN ONZE PAROCHIE**

### **Wat is Caritas? Waarom noemen we dat Diaconie?**

*De Engelbewaarderparochie is al meer dan 80 jaar een warm kloppend hart in Badhoevedorp en wijde omgeving. Waar mensen klaar staan met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan en om anderen.*

*Caritas is de gebruikelijke naam voor de georganiseerde vormen van naastenliefde. Caritas drukt wat dat betreft ook de spiritualiteit uit die we willen beleven en de houding die we in concrete daden uitdrukken. In de praktijk wordt er vaak gesproken over Diaconie. Dit is afgeleid van het Griekse woord diakonia en dat betekent dienen.*

### **Afscheid van de huidige werkgroepleden**

Tijdens de viering op 18 juli 2021 hebben we Bob van der Meer, Elvira Stebler, Corrie ter Schure en Kitty de Buck in het zonnetje gezet en bedankt voor hun werkzaamheden voor de Diaconie in onze parochie. Samen met de eerder dit jaar overleden Bep van de Water hebben zij met hun tomeloze inzet, enthousiasme,

warme betrokkenheid en aangename volhardendheid jarenlang vanuit de werkgroep Diaconie oog gehad voor de noden van de medemens, dichtbij en ver(der)weg. Vanwege hun jarenlange inzet (vaak meer dan 20 jaar) voor de diaconie en hun respectabele leeftijd maken ze ruimte voor jong elan.

Dat Bob, Elvira, Corrie, Kitty en Bep hun werk serieus namen staat als een paal boven water. Zo ging er altijd een delegatie naar de landelijke en regionale bijeenkomsten ter voorbereiding op de acties in de vastentijd en de adventsperiode. De vastenmaaltijd was ook een jaarlijks fenomeen. Daar zijn heel wat uurtjes qua voorbereiding en uitvoering in gaan zitten.

Natuurlijk waren er ook warme woorden voor Ruud de Buck. Ruud heeft samen met Kitty altijd gezorgd voor een zeer secure en punctuele verantwoording van de inkomsten en uitgaven.

### ***We gaan door met de praktische invulling van onze naastenliefde.....***

*Als parochie en als christenen willen we mensen in nood met raad en daad bijstaan. Daarnaast werken we lokaal, landelijk en internationaal samen met instanties die groepen mensen in speciale noodsituaties bijstaan.*

Vanzelfsprekend blijven we samen met de andere parochies in het Bisdom Haarlem-Amsterdam deelnemen aan de jaarlijkse acties rondom de vastenperiode in de aanloop naar Pasen en de adventsperiode voorafgaand aan de Kerst.

### ***.....en omarmen tegelijkertijd meerjarig een eigentijds Nederlands initiatief***

Tegelijkertijd willen we ook kijken of we de Caritas/Diaconie nog meer deel uit kunnen laten maken van hetgeen we als parochie nastreven, namelijk binnen Badhoevedorp en omgeving een herkenbare, sociale plaats innemen. Zo staan we als parochie voor de uitdaging om met name (jonge) gezinnen aan ons te binden. We willen kijken of we deze gezinnen ook via een aansprekend en langer lopend project dat mede vanuit de Diaconie wordt ingezet kunnen bereiken. Dat doen we door de komende jaren Stichting Droomdag te ondersteunen.

Stichting Droomdag geeft gezinnen met een ouder die oncologisch en/of levensbedreigend ziek is en waar het jongste kind onder de 16 jaar is een Droomdag. Een dag vol verrassingen, volledig gericht op de wensen en dromen van het gezin. Waar kinderen gewoon weer kind kunnen zijn, zelfs als één van hun ouders ernstig ziek is. Op deze dag willen wij een blijvende herinnering van onschatbare waarde creëren. Kijk voor nadere informatie op [www.droomdag.nl](http://www.droomdag.nl)

Thema's als zorg, ziekte, iets voor een ander betekenen, gemeenschap kunnen dan ook op een andere manier terugkomen (bv. in de familievieringen en overwegingen). Via lokale media en onze website laten we zien dat we dit initiatief

ondersteunen en dat draagt weer bij aan de bekendheid van de kerk in Badhoevedorp en omgeving. Wij zetten dit thema ook in bij de dialoog met de scholen in onze directe omgeving.

Op zondag 27 juni werd er tijdens de eerste communieviering gecollecteerd voor Stichting Droomdag; de opbrengst hiervan was € 431,50, de Diaconie heeft vanuit haar budget dit bedrag verdubbeld tot € 863,--.

*Het Parochieteam zal zich meer nadrukkelijk met de werkzaamheden en de activiteiten van de Diaconie gaan bezighouden. Luus van der Horst zal vanuit het secretariaat samen met nog een of twee jonge(re) parochianen daarbij een handje helpen.* Ook op onze website besteden we aandacht aan de activiteiten van de Caritas/Diaconie.

### **Wilt u ons financieel ondersteunen?**

U kunt u bijdragen voor de Diaconie overmaken naar een van de rekeningen van de Parochie (zie voor de rekeninggegevens de laatste pagina van Kerkklanken). Geeft u aan voor welk doel uw gift is bestemd? De Parochie zal uw giften zonder enige vorm van inhouding of kosten volledig bestemmen aan het door u gekozen doel.

Het Parochieteam



---

## NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN

---

### **DE GESPREKSGROEP GAAT WEER VAN START**

Na een onderbreking van anderhalf jaar willen we woensdag 8 september van 14.00 – 16.00 uur weer bij elkaar komen in de pastorie. We lezen het boek: “God en ik. Wat je als weldenkende 21<sup>e</sup> eeuwse kunt leren van de Bijbel”, van de bekende schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd “Theoloog des Twitterlands” Alain Verhey. Aan de hand van Bijbelse verhalen werpt hij in “God en ik” licht op hedendaagse vragen.

We pakken de draad weer op en hopen in gesprek te komen aan de hand van het hoofdstuk “Jozef in de put” (p. 147 t/m 159).

Nieuwe deelnemers aan de gespreksgroep zijn van harte welkom!

Sophie de Groot en Loek Seeboldt



# PERSONALIA

---

## DOPEN

Dopen vraagt tijd en aandacht. Daarom is er altijd voor de toediening van de Doop een gesprek. Waarom laat men een kind dopen?

Heeft het verantwoordelijkheid ergens voor en wat betekent het?

Dit wonder van het nieuwe leven vereist aandacht. Dat willen we ook samen tot uitdrukking brengen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze secretaresse tel. 6592591.



## GAARNE UW AANDACHT VOOR

---

## Agenda

Dinsdag	31 augustus	10:00 uur	Parochieteam
Woensdag	08 september	14:00 uur	Gespreksgroep
	aan de hand van het boek van Alain Verheij 'God en ik'		
dinsdag	28 september	10:00 uur	Parochieteam
donderdag.	30 september	14:00 uur	Badhoeve-Bijbelgroep
zondag	10 oktober	17:00 uur	Klimaatpelgrimstocht 2021 Joannes de Doperkerk-Hoofddorp

## BEDANKJES VAN JARIGE PAROCHIANEN

*Mevrouw Klemann schrijft:*

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik via mevrouw Henzen kreeg voor mijn 81<sup>e</sup> verjaardag. Ik was er erg blij mee.

Groetjes van mevrouw U. Klemann.

*Ria en Bob Bekker schrijven:*

Ik wil graag langs deze weg de parochie bedanken voor de fraaie bos bloemen, die mij (en mijn vrouw) werd aangereikt. Het doet ons deugd om op deze wijze kennis



te mogen nemen van de gebruikelijke procedure om parochianen in een mindere levensperiode een hart onder de riem te steken.

*Mevrouw Blokdijk schrijft:*

Hartelijk dank voor de prachtige zonnebloem die ik mocht ontvangen.

*Mevrouw Lohuis-van de Broek schrijft:*

Hartelijk dank voor de bloemetjes die ik mocht ontvangen van de Engelbewaarders en het vriendelijke briefje erbij.

*Mevrouw A. Gerver schrijft:*

Wat een verrassing. De pastoor jarig, van harte gefeliciteerd. Extra mooie bloemen op het altaar, wat wil je bij zo'n feest. Maar mevrouw van Hulsen kwam mij dat boeket brengen, omdat ik door een uitglijder op de trap bijna drie maanden ben uitgeschakeld. Maar de pastoor kreeg ook een mooi boeket. Gelukkig is de mis ook heel goed via de t.v. mee te beleven. Hartelijk dank voor deze mooie attentie. Annie Gerver



#### VIERINGEN EN DIENSTEN

---

Donderdag 26 augustus	Eucharistieviering Laatste donderdagsviering Voorganger : Pater L. Seeboldt	10:30 uur
Zondag 29 augustus	Eucharistieviering Voorganger L Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10:00 uur
Zondag 05 september	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: M. Wester	10:00 uur
Zondag 12 september	Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: H. Lohman	10:00 uur

Zondag	19 september	Eucharistieviering Opening Werkjaar Voorganger: Pater L Seeboldt Lector: B. Everaardt	10:00 uur
Zondag	26 september	DOP-viering Mw. M. Wester / dhr. B. Everaardt	10:00 uur
Donderdag	30 september	Eucharistieviering Laatste donderdagviering Voorganger: Pater L. Seeboldt	10:30 uur
Zondag	03 oktober	Eucharistieviering Patroonsfeest HH. Engelbewaarders Voorganger: Pater L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10:00 uur

## INTENTIES

### **Zondag 29 augustus 2021**

Siem en Marcel Rijkens	Jan van Doremalen
Theo van der Meer	Martinus Adrianus Weijmer
Maria Johanna van der Wal-Rijbroek	Antoon van de Berg

### **Zondag 5 september 2021**

Ouders Heima-van Buuren	Henk van Rijn
Hans Snijders	Harry van Hulsen

### **Zondag 12 september 2021**

Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg	Antoon van de Berg
Cor van Velsen en Sonja van Velsen-Jansen	

### **Zondag 19 september 2021**

Joes Kloppenburg	Jan Kramer
Hugo van de Geest	Hans Bruck
Arie Kunst	Tinus Smit
Johanna Wilhelmina Antonia Klein-Banis	Anneke Doorenbosch-Schut
Debora Petronella Mesman-Wesseling	Bep van de Water
Gerard Celie en Wil Celie-Bense	

### **Zondag 26 september 2021**

Siem en Marcel Rijkes

Theo van der Meer

Maria Johanna van der Wal-Rijbroek

Jan van Doremalen

Martinus Adriaan Weijmer

### **Zondag 3 oktober 2021**

Ouders Heima-van Buuren

Gerard Celie en Wil Celie-Bense

Henk van Rijn

Harry van Hulsen

## **INGEZONDEN**

### **10 OKTOBER - KLIMAATPELGRIMSTOCHT 2021: GEWOON GAAN!**



Op zondag 10 oktober komt de oecumenische pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid naar Hoofddorp. De Joannes de Doperparochie en de Ark zullen als groene kerken hen ontvangen.

Rond 17.00 uur heten de kerken de pelgrims van harte welkom en geven zij hun onderdak. Ze worden ontvangen bij de Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg in Hoofddorp. Bij droog weer is de ontvangst buiten in de Bijbelse Tuin, bij nat weer in de kerk, voor de 30 pelgrims en zoveel dag-pelgrims als er dan met de Coronamaatregelen in mogen. De volgende morgen worden de pelgrims om 9 uur uitgezwaaid en lopen een aantal mensen wij nog een stukje met hen mee op hun laatste etappe in Nederland, naar de boot in IJmuiden.

De pelgrims lopen naar de 26<sup>ste</sup> Wereld klimaatconferentie in Glasgow in Schotland. De tocht begint in augustus 2021 in Zielona Góra in Polen en eindigt in november in Glasgow. Van 30 september tot 11 oktober lopen de pelgrims door Nederland. De groep bestaat uit Poolse, Duitse, Zweedse en Nederlandse pelgrims.

Met deze pelgrimstocht willen de kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. Schoolklassen, kerken en andere groepen kunnen zich aansluiten en delen van de route mee wandelen. Zo geven we meer gewicht aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk.

Deze pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door Groene Kerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken.

De Groene Kerken beweging en de Vastenactie zijn van plan om van zondag 10 oktober – dag van de duurzaamheid – een speciaal evenement te maken. Zo wil men 300 mensen de gelegenheid bieden om mee te lopen vanaf het Jeanette Noëlhuis in Amsterdam naar Hoofddorp.

Mgr Gerard de Korte en René de Reuver zullen namens respectievelijk de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk een brief overhandigen aan de pelgrims met een speciale boodschap voor de klimaatop. Dit gebeurt rond 17.00 uur tijdens een korte viering in de Joannes de Doperkerk. Deze viering wordt ook uitgezonden via Youtube. De volgende morgen is er een kort ochtendgebed met pelgrimszegen, voordat de pelgrims naar IJmuiden lopen om daar de boot naar Newcastle te nemen. Bij de viering op zondagavond en bij het ochtendgebed op maandagmorgen is iedereen welkom.

Vanaf 1 september zal het mogelijk zijn voor iedereen in Nederland die een traject mee wil wandelen, om zich aan te melden via de site van Groene Kerken. Mensen vanuit de Haarlemmermeer die op 10 oktober of 11 oktober een dag of dagdeel mee willen wandelen, kunnen zich nu al hiervoor aanmelden bij [klimaatpelgrimage@hjoannesdedoper.nl](mailto:klimaatpelgrimage@hjoannesdedoper.nl), om zeker te zijn dat mee kunt lopen. Op 10 oktober sluit de deelname bij 300 mensen (die dan in kleinere groepen met een kwartier tussentijd gaan lopen). Op 11 oktober sluit de deelname bij 80 deelnemers.

### **Meer informatie**

Aarnoud van der Deijl, tel. 023-2000192 / 06-17970959, e-mail: [klimaatpelgrimage@hjoannesdedoper.nl](mailto:klimaatpelgrimage@hjoannesdedoper.nl)

### **AKTIVITEITEN THEE & THEMA**

Op 8 juli was het zover: de bijeenkomst 'Thee & Thema' kan eindelijk weer eens worden gehouden. Het voorbereidingsteam bestaande uit leden van de parochie van de Engelbewaarderskerk en van de protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden heeft gekozen voor het thema 'liturgisch bloemschikken' en 'de liturgische tuin' behorende bij de Pelgrimskerk. We worden verwelkomd door Lucie Gijzenberg en Afra Kloppenburg. Het is een gezellig weerzien na zoveel maanden beperkingen. Bijna 30 personen zijn aanwezig en... niet alleen dames! Koffie / thee en allerlei koekjes worden aangedragen. Van de bloemengroep gaan Cockie Kamerman en Caroline Houtsma met ons in gesprek over beide onderwerpen.

*Liturgisch bloemschikken.* De bloemengroep van de Pelgrimskerk zorgt al vele jaren voor een bloemstuk met een symbolische betekenis op de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar. Cockie doet dit 21 jaar, Caroline vanaf 2013 en Ina Klaasse Bos is alweer 20 jaar actief. Ieder heeft een eigen inbreng. Cockie legt uit dat symbolisch bloemschikken eigenlijk spreken is met bloemen. Bloemen verschillen in kleur, geur en vorm en die oneindige variaties kunnen worden ingezet om uiting te geven aan emoties, verhalen en ervaringen. Op deze wijze kan een bloemstuk in overleg met de voorganger verbeelding geven aan het geloofsthema van een kerkelijke viering. Eigenlijk weten we wel, dat de meeste bloemen een symbolische betekenis hebben, maar welke en hoe dan? Zo staat de roos niet alleen symbool voor de liefde, maar toont de vorm ook de ring van trouw. Cockie vertelt over de betekenis van de kleuren: rood voor liefde, wit voor reinheid en paars voor rouw, maar ook over het aantal: drie is het teken van geloof, hoop en liefde. De bloemengroep maakt altijd een foto van het liturgische bloemstuk. Een aantal foto's wordt tijdens de bijeenkomst nader toegelicht. Zo is het bloemstuk van de Startzondag 2020 (links) aan de hand van het thema 'Het goede leven'. De bladeren verbeelden de handen van God, die de gemeente (gladiolen) dragen; de ring is een teken van verbondenheid, rood is de kleur van liefde en wit is de kleur van hoop.



Op Eeuwigheidszondag 2020 (links) is gebruik gemaakt van een oude boomstam, die het fragiele en kwetsbare leven verbeeldt. De kaarsjes worden aangestoken door de familieleden van de overledenen. De flesjes met bloemen, wit en paars, worden meegegeven als troost en aandenken aan de dienst.

Cockie zorgt nog gauw voor een kleine demonstratie. Omdat de middag 'Thee & Thema' heet, gebruikt ze een theepotje en een theekopje. Rond het kopje legt ze een ring van verbondenheid, in het kopje/potje plaatst ze heder: trouw; witte bloemen: hoop op een goede toekomst; rode bloemen: veel liefde; chrysanthe: geluk, eerlijkheid en vriendschap; lavendel: rustgevend en symbool voor evenwicht en toewijding; rode anjer: bewondering. Er zijn diverse boeken geschreven over liturgisch bloemschikken, zoals 'Bloemen geven zin' samengesteld door Tini Brugge (Lannoo-Kok).

*De liturgische tuin.* Ook de tuin achter de Pelgrimskerk, geopend in 2005, heeft een symbolische betekenis. Het doel was om een stilletuin te creëren, waar mensen

kunnen kijken en zitten. Na veel nadenken en andere tuinen te bezoeken is er gekozen voor een indeling, die symbool staat voor de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest verbeeld als geloof, hoop en liefde. Deze symboliek is terug te vinden in de vorm van driehoeken in de perken, de rozenboog en het prieeltje. Veel planten en bloemen komen al voor in de Bijbel. Het houten beeld is gemaakt door kunstenaar Jan Heijer en in het midden staat het voormalige doopvont uit de Hervormde kerk. In de oogsttuin gaan de kinderen hun gang: zij zaaien of poten in het voorjaar en tijdens de oogstdienst eten ze patat. In de gedachtenistuin kunnen mensen hun geliefden gedenken. In de nisjes van de gedachtenismuur hangen spiegeltjes met de namen van recent overledenen. De spiegeltjes blijven een jaar hangen en worden daarna in de tuin in een pot gelegd of kunnen worden meegenomen naar huis. De tuin is er voor iedereen in Badhoevedorp en vormt een groene oase van rust.

## ZONDAGSE EVANGELIELEZINGEN

### Ter overweging op de zondagen 29 augustus – 3 oktober 2021 (B-jaar)



29 augustus 22<sup>e</sup> Zondag door het jaar Marcus  
7,1-8.14-15.21-23

*Jezus vraagt bekering van het hart.*

Wetten, geboden, regels, afspraken, richtlijnen – ieder van ons komt er in het alledaagse leven mee in aanraking. Oorspronkelijk zijn al deze afspraken en activiteiten erop gericht onze menselijke communicatie mogelijk te maken en de onderlinge omgang met elkaar te bevorderen. Helaas bereiken ze niet allemaal hun doel en soms verkeren ze in hun tegendeel.

In het evangelie horen we over de manier waarop Jezus met de richtlijnen van de Wet van Mozes leefde en omging. Hij stemde zijn gedrag erop af, maar wel met minder uiterlijkheid en meer innerlijkheid. Het gaat om de hygiëne van het hart.



5 september 23<sup>e</sup> Zondag door het jaar  
Marcus 7, 31-37  
*Hij heeft alles wel-gedaan.*

In de Bijbel spreekt God troostende en bemoedigende woorden tot ons. We krijgen beelden aangereikt van Gods hulp in de toekomst. Door de verkondiging en de genezingen van Jezus blijkt dat God zijn schepping niet in de steek laat. God raakt mensen aan die zich tot Hem keren, ongeacht wie zij zijn en geneest hen. Jezus is duidelijk de Messias, de vervulling van de belofte. Wees niet bang, houd moed!



12 september 24<sup>e</sup> Zondag door het jaar Marcus 8, 27-35

*Belijden dat Jezus de Messias is, is één zaak; Hem ook navolgen op zijn weg is nog wat anders.*

De fundamentele vraag van onze geloof is: wie zeg je dat Jezus is? Wat anderen zeggen, interesseert Jezus niet zo. Nee, wie ben Ik volgens jou?

Wie is Hij volgens mij? Jezus voorspelt zijn eigen lijden en dood en besluit met een boodschap aan ieder die Hem wil volgen – dus ook aan ons: “Wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden.”



19 september 25<sup>e</sup> Zondag door het jaar  
Vredeszondag Marcus 9,30-37 *Wie de grootste wil zijn, moet de dienaar van allen worden. Vrede, hoe maak jij, hoe maak ik vrede? Het is natuurlijk helemaal waar: vrede begint bij jezelf. Wie in vrede leeft met zichzelf, kan die vrede ook uitstralen naar de omgeving. Maar lukt dat iemand die zichzelf vooropstelt? Jezus maant zijn leerlingen om niet te willen imponeren of de*

*eerste te willen zijn, maar om een houding van dienstbaarheid aan te nemen. Echt groot ben je pas als je oog hebt voor het kleine en voor het geringe. Jezus is de*

wijsheid van God in eigen persoon. Hij kan ons helpen bij onze levensvragen en keuzes als wij ons voor Hem openstellen bij onze levensvragen en keuzes.



26 september 26<sup>e</sup> Zondag door het jaar Marcus 9,38-43.45.47-48

*Wie niet tegen ons is, is voor ons.*

Wie Jezus wil navolgen en bij wil dragen aan de komst van Gods koninkrijk, kan zich soms een eenling voelen en de moed verliezen. Het evangelie daagt ons uit buiten onze eigen denkkaders te treden, Jezus verheugt zich wanneer mensen het goede doen in zijn naam, zelfs wanneer zij zich niet aangesloten hebben bij zijn leerlingen. Zonder het verbond met *alle* mensen van goede wil kan Gods koninkrijk niet groeien. Vandaag roept Jezus ons op om daarom ruim van hart te zijn en de kring zo wijd mogelijk te maken. Als we dat doen, worden we verrast door de aanwezigheid van God in de kerk en daarbuiten.



3 oktober Patroonsfeest Engelbewaarders

27<sup>e</sup> zondag door het jaar Marcus 10,2-16

*Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.*

We horen hoe Jezus over het huwelijk denkt. Jezus wijst naar het beginsel. Het gaat niet om de uitzondering – echtscheiding – maar om het beginsel – echtverbinding. Echt verbonden zijn in éénheid, daar gaat het God om.

De verzen 13-16 betreffen het beginsel van de wetgeving.

Dat is de zwakste bescherming bieden tegen de macht van de sterke. In een mannen-maatschappij is de vrouw de zwakste. Maar nog zwakker zijn de kinderen. Die moeten extra in bescherming worden genomen. Ze zijn als zwakken bij uitstek, beeld van hen voor wie het Rijk Gods bestemd is.

Pater Loek Seeboldt o.carm



## Karmel Gebedsketting 31 juli 2021 - DANKBAAR

Nog steeds mogen wij dankbaar zijn.

Dankbaar dat het coronavirus op de terugweg is...

Dankbaar voor alle zorg die  
ons aangereikt wordt...

Dankbaar voor de liefde van  
de mensen om ons heen...

Dankbaar voor de prachtige natuur,  
de seizoenen...

Dankbaar...

voor alles...



Zuster Franca Bon

Lid van de Tweede Orde

*Karmel Gebedskring: bid je mee op je eigen plaats?  
Elke laatste zaterdag van de maand – [www.karmel.nl](http://www.karmel.nl)*

**PAROCHIEGEGEVENS:**

HH. ENGELBEWAARDERS  
ADELAARSTRAAT 15A  
1171 TM BADHOEVEDORP  
tel.: 020 6592591  
e-mail: [secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl](mailto:secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl)  
[www.rkkerkbadhoevedorp.nl](http://www.rkkerkbadhoevedorp.nl)

**SECRETARIAAT:**

Openingstijden parochiesecretariaat tel. 020 6592591  
Bereikbaar wo- en vrijdagmorgen  
van 10.00 uur tot 13.00 uur  
(mevr. L. van der Horst)

**PAROCHIEBESTUUR**

vice-voorzitter:

*(contactpersonen):*

Dhr. K. Verwey  
Papegaaistraat 8  
tel.: 06 4794 0376

secretaris:

Mw. J.M.A. Duijnstee  
Prins Willem-Alexanderlaan 2  
tel.: 020 6598822

penningmeester

Vacant

**REKENINGADRESSEN PAROCHIE:**

ING Bank: NL 07 INGB 0000 3565 63  
RABO Bank: NL 71 RABO 0393 6175 99

**MEDEWERKERS PAROCHIEBLAD KERKKLANKEN:**

Pater L. Seeboldt tel. 0297 – 34 73 31  
L. van der Horst

Drukwerk:

T. Mesman / B. de Boer

Coördinatie bezorgen:

P.J. van der A, Zwaluwstraat 75, tel 020 6592660

**INLEVEREN KOPY:**

adres:

Pastorie Adelaarstraat 15A  
voor 21 september 2021

*De wijkcontactpersonen worden verzocht  
de Kerklanken op te halen voor verspreiding  
op zondag 3 oktober 2021*

