

# Kerklanken

maandblad van de Parochie HH. Engelbewaarders

*GEEF  
VANDAAG  
voor de kerk van  
MORGEN*

januari 2023, nummer 4 37e jaargang

2023

Actie

**Kerkbalans**



# In dit nummer

P2	Inhoudsopgave
P3	Woord van de pastor
P4	Aktie Kerkbalans
P5 t/m 11	Terugblik 85-jarig Jubileum Engelbewaarders
P12	Parochienieuws
P13	Vastenactie 2023
P14	Bedankjes van jarigen
P15	Advertenties
P16/17	Zondagse evangelielezingen
P18	Agenda
P19	Vieringen
P20	Misintenties
P21	In memoriam
P22	Bedevaart naar Lourdes
P23	Kinderpagina
P24	Colofon

# Woord van de Pastor

Herinneren we ons nog welke plannen we gemaakt hebben met Kerst of aan het begin van het nieuwe jaar? Ik moet denken aan een Oekraïens echtpaar dat oorlog en ellende ontvlucht is en in ons land hun heil zoekt. Ze zeiden: "Kerst is het begin van een nieuwe periode van hoop". Hoe is het nu met hen en de vele andere vluchtelingen, daklozen en zwervers?

Als Jezus, na al die eeuwen, weer terug zou komen, dan zou Hij zien dat oorlog, onderdrukking en armoede nog altijd heersen. Wat zou Hij zeggen en doen?

In onze kerk wordt de kerstengel niet ingepakt, maar blijft ze hangen. Ze kan ronddwalen door onze wereld en aan het eind van dit jaar vertellen wat er allemaal is geschied.

Wat zou er op het bord, dat de engel draagt, kunnen staan?



*Pastor Loek Seeboldt (o.carm)*



# Aktie Kerkbalans 2023

## **Geef vandaag voor de kerk van morgen. Actie Kerkbalans 2023 gaat van start!**

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies hun parochianen/leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als parochie weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar mensen rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

Onze kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar parochianen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in. Met Uw gulle gave kan onze kerk weer vooruit!" In de week van 23 januari – 28 januari 2023 ontvangt u van uw wijkcontactpersoon de envelop; in de week van 30 januari – 4 februari haalt de wijkcontactpersoon de retourenenvelop weer op.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

*Het Parochieteam.*



**Geef  
vandaag  
voor de  
kerk van  
morgen**

## Terugblik jubileumweek

**85**  
JAAR

Na bijna een jaar aan voorbereiding hebben we als geloofsgemeenschap van 20 tot en met 29 november 2022 ons 85-jarig bestaan van de kerk gevierd. Mocht U een evenement hebben gemist of U wilt het nog even teruglezen, dan kan dat op deze en de volgende pagina's.

Zondag 20 november 2022 was de openingsviering van de 85-jarige Engelbewaarderskerk. Het was een gezamenlijke viering met MOR Gabriel (Syrische kerk). Voorganger was Pastor L Seeboldt, Aartspriester Samuel nam ook een deel van de viering voor zijn rekening. Tijdens de dienst kregen de parochianen die dit jaar ook hun 85e verjaardag vieren een mooie bos bloemen uitgereikt. Na de viering was er natuurlijk koffie met gebak en werd de expositie van de iconen van Nico Olofsen geopend. Een overzicht daarvan vindt U op de volgende pagina.



*Pastor Loek Seeboldt en  
Aartspriester Samuel*



# 85 jaar HH. Engelbewaarders

## De iconen van Nico Olofsen.

Twee iconen uitgelicht:

Alles wat er is tussen de moeder en haar kind, of het kind en zijn/haar moeder, maken de handen op de icoon zichtbaar. Zittend op de linkerarm van de Moeder Gods legt de Christus Immanuël zijn wang tegen die van zijn moeder aan. Hij kijkt haar liefdevol aan. De blik van de Moeder Gods is duidelijk bedroefd, maar gelaten. Ze weet dat het lijden van haar zoon onvermijdelijk is en reikt hem teder haar troostende hand. Haar leed deelt zij met de toeschouwer door deze aan te kijken.

Gabriël wordt genoemd in Daniël 8,16 en 9,21. De eerste keer wordt hij geroepen om Daniël een hemels visioen uit te leggen; de tweede keer brengt hij Daniël een boodschap uit de hemel. Een engel is een boodschapper, afgeleid van het Griekse werkwoord *angelloo*, boodschappen, berichten.

Gabriël is een aartsengel die als boodschapper van God een belangrijke rol speelt in de bijbel. Wij kennen hem vooral uit het evangelie van Lucas. Een engel kondigde aan Zacharias de geboorte van zijn zoon, Johannes de Voorloper, aan. Zacharias vraagt hem of die boodschap wel juist is. Hierop antwoordt de engel: 'Ik ben Gabriël die altijd in Gods nabijheid is en ik ben gezonden om je dit goede nieuws te brengen.' De voor de christenen belangrijkste rol van de engel Gabriël is zijn aankondiging aan Maria van haar aanstaande maagdelijke zwangerschap en de geboorte van Jezus. (Lucas 1, 26-38). Daar zegt hij de woorden die ons zo lief zijn: 'Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met U.' De dag waarop dit plaats vindt gedenken we op 25 maart, 9 maanden voor Kerstmis.



*Moeder Gods Eleousa*



*Sint Gabriël*

# 85 jaar HH. Engelbewaarders

Donderdagavond 24 november 20.00 uur.

Concert 'The Midway Joy Singers'

Op donderdagavond 24 november gaf het koor "The Midway Joy Singers" uit Zwanenburg/Halfweg een klein concert met als thema "SAFE AND SOUND". Het was een zeer gevarieerd programma met onder andere delen uit de musicals Africa, The Lion King, Les Miserables en Joseph. De vice-voorzitter van de Engelbewaarders, Kees Verweij, hield een inleidend woordje. Voor het koor was dit het eerste optreden na de coronaperiode. Het was een mooi concert!



# 85 jaar HH. Engelbewaarders

Woensdagmiddag 23 november 14.00 uur

's Middags vanaf 14.00 uur was er een speciaal feestprogramma voor de kinderen en ouders.

Een gigantisch springkussen stond achterin de kerk, waar heerlijk op werd gesprongen.

Kinderen konden ook deelnemen aan oudhollandse spelletjes, zoals sjoelbakken, ringen werpen, ezeltje prik en blikjes omgooien met een bal.

Als afsluiting kreeg ieder kind een mandarijn en een engeltje om zelf te versieren voor in de kerstboom thuis.





# 85 jaar HH. Engelbewaarders

Zaterdagavond 26 november 19.30 uur.

## Vioolconcert Silvain Kroon.

Silvain Kroon heeft een vioolschool en geeft regelmatig les in onze kerk. Op zaterdag 26 november speelde hij op zijn viool een prachtig en gevarieerd concert.

Hij is een enthousiaste, vrolijke violist en viooldocent. Afgestudeerd aan de conservatoria van Amsterdam en Rotterdam combineert hij al sinds zijn studietijd concerten en vioolles geven. Dat is voor hem een ideale combinatie, waarbij hij zijn passie voor de viool kan overbrengen op zijn leerlingen.

Sylvain heeft inmiddels 35 jaar ervaring. Tijdens zijn concert werden mooie beelden getoond van het Toscaanse landschap. De titel van het concert was: Amore Toscano.



# 85 jaar HH. Engelbewaarders

Zondagmorgen 27 november 10.00 uur.

Deze zondag was de eerste zondag van de Advent. Tijdens de viering gingen Deken Eugène Jongerden en pastor Loek Seeboldt voor. Deken Jongerden hield zijn preek over 85 jaar kerk in Badhoevedorp, waar iedere zondag eucharistie wordt gevierd, vele kinderen hun eerste communie hebben gedaan, zijn gevormd en getrouwd. Waar vele erediensten zijn gehouden met verschillende pastoors, pastors en pastoraal werkers. Waar uitvaarten zijn gehouden, en de geloofsgemeenschap bij elkaar kwam om samen te bidden voor de overledene, waar de overledene met wierook wordt gezegend. Het koor van onze kerk heeft tijdens de viering een mooie muzikale bijdrage geleverd onder leiding van dirigente Ineke Peereboom en organist/pianist Jim Kuikman.



# 85 jaar HH. Engelbewaarders

Dinsdagavond 29 november 20.00 uur.

Workshop zang door Wies de Greef.

Wat was het een leuke avond! We zijn actief bezig geweest onder leiding van Wies de Greef die ons wat nieuwe technieken probeerde aan te leren. Niet alleen onze eigen koorleden waren aanwezig, er kwamen ook andere mensen uit de parochie, van het koor Carpe Musicam en van de Pelgrimskerk. Dat was een goede mix en van iedereen heb ik gehoord dat ze het leuk, leerzaam en voor herhaling vatbaar vonden.

Waarom? Iemand anders voor het koor en wat kritische noten is altijd goed.

Wat hebben we gedaan? Werken aan ademhaling en aan klankvorming. Belangrijke tip: de klinkers zijn belangrijk, die geven klank, de medeklinkers maken er woorden van.

Wies heeft ons laten zien waar het om gaat. We hebben gezongen terwijl we alleen de klinkers lieten horen. Daardoor kwam er opeens een heel andere klankkleur naar boven en werden de tonen heel zuiver gezongen.

We moesten rechtop staan, armen in de lucht, adem naar beneden en noten van bovenaf inzetten, wat ik vroeger zelf benoemde als:



*de knijper bovenop de waslijn zetten, niet van onderaf ophangen!* We moesten onze adem voelen door die met onze hand aan een kant van de ribbenkast te voelen stromen.

Verder zongen we liederen terwijl Wies goed luisterde. We kregen tips om de goede toon vast te houden, om niet in te zakken, om de adem vast te houden tot en met de laatste toon.

Het was een leerzame bijeenkomst waar iedereen met veel plezier aan deelgenomen heeft. Ook mijn nicht Wies heeft er veel plezier aan beleefd.

Het was leuk ook eens van een ander te horen wat er beter kan. Ik zei regelmatig na een opmerking van Wies: hebben jullie dat niet eerder gehoord? Nou, dat hadden ze! Maar nu hoorden ze het ook eens van een ander!

Tegen de Paastijd zijn we van plan een vervolgworkshop te houden. U hoort nog wanneer.

*Ineke Peereboom*



## Initiatief van de werkgroep Diaconie

Namens de diaconie van de Engelbewaarders willen wij uw aandacht vragen voor een initiatief dat wij proberen op te starten in onze parochie. In september vorig jaar zijn we hiermee begonnen door de wijkcontactpersonen te benaderen, om personen uit hun wijk uit te nodigen, die in een sociaal isolement terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Wij hebben hiervoor drie middagen georganiseerd. Aan de oproep om samen te komen werd wel gehoor gegeven, echter niet door de personen die we eigenlijk zouden verwachten. We hebben allemaal behoefte aan aandacht en steun, aan mensen waar we ons thuis voelen en met wie we blijdschap en zorgen kunnen delen. Rondom eenzaamheid heerst een taboe. Mensen komen er niet graag voor uit dat ze zich eenzaam voelen of weinig contacten hebben. Eenzaamheid maakt veel kapot, ook in onze samenleving. Het is een pijnlijk gevoel van gemis aan echte relaties en komt voor onder alle leeftijden en in alle lagen van de bevolking. Zo'n 30% van de Nederlanders (dat is meer dan

5.000.000 mensen) is eenzaam en 10% daarvan zelfs aanhoudend en in ernstige mate. Het is een probleem dat ook in de kerk voorkomt. In een tijd waarin we steeds meer afhankelijk worden van ons netwerk is het belangrijk dat we het taboe dat op eenzaamheid rust doorbreken.

Er zijn veel oorzaken van eenzaamheid. Sociale relaties kunnen verloren gaan door veranderingen in de persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld door het overlijden van een partner, ziekte, echtscheiding, het verlies van werk of een verhuizing.

De werkgroep Diaconie wil graag met de wijkcontactpersonen hierover van gedachte wisselen. Zij nodigt dan ook de wijkcontactpersonen uit voor een bijeenkomst op zaterdagmiddag 4 februari 2023 van 14.00 – 16.00 uur in de grote zaal van de parochie.

## Sacrament van de Doop

Door het Sacrament van de Doop geeft God ons zijn 'ja' en wordt de pasgeborene kind van God. Het Doopsel is het eerste Sacrament dat iemand kan ontvangen. Het doopsel wordt wel de deur van de sacramenten genoemd. Immers, pas na het ontvangen van het Doopsel kan men andere sacramenten ontvangen. Een doop vindt meestal plaats in het eerste levensjaar van het kind. De dopeling wordt opgenomen in de gemeenschap van de kerk en in de parochie, waarin het gezin woont.

Een doop is altijd een bijzonder feestelijke aangelegenheid. In onze parochie doen wij dat op een persoonlijke manier en dopen we ieder kind in een aparte viering.

De ouders krijgen de gelegenheid om voor de doop van hun kind een doopboekje te maken en muziek uit te zoeken.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat email: [secretariaat@rkkerkbathoevedorp.nl](mailto:secretariaat@rkkerkbathoevedorp.nl)

# Vastenactie 2023

## Mensen op de vlucht

Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de katholieke kerk om geld in te zamelen voor mensen in nood. Dit jaar staat de Vastenactiecampagne in het teken van mensen die op de vlucht zijn voor geweld, natuurrampen of een uitzichtloos bestaan.

Wereldwijd waren eind 2020 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht, dat is 1% van de totale wereldbevolking! In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. Verreweg de meeste vluchtelingen worden opgevangen in de regio.

### *Opnieuw beginnen*

Vluchtelingen raken niet alleen hun huis kwijt, maar ook hun bestaanszekerheid. Zij staan voor de grote uitdaging elders een nieuw leven op te bouwen. Zoals in Zuid-Soedan, waar ruim anderhalf miljoen mensen ontheemd raakten door een gewelddadige burgeroorlog. Meer dan de helft van de bevolking heeft er niet genoeg te eten. Met wat hulp kunnen deze mensen hun eigen voedsel verbouwen om in hun levensonderhoud te voorzien.

### *Wat doet Vastenactie?*

Afgelopen jaar heeft Vastenactie zo'n 30.000 mensen geholpen hun voedselzekerheid te verbeteren. Zij kregen bijvoorbeeld zaden, gereedschappen en advies over gezonde voeding en duurzame landbouw. In 2023 ondersteunt Vastenactie gevluchte gezinnen in Zuid-Soedan met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen.

Help Vastenactie mensen onderweg te ondersteunen.

In de vastentijd tot en met Pasen staat de bekende melkbus weer achter in de kerk, waarin u uw gift kunt deponeren.

U kunt ook rechtstreeks geld overmaken t.n.v. IBAN: NL21INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Meer informatie [www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl).

Namens de mensen in deze arme landen hartelijk dank voor uw bijdrage.

*Werkgroep Diaconie*



# Ingezonden

## Bedankjes van jarige parochianen

Wij willen graag een parochiegemeenschap zijn, waarbij wij de ouderen onder ons niet vergeten. De jarigen worden door de wijkcontactpersonen in het zonnetje gezet, met een bloemetje of met een felicitatiekaartje.

*Nico en Gerda Heemskerk schrijven:*

Graag wil ik het parochieteam bedanken voor de mooie plant die Joke Weel kwam brengen voor Nico zijn verjaardag op 31 december. Weer werden we verrast door Jolande van het koor, die ons, als oud koorleden, ieder een amaryllis kwam brengen.

Nico en ik hebben de laatste 2 jaar veel meegemaakt, met onze gezondheid en kunnen daardoor niet meer naar de kerk komen. En, erg genoeg, niet meer meezingen. De mooie kerk en het koor, de plek die ons zoveel plezier van het zingen heeft gegeven. De gezelligheid met elkaar en de parochiegemeenschap. Dat was heel moeilijk. In een jaar zijn we beiden in de Meerwende terecht gekomen. Dat viel niet mee. We hebben ieder een eigen kamer en zijn nu best wel gewend. Het is niet anders. Toch ook wel dankbaar dat we hier kunnen zijn. Het is hier goed. We denken terug aan al die jaren in de Engelbewaarderskerk. Het was een mooie tijd en we zullen die niet vergeten.

Lieve mensen, zo willen wij iets van ons laten horen. En we hopen nog wat goede jaren hier te zijn.

Met hartelijke groeten en tot ziens, Nico en Gerda Heemskerk

Beste Gerda en Nico

We hebben jullie stukje met veel plezier in ons parochieblad geplaatst.

We hebben de foto van het 50-jarig koor hier nog eens geplaatst.

Wij wensen jullie alle goeds toe.

Het Parochieteam



*Jos en An Hertogh schrijven:*

In november werd mijn man 86, hij werd door mevrouw Bakker, onze wijkcontactpersoon, verrast met prachtige bloemen. Eind november werden er bloemen gebracht omdat ik dit jaar 85 jaar ben geworden, hetzelfde jaar waarin de HH. Engelbewaarders hun 85-jarig bestaan vierden.

Wij willen de parochie en medewerkers hartelijk danken, wij waren erg blij met de bloemen.

Hartelijke groeten Jos en An Hertogh

*Cilia Weel schrijft:*

Wat een verrassing dat ik vorige week een prachtig herfstboeketje voor mijn verjaardag kreeg dat gebracht werd door de contactpersoon.

Hartelijke dank. Ik geniet ervan, Cilia Weel



KBO  
Haarlemmermeer

**Katholieke Bond van Ouderen**

**De belangenorganisatie  
voor senioren**

**Inlichtingen:  
Voorzitter 0252 – 685747  
of e-mail naar:**

[secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl](mailto:secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl)

**Kijk ook eens op onze website  
[www.kbo-haarlemmermeer.nl](http://www.kbo-haarlemmermeer.nl)**



# Rens van Dijk

ELEKTROTECHNIEK

ERKEND ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

- ELEKTRAWERK
- AANLEG EN ONDERHOUD
- STORINGEN
- SCHAKELKASTEN BOUW
- INTERCOM-SYSTEMEN
- TELEFOONINSTALLATIES
- INBRAAKBEVEILIGING
- BRANDALARM
- PROFESSIONEEL GELUID

AKERDIJK 144  
1171 PV BADHOEVEDORP  
TELEFOON 020 659 27 28  
06 51 50 37 41



technisch installatiebureau

Sanitaire installaties  
Aanleg en onderhoud van  
complete c.v. installaties  
elektra werkzaamheden  
Lood- en zinkwerken  
Bitumineuze dakbedekkingen

Erkend  lid

 Hoofdweg 18A  
1175 LA Lijnden  
Tel. 023 – 555 15 90  
Fax. 023 – 555 14 10  
E-mail: [info@gofilexbv.nl](mailto:info@gofilexbv.nl)  
[www.gofilexbv.nl](http://www.gofilexbv.nl)

## Mr. H.A. Bosman

Notaris

PA VERKUIJLLAAN 2  
1171 EE BADHOEVEDORP

T 020 3581793

E-MAIL: [NOTARIS@NOTARISBOSMAN.NL](mailto:NOTARIS@NOTARISBOSMAN.NL)  
WEBSITE: [NOTARISBOSMAN.NL](http://NOTARISBOSMAN.NL)



# ZONDAGSE EVANGELIELEZINGEN

Ter overweging (1/2)

Evangelielezingen 22 januari 2023 – 26 februari (A-jaar)

**22 januari 2023** 3e zondag door het jaar  
Mattheus 4,12-23 Kom en volg mij.  
De evangelist herkent in het optreden van Jezus Gods leiding. Jezus verkondigt het Koninkrijk der hemelen, dat nabij is. Hij geneest iedere ziekte en elk kwaad onder het volk; Hij vraagt mensen zich te bekeren en roept z'n eerste leerlingen. Waartoe ben ik geroepen?



**29 januari 2023** 4e zondag door het jaar  
Mattheus 5,1-12a Gelukkig die ...  
Jezus geeft zijn visie op wat echt gelukkig maakt. De Zaligsprekingen worden wel de "grondwet van het rijk Gods" genoemd. Het is een krachtige boodschap omdat het niet gaat om macht, maar om -in alle nederigheid- de kwetsbaren in onze maatschappij nabij te zijn. Stel dat Jezus tegen mij zou zeggen: "Gelukkig ben jij omdat je .....!"



**5 februari 2023** 5e zondag door het jaar  
Mattheus 5,13-16 Zout en licht.  
Een leerling van Jezus moet functioneren: werken, herkenbaar zijn aan de wereld waarin geleefd wordt. Hij/zij kan een licht proberen te zijn, zoals Jezus zelf een licht, hét Licht van de wereld is. De wereld mag ook merken dat er pittige leerlingen van Jezus zijn. Wie zijn voor mij pittige, lichtende voorbeelden?







# ZONDAGSE EVANGELIELEZINGEN

## Ter overweging (2/2)

**12 februari 2023** 6e zondag door het jaar  
Mattheus 5,17-37 Leven zoals God bedoelt.  
Hoe denkt Jezus over de wet van Mozes en de richtlijnen van de profeten? Ze worden niet afgeschaft. Hij wil tot stand brengen wat die wet (= leidraad / richtlijn) eigenlijk beoogt: gerechtigheid. Dat is de juiste verhouding jegens God, waardoor de mensheid tot zijn recht komt.

Hoe ga ik om met wetten en voorschriften?



**19 februari 2023** 7e zondag door het jaar  
Mattheus 5,38-48 Je vijand beminnen !?  
Jezus vervolmaakt de wet van Mozes door over de allesomvattende liefde te leren. Jezus' maat is: de liefde die men voor eigen leven koestert, zoveel als men over heeft voor zichzelf, zo veel moet men ook over hebben voor zijn naaste. Is dat niet te veel gevraagd, zeker in onze tijd waarin vrede onbereikbaar lijkt?



### De VEERTIGDAGENTIJD

Op **22 februari 2023**, Aswoensdag, begint de periode waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. Een reis van veertig dagen, een tijd van bezinning, inkeer en omzien naar elkaar.

**26 februari 2023** 1e zondag van de 40-dagen  
Mattheus 4,1-11 Jezus wordt bekoord.  
In de huidige versie van het Onze Vader bidden we: leid ons niet in beproeving. Wat is het verschil tussen bekoring en beproeving? Stel: je staat voor een etalage en ziet iets lekkers. De bekoring is groot om naar binnen te gaan en het te proeven. Welke dingen die mij bekoren, proef ik bewust niet?



*Samenstelling: Loek Seeboldt en Luus van der Horst*

# Agenda

woensdag 18 januari	Leesgroep/gespreksgroep	14.00 - 16.00 uur
dinsdag 31 januari	Vergadering Parochieteam	10.00 - 12.00 uur
zaterdag 04 februari	Bijeenkomst wijkcontactpersonen	14.00 - 16.00 uur
dinsdag 28 februari	Vergadering Parochieteam	10.00 - 12.00 uur
woensdag 01 maart	Leesgroep/gespreksgroep	14.00 - 16.00 uur

**Rouwkamer Pancratius-Sloten**  
Met eigen sleuteltoegang



**Uitvaartverzorging**  
**A.de Jong**

**020 - 6761337**

**Ruim 55 jaar uw vertrouwen waard  
vanuit ons familiebedrijf**

**Persoonlijk bereikbaar dag & nacht  
Voor een uitvaart vanuit uw kerk  
Voor al uw persoonlijke wensen**

thuisopbaring  
uitvaartcentrum naar keuze  
voor elk budget  
Lid Keurmerk Uitvaartzorg  
**www.uitvaartcentrum-amsterdam**  
**Sloterweg 1184 -Sloten**

# Vieringen

Zondag 22 januari 2023 3e zondag door het jaar	Oecumenische viering in de Engelbewaarders Voorganger: Pastor L. Seeboldt / Ds. M. de Vries Lector: B. Everaardt	10.00 uur
Donderdag 26 januari 2023 Laatste donderdagviering	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: S. de Groot	10.30 uur
Zondag 29 januari 2023 4e zondag door het jaar	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10.00 uur
Zondag 05 februari 2023 5e zondag door het jaar	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: M. Wester	10.00 uur
Zondag 12 februari 2023 6e zondag door het jaar	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: H. Lohman	10.00 uur
Zondag 19 februari 2023 7e zondag door het jaar	DOP-viering Mw. M. Wester / Hr. B. Everaardt	10.00 uur
Woensdag 22 februari 2023 Aswoensdag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt E. van Poelgeest	19.00 uur
Donderdag 23 februari 2023 Laatste donderdag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: S. de Groot	10.30 uur
Zondag 26 februari 2023 1e zondag 40-dagentijd	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10.00 uur

# Misintenties

**Zondag 22 januari 2022**

Joes Kloppenburg  
Arie Fase

Jan Kramer

**Zondag 29 januari 2023**

Theo van der Meer  
Siem en Marcel Rijkjes

Truus van Wees  
Arie Fase

**Zondag 05 februari 2023**

Ouders Heima-van Buuren  
Douwe ter Schure  
Hanny Reijnder-Witte

Henk van Rijn  
Familie Verweij-Knuist  
Arie Fase

**Zondag 12 februari 2023**

Gré Schouten-Nelis  
Theo van der Meer

Huib en Johanna Versteegen-Berg

**Zondag 19 februari 2023**

Anneke Doorenbosch-Schut  
Frits Post  
Joes Kloppenburg

Truus van Wees  
Dirk en Jo Duba  
Jan Kramer

**Zondag 26 februari 2023**

Theo van der Meer

Siem en Marcel Rijkjes

## **Jo Duba-Broedersz**

**\*24-06-1928 † 27-10-2022**

Jo Duba-Broedersz werd geboren op de Sloterweg 180 in Badhoevedorp. Zij groeide op in een gezin met vijf kinderen. Haar vader had een schildersbedrijf op de Nieuwemeerdijk. Na haar schooltijd ging zij werken als hulp in de huishouding, waar zij zich goed op haar plaats voelde. Zij trouwde met Dirk Duba, een jongen uit Amsterdam, die zij op dansmiddagen in de Waterwolf ontmoette. Ook toen al was er woningnood en het stel ging inwonen bij haar ouders. Later kregen zij een eigen woning op de dijk. Zij kregen 4 kinderen en verhuisden zo'n 55 jaar geleden naar de Uiverstraat 23, een stuk dichterbij school en kerk.

Jo is altijd heel gelovig geweest. Ook toen het noodlot toesloeg en hun zoon Theo veel te jong overleed, bleef zij trouw naar de kerk gaan. "Ik krijg kracht van boven", zei ze altijd. Toen ook hun jongste dochter Sandra overleed kon zij dit aanvaarden door die kracht van boven en zagen wij haar trouw iedere zondag naast Bep van der Vlucht op de een na achterste bank links zitten.

Een paar jaar geleden overleed hun zoon Ronald. Ook dit verlies kon Jo dragen door de kracht van boven en fietste ze, al in de 90 !!!, als er niet te veel wind, stond naar de kerk.

Jo was een tevreden mens. Als anderen om haar heen gelukkig waren, was zij het ook. Met veel plezier deed zij de eenvoudigste werkjes, vele jaren in het bejaardenhuis 'Uitzicht', waar zij vriendschap sloot met vele collega's. Jo had iets met kleding. Zij was best ijdel en genoot ervan als zij een koopje had gescoord.

Jo was altijd heel belangstellend en leefde mee met haar familie en met de buurt, waar zij voor iedereen een vriendelijk woord had en vaak een bosje bloemen.

De laatste tijd en vooral na de dood van haar man verleden jaar vond zij veel troost bij haar dochter en schoonzoon, die jammer genoeg helemaal in het verre Groningen wonen. Gelukkig wonen haar kleinkinderen wat dichterbij. Aan haar leven in geloof en vertrouwen op God kunnen wij allen een voorbeeld nemen.



## **Frits Post**

**Rijksgediplomeerd klokkemaker**

**\* 30-03-1953 † 24-11-2022**

Totaal onverwachts, hebben wij mijn lieve man onze allerliefste papa, schoonvader en trotse opa moeten laten gaan.

Ria, Wendy&Tom, Dax, Claudia

Frits is in besloten kring begraven.

# Bedevaarten naar Lourdes



Ongetwijfeld heeft u wel eens over Lourdes gehoord en misschien de wens uitgesproken om daar eens naar toe te gaan. Deze wens van u kan in vervulling gaan. Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om bezinning. Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt -geheel vrijblijvend- deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en een excursie naar de Pyreneeën.

De Lourdes-groep verzorgt bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim. De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand- en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes.

De medewerkers van de Lourdes-groep zullen ook dit jaar weer klaar staan om met veel inzet en heel veel plezier bedevaarten van goede kwaliteit voor de pelgrims te verzorgen.

De reizen die begeleid worden door de medewerkers van de Lourdes-groep zijn:

**9-daagse busreis van 07 t/m 15 mei 2023.** De busreis vertrekt vanuit Haarlem.

**6-daagse vliegreis van 09 t/m 14 mei 2023.** Vertrek vanaf vliegveld Maastricht.

**6-daagse vliegreis van 16 t/m 21 september 2023.** Vertrek met een bus vanuit Haarlem naar vliegveld Maastricht.

Wat de kosten hiervan zijn hoort u te zijner tijd. De vliegreis in mei wordt begeleid vanaf vliegveld Maastricht.

De vliegreis in september wordt begeleid vanuit Haarlem.

## **Zondag 19-02-2023 informatiebijeenkomst**

Locatie: Moeder van de Verlosserkerk,

Adres: Professor Eijkmanlaan 48,  
2035 XB in Haarlem.

Aanvang: 14:00 uur.

**U bent van harte welkom.**

Tijdens deze bijeenkomst kunt u alles te weten komen over de reizen. Er wordt door middel van een Powerpointpresentatie informatie gegeven over de reis, het leven van Bernadette, de bedevaartplaats Lourdes en de Lourdes-groep.

Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij:

Joke Hoekman 06-42347729

Wilma Caiffa 06-12157507 (na 18.00 uur)

Diaken Philip Weijers 06-53887641

*Vrijwilligers van de Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam.*



# Rechtvaardigheid



De muizen hebben zich verstopt in de keuken. Ze wachten geduldig tot de pastoor en mevrouw Bontje, de kosteres, na de koffie weer aan het werk gaan. Dan liggen er altijd koekkruidels en daar zijn de muizen dol op! Deze keer ligt er iets veel groters. Een cracker! Ze staan er met z'n allen omheen. Wie krijgt hem? 'IK!' gilt de brutaalste. 'Nee, IK wil hem!' gilt een ander. 'Nee, IKKE!!' Het wordt duwen, graaien en vechten. Eén muisje staat aan de kant, Mieke, die altijd door haar broers omver wordt gelopen. 'Waaacht!' gilt ze boven alles uit. 'We moeten iets afspreken!!!' Gelukkig wordt het stil. Erom vechten, daar is niemand voor. 'Laten we het aan Kik vragen!' zegt Mieke. Samen slepen ze de cracker door de kerk.

Als de muizen hun vreselijke probleem hebben uitgelegd, zegt Kik: 'Je kunt hem toch eerlijk in stukken breken?' Maar natuurlijk! Tevreden slepen de muizen de cracker naar hun huis onder het orgel. Kik doet een dutje. Hoe lang hij heeft geslapen weet hij niet, maar ineens zit Mieke naast hem. 'Er is iets gebeurd, Kik' zegt ze. 'Mijn broer heeft de helft gehouden en de andere helft mochten we verdelen. Dat is toch niet eerlijk!' Kik zwijgt. 'Wat hebben jullie toen gedaan?' vraagt hij. 'Wij', zegt Mieke, 'hebben onze helft eerlijk verdeeld. Maar ik voelde me ROT.' Kik snapt het. Onrechtvaardigheid doet pijn. Dan klaart Mieke op. 'Gelukkig was de cracker helemaal niet lekker.'



## Versje

Wie enkel maar schattig is, lief en aardig  
is niet automatisch ook rechtvaardig.  
Wie altijd maar 'ja' zegt met zachte stem  
die zet zichzelf op een soort van rem.  
Die kan enkel buigen, bukken en knikken  
als anderen stiekeme kunstjes flikken;  
die glimlacht en weifelt en kijkt steeds weg  
als er vals wordt gespeeld of iets naars gezegd,  
of als er gestolen wordt, of gepest.  
Die is niet rechtvaardiger dan de rest.

Haal je voet van de rem, en geef tegengas  
als iets echt oneerlijk is in de klas,  
niet om zelf populairder te worden,  
maar om eerlijkheid zelf, om de hogere orde.  
Als je 't maar uitspreekt, zonder te eisen,  
en zonder te schreeuwen en te krijsen,  
als je 't maar uitspreekt, flink en waardig:  
'dit is niet oké. dit is niet rechtvaardig.'



## Uit de Bijbel

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer  
en grote liefde voor zijn geboden.  
Ben je mild en vrijgevig, doe je eerlijk zaken,  
dan gaat het je goed. Je rechtvaardigheid  
houdt altijd stand. (naar Psalm 112)



**Kerkklanken**

Parochieblad HH. Engelbewaarders  
Badhoevedorp

**Colofon:**

Kerkklanken verschijnt acht keer per jaar en heeft een oplage van 340 exemplaren

**Redactie:**

Jim Kuikman  
Rob Sonder  
Kees Verweij

**Eindredactie:**

Pastor L. Seeboldt (O. Carm.)  
Luus van der Horst  
Ineke Peereboom

**Kopijdatum volgend nummer:****9 februari 2023**Verschijningsdatum: **26 februari 2023**

Kopij kunt u aanleveren via email:  
secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl

**Coördinatie bezorgen Kerkklanken**

P.J. van der A,  
Zwaluwstraat 75,  
1171 SN Badhoevedorp  
Telefoon: 0206592660

**Parochieteam bijeenkomst:**

Dinsdag 31 januari 2023

**Adres parochiesecretariaat:**

Adelaarstraat 15A  
1171 TM Badhoevedorp  
tel: 020 6592591

**Rekeningnummers parochie:**

ING Bank: NL07 INGB 0000 3565 63  
RABO Bank: NL71 RABO 0393 617599

**Informatie:**

[www.rkkerkbadhoevedorp.nl](http://www.rkkerkbadhoevedorp.nl)

**Parochieteam:**

Vice-voorzitter: Kees Verweij

Secretaris: Jim Kuikman

Penningmeester: Rob Sonder

Lid: Ineke Peereboom

Hein Schurink

Pastor: Loek Seeboldt (O. Carm.)