

A small bird with a black head and back, a white breast, and a yellow-green belly is perched on a dark branch. The branch is adorned with numerous small, pink cherry blossoms. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a natural outdoor setting.

Kerklanken

Maandblad van de Parochie HH. Engelbewaarders

Februari/maart 2023, nummer 5, 37e Jaargang

In dit nummer

P1	Inhoudsopgave
P3	Van de redactie
P4	Woord van de pastor
P5/6/7/8	Bene Merenti-onderscheiding
P9/10	Parochienieuws
P11	Wereldgebedsdag
P12	Ingezonden
P13/14	Vastenactie
P15/16	Stille Omgang
P17/18	Zondagse evangelielezingen
P19	Advertenties
P20	Agenda
P21	Vieringen
P22	Misintenties
P23	Kinderpagina

De nieuwe kerkklanken ligt weer voor u. We hebben er weer hard aan gewerkt. Elke keer is het aan het einde toch weer een race tegen de klok om de artikelen en de rubrieken op te stellen en te vullen met zinvolle content, zoals inhoud tegenwoordig wordt genoemd. Om de Kerkklanken drukklaar te krijgen moeten er flink wat stappen worden ondernomen, zoals de pagina's verdelen, de terugkerende rubrieken vernieuwen, de advertenties plaatsen en daarna kijken of alle inhoud op een duidelijke en leesbare wijze is te begrijpen voor iedereen. Dat is een behoorlijk lastige opgave. Maar als dat dan gelukt is, zijn Luus, Rob, Loek en ik toch weer tevreden met het resultaat. Uiteraard hopen wij dat onze lezers dat ook zijn. Dus mocht u iets te melden hebben, laat het ons weten.

Verder is er weer een vergadering geweest van het Parochieteam. Daar hebben we het over veel zaken gehad. Elise van Poelgeest was er namens het koorbestuur. We hebben gesproken over de liederen (een vlot slotlied o.a.), over af en toe een vrije zondag voor het koor en de leiding, over dat iedereen zich wel heel fijn voelt op het koor, maar dat het soms dus ook wat veel is. We gaan op zoek naar andere manieren, zoals wat vaker een gastkoor uitnodigen. Wie weet, gaat dat nog eens lukken.

Ineke Peereboom

Bene Merenti

Deze maand was een van de hoogtepunten het uitreiken van de onderscheiding Bene Merenti aan drie van onze parochianen. Bene Merenti betekent in het Nederlands "welverdiend" en als je het schrijft als Bene Merentie dan verschijnt er als vertaling "de moeite waard". In beide vertalingen zit een verklaring voor de uitreiking van deze oorkonde, medaille en baton. De parochianen waar het om gaat doen werk dat voor ons allen de moeite waard en dus welverdiend is. Ondertussen denk ik ook: er zijn meer mensen binnen onze parochie die een medaille verdienen. Dus wie weet wat de toekomst nog gaat brengen....

Zie voor een verslag van de uitreiking verderop in dit nummer.



Woord van de Pastor

De Veertigdagentijd is een tijd van voorbereiding op de viering van het Paastriduüm (Witte Donderdag – Paaszondag). In de Paasviering herdenken wij, gedoopten, ons doopsel en het vernieuwen van onze doopbeloften. We leven daar naar toe door gebed, boetvaardigheid en naastenliefde. We noemen deze tijd ook wel de Vasten(tijd). De Nederlandse Bisschoppenconferentie bepaalt “dat Aswoensdag en Goede Vrijdag dagen van verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn”. Verder wordt de beoefening van boete en onthouding aan “het eigen geweten en initiatief van de gelovigen overgelaten”.

Aan het vasten kan worden voldaan “door zich in eten en drinken, in roken of in andere genoegens duidelijk te beperken. Het geld dat hiermee wordt uitgespaard, kan bestemd worden voor de naasten die hongerlijden of anderszins gebrek lijden. Het is voorts passend dat men zich in de veertigdagentijd meer dan anders wijdt aan werken van christelijke naastenliefde en met meer toelief het Woord van God leest” (Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie 2022/2023).

Voor het besteden van uw/jouw gespaarde geld verwijs ik graag naar het artikel van onze werkgroep diaconie, elders in dit blad. Ook nodigt deze werkgroep u/jou uit voor de vastenmaaltijd, die op dinsdag 14 maart van 18.00 – 19.30 uur zal plaats vinden in onze kerk. De opbrengst is voor de vastenactie. Graag tijdige opgave hiervoor bij het secretariaat. Ik wens u/jou een goede, inspirerende veertigdagentijd!

Pastor Loek Seeboldt (o.carm)



Bene Merenti-onderscheiding 1/4

Op zondag 29 januari 2023 overhandigde het Parochieteam drie onderscheidingen aan drie bijzondere parochianen: de "Bene Merenti". Deze onderscheiding wordt alleen uitgereikt aan personen die zich al heel lang voor de kerk verdienstelijk hebben gemaakt. Deze onderscheiding is ingesteld door Pius IX. Op de voorzijde van de medaille staat een afbeelding van de Paus, op de keerzijde Bene Merenti. Zij worden voor elk pontificaat nieuw geslagen.

Op voordracht van het Parochieteam van de HH. Engelbewaardersparochie en met goedkeuring van de Bisschop van Haarlem, Mgr. Johannes Hendriks heeft het Paus Franciscus behaagd om de heren Han van der A, Piet van der A en mevrouw Truce Bosma te onderscheiden met de Bene Merenti.

Getekend in Vaticaanstad, 29 oktober 2022.

Onderstaand geven wij u een beschrijving van deze bijzondere parochianen:

Johannes (Han) van der A.

Vanaf de eerste viering in de HH. Engelbewaarderskerk in november 1937 was Han misdienaar onder de toenmalige bouwpastoor Cornet, pastoor in Lijnden. Daar



in Lijnden is hij begonnen als misdienaar in augustus 1937 (na zijn 7e verjaardag). Tijdens zijn tijd als misdienaar waren pastoor van Alphen (vanaf 1939) en pastoor van Zon (vanaf 1946) voorgangers in de Engelbewaarderskerk. Na zijn tijd als misdienaar werd Han acoliet. Gedurende deze jaren heeft Han met zijn vader het plaatsengeld opgehaald (mensen die moesten betalen voor hun plaats vooraan in de kerk). Ook werden de offerblokken leeggehaald. Op deze offerblokken stond:

"Kerk armen studiefonds". Die moesten dan naar de penningmeester gebracht worden. In de jaren 50 werden er meer klussen gedaan voor de kerk, zo heeft Han met een aantal mensen de hele binnenkant van het kerkdak schoongemaakt.

In 1957 werd het parochiehuis "Het Klaverblad" gebouwd onder leiding van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ). Ook aan deze bouw heeft Han meegeholpen. Zijn vader heeft lange tijd de bediening gedaan in dit gebouw, waar men kon dansen, praten en plezier maken op de vrijdag- en zaterdagavond en later ook op zondagmiddag. In drukke tijden heeft Han hier belangeloos in de bediening gestaan (de opbrengst was bestemd voor de kerk).

Zie het vervolg op de volgende pagina's.

Na het voorlezen van de motivatie voor deze aangevraagde onderscheiding door pastor Loek Seeboldt, spelde Rob Sonder namens het Parochieteam de versierselen op. Tevens werd een mooie, ingelijste oorkonde als aandenken overhandigd.

Bene Merenti-onderscheiding 2/4

In 1990 ging Han op 60-jarige leeftijd in de VUT en werd Han koster in de kerk. Pastoraal werker John Hacking ging toen voor in de kerk en wilde graag het oude stenen altaar vervangen hebben door een houten. Hij liet Han een klein fotootje zien van een houten altaar en Han heeft dat gedaan. Tevens maakte hij twee lezenaars. Zowel het altaar als de twee lezenaars worden tot op de dag vandaag gebruikt. Na zijn tijd als koster ging Han op het koor waar hij tot op de dag van vandaag nog steeds deel van uitmaakt. Iedere maandagmorgen is Han in de kerk te vinden om het collectegeld van de zondagse viering te tellen en af te dragen.

Petrus Johannes (Piet) van der A.

Al in 1944 ging Piet aan de hand van zijn vader mee naar deze kerk om daar de sintels te verwijderen en steenkool bij te vullen, immers in die tijd stookte de kerk op steenkool. Nadat Piet in 1945 zijn eerste Heilige Communie had gedaan werd hij direct misdienaar, vervolgens acoliet en later ook ceremoniemeester. Hij was toen ook betrokken bij het wekelijkse 40-urengebed en oefende als acoliet iedere zaterdag met de kinderen om de voetgebeden te leren en de

diensten van de zondag voor te bereiden.

Na zijn periode als misdienaar, acoliet en ceremoniemeester is Piet lid geworden van het Jongerenkoor van de HH. Engelbewaardersparochie.

Ook was Piet zeven jaar lid van het Kerkbestuur van onze kerk, van 1980 tot 1987. Toen zijn termijn als bestuurslid verliep, is hem vanuit het Bestuur gevraagd om een nieuw parochieblad van de parochie op te zetten samen met vier andere parochianen. Dit heeft geresulteerd in het parochieblad "Kerkklanken".



Namens het Parochieteam overhandigt Ineke Peereboom de jubilarissen een boeket bloemen.



De versierselen bestaan uit een draagmedaille en een baton die op de linker revers gedragen dient te worden.

Bene Merenti-onderscheiding 3/4

De voorganger van "Kerklanken" heette "Sursum Corda" (dat betekent "Verheft uw hart"). De verspreiding van dat parochieblad werd door Piet, zijn broer en zijn vader verzorgd, want in die tijd telde Badhoevedorp nog maar ongeveer 4.000 inwoners. Tegenwoordig wordt het nieuwe parochieblad Kerklanken voorzien van adresetiketten en worden de stapels gebundeld tot wijken. Lopers voor de wijken werden gevonden en die hebben nu ieder een eigen wijk en dragen zorg voor de verspreiding. De coördinatie van het nieuwe kerkblad Kerklanken verzorgt Piet tot op de dag van vandaag, samen met zijn vrouw Nel.

In 1987 is hij ook toegetreden tot het gemengd koor. Daar werd hij direct gekozen tot voorzitter. Deze functie heeft hij tot 2008 met volle overgave vervuld. Tot op de dag van vandaag (en dat is al 35 jaar) is Piet nog steeds actief en als koorlid onmisbaar!

Geertruida Johanna Maria (Truce) Bosma.

Truce doet al het werk dat voorafgaand aan de zondagsvieringen gedaan moet worden, ze zorgt dat alles klaarstaat, zet koffie voor de pastor en lectores, verzorgt de H. Hosties, doet de lichten en de kaarsen aan, stelt het geluid af, opent de kerkdeuren, zet Maria in het Licht, legt de juiste kleden op de altaartafel enz. enz.

Tijdens de dienst houdt Truce de boel in de gaten en komt zij op tijd met de wierook die de pastor aansteekt. Ook is zij een van de collectanten. Na de viering moet alles weer worden opgeruimd en klaargezet voor de viering die na ons door de Syrische kerk Mor Gabriel wordt gehouden. Zij is vanuit de kerk een belangrijk contactpersoon voor deze groep kerkgangers. Sinds de Syrische kerk Mor Gabriel

diensten houdt in onze kerk is het voor Truce veel drukker geworden.

Verder is zij ook de koster die bij uitvaarten de leiding neemt over alles wat er moet gebeuren. De afgelopen jaren was dat veel vaker dan anders het geval, helaas. Ze verwelkomt de begrafenisondernemer, zorgt ervoor dat de kaarsen rond de kist staan, dat wijwater en wierook klaar staan. Ze draagt het kruis (ook al wordt dat bijna te zwaar voor haar).

Maandagochtend is de ochtend waarop alles weer op de goede plek wordt gezet. Er wordt opgeruimd, de vieringen voor komende zondag worden gedrukt, het collectegeld wordt geteld. Ook worden er onderhoudsactiviteiten gedaan in de kerk. Truce is altijd bij aanwezig en stuurt mensen aan. Zij weet wat er moet gebeuren. Er zijn veel mensen die wat voor de kerk willen doen, maar iemand moet het voortouw nemen, en dat is Truce. Ze brengt de miskleding van de pastor en de kleden van de altaartafel naar de stomerij, zorgt dat handdoeken gewassen zijn enzovoort.



Bene Merenti-onderscheiding 4/4

Na de uitbraak van de coronapandemie (zo ongeveer medio 2020) heeft het parochieteam bedacht dat het mooi zou zijn de kerk op elke vrijdagmorgen open zou kunnen zijn voor mensen die daar behoefte aan hebben. Dat gebeurt nu nog steeds en uiteraard heeft Truce zich ook hier weer op gestort. Op vrijdag zit ze met een andere parochiaan, zorgt ze ervoor dat de kerk duidelijk open is en kunnen mensen een kaarsje branden. Met andere woorden: Truce is er altijd!

Ook ziet zij het wanneer mensen wat extra hulp nodig hebben. Ze gaat in gesprek, gaat op bezoek bij zieken, brengt een bloemetje en houdt mensen in de gaten. Zo doet zij momenteel veel voor een ziek lid van het parochieteam. Ook andere oudere parochianen kunnen op haar rekenen. Truce is betrokken en invoelend! Ze gaat maar door!



Nadat de laatste onderscheiding is uitgereikt leest Rob Sonder de persoonlijke felicitatie van Bisschop Hendriks voor.



Vastenactiemaaltijd

De Pelgrimskerk en de RK Parochie HH. Engelbewaarders organiseren weer een vastenactiemaaltijd in het midden van de 40-dagentijd. Samen aan tafel in een gezellige sfeer en samen genieten van een eenvoudige maaltijd.

Tijdens de maaltijd leggen we de nadruk op de betekenis van vasten in ons leven, we zingen en bidden en verdiepen ons in het campagnethema 'Mensen op de vlucht'.

De vastenmaaltijd wordt gehouden op dinsdag 14 maart tussen 18.00 – 19.30 uur. Iedereen is welkom, groot en klein.

De kosten van deelname zijn: € 5,- per persoon, kinderen € 2,50. U kunt zich t/m woensdag 1 maart inschrijven bij het parochiesecretariaat.

Wij hopen ook u te mogen begroeten. Tot ziens dus op 14 maart!

Werkgroep Diaconie



Bijbelcursus

Vanaf donderdag 23 februari zal ik nog een laatste serie bijbellessen geven. Het gaat over het lijdensverhaal van Mattheus en de vier verrijzenisverhalen.

De data op de donderdagen zijn: 23 februari, 9 maart, 6 en 20 april. De kosten zijn € 20,00. We beginnen steeds om 14.00 uur en stoppen tussen 15.30 en 16.00 uur.

Ik veronderstel geen voorkennis. Dat is bij de Matthäus-passion van Bach ook niet het geval.

Het is wellicht aardig wanneer u een eigen bijbel meeneemt. Het geeft niet welke vertaling of uitgave. Ik neem iedere keer teksten mee.

U bent van harte welkom!

Jan Engelen



Parochienieuws 2/2

Collecte voor Voedselbank

Tijdens de Oecumenische Viering van de Raad van Kerken op 22 januari 2023 in de HH Engelbewaarderskerk is gecollecteerd voor de Voedselbank Haarlemmermeer. De mooie opbrengst bedroeg € 567,80.

Namens de Voedselbank en haar gebruikers hartelijk dank voor uw gulle gaven!

Joyce Aalberts,
RvK Badhoevedorp-Lijnden



Bloemen voor de jarigen

Kroonjaren zijn verjaardagen die we een extra tintje willen geven voor de bijzondere leeftijden die worden bereikt.

Kroonjaren of jubileumjaren zijn een mooi moment om even extra uit te pakken als het gaat om jarige parochianen.

Tot voorheen bracht de wijkcontactpersoon jarigen van 80 jaar en ouder ieder jaar een boeket bloemen. Maar... zoals u weet worden de kosten voor de parochie ook steeds hoger en daarom heeft het Parochieteam besloten alleen de parochianen die een kroonjaar vieren, zoals 75, 80, 85, 90, namens de gehele parochie te feliciteren, om juist bij deze bijzondere verjaardagen even stil te staan.

Uiteraard geldt dit ook bij 12½, 25, 40, 50 en 60 jaar huwelijk.



Wereldgebedsdag

WERELDGEBEDSDAG 2023 - WORLD DAY OF PRAYER THEMA: 'ZICHTBAAR GELOVEN'



Vrijdag 3 maart a.s. wordt de jaarlijkse Wereldgebedsdag gehouden. Op die dag gaat het gebed opnieuw de hele wereld rond. 24 uur lang worden wereldwijd gebedsdiensten gevierd, waaraan 183 landen meedoen. Het betreft de hele bewoonde wereld. Oecumene bij uitstek. Ook in ons land wordt op vele plaatsen deze internationale dag georganiseerd, gevierd en gedragen door vrouwen. Maar zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom in de gebedsdiensten.

Dit jaar is de liturgie voorbereid door een interkerkelijke werkgroep uit Taiwan. Taiwan is een eiland in de westelijke Stille Oceaan ten oosten van het Chinese vasteland, ten zuidwesten van Japan en ten noorden van de Filipijnen. Het is een onafhankelijke staat. De hoofdstad is Taipei.

Als thema van de Wereldgebedsdag werd gekozen: 'Zichtbaar geloven'. Het is ontleend aan de bijbeltekst uit de brief van Paulus aan de Efeziërs hoofdstuk 1 : 15.

Paulus schreef deze brief aan een geloofsgemeenschap om zijn dankbaarheid te uiten.

De Raad van Kerken organiseert in Badhoevedorp en Lijnden een gebedsdienst op vrijdagavond 3 maart a.s. om 19.30 uur in de Karavanserai, ingang Roerdompstraat. De viering duurt ongeveer 3 kwartier. Iedereen die zoekt naar een gevoel van saamhorigheid, bezinning en wereldwijde verbondenheid is van harte welkom. Er wordt gebeden voor het gastland Taiwan, maar ook voor actuele zaken die ons bezighouden. Neem gerust uw vrienden, burens of bekenden mee.

Mocht u vervoer nodig hebben, laat het ons even weten, dan proberen wij of we het kunnen regelen. (tel. 06-2410910). Het duurt nog even, maar noteert u datum, tijd en plaats vast in uw agenda.

Namens de Raad van Kerken:
Nan Sikkels-Wilschut en Joycel Aalbers.

Ingezonden

Bedankjes van jarige parochianen

Wij willen graag een parochiegemeenschap zijn, waar wij de ouderen onder ons niet vergeten. De jarigen worden door de wijkcontactpersonen in het zonnetje gezet met een bloemetje of met een felicitatiekaartje.

Gré Hendriks schrijft:

Ik was zeer verrast door het bloemetje dat ik mocht ontvangen ter ere van mijn verjaardag, hartelijk dank daarvoor.

Martha van Rooij schrijft:

Graag wil ik u en mevrouw F. van Hulsen die namens het parochieteam mij voor mijn 86e verjaardag een prachtige azalea bracht hartelijk danken. Hij staat er nu nog schitterend bij, ik geniet ervan. Warme groet Martha van Rooij (Franklinstraat).

Mevrouw M. Nederkoorn schrijft:

Een mooie kaart en een prachtige bloemenverrassing, welke ik 19 januari jl op mijn 88e verjaardag van de wijkcontactpersoon mocht ontvangen. Hiervoor mijn hartelijke dank.

Mevrouw C. Jongeneelen schrijft:

Graag wil ik u bedanken voor het mooie boeketje dat ik op mijn verjaardag mocht ontvangen. Het was zeker een verrassing, toen de bel ging en mijn buurvrouw Elly voor de deur stond, met de bloemen van de kerk. Ik heb er lang plezier van gehad.
Groeten Mevr. C. Jongeneelen

Mevrouw W. Rouppe van der Voort schrijft:

Van harte wil ik het parochieteam bedanken voor het prachtige boeketje bloemen, dat ik van de parochie mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn verjaardag. Deze geste heb ik bijzonder gewaardeerd.

Wil Vogels schrijft:

Hierbij wil ik het bestuur van de Engelbewaarders bedanken voor de mooie bos bloemen, die ik heb gekregen voor mijn 85e verjaardag.

Nel van der A-Neering schrijft:

28 januari vierde ik mijn 85e verjaardag. Greet Mesman kwam mij een prachtig bloemetje brengen en een gezellig praatje maken. Daar bedank ik haar en het Parochieteam voor!
Vriendelijke groeten Nel van der A-Neering.



Vastenactie 2023

Mensen onderweg

In de vorige Kerkklanken is de Vastenactie 2023 aangekondigd. Zoals altijd sinds 1961 willen wij vanuit onze katholieke visie mensen in ontwikkelingslanden ondersteunen bij het opbouwen van een waardig bestaan. Dit jaar steunen wij een project van Caritas Internationalis in Zuid-Soedan. Wij helpen ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen een nieuw bestaan op te bouwen. Met zaigoed en gereedschap kunnen zij hun eigen voedsel verbouwen.

Waar?

Zuid-Soedan. Zie het kaartje hieronder. De naam komt van het Arabisch bilād as-sūdān dat "het land van de Zwarten" betekent. Dit verwijst naar de inheemse bevolking met donkere huidskleur die de Arabische handelaren en reizigers tegenkwamen. De huidige gebieden van Zuid-Soedan en Soedan heetten samen Anglo-Egyptisch Soedan op het hoogtepunt van het Britse Rijk na de Eerste Wereldoorlog. De Britse koloniale regering hanteerde de zogenaamde geslotenduurverordening voor Zuid-Soedan: niemand van het noordelijke buurland Soedan mocht in het zuiden werken. Dit beleid beperkte de verspreiding van de islam ten gunste van christelijke missionarissen. Echter, door het geruzie tussen de noordelijke en zuidelijke Britse functionarissen bleef de



economische ontwikkeling van Zuid-Soedan achter. Na de onafhankelijkheid van Anglo-Egyptisch Soedan in 1956 is er meteen een burgeroorlog uitgebroken. De etnische en religieuze minderheid in het Zuiden zag te weinig vertegenwoordiging in de hoofdstad van de regering in het Noorden. Het vredesakkoord werd pas in 2005 ondertekend en Zuid-Soedan scheidde zich in 2011 af. Maar binnen het land ontbrandden weer gevechten tussen verschillende fracties die pas drie jaar geleden eindigden bij het vormen van een regering van nationale eenheid.

Wat willen en kunnen wij doen?

Door de Zuid-Soedanese burgeroorlog zijn er volgens de Verenigde Naties meer dan twee miljoen mensen ontheemd. Twee van hen zijn Awut en Ajak die vluchtten met hun kinderen naar het stadje Malek aan de Witte Nijl. De vriendelijke bewoners gaven hun een stuk land en de lokale partner van de Vastenactie bracht zaden. Zo kunnen zij hun eigen gewassen planten en hun families met vijftien kinderen onderhouden.

Zoals wij konden helpen met de nieuwe start van Awut en Ajak, willen wij met de Vastenactie mensen in het deelstaat Warrap steunen. Het Vastenactiecampaignedproject heeft daar 1.500 deelnemers, overwegend vrouwen, die worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Zij kunnen dan voldoende voedsel verbouwen en genoeg zaigoed voor het volgende seizoen overhouden. Zij vormen ook coöperaties zodat zij betere prijzen kunnen afspreken voor partijen die hun oogst willen kopen.

Vastenactie 2023

Wij kunnen dit Vastenactieproject helpen met zaaigoed en gereedschappen voor deze deelnemers om de grond te bewerken.

Bekijk ook het interview met Awut en Ajak op de onderstaande link, ook met de lokale vertegenwoordiger van Caritas Internationalis Peter Mamer: <https://www.vastenactie.nl/verhalen/awut-en-ajak-zuid-soedan>.

Benieuwd naar wat de Vastenactie nog meer doet in Zuid-Soedan? Lees de projectbeschrijving op de link hieronder: <https://www.vastenactie.nl/projecten/mensen-onderweg>



In de vastentijd tot en met Pasen staat de bekende melkbus achter in onze Engelbewaarderskerk waarin je je gift kunt deponeren. Je kunt je donatie ook rechtstreeks overmaken op het rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie, Den Haag. Namens de mensen in Zuid-Soedan, hartelijk dank!

Yves Revi namens de Werkgroep Diaconie

Vastenactie 2023 Mensen onderweg

Nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en natuurrampen als nu. Ze zoeken een veilige plek en middelen van bestaan. Vastenactie steunt daarbij. In Zuid-Soedan bijvoorbeeld, waar vrouwen als Awut en Ajak een nieuw bestaan proberen op te bouwen in hun nieuwe gemeenschap.

Helpt u mee?

Voor € 32 geeft u al zaaigoed en handgereedschap voor 1 familie voor een heel seizoen.



IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50



www.vastenactie.nl

VASTENACTIE

Stille Omgang 1/2

Het Mirakel van Amsterdam

In maart komen bedevaartgangers uit heel Nederland naar het centrum van Amsterdam voor de 'Stille Omgang', een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij, in een van de zeven kerken in de binnenstad. De Stille Omgang (19/20 maart) zal dit jaar in compacte omvang plaatsvinden. De Stille Omgang komt voort uit de route die de pastoor liep met de hostie naar de Oude Kerk en waaruit het Mirakel is ontstaan. Centraal is de plek in de Kalverstraat waar het Mirakel heeft plaatsgevonden.



Het begin van het Mirakelfeest is elk jaar op de woensdag na 12 maart. Tijdens de Mirakelweek (van woensdag tot en met zaterdag) worden er dagelijks devotiemissen in de kapel op het Begijnhof opgedragen. De Stille Omgang wordt gehouden in de nacht van zaterdag op zondag.

Na in een van de Amsterdamse parochiekerken een mis te hebben bijgewoond nemen de bedevaartgangers vervolgens, verspreid over de nacht, deel aan de omgang en lopen de omgangsroute. Kenmerkend voor de omgang of 'processie' is dat deze stilzwijgend wordt volbracht: zonder luid gebed of gezang en zonder kerkelijke kledij of andere religieuze attributen. De omgang duurt ongeveer een uur en vindt ergens tussen middernacht en vier uur in de zondagochtend plaats.

De Stille Omgang start en eindigt op het Spui in Amsterdam. Na het lopen van de Stille Omgang, kunt u in de Lutherse kerk een (warm) drankje drinken en zijn er broodjes. Het centrum van Amsterdam is momenteel moeilijk bereikbaar door grootschalige werkzaamheden (vervanging van diverse bruggen en opgebroken straten) in de hoofdroutes. Om die reden is de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht dit jaar onbereikbaar.

Voor de mensen die niet naar Amsterdam kunnen reizen zal de mis in de H. Nicolaas wederom live worden gestreamd, zodat u in de eigen omgeving de traditie kunt voortzetten en lokaal kan omgaan.



Stille omgang 2/2

Jongerenprogramma

Op 18 maart 2023 zal er weer een jongerenprogramma van de Stille Omgang plaatsvinden. Dit jaar in de Papegaai (Jozefkerk) aan de Kalverstraat. Na jaren van corona kunnen we weer samenkomen. In een verkort programma bereiden we ons voor op het lopen van de stilte tocht ter gedachtenis aan het Mirakel van Amsterdam. Een Eucharistisch wonder waar we nog altijd van mogen getuigen.

Door de nauwe samenwerking met het bisdom Haarlem-Amsterdam zal ook het thema van de Wereld Jongeren Dagen (WJD) aan bod komen tijdens deze bijeenkomst. Het thema is 'Ite Missa Est'. Deze woorden klinken aan het einde van de H. Mis en nodigen ons uit om de wereld in te gaan gevoed door de Heer zelf.

PROGRAMMA

Om 20.45 uur openen we de deuren. We starten met een uitleg over het Mirakel van Amsterdam zelf, gevolgd door een inleiding over het thema 'Ite Missa Est'. Om 22.00 uur vieren we de H. Mis met bisschop Jan Hendriks. De liturgie wordt ondersteund door het projectkoor van bisdom Haarlem-Amsterdam aangevuld door een groep jongeren. Aansluitend lopen we de Stille Omgang en komen we samen in de Luthersekerk. Wil je ook meezingen?

Stuur ons een mailtje of appje (info@jongbisdomhaarlem.nl/06-23436049)



A colorful graphic with a yellow and blue color scheme. It features a central circular element with a parchment-like background containing the text 'ITE MISSA EST' in a decorative font. Below this, it says 'PARVALE TALARICO'. The graphic is surrounded by abstract shapes and text boxes. At the top, it says 'Jongerenprogramma Stille Omgang'. At the bottom, it provides event details: '18 MAART 20:45 - 00:00 UUR JOZEFKERK KALVERSTRAAT AMSTERDAM (DE PAPEGAAI) TRADITIE, THEMA, AANBIDDING, MIS EN DE STILLE OMGANG'. On the left, there is a logo for 'HA!' (Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam) and the text 'JONG BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM'. At the bottom right, it says 'Levend Brood voor Onderweg, in Stille Getuigenis'.



Zondagse evangelielezingen

Ter overweging 1/2

Evangelielezingen 5 maart - 2 april 2023

Zondag 5 maart 2023

2e zondag van de Veertigdagentijd.

Mattheus 17,1-9 Jezus verandert van gedaante. Het leven gaat over bergen en door dalen. Je hebt hoogte- en dieptepunten. Op een berg heb je prachtige uitzichten. Je zult echter weer naar beneden moeten.

Jezus staat op de berg en zijn leerlingen zien hem in volle glorie. Dat willen ze vasthouden, maar Jezus moet het dal in, op weg naar Jeruzalem. Hij weet wat hem daar te wachten staat. Toch gaat hij vastberaden zijn weg en vraag zijn leerlingen hem te volgen.

Hoe volg ik Jezus, als ik door een dal moet?



Zondag 19 maart 2023

4e zondag van de Veertigdagentijd

- Zondag "Laetare" (Verheug u).

Johannes 9,1-41 - Een blinde leert zien.

In de gospel "Amazing Grace" wordt gezongen: "I once was lost, but now I'm found, I was blind but now I see". (Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden, ik was blind, maar nu zie ik.) De evangelist verhaalt over iemand die niet natuurlijk kan zien, geen licht in de ogen heeft. Zijn ontmoeting met Jezus geeft "verlichting". Hij gaat in-zien, krijgt licht in het hart. Vandaag wordt wel half-vasten genoemd. Het licht van Pasen is in zicht. Ga ik het zien? Verheug ik me er op?



Zondag 12 maart 2023

3e zondag van de Veertigdagentijd.

Johannes 4,5-42 Water ... bron van leven.

Water geeft leven, maar kan ook levensbedreigend zijn. Het is symbool voor het leven, met z'n mooie en ook gevaarlijke kanten. Wanneer iemand gedoopt wordt, is water een teken van Gods aanwezigheid en trouw. God zegt in dat water: "Ik ga met je mee in je leven. Ik deel alles met je: de mooie maar ook de zware tijden. Ja, zelfs de dood zal ik delen". Met Pasen vernieuwen we onze doopbeloften door heel bewust ons geloof te belijden. Hoe beleef ik dat?





Zondagse evangelielezingen

Ter overweging 2/2

Zondag 26 maart 2023

5e zondag van de Veertigdagentijd.

Johannes 11,1-45

Jezus roept Lazarus naar buiten.

Jezus belooft voleinding, opstanding: vanuit uitzichtloosheid naar hoop, vanuit verdriet naar blijdschap, van dood naar leven. Als een mens, dood of levend, de stem van Jezus hoort, dan komt hij tot ècht leven, leven in de sfeer van God, eeuwig leven.

Hoor ik wat Jezus gezegd en gedaan heeft en kom ik ermee naar buiten?



DE GOEDE WEEK

Het doel van de Goed Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus, te beginnen met zijn intocht als Messias in Jeruzalem.

Zondag 2 april 2023

Palm- én passiezondag.

In de Palmliturgie wordt Mattheus 21,1-11 gelezen en in de Eucharistie het lijdens/passieverhaal (Mattheus 26,14-27,66 of in verkorte vorm Mattheus 27,11-54).

Mattheus 21,1-11: Jezus wordt toegejuicht als Hij Jeruzalem binnenkomt als vredevorst, zachtmoedig en gezeten op een ezel. Vandaag is het "hosanna"... en morgen?.

Neemt u een palmtakje mee naar huis? Als u het achter Jezus' arm op een kruis steekt, wat denkt u dan? Je zou kunnen bedenken dat Jezus het lijden van de mensen in zijn armen houdt. Het palmtakje blijft nog heel lang groen om ons er aan te herinneren dat voor miljoenen de lijdensweek is begonnen of gaat beginnen.



Samenstelling Loek Seeboldt en
Luus van der Horst



KBO
Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Ouderen

**De belangenorganisatie
voor senioren**

**Inlichtingen:
Voorzitter 0252 – 685747
of e-mail naar:**

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

**Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl**



Rens van Dijk

ELEKTROTECHNIEK

ERKEND ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

- ELEKTRAWERK
- AANLEG EN ONDERHOUD
- STORINGEN
- SCHAKELKASTEN BOUW
- INTERCOM-SYSTEMEN
- TELEFOONINSTALLATIES
- INBRAAKBEVEILIGING
- BRANDALARM
- PROFESSIONEEL GELUID

AKERDIJK 144
1171 PV BADHOEVEDORP
TELEFOON 020 659 27 28
06 51 50 37 41



technisch installatiebureau

Sanitaire installaties
Aanleg en onderhoud van
complete c.v. installaties
elektra werkzaamheden
Lood- en zinkwerken
Bitumineuze dakbedekkingen

Erkend  lid

 Hoofdweg 18A
1175 LA Lijnden
Tel. 023 – 555 15 90
Fax. 023 – 555 14 10
E-mail: info@gofilexbv.nl
www.gofilexbv.nl

Mr. H.A. Bosman

Notaris

PA VERKUIJLLAAN 2
1171 EE BADHOEVEDORP

T 020 3581793

E-MAIL: NOTARIS@NOTARISBOSMAN.NL
WEBSITE: NOTARISBOSMAN.NL

Agenda

- woensdag 1 maart 14.00 uur Leesgroep/gespreksgroep o.l.v. pastor L. Seeboldt
- vrijdag 3 maart 19.30 uur Gebedsdienst in de Karavanserai
- donderdag 9 maart 14.00 uur Bijbelcursus o.l.v. Jan Engelen
- dinsdag 14 maart 17.00 uur Vastenactiemaaltijd
- woensdag 15 maart 19.30 uur Informatie-avond ouders eerste communicanten
- dinsdag 28 maart 10.00 uur Vergadering Parochieteam

Rouwkamer Pancratius-Sloten
Met eigen sleuteltoegang



Uitvaartverzorging
A.de Jong

020 - 6761337

**Ruim 55 jaar uw vertrouwen waard
vanuit ons familiebedrijf**

**Persoonlijk bereikbaar dag & nacht
Voor een uitvaart vanuit uw kerk
Voor al uw persoonlijke wensen**

thuisopbaring
uitvaartcentrum naar keuze
voor elk budget
Lid Keurmerk Uitvaartzorg
www.uitvaartcentrum-amsterdam
Sloterweg 1184 -Sloten

Vieringen

Zondag 5 maart 2023 2e zondag van de 40-dagentijd	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: H. Lohman	10.00 uur
Zondag 12 maart 2023 3e zondag van de 40-dagentijd	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10.00 uur
Zondag 19 maart 2023 4e zondag van de 40-dagentijd	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10.00 uur
Zondag 26 maart 2023 5e zondag van de 40-dagentijd	Eucharistieviering met uitgebreide boete-act Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10.00 uur
Donderdag 30 maart Laatste donderdagviering	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: S. de Groot	10.30 uur
Zondag 2 april 2023 Palmzondag	Eucharistieviering – Familieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: H. Lohman Kinderwoorddienst	10.00 uur

Misintenties

Zondag 05 maart 2023

Ouders Heima-van Buuren
Douwe ter Schure
Hanny Reijnders-Witte

Henk van Rijn
Familie Smit-Kieftenburg
Arie Fase

Zondag 12 maart 2023

Gré Schouten-Nelis
Theo van der Meer

Huib en Johanna Versteegen-Berg

Zondag 19 maart 2023

Joes Kloppenburg
Anneke Doorenbosch-Schut
Dirk en Jo Duba

Jan Kramer
Frits Post

Zondag 26 maart 2023

Theo van der Meer
Arie Kunst

Siem en Marcel Rijkens
Harry van Hulsen

Zondag 2 april 2023

Ouders Heima-van Buuren
Douwe ter Schure
Hanny Reijnders-Witte

Henk van Rijn
Familie Verweij-Knuist
Arie Fase



Soberheid



KIK

Mevrouw Bontje en de pastoor lopen door het zijpad naar de trap die naar de kerkzolder leidt. Kik volgt ze nieuwsgierig. Wat gaan ze doen met die bezems en vuilniszakken? 'EINDELIJK is het zo ver, meneer pastoor!', roept de kosteres blij, 'De BEZEM erdoor! Weg met die overbodige spullen!' 'Nou en of,' zegt de pastoor, 'want preken over soberheid kan ik wel, maar ik moet ook het goede voorbeeld geven!' Kik klimt achter ze aan, de eerste trap op, en de tweede. Dan staan ze op de enorme zolder onder het schuine dak. Het is er koud en duister. Mevrouw Bontje knipt het licht aan en de pastoor krijgt de schrik van zijn leven. De zolder staat stampvol kasten, stoelen, kapstokken, dozen. Er liggen knutsels, kranten en ... muizenkeutels.

'Alle mensen!' kreunt hij, 'Dit wist ik niet. Maar ... dit is te veel werk voor ons tweeën, mevrouw Bontje!' 'Neenee! NU moeten we doorzetten!' zegt zij beslist. 'Als u de knutsels in vuilniszakken stopt, dan doe ik de kranten en de kleren.' De pastoor kan het niet goed. Hij wil elk knutselwerk bewaren. Elke krant is interessant. Mevrouw Bontje pept hem op: 'Straks is de hele zolder vrij! Versoberen geeft RUIMTE!' 'Warempel,' mompelt de pastoor, 'het kan wel een jongerenzolder worden!!' Ineens gaat het opruimen makkelijk. Kik huft weer naar beneden. Dit moet ik de muizen vertellen, denkt hij. Maar hoe? ... 'Er komt een jongerenzolder en ... jullie raken je speelplek kwijt.' Versoberen, dát vinden de muizen vast moeilijk!



Versje

Versoberen geeft ruimte en vasten geeft rust.
Soms is het niet nodig, soms is het een must!

Kun jij consuminderen, of koop je steeds meer?
En denk je: vooruit maar, iets nieuws, nog één keer.

Ben je dan tevreden, of jeukt het weer gauw?
Je kast is propvol en waar laat je het nou?

Totdat je tussen zóveel spulletjes leeft
dat niets meer bijzondere betekenis heeft.

Maak veertig dagen ruimte, bid, mijmer en vast.
Maak van je ziel een opgeruimde kast.
Want waar moet God wonen, als in jou niets meer past?



Uit de Bijbel

Jesus zei: 'Maak je geen grote zorgen over wat je zult eten, wat je zult drinken, welke outfit je aan moet trekken. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij.'

Naar Matteüs 6,31-33



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns

Kerklanken

Parochieblad HH. Engelbewaarders
Badhoevedorp

Colofon:

Kerklanken verschijnt acht keer per jaar en heeft een oplage van 340 exemplaren

Redactie:

Jim Kuikman
Rob Sonder
Kees Verweij

Eindredactie:

Pastor L. Seeboldt (O. Carm.)
Luus van der Horst
Ineke Peereboom

Kopijdatum volgend nummer:

Verschijningsdatum: 2 april 2023
Kopij kunt u aanleveren via email:
secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl
voor 16 maart 2023

Coördinatie bezorgen Kerklanken

P.J. van der A
Zwaluwstraat 75
1171 SN Badhoevedorp
Telefoon: 0206592660

Parochieteam bijeenkomst:

Dinsdag 28 maart 2023

Adres parochiesecretariaat:

Adelaarstraat 15A
1171 TM Badhoevedorp
tel: 020 6592591

Rekeningnummers parochie:

ING Bank: NL07 INGB 0000 3565 63
RABO Bank: NL71 RABO 0393 617599

Informatie:

www.rkkerkbadhoevedorp.nl

Parochieteam:

Vice-voorzitter: Kees Verweij

Secretaris: Jim Kuikman

Penningmeester: Rob Sonder

Lid: Ineke Peereboom

Lid: Hein Schurink

Pastor: Loek Seeboldt (O. Carm.)