

Kerklanken



maandblad van de Parochie HH. Engelbewaarders

juni 2023 nummer 8, 37e jaargang

In dit nummer

P2	Inhoudsopgave
P3	Van de redactie
P4	Woord van de pastor
P5	Parochienieuws
P6	25 jaar dirigent
P7	Vacature
P8	Sacrament van de Doop
P9	Ingezonden
P10	Restauratie orgel
P11	Advertenties
P12	MIVA-collecte
P13/14/15	Zondagse evangelielezingen
P16	Agenda
P17	Vieringen
P18	Misintenties
P19	Herdenking Titus Brandsma
P20	Gebedsketting Karmel
P21	Kruiswoordpuzzel
P22	Fijne vakantie
P23	Kinderpagina

Van de redactie

Vakantie; een tijd van rust en ontspanning

Vakantie; een tijd van rust en ontspanning. De zomermaanden komen eraan. Velen zullen in de komende weken op reis gaan. Even weg van het vertrouwde om ergens anders van te genieten.

Dit kan natuurlijk veraf of dichtbij. De vakantie is voor ons allen een periode om het rustiger aan te doen. Een tijd die anders is dan anders: voor recreatie of om tijd te nemen om te kunnen reflecteren op de grote lijnen van het leven, want ons leven is druk en gevuld. Er zijn zoveel dingen die we moeten doen en zoveel dingen die we belangrijk vinden. Dit kan er wel eens toe leiden dat we uit het oog verliezen waar het in het leven om gaat.

De rust en ontspanning mag ons ook in deze maanden bevragen:

Waar zijn we in ons leven mee bezig? Is er voldoende aandacht voor mijn band met God? Waar is Hij in mijn leven? Is er aandacht voor mijn medemens en ben ik goed bezig?

Vragen die we wel eens door de drukte en de beslommeringen van het leven uit het oog kunnen verliezen. Daarom is het goed van tijd tot tijd onszelf eens te bevragen.

Na de vakantietijd kan dit wel eens een heel andere richting uitgaan in ons leven voor we de drukte van het nieuwe werkjaar weer ingaan. Hopelijk krijgen we nieuwe waardering voor de dingen die we misschien tijdens het nieuwe parochieel werkjaar uit het oog verliezen. Maak er een mooie tijd van!

Luus van der Horst



Woord van de Pastor

Een steeds terugkerend punt op onze parochieteamvergadering is: "Fusie/Samenwerkingsverband Engelbewaarders", dit met het oog op de toekomst van onze parochie. De stand van zaken is nu dat we ons gaan oriënteren op een mogelijke samenwerking met het Samenwerkingsverband Meerliede (Haarlemmerliede, Spaarndam, Halfweg en Vijfhuizen).

De eerste vraag is: zijn wij als parochie welkom bij hen?
We houden u op de hoogte over hoe een en ander zich ontwikkelt.

Een andere vraag is: zijn anderen bij ons welkom? Is gastvrijheid een kenmerk van onze parochie?

Er is een spanningsveld tussen gemeenschap zijn en gastvrij zijn. Een gemeenschap veronderstelt een "wij" en een "zij". Gastvrijheid betekent dat iedereen welkom is: "Fijn, gezellig dat je er bent; drink een kop koffie of thee met ons". Maar een gastvrije parochie is ook een geloofsgemeenschap, waar je viert en belijdt wat je gelooft, waar de Blijde Boodschap beleefd en verkondigd wordt. Een gemeenschap waar je gehoor vindt, een veilige plek waar je bijstand en hulp kunt krijgen. Dat wij samen, en met anderen, groeien in ons kerk-zijn.

Pastor L. Seeboldt (O. Carm.)



Parochienieuws

EERSTE COMMUNIE

Zondag 21 mei deden drie kinderen hun Eerste Heilige Communie. De communicanten: Desmond Roet, Amelia Plominska, Nathanael Sumer liepen met hun doopkaars samen met pastor L. Seeboldt naar het altaar in een prachtig versierde kerk.

Rond het thema: 'Groeien in geloven' werd het evangelieverhaal van het mosterdzaadje, het kleinste zaadje, voorgelezen. Aan het eind van de viering zaaiden de kinderen mosterdzaadjes in een potje aarde. Het was een mooie viering waar we met veel plezier op terugkijken. We wensen dat deze kinderen steeds meer mogen groeien in het geloof.

Tijdens de viering van zondag 25 juni, nodigen we de communicanten uit voor de terugkomviering, waarin ze hun zaaipotjes aan de parochiegemeenschap kunnen laten zien. We zijn benieuwd hoe hun plantjes zijn gegroeid.

Luus van der Horst, catechetisch medewerkster

WEBSITE

In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan het ontwerpen van een nieuwe website voor de kerk, die ontwikkeld is door Corporate Vision. Deze nieuwe website heeft een totaal nieuwe uitstraling. De verwachting is dat de vernieuwde website begin augustus online wordt gezet.

VAKANTIE PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat is vanaf zaterdag 15 juli tot en met vrijdag 28 juli 2023 wegens vakantie gesloten. Voor dringende zaken waaronder overlijdensberichten kunt u contact opnemen met de koster: Truce Bosma telefoon: 020 6654709, mobielnummer: 06 29 26 24 95.



VAKANTIE KOOR

Het koor en de leiding zijn zoveel mogelijk het hele jaar beschikbaar voor het zingen tijdens de diensten. Er wordt hard gewerkt en gerepeteerd. Toch hebben ook wij wel eens behoefte aan een pauze. Daarom is het koor vanaf dinsdag 11 juli op reces. Op zondag 13 augustus, tijdens de dienst voor Maria Hemelvaart, zingen we weer met de mensen die er dan kunnen zijn. Dinsdag 15 augustus gaan de repetities weer van start.

OPBRENGST COLLECTE

De opbrengst van de A-collecte voor de week van de Nederlandse Missionaris heeft € 151,60 opgebracht. Hartelijk dank.

25 jaar dirigent (maar eigenlijk al langer)

Een tijd geleden vroeg de directeur van de iPabo, waar ik jaren muzikles gaf, of ik er nooit eens aan dacht om leiding te gaan geven. Nou waren er op de iPabo inmiddels meer dan genoeg 'managers', die overal iets over te zeggen hadden (wij docenten hadden er meer last dan voordeel van) dat ik antwoordde: "Maar ik doe niet anders! Ik geef elke dag leiding aan de groepen waar ik les aan geef, ik sta voor een koor als dirigent waar ze precies doen wat ik zeg! Ze gaan staan en weer zitten als ik dat aangeef en als ik zwaai gaan ze zingen. En, het allerbelangrijkste: ze zijn altijd blij dat ik er ben." Daar kwam geen weerwoord op, ze begreep het.

En toen werd ik op 16 april tijdens de viering opeens in het zonnetje gezet met een lied, een oorkonde en een glazen kunstwerk.



Omdat ik al 25 jaar in de Engelbewaarders dirigent ben! Eigenlijk ben ik al veel langer dirigent. Voordat mijn zoon geboren werd was ik al een aantal jaar dirigent in de Lourdeskerk in Sloterveer, de latere Parochie van het Nieuwe Verbond, die nu helaas gesloten is. Dat was de kerk waar mijn moeder lectrice was, waar ik mijn eerste communie, vormsel en plechtige communie heb gedaan én waar ik mijn man Hans leerde

kennen.

Om even terug te gaan in de tijd:

Ger de Loor, toenmalig voorzitter van het Engelbewaarderskoor, vroeg mij of ik het koor uit de brand kon helpen omdat ze zonder dirigent zaten. Ik kende Ger al uit de tijd dat we samen in de Augustinuskerk aan de Postjesweg in Amsterdam zongen, dus ik heb ja gezegd, al had ik het toen behoorlijk druk met twee jonge kinderen en mijn baan als hogeschooldocent. Ger zei dat het tijdelijk was en dat hij ondertussen op zoek ging naar een andere dirigent. Elke dirigent die kwam 'proefzwaaien' keurde hij af. Niemand was goed genoeg. Pas veel later, toen Ger ziek werd, vertelde hij me dat het zijn vooropgezette plan was om mij als dirigent voor het koor te behouden. Ik heb er geen spijt van en ik sta nog wekelijks voor het koor op dinsdag en zondag.

Ik hoop alleen dat meer mensen door ons zingen geïnspireerd raken en de stap durven te zetten om ook bij ons te komen zingen. U bent van harte welkom.

Dank aan het koor en de mensen die dit geregeld hebben.

Ineke Peereboom



Vacatures

Penningmeester (vrijwilliger)



Het parochieteam bestaat momenteel uit de volgende leden: voorzitter: pastor Loek Seeboldt, vice-voorzitter: Kees Verweij, lid: Ineke Peereboom, secretaris: Jim Kuikman, penningmeester: Rob Sonder.

De secretaris en penningmeester zullen per 1 september 2023 aftreden.

Ter ondersteuning en versterking van het parochieteam zijn wij op zoek naar een penningmeester.

De taken van de penningmeester, die verwacht worden zijn:

- de penningmeester werkt met het boekhoudprogramma Exact;
- het bijwerken van de financiële administratie met een tijdsbesteding van circa 2 uur per maand;
- maken van een begroting en jaarrekening (middels het programma Exact);
- maakt onderdeel uit van het parochieteam en is aanwezig bij de maandelijkse vergadering waarbinnen hij/zij beleidsmatig mee denkt en mee beslist over allerlei praktische zaken;
- draagt zorg voor de actie Kerkbalans.

Wij doen een beroep op onze parochianen: **Wie van u wil zich beschikbaar stellen voor het penningmeesterschap?**

U kunt nadere informatie inwinnen bij het parochiesecretariaat 020 6592591 of via de mail secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl

De huidige penningmeester, Rob Sonder, heeft zich aangemeld voor de vacature: secretaris.



VRIJWILLIG(ST)ERS VOOR DE DOP-VIERING

Om de pastor zo af en toe te ontlasten worden zijn er Woord-communievieringen onder leiding van Jan Engelen, maar ook DOP-vieringen (diensten onder leiding van parochianen). De groep bestaat nu uit vier leden en verzorgt vier keer per jaar een viering. De groep komt bij elkaar om de teksten door te nemen en om daar een overweging bij te maken.

Mocht u zich aangesproken voelen om op deze manier intensief bezig te zijn met het geloof en de bijbel, dan kunt u zich wenden tot het parochiesecretariaat.

Parochieteam

Sacrament van de Doop

In onze tijd worden met name kinderen gedoopt. De volwassendoop komt incidenteel voor. Het belangrijkste symbool bij de doop is water.

Naast het water zijn er nog andere symbolen die bij de doop horen. Door de zalving wordt het kind verbonden met de Heilige Geest. De pastor maakt een kruisteken op het voorhoofd van het kind; dit verbindt ons met elkaar en met Christus. De handoplegging is het teken van bescherming. Aan de paaskaars steken we de doopkaars aan en geven die mee aan de ouders met de vraag of zij ook licht van Christus willen zijn in onze wereld.

Omdat het bij de kinderdoop draait om het dopen van een baby, die nog niet in staat is om zelf een keuze te maken, wordt dit ook wel de babydoop genoemd. De volwassendoop staat beter bekend als de geloofsdoopt, omdat de focus hierbij ligt op het bewust kiezen voor God.

Dit jaar koos een volwassene ervoor om gedoopt te worden in onze kerk. Na een voorbereidingstijd van 3 maanden werd Etienne op donderdag 18 mei 2023, Hemelvaartsdag, gedoopt met aanwezigheid van al zijn dierbare familieleden.

Aanmelding bij het parochiesecretariaat, email: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl



Bedankt

Op de laatste zondag van augustus 2010 deed ik de kerkdeuren open en tot mijn verbazing wilden er mensen naar binnen, waarvan ik zeker wist dat zij geen kerkgangers waren. Ik had al een gevoel dat er iets rond mij zou gebeuren. Meteen bozig ging ik naar Henny Post en vroeg hem wat mij te wachten stond. "Je krijgt iets bijzonders" reageerde hij, waarop ik meteen weg wilde. Hij kalmeerde mij, dus ben ik gebleven. In onze kerk zag ik ook de Burgemeester. Hij maakte de viering mee. Hij bleek katholiek te zijn. Wist ik niet, maar ik houd me daar niet zo mee bezig. En ja, aan het einde van de Mis kreeg ik de Oorkonde en de Erespeld van de Haarlemmermeer. Ik ben van het "doe wel en zie niet om". En om nou zo voor het voetlicht te worden geplaatst... Maar ik vond het achteraf toch wel bijzonder. Bij het sluiten van de kerkdeuren dacht ik wel met een diepe zucht. DIT NOOIT MEER.

En dan wordt er weer gesmoesd en gevraagd of ik naar de kerk kom, want er komt weer iets bijzonders. Ineke vindt het leuk wanneer ik daarbij aanwezig wil zijn. Ja, ja, dat was wel vreemd. Ik werd door Afra opgehaald, want ik was nog niet hersteld. En ook zij bleek, met vele anderen, achteraf op de hoogte te zijn van de uitreiking van een Pauselijke onderscheiding Benemerenti.

Wat was ik blij dat Han en Piet van der A ook deze onderscheiding kregen. In mijn ogen hebben zij beiden al jarenlang heel veel werk verricht voor de HH. Engelbewaarderskerk. Maar hierbij wil ik een ieder bedanken voor deze, voor mij uitzonderlijke, oorkonde. Ik ben weer redelijk hersteld, dus voorlopig zien jullie mij allemaal nog.

Pastor Loek heb ik beloofd te blijven totdat hij moet stoppen. Ik doe mijn best.

Truce Bosma



Restauratie orgel

Waarom heeft een orgel periodiek onderhoud nodig?

Een mechanisch pijporgel is hoofdzakelijk gemaakt van natuurlijke materialen, met als hoofdbestanddeel hout.

Ook een belangrijk natuurlijk materiaal is leer, na verloop van tijd is dit aan vervanging toe. Het leer van de blaasbalg in het orgel van de Engelbewaarderskerk is vergaan en moet worden vervangen. Op maandag 12 juni heeft Ronald van Baekel van de firma Adema's Kerkorgelbouw de blaasbalg uit het orgel verwijderd. In de werkplaats zal de balg worden voorzien van nieuw leer. Als alles meezit, is het orgel alleen op zondag 18 juni niet te gebruiken.

De heer van Eck, van de Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR), zal daarna een advies uitbrengen over de algehele staat van het orgel. De Katholieke Klokken- en Orgelraad is een college van adviseurs dat, bij restauraties, overplaatsingen en nieuwbouw of andere ingrijpende werkzaamheden aan pijporgels of luidklokken, parochiebesturen met advies en begeleiding terzijde staat. Deze raad werd in 1943 door de Nederlandse bisschoppen opgericht. De adviseurs staan de parochies ter zijde bij het maken van keuzes bij het onderhoud van of aanpassingen aan het orgel of de luidklokken. De KKOR heeft een landelijke inventarisatie gehouden van alle pijporgels die er binnen de Katholieke Kerk in Nederland te vinden zijn. Het is de eerste keer dat er in Nederland een vrijwel volledig overzicht per bisdom is van de ruim 2.000 orgels die in katholieke kerken en kapellen aanwezig zijn. Per bisdom is op parochieniveau te zien om welke type orgel het gaat, wie de bouwer is, wanneer het orgel

gebouwd is, gerepareerd of gerestaureerd, over hoeveel klavieren en registers het beschikt en of het een monumentaal orgel is.

Bij restauraties, overplaatsingen of andere ingrijpende werkzaamheden aan het orgel of de klokken gaat het vaak om veel geld. Om het nut, de noodzaak en de kosten van die werkzaamheden met verstand van zaken te kunnen beoordelen, staan de adviseurs van de KKOR elk parochiebestuur ter zijde dat daarom vraagt.

De inventarisatie is van belang voor iedereen die zich regelmatig met orgels bezighoudt, zoals orgeladviseurs en -bouwers, organisten, maar ook parochiebestuurders die orgelzaken te behandelen hebben.

Het biedt ook een waardevol gegevensbestand bij verplaatsingen van orgels als gevolg van kerksluitingen.

Inmiddels is de heer van Eck in onze kerk langs geweest om het orgel te bekijken. Terwijl veel orgels uit de Tweede Wereldoorlog al lang ter ziele zijn, was de heer van Eck onder de indruk van de klank van ons orgel. We hopen dus op een goed bericht aangaande de verdere restauratie.

Jim Kuikman





Katholieke Bond van Ouderen

**De belangenorganisatie
voor senioren**

**Inlichtingen:
Voorzitter 0252 – 685747
of e-mail naar:**

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

**Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl**



Rens van Dijk

ELEKTROTECHNIEK

ERKEND ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

- ELEKTRAWERK
- AANLEG EN ONDERHOUD
- STORINGEN
- SCHAKELKASTEN BOUW
- INTERCOM-SYSTEMEN
- TELEFOONINSTALLATIES
- INBRAAKBEVEILIGING
- BRANDALARM
- PROFESSIONEEL GELUID

AKERDIJK 144
1171 PV BADHOEVEDORP
TELEFOON 020 659 27 28
06 51 50 37 41



technisch installatiebureau

Sanitaire installaties
Aanleg en onderhoud van
complete c.v. installaties
elektra werkzaamheden
Lood- en zinkwerken
Bitumineuze dakbedekkingen

Erkend  lid

 Hoofdweg 18A
1175 LA Lijnden
Tel. 023 – 555 15 90
Fax. 023 – 555 14 10
E-mail: info@gofilexbv.nl
www.gofilexbv.nl

Mr. H.A. Bosman

Notaris

PA VERKUIJLLAAN 2
1171 EE BADHOEVEDORP

T 020 3581793

E-MAIL: NOTARIS@NOTARISBOSMAN.NL
WEBSITE: NOTARISBOSMAN.NL

MIVA-collecte 2023

Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar



Op zondag 27 augustus 2023 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar Zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor allerarmsten.

Onderwijs op vier uur afstand

In de gortdroge provincie Isiolo in Kenia is het leven bikkelhard. Meer dan 50 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten naar een bron van inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn omgekomen, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan niet naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Pauline spoort verlaten kinderen op en helpt ze naar school, ook al is onderwijs soms op meer dan vier uur afstand.

Meedogenloos gebied

Het heeft al meer dan drie jaar niet geregend in dit meedogenloze gebied. Zuster Pauline: "Dit heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt. De meeste inwoners van de provincie zijn afhankelijk van het land. De pastoralisten (veehoudende nomaden, red.) zijn

gedwongen om enorme afstanden af te leggen op zoek naar grasland en water. Mensen lijden honger. En vooral kinderen raken ondervoed of komen zelfs te overlijden."

Eigen vervoer cruciaal

Bijna dagelijks redt Pauline kinderen uit deze benarde situatie. De enorme afstanden en slechte infrastructuur maken haar werk extreem uitdagend. "Het wegennetwerk omvat zo'n 1000 kilometer, bijna volledig bestaand uit zand- of gravelwegen. Vervoer is cruciaal om iedereen te kunnen bereiken, alleen daarmee kunnen we onmiddellijk helpen waar dat nodig is." Alleen met hulp van Zuster Pauline kunnen verlaten kinderen naar school. Maar één auto is voor Zr. Pauline en haar collega's niet genoeg in dit enorme gebied.

Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA geld in voor nog vier stevige auto's die opgewassen zijn tegen het ruige landschap in Kenia. Zodat nog meer kinderen naar school kunnen. Helpt u mee met een donatie?



Werkgroep Diaconie



Zondagse evangelielezingen 1/3

Evangelielezingen 2 juli – 20 augustus 2023

2 juli 2023 13e zondag door het jaar (A).

Mattheus 10,37-42 Gastvrij zijn.

In veel culturen is gastvrijheid een groot goed. Wij hebben er misschien zo onze bedenkingen bij. Wie haal je in huis? Jezus vraagt vandaag of wij zo gastvrij zijn om Hem, een profeet, een deugdzaam mens of “een van deze kleinen” te ontvangen. Met de “kleinen” zijn, in het licht van het Mattheusevangelie, de leerlingen van Jezus, maar ook Jezus zelf bedoeld. Hij is de rechtvaardige die lijdt onder de verkondiging van Gods belofte. Een beker koud water is het minste wat iemand kan geven. Een van de werken van barmhartigheid is: “Ik had dorst en jullie hebben Mij te drinken gegeven” (Mattheus 25,35-36).



9 juli 2023 14e zondag door het jaar.

Mattheus 11, 25-30 Rust vinden.

We leven in een tijd van rennen en draven, met volle agenda's. Ook gepensioneerden zijn vaak erg druk. Worden we geleefd in plaats van zelf te leven? De Heilige Augustinus bad al: “Onrustig is mijn ziel, totdat ik rust vind in U”. Jezus nodigt ons uit: “Komt allen tot mij die uitgeput zijn”. Hij wil ons bevrijden van al het overbodige moeten. Hij stelt geen onmogelijke eisen, maar wil ons rust en verlichting geven.



16 juli 2023 15e zondag door het jaar.

Matheus 13,1-9 Wie zaait, zal oogsten.

Wat zal de oogst opleveren, als je iets gezaaid hebt? Het is afhankelijk van de kwaliteit van de grond en hoe je ervoor zorgt. Is het goede grond, krijgt het voldoende water, licht en lucht? Zo gaat het ook met het Woord van God dat in ons gezaaid is en wordt.

Als we hard zijn als een rots of stekelig als een distel, kan het niet aarden, opbloeien en vruchten voortbrengen. Maar als we goede grond zijn en er goed voor zorgen, zal Gods Woord in ons tot bloei komen en zich verder verspreiden.





Zondagse evangelielezingen 2/3

23 juli 2023 16e zondag door het jaar.

Mattheus 13,24-30 Geduldig zijn.

Alles moet z'n tijd krijgen. Geduld is een schone zaak. Als je iets goeds wilt bereiken of tot stand brengen moet je soms het nodige geduld hebben. Het is als met zaad. Laat het ontkiemen, groeien, tot je het verschil ziet tussen het goede en het kwade. Dan kun je onderscheiden en het kwade (onkruid) wieden.



30 juli 2023 17e zondag door het jaar.

Mattheus 13, 44-46 Ware wijsheid.

Wat is wijs? Als je iets per se wilt hebben of bereiken, dan heb je er veel, zo niet alles voor over om het te krijgen om je doel te bereiken. Het evangelie nodigt ons er toe uit om de tijd die ons gegeven is te gebruiken om te zoeken naar het Rijk van God dat nog verborgen is. Om dat Rijk te vinden is Gods bijstand en ware wijsheid nodig. Maar ook de wil om te gaan zoeken.



6 augustus 2023 18e zondag door het jaar

Gedaanteverandering van de Heer.

Mattheus 17, 1-9 Hemel en aarde raken elkaar.

Ieder mens kent hoogte- en dieptepunten in zijn leven: dieptepunten die je soms niet aankunt, hoogtepunten die je zou willen vasthouden. Een berg heeft aan alle kanten een dal. Ons leven gaat over bergen en dalen. Bij Jezus horen lijden en verheerlijking bij elkaar. Het visioen van Jezus' verheerlijking moet de leerlingen helpen zijn weg door lijden en dood heen te aanvaarden. Ze mogen op de berg geen tenten opslaan, maar moeten mee naar beneden om Jezus te volgen naar het kruis.





Zondagse evangelielezingen 3/3

13 augustus 2023 19e zondag door het jaar.

Mattheus 14, 22-33 Durf te vertrouwen op God.

Iemand die zwaar in de misère zat, zei me ooit “dat geen put zo diep is of Gods armen zijn lang genoeg om je eruit te trekken”. In het evangelie laat de verrezen Heer Jezus zien dat Hij boven natuurlijke machten en wetmatigheden staat. Hij is er vooral op uit ons boven onszelf te laten uitstijgen door een onaantastbaar geloof in Hem en zijn Vader.



20 augustus 2023 20e zondag door het jaar.

Mattheus 15, 21-28 Vrijmoedig naar Jezus gaan.

Een vrouw, die niet tot het Joodse volk behoort, doet een beroep op Jezus. Jezus wijst haar af met een spreuk: “Brood dat voor kinderen bestemd is, geef je niet aan honden”. Maar de vrouw is slim en pareert het met een ervaringsgegeven: “Jawel, Heer, want honden eten toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen”. Jezus erkent dat ze een groot geloof heeft en voldoet aan haar wens. Het verhaal laat zien dat wij ons niet hoeven te schamen om naar Jezus te gaan en op Hem een beroep te doen.



Pastor L. Seeboldt (O. Carm.) en Luus van der Horst



Agenda



maandag 3 juli 2023	Vergadering Parochieteam	13.00 uur
dinsdag 15 augustus 2023	Vergadering Parochieteam	10.00 uur

Rouwkamer Pancratius-Sloten
Met eigen sleuteltoegang



Uitvaartverzorging
A.de Jong

020 - 6761337

**Ruim 55 jaar uw vertrouwen waard
vanuit ons familiebedrijf**

**Persoonlijk bereikbaar dag & nacht
Voor een uitvaart vanuit uw kerk
Voor al uw persoonlijke wensen**

thuisopbaring
uitvaartcentrum naar keuze
voor elk budget
Lid Keurmerk Uitvaartzorg
www.uitvaartcentrum-amsterdam
Sloterweg 1184 -Sloten

Vieringen

Zondag 2 juli 2023 13e zondag door het jaar	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: M. Wester	10.00 uur
Zondag 9 juli 2023 14e zondag door het jaar	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: E. van Poelgeest	10.00 uur
Zondag 16 juli 2023 15e zondag door het jaar	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10.00 uur
Zondag 23 juli 2023 16e zondag door het jaar	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10.00 uur
Donderdag 27 juli 2023 Titus Brandsma	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: S. de Groot	10.30 uur
Zondag 30 juli 2023 17e zondag door het jaar	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10.00 uur
Zondag 6 augustus 2023 18e zondag door het jaar	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lector: B. Everaardt	10.00 uur
Zondag 13 augustus 2023 Maria Tenhemelopneming	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10.00 uur
Zondag 20 augustus 2023 20e zondag door het jaar	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10.00 uur
Donderdag 24 aug. 2023 Laatste donderdag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: S. de Groot	10.30 uur

Misintenties

Zondag 2 juli 2023

Ouders Heima-van Buuren
Jan en Bets Smit-Kieftenburg
Arie Fase

Henk van Rijn
Hanny Reijnders-Witte
Douwe ter Schure

Zondag 9 juli 2023

Gré Schouten-Nelis
Jan Kramer
Harry van Hulsen en familie

Joes Kloppenburg
Huib en Johanna Versteegen-Berg

Zondag 16 juli 2023

Anneke Doorenbosch-Schut
Frits Post
Familie Vrolijk
Hans Bruck

Theo van der Meer
Dirk en Jo Duba
Evert Bos

Zondag 30 juli 2023

Siem en Marcel Rijkens

Zondag 6 augustus 2023

Henk van Rijn
Ouders Heima-van Buuren
Hanny Reijnders-Witte

Douwe ter Schure
Kees en Nel Verweij-Knuist
Arie Fase

Zondag 13 augustus 2023

Gré Schouten-Nelis
Jan Kramer
Huib en Johanna Versteegen-Berg
Frits Post
Evert Bos

Joes Kloppenburg
Anneke Doorenbosch-Schut
Theo van der Meer
Dirk en Jo Duba

Zondag 20 augustus 2023

Familie Miltenburg

Rie van der A-Bouwhuis

Herdenking

Herdenking sterfdag Titus Brandsma

Donderdag 27 juli herdenken we de sterfdag van Titus Brandsma tijdens de laatste donderdagviering om 10.30 uur. De karmeliet overleed op 26 juli 1942 in het concentratiekamp in Dachau. In Nijmegen staat het 'Titus Brandsma-monument' dat de inwoners van Nijmegen herinnert aan de pater en verzetsman die in het Beierse concentratiekamp Dachau om het leven is gebracht.

Het 'Titus Brandsma-monument' in Nijmegen is een kapel. De kapel is uitgevoerd in de stijl van de Bossche School. Aan de voorzijde van de kapel is een glas mozaïek aangebracht dat een diagram van O.L. Vrouw van de Berg Carmel weergeeft en de tekst Titus Brandsma.

Voor de kapel is een 12,5 meter hoge vrijstaande pyloon geplaatst. De pyloon bestaat uit vier betonnen palen van ongelijke hoogte. Tussen de palen is een bronzen plastiek in de vorm van een kruisfiguur geplaatst (zie afbeelding).

Symboliek

Het gedenkteken verwijst naar de laatste fase van het leven van Titus Brandsma. Het verbeeldt de mitrailleursnesten op hoge palen, die aan de rand van concentratiekamp Dachau waren opgesteld.



'Titus Brandsma monument' in Nijmegen

Gebedsketting Karmel

Karmel Gebedsketting 27 mei 2023

Heilige en barmhartige God in mij.

Bevrijd mij van wat mij beklemt,
zodat ik steeds meer thuis raak
in de ruimte van U.

Laat uw liefde de ruimte zijn
van mijn hele leven.

Laat mijn innerlijk de ruimte zijn
van uw inwoning.

*Herre Roorda
Lid van Karmelbeweging*



Gebedsketting: bid je mee op je eigen plaats? Elke laatste zaterdag van de maand - www.karmel.nl

Horizontaal

1 Vertaling van het Griekse woord 'ecclesia' **5** Verrader **10** Ge-
hakte biefstuk **12** Behoeftige **14** Nederlandse topschaker (1901-
1981) **16** Vorm van boeddhisme **17** Spie **19** Ook **20** Brandafval
21 Deel van het schilderij 'Het Laatste Avondmaal' van Leonar-
do da Vinci **23** Voegwoord **24** Behaagziek **26** Groep aange-
zichtshaartjes **28** Plaats in Overijssel **29** Hoofdrolspeelster van
de zondeval **30** Doemprofeet (1503-1566) **32** Staat in de VS
39 Europese vrouw **40** Byzantijnse voorstelling van Christus
42 Jeremy de Britse acteur die de rol van paus Alexander VI
speelde in 'The Borgias' **44** Buislamp (Fr. afk.) **45** Bijtend ge-
zegde **47** Bijbeldeel (afk.) **48** Zachte stoot **50** Niet contra
51 Leer van het heldendicht **54** Vertraagde weergave **56** Kaas-
stof **57** Het niet-stoffelijke van een mens **58** Godvrezend.

Verticaal

2 Elitaire kostschool in Engeland **3** Scheepsstuur **4** Symbool
voor krypton **5** Huwelijksuitroep **6** Verenigde Arabische
Emiraten (op auto's) **7** Slaginstrument **8** Hinderlijk iets of
iemand naar 1 Petrus 2:7 en Jes. 8:14 **9** Geheel ontmoedigd zijn
naar Est. 4:1, 3 en Dan. 9:3 **11** Vrouwijeshond **13** Economisch
overleggaan van westerse landen (afk.) **15** Stemmingmaker
17 R.-k. ordesgeestelijke **18** Hiervoor wordt de orantehouding
vaak gebruikt **21** Kampeergerei **22** Gesteente in vloeibare
vorm **25** Geldkoffertje **27** Oude vochtmaat **31** Franse rivier en
departement **33** Vliegende schotel **34** Bundel bananen **35** Tip,
wenk **36** Continent **37** Kapitein uit de eerste reeks van 'Star
Trek' **38** Windrichting (afk.) **41** Sierspeld **43** Standaard **46** Inter-
netextensie van Spanje **49** Stuk fruit **50** Eerste startpositie
(Eng.) **52** Roem **53** Toverheks **54** Politieke partij (afk.) **55** Dak-
plaat.

©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10			11			
12	13				14		15
16			17	18		19	
20		21			22		23
24	25			26		27	
	28			29			
30				31			
32	33	34	35	36	37	38	
40	41			42			43
44			45	46		47	
48	49					50	
51		52	53	54	55		
	56						
	57			58			





Bidden



KIK

'Ssst!' doen de muisjes tegen elkaar. 'Ssst! Kik slaapt!' Het is waar. Kik zit op zijn wijwaterbakje en heeft zijn ogen dicht. De muizenkinderen kijken bezorgd toe. 'Als je slaapt, moet je toch liggen?' fluistert er één, 'Misschien kunnen we Kik even neerleggen.' 'Een kussentje maken voor onder zijn hoofd!' roept een ander. Ze slepen van overal pluus en spinrag bij elkaar, waar ze een verend kussen van maken. Dan beginnen ze Kik met kracht om te duwen. Kik schrikt! 'Wat ... doen jullie?' zegt hij terwijl hij zijn evenwicht probeert te bewaren. 'We helpen je met slapen!' roepen de muisjes. 'Ik sliep niet,' zegt Kik, 'Ik zat te mediteren. Dat betekent dat je stil bent, niet kwaakt of rondkijkt, alleen maar bij jezelf bent.'

'Oooohh,' knikken de muisjes, 'Mogen wij meedoen??' Ricardo muis doet zijn ogen dicht. Maar al gauw springt hij weer rond. 'Nee! Het lukt niet, metineren.' Hij heeft te veel gedachten en muizenissen die eruit moeten. 'Geef niet,' zegt Kik. 'Je kunt ook bidden. Dan doe je óók je ogen dicht en geeft geen piep, maar ... je mag alles denken en zeggen wat je op je hart hebt. God luistert naar je. Als je uitgebeden bent, voel je je anders!' Dát proberen de muizen meteen. Ze hebben hun ogen dicht. Je ziet de muizenissen op hun gezicht. Dan worden ze rustiger. Heerlijk rustig. Kik pakt zijn nieuwe kussen erbij en gaat erop zitten. Dat heeft hij nou altijd willen hebben.



Bidden



Uit de Bijbel

Jezus zei: 'Gebruik bij het bidden geen massa woorden zoals sommige mensen. Die denken dat ze vanwege hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe ze niet na. Je Vader in de hemel weet wat je nodig hebt voordat je het Hem vraagt!' Naar Matteüs 6:7



Kerklanken

Parochieblad HH. Engelbewaarders
Badhoevedorp

Colofon:

Kerklanken verschijnt acht keer per jaar en heeft een oplage van 310 exemplaren

Redactie:

Jim Kuikman
Rob Sonder
Kees Verweij

Eindredactie:

Pastor L. Seeboldt (O. Carm.)
Luus van der Horst
Ineke Peereboom

Kopijdatum volgend nummer:

Verschijningsdatum: zondag 20 augustus 2023

Kopij kunt u aanleveren via email:

secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl
vóór 3 augustus 2023

Coördinatie bezorgen Kerklanken

P.J. van der A,
Zwaluwstraat 75,
1171 SN Badhoevedorp
Telefoon: 0206592660

Parochieteam bijeenkomst:

Maandag 3 juli 2023 - 13.00 uur
Dinsdag 15 augustus 2023 - 10.00 uur

Adres parochiesecretariaat:

Adelaarstraat 15A
1171 TM Badhoevedorp
tel: 020 6592591

Rekeningnummers parochie:

ING Bank: NL07 INGB 0000 3565 63
RABO Bank: NL71 RABO 0393 617599

Informatie:

www.rkkerkbadhoevedorp.nl

Parochieteam:

Vice-voorzitter: Kees Verweij

Secretaris: Jim Kuikman

Penningmeester: Rob Sonder

Lid: Ineke Peereboom

Lid: Hein Schurink

Pastor: Loek Seeboldt (O. Carm.)