

Kerklanken

maandblad van de Parochie HH. Engelbewaarders

Augustus 2023 , nummer 1, 38e jaargang 2023

In dit nummer

P2	Inhoudsopgave
P3	Van de redactie
P4	Woord van de pastor
P5	Vacature parochieteam Sacrament van het Doopsel
P6	Bijzondere vieringen
P7/8/9	Zondagse evangelielezingen
P10	Advertenties
P11	Gebedsketting Karmel
P12	Oplossing kruiswoordraadsel Advertentie
P13	Misintenties
P14	Vieringen
P15	Kinderpagina

Enquête

In de maand juli 2023 hielden we een enquête onder de parochianen. De leden van het Liturgisch Beraad, dat zijn de leden van de verschillende werkgroepen in onze parochie, zijn benieuwd naar uw mening over de zondagse vieringen in de kerk. We hebben een 25-tal enquêteformulieren terugontvangen.



Over het algemeen werd hier positief op gereageerd: men voelt zich welkom door een vriendelijk woord van de voorganger, het samenzijn waardoor mensen zich thuis voelen en het kopje koffie na afloop is belangrijk om belangstelling te tonen voor de ander. Men is blij dat we een fijn koor met dirigent en organist in ons midden hebben, dit geeft een prachtige ondersteuning aan de viering. Natuurlijk waren er ook opmerkingen over wat er beter of anders zou kunnen. Daarover gaan we met het team en te zijner tijd ook met u graag over in gesprek.

Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, dan kunt u dit alsnog doen. Achter in de kerk liggen nog wat enquêteformulieren. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter we op de hoogte komen van uw of jouw gedachten, hoop en verlangens over het samen kerkzijn.

Namens het liturgisch beraad en de redactie,
Luus van der Horst



Woord van de Pastor

Een nieuw parochieel werkjaar staat voor de deur. We gaan het openen in de viering op 10 september. Waar dromen we over als we over onze kerk en parochie nadenken? Toch niet meer over een volle kerk, de "volkskerk" van weleer? Die tijd is in West-Europa voorbij. Wat niet wil zeggen dat er bij mensen, die niet regelmatig naar de kerk gaan, geen sprake zou zijn van geloven.

In de krant las ik een artikel over het driejaarlijkse massale jongerenevenement. Esmee zegt: "In Lissabon kan ik eindelijk eens met andere katholieke jongeren zijn". In haar Nederlandse parochie is dat niet mogelijk. "Leefijdsgenoten zie ik daar niet". Ruim 300.000 jongeren gaven gehoor aan de oproep van Wojtyla, Paus Johannes Paulus II die aan de oorsprong van de Wereldjongerendagen staat. Het evenement dat dit jaar in Lissabon plaatsvond, trok dit jaar 1,5 miljoen jongeren.



Paus Franciscus stipte, per brief en per videoboodschap, thema's aan die jongeren bezig houden, zoals het klimaat, stress en mentale gezondheid. En hij gaf hen een opdracht: om "het evangelie uit te dragen".

Het is zoals Jezus het zei, vindt Marieke. "Wat je voor de minste der minsten doet, dat doe je voor mij". Ik probeer God te zien in de ander. Zo kan ik God ook in mezelf vinden".

Zouden wij, in dit nieuwe werkjaar, in onze parochie iets kunnen organiseren waar leefijdsgenoten van Esmee en Marieke uit Badhoevedorp en omstreken samen kunnen zijn?

Daar droom ik van. U, jij ook?

Laat het weten. Alvast veel dank!

Pastor Loek Seeboldt (o.carm)

Wie komt ons versterken??

Vacature Parochieteam



Zoals in de vorige editie van Kerkklanken al is vermeld vinden er binnen het Parochieteam wat mutaties plaats. Jim Kuikman zal als secretaris per september stoppen. Verder heb ik aangegeven als penningmeester te stoppen en de functie van secretaris te willen gaan vervullen. **Maar wie o wie wil de functie van penningmeester gaan vervullen???**

Als lid van het Parochieteam vergader je (meestal) elke laatste dinsdagmorgen van de maand in de pastorie van 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur. Deze vergaderingen vinden altijd in een goede harmonie plaats, hetgeen niet betekent dat iedereen het altijd met elkaar eens is, maar uiteindelijk kijken we altijd weer terug op een vruchtbaar overleg. Mocht je interesse hebben, dan kun je of telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de kerk (020-6596337) of een mailtje sturen (secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl). Ook kun je met mij contact opnemen via email: robsonder59@gmail.com of via mijn mobiele nummer: 06-49684437.

Groeten Rob Sonder

Sacrament van het Doopsel

Als ouders hun kindje laten dopen, vertrouwen ze het toe aan Gods bescherming en liefde. Ze beloven het een christelijke opvoeding te geven. Door het doopsel wordt men opgenomen in de kerkgemeenschap. De dopeling wordt driemaal overgoten met doopwater terwijl de priester of diaken zegt: Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (uit Matteüs 28,19).

Als u uw kind wilt laten dopen, meldt u zich dan aan bij het secretariaat, telefoon 020 6592591 of per email: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl.



Bijzondere vieringen

Op zondag 10 september 2023

vieren we als parochiegemeenschap de start van het nieuwe werkjaar. U bent allen van harte welkom voor de viering om 10.00 uur.



Zondag 17 september 2023

Elke derde week van september is de nationale Vredesweek. In het hele land worden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, en van vieringen tot debatten. Al die lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek.



Het feest van de Heilige Engelbewaarders op **2 oktober** is gewijd aan de Beschermengelen en wordt als een vervolg op het feest van de aartsengelen (29 september) gevierd.

Wij vieren dit feest op zondag 1 oktober 2023 tijdens de eucharistieviering om 10.00 uur.



Zondagse evangelielezingen 1/3

Evangelielezingen 27 augustus – 15 oktober 2023

27 augustus 2023 - 21e zondag door het jaar.
Mattheus 16,13-20 Sleutel tot het Rijk der hemelen.

Als Petrus belijdt dat Jezus de Christus is, krijgt hij de sleutel tot het eeuwige geluk en het heil van alle mensen. De opvolgers van Petrus dienen ook sleuteldragers te zijn. Maar ook wij, "gewone gelovigen", kunnen –ieder op eigen wijze- de deur naar vrede, vrijheid en vreugde voor elkaar en anderen openen.



3 september 2023 - 22e zondag door het jaar.
Mattheus 16, 21-27 Ieder huisje z'n kruisje.

Ieder mens verlangt naar een gelukkig leven. We doen ons best dat voor onszelf en anderen, zoveel als mogelijk is, te bevorderen en te realiseren. Toch kunnen tegenslagen, ziekte, lijden ons leven een andere wending geven. We kunnen echter ons leed zien in het licht van Jezus Christus, die solidair met ons is, juist op die moeilijke momenten. Mogen we van God steeds "kracht naar kruis" krijgen.



10 september 2023 - 23e zondag door het jaar.
Mattheus 18,15-20 Toenadering zoeken.

Jezus daagt ons uit het belang van anderen hoger in te schatten dan ons eigen belang. Een jongere zei op de Wereldjongerendagen: "Laatst, toen iemand mij diep kwetste, was ik heel erg boos en ontzettend geraakt. Maar ik probeerde toch, toen diegene hulp nodig had, er voor de ander te zijn".





Zondagse evangelielezingen 2/3

17 september 2023 - 24e zondag door het jaar.
Mattheus 18, 21-35 Schuld vergeven.

In het Onze Vader bidden we tot God: "Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren". Vergeving vragen en schenken zijn allebei lastig. Laat staan vergeten! Tegenover wraak nemen stelt het Evangelie de mogelijkheid de ander fouten en tekorten te vergeven. Kortom: als echte broeders en zusters samenleven, onder het welgevallig oog van de hemelse Vader.



24 september 2023 - 25e zondag door het jaar.
Mattheus 20,1-16a God is goed.

Iemand schreef: "onze samenleving is een wereld waarin iedereen op zichzelf is aangewezen en waarin je waard bent wat je presteert of produceert". Het Evangelie van vandaag zegt dat jouw waarde uiteindelijk niet afgemeten wordt aan gedane arbeid of product, maar aan het feit dat je een kind van God bent. En: God is rechtvaardig..



1 oktober 2023 - 26e zondag door het jaar.
Mattheus 21, 28-32 Geen woorden, maar daden.

De parabel van "de twee zonen" wil zeggen dat het niet om woorden, maar om daden gaat. Wie "ja" zegt maar niets doet levert niets op. Wie "neen" zegt, maar later toch tot daden overgaat, doet uiteindelijk wat gevraagd wordt. Zo is het ook met geloven. Gaan we aan de slag om, zoals Jezus, te werken aan het rijk der hemelen?





Zondagse evangelielezingen 3/3

8 oktober 2023 - 27e zondag door het jaar.
Mattheus 21, 33-43 Tijd van de oogst.

Wie iets plant of zaait moet daarna geduldig zijn. Zal het vruchten gaan dragen? Zo kijkt God ook naar de mens. Zal hij vruchten voortbrengen die blijvend zijn? Dat is immers de opdracht voor de mens. Daarnaast zal uiteindelijk geoordeeld worden..



15 oktober 2023 - 28e zondag door het jaar.
Mattheus 22, 1-14 of 1-10
Uitgenodigd voor het feest.

“Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon”. Allemaal zijn we uitgenodigd voor dit feest, maar zijn we er wel goed op voorbereid? Een jongere zegt: “Er is veel wat scheef staat in de maatschappij. Veel problemen komen voort uit het idee: “Ik ben niet goed genoeg, als ik dit of dat niet kan”. Maar voor God ben je het altijd waard.”



Samenstelling: Loek Seeboldt en Luus van der Horst.



KBO
Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Ouderen

**De belangenorganisatie
voor senioren**

**Inlichtingen:
Voorzitter 0252 – 685747
of e-mail naar:**

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

**Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl**



Rens van Dijk

ELEKTROTECHNIEK

ERKEND ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

- ELEKTRAWERK
- AANLEG EN ONDERHOUD
- STORINGEN
- SCHAKELKASTEN BOUW
- INTERCOM-SYSTEMEN
- TELEFOONINSTALLATIES
- INBRAAKBEVEILIGING
- BRANDALARM
- PROFESSIONEEL GELUID

AKERDIJK 144
1171 PV BADHOEVEDORP
TELEFOON 020 659 27 28
06 51 50 37 41



technisch installatiebureau

Sanitaire installaties
Aanleg en onderhoud van
complete c.v. installaties
elektra werkzaamheden
Lood- en zinkwerken
Bitumineuze dakbedekkingen

Erkend  lid

 Hoofdweg 18A
1175 LA Lijnden
Tel. 023 – 555 15 90
Fax. 023 – 555 14 10
E-mail: info@gofilexbv.nl
www.gofilexbv.nl

Mr. H.A. Bosman

Notaris

PA VERKUIJLLAAN 2
1171 EE BADHOEVEDORP

T 020 3581793

E-MAIL: NOTARIS@NOTARISBOSMAN.NL
WEBSITE: NOTARISBOSMAN.NL

Gebedsketting Karmel

Karmel Gebedsketting 29 juli 2023

God

Schep ruimte in ons
opdat wij in deze verscheurde en gebroken wereld
stil kunnen én durven worden
om Jouw woord te horen.

Wijs ons een weg
daar waar wij soms geen weg meer zien.

En breng ons tot elkaar
om in liefde elkaar tot zegen te zijn.

Wees er.

Marian Janssen
Tweede Orde Karmel



Gebedsketting: bid je mee op je eigen plaats? Elke laatste zaterdag van de maand - www.karmel.nl

Oplossing van de puzzel KK van juni 2023

	K	E	R	K		J	U	D	A	S
I		T	A	R	T	A	A	R		T
N	O	O	D		E		E	U	W	E
Z	E	N		P	E	G		M	E	E
A	S		T	A	F	E	L		E	N
K	O	K	E	T		B	A	A	R	D
E		A	N	E		E	V	A		E
N	O	S	T	R	A	D	A	M	U	S
A					U					A
S	O	U	T	H	D	A	K	O	T	A
Z		F	R	I	E	Z	I	N		N
I	C	O	O	N		I	R	O	N	S
T	L		S	T	E	E	K		O	T
T	I	K			S			P	R	O
E	P	I	E	K		S	L	O	M	O
N		W	R	O	N	G	E	L		T
	Z	I	E	L		P	I	E	U	S

Rouwkamer Pancratius-Sloten
Met eigen sleuteltoegang



Uitvaartverzorging
A.de Jong

020 - 6761337

**Ruim 55 jaar uw vertrouwen waard
vanuit ons familiebedrijf**

**Persoonlijk bereikbaar dag & nacht
Voor een uitvaart vanuit uw kerk
Voor al uw persoonlijke wensen**

thuisopbaring
uitvaartcentrum naar keuze
voor elk budget
Lid Keurmerk Uitvaartzorg
www.uitvaartcentrum-amsterdam
Sloterweg 1184 -Sloten

Misintenties

Zondag 27 augustus 2023

Theo van der Meer

Siem en Marcel Rijkjes

Zondag 3 september 2023

Ouders Heima-van Buuren

Douwe ter Schure

Hanny Reijnders-Witte

Henk van Rijn

Jan en Bets Smit-Kieftenburg

Arie Fase

Zondag 10 september 2023

Gré Schouten-Nelis

Jan Kramer

Anneke Doorenbosch-Schut

Frits Post

Harry van Hulsen

Joes Kloppenburg

Huib en Johanna Versteegen-Berg

Theo van der Meer

Dirk en Jo Duba

Evert Bos

Zondag 17 september 2023

Joop, Jacobus en Apolonia van Weerdenburg

Zondag 24 september 2023

Theo van der Meer

Siem en Marcel Rijkjes

Zondag 1 oktober 2023

Ouders Heima-van Buuren

Douwe ter Schure

Hanny Reijnders-Witte

Henk van Rijn

Kees en Nel Verweij-Knuist

Arie Fase

Zondag 8 oktober 2023

Joes Kloppenburg

Huib en Johanna Versteegen-Berg

Jan Kramer

Harry van Hulsen

Zondag 15 oktober 2023

Anneke Doorenbosch-Schut

Frits Post

Evert Bos

Theo van der Meer

Dirk en Jo Duba

Vieringen

Zondag 27 augustus 2023 21e zondag door het jaar	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10.00 uur
Donderdag 31 augustus 2023 Laatste donderdag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: S. de Groot	10.30 uur
Zondag 3 september 2023 22e zondag door het jaar	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: E. van Poelgeest	10.00 uur
Zondag 10 september 2023 Opening nieuw werkjaar	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10.00 uur
Zondag 17 september 2023 24e zondag door het jaar Vredeszondag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: L. Denkers	10.00 uur
Zondag 24 september 2023 25e zondag door het jaar	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10.00 uur
Donderdag 28 september 2023 Laatste donderdag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: S. de Groot	10.30 uur
Zondag 1 oktober 2023 Patroonsfeest HH. Engelbewaarders	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10.00 uur
Zondag 8 oktober 2023 27e zondag door het jaar	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: E. van Poelgeest	10.00 uur
Zondag 15 oktober 2023 28e zondag door het jaar	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: L. Denkers	10.00 uur



Samenwerken



KIK

Op de zondag na de vakantie zit de kerk vol. Maar wat is het stil! Het zangkoor is er niet. Eén mevrouw zingt de liederen voor, maar in de kerk zingt niemand mee. Dan zegt de pastoor: "Zoals u weet zijn we op zoek naar een nieuwe koordirigent. Als u iemand kent, geef het door!" Ook die woensdagavond blijft het stil. Geen koorrepetitie. Geen pauze met koffie en koekjes. De muizen gaan teleurgesteld weg. Maar Kik ziet drie mensen in de keuken zitten: de pastoor, de voorzitter van het koor en een onbekende vrouw. "Wilma," begint de voorzitter, "wat fijn dat je ons als dirigente wilt komen helpen. Maar er is een probleem." Wilma knikt: "Mijn protestantse koor oefent óók op woensdagavond en wil niet verschuiven naar dinsdag!"

De voorzitter vervolgt: "En ons katholieke koor wil wel naar de dinsdag, maar dan kunnen 20 van de 35 zangers niet." "Dan kan het NIET doorgaan", zegt de pastoor. Wilma glundert: "Maar als we nu eens SAMEN gaan oefenen, gewoon op woensdag?" De voorzitter kijkt verbluft: "Dat wordt een MEGA-KOOR!" De pastoor kijkt zuinig. "Julie zingen toch héél andere liedjes dan wij?" Wilma glimlacht. "Ik heb gekeken en zeker de helft is hetzelfde, dat komt wel goed!" De pastoor probeert nog een bezwaar te bedenken. Maar de voorzitter zegt: "Onze bassen zullen het fijn vinden om steun te krijgen!" De muizen zijn dolblij. Stel je voor hoeveel koekkrumels er zullen liggen als zeventig mensen samen zingen en koffiedrinken!



Samen schrijven

Kun je samen een verhaal schrijven?
Dit schrijfspelletje kun je met z'n tweeën doen, maar ook met veel meer, hoe meer hoe leuker! Elke deelnemer krijgt een leeg blaadje en een pen. De spelleider zegt:

1. We beginnen met **WIE**: schrijf bovenaan je blad een persoon, vouw het beschreven stukje naar voren dicht en vouw het dan naar achteren weg. Schuif het blaadje door naar je linkerbuur.
2. Schrijf nu bovenaan het blad dat voor je ligt een **WERKWOORD** (wat doet iemand?), vouw die regel ook weer weg en schuif door.
3. Schrijf nu op **WAAR** het gebeurt, vouw om, schuif door.
4. Schrijf op **WANNEER** het gebeurt, vouw om, schuif door.
5. Schrijf op **WAAROM**, dus: 'omdat ...' of 'want ...' en schuif door.

Vouw nu de blaadjes open en lees hardop om de beurt het verhaal dat is ontstaan.
TIP 1: Doe het nog een paar keer, dan leer je beter samenwerken om grappige uitkomsten te krijgen.
TIP 2: Voeg meer categorieën toe, bijvoorbeeld: hoe vaak, samen met ..., met behulp van ..., ondanks ..., enzovoort!



Uit de Bijbel

'In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en stuurde hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan.' (Uit Lucas 10:1)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriën 15

Kerklanken

Parochieblad HH. Engelbewaarders
Badhoevedorp

Colofon:

Kerklanken verschijnt acht keer per jaar en heeft een oplage van 330 exemplaren

Redactie:

Jim Kuikman
Rob Sonder
Kees Verweij

Eindredactie:

Pastor L. Seeboldt (O. Carm.)
Luus van der Horst
Ineke Peereboom

Kopijdatum volgend nummer:

Verschijningsdatum: 15 oktober 2023
Kopij kunt u aanleveren via email:
secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl
vóór 28 september 2023

Coördinatie bezorgen Kerklanken

P.J. van der A,
Zwaluwstraat 75,
1171 SN Badhoevedorp
Telefoon: 0206592660

Parochieteam bijeenkomst:

Dinsdag 26 september 2023

Adres parochiesecretariaat:

Adelaarstraat 15A
1171 TM Badhoevedorp
tel: 020 6592591

Rekeningnummers parochie:

ING Bank: NL07 INGB 0000 3565 63
RABO Bank: NL71 RABO 0393 617599

Informatie:

www.rkkerkbadhoevedorp.nl

Parochieteam:

Vice-voorzitter: Kees Verweij

Secretaris: Jim Kuikman

Penningmeester: Rob Sonder

Lid: Ineke Peereboom

Lid: Hein Schurink

Pastor: Loek Seeboldt (O. Carm.)