

# Kerklanken

Maandblad van de Parochie HH. Engelbewaarders

Oktober 2023 , nummer 2, 38e jaargang 2023

# In dit nummer

P2	Inhoudsopgave
P3	Van de redactie
P4	Woord van de pastor
P5	Het nieuwe collecteren
P6	Diaconie: Maatje gezocht
P7	Gratis ontbijten in de kerk
P8	Wereldmissiemaand 2023
P9	Bespreking uitslagen enquête
P10	Sacramenten
P11/12	Zondagse evangelielezingen
P13	Advertenties
P14	Katholieke Jongerendag 2023
P15	Bijzondere vieringen: Allerzielenviering 2023
P16	Familieviering Sint Maarten
P17	Agenda
P18	Voor u gelezen
P19	Vieringen
P20	Misintenties
P21	Nieuwe website online: <a href="http://www.rkkerkbadhoevedorp.nl">www.rkkerkbadhoevedorp.nl</a>
P22	Gebedsketting Karmel
P23	Kinderpagina



## Parochieteam aan zet.....

### **Informatieavond van 30 oktober.**

Veel parochianen hebben deelgenomen aan de enquête die door het Liturgische Baraad was opgesteld. Over de uitslagen ervan gaan we graag met u in gesprek. Aanvullende informatie leest u op pagina 9 van deze editie van Kerkklanken.



### **Vacature Penningmeester**

Zoals in de vorige 2 edities van Kerkklanken al werd aangekondigd is er feitelijk sinds 1 september een vacature voor de functie van Penningmeester en Secretaris. Onze huidige Penningmeester Rob Sonder had een benoeming tot 1 september van dit jaar en heeft aangegeven met deze functie te willen stoppen om vervolgens de functie van Secretaris op zich te nemen. Deze is per 1 september vacant vanwege het feit dat onze organist Jim Kuikman zich verder wil toeleggen op de kerkmuziek en diaconie. **Wie komt ons team versterken????** Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Rob Sonder via 06-49684437 of op de zondagen na de dienst achter in de kerk.



### **Nieuwe vorm van collecteren**

Het Parochieteam heeft bij andere omliggende parochies gezien dat er een nieuwe vorm van collecteren zijn intrede heeft gedaan in de kerk. Wij hebben besloten om dit initiatief ook te omarmen en willen U graag verdere uitleg geven op pagina 5.



### **Nieuwe website HH.Engelbewaarders**

En kijkt u vooral ook even op de nieuwe website die sinds 1 oktober online is. Zie pagina 21 van deze Kerkklanken.

## Bisschoppensynode



Hoe staat het met de Bisschoppensynode 2021-2024, getiteld: "Voor een synodale Kerk: *communio, participatio, missio*"?

Vanaf 2021 is het proces ingezet, waarin bisschoppen gevraagd worden te luisteren naar alle gremia in de kerk. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken over hoe gelovigen mee kunnen praten.

Dit proces is opgedeeld in drie fases. In de diocesane fase is men in alle bisdommen wereldwijd in gesprek gegaan met gelovigen en andere groepen in de samenleving over vieren, dienen en missie. In onze parochie hebben we dat gedaan op 19 november 2021 en in het dekenaat op 19 februari 2022 (zie Kerkklanken nrs. 5 en 7, 2022). De resultaten hiervan zijn opgestuurd naar het bisdom.

In de continentale fase zijn alle verslagen van de consultaties in de bisdommen door het secretariaat van de Synode gelezen en besproken. Dit leidde tot een nieuw document: "Vergroot de ruimte in uw tent".

Dit is op elk continent besproken en de verslagen zijn opgestuurd naar Rome.

Nu is de universele fase aangebroken met al het materiaal dat ingeleverd is en dat verwerkt is tot een werkdocument: het "Instrumentum Laboris".

Naast vertegenwoordigers van alle bisschoppenconferenties in de wereld zijn er nog tal van andere deelnemers: priesters, religieuzen (mannelijk en vrouwelijk) en leken. Bijzonder is dat een deel van hen voor het eerst ook stemrecht heeft op de synode. Paus Franciscus heeft vanaf het begin van het synodale proces benadrukt dat ons gebed essentieel is voor het slagen van de synode. (Voor meer informatie en de bundel "Bidden voor de Synode" zie Google. Synode van de rk. Kerk in 2024).

Graag attendeer ik u, jou, nog op vrijdagochtend 20 oktober, 9.30 uur: ontbijt en spelletjes.

En maandagavond 30 oktober om 19.30 uur: bespreking van de gehouden enquête over de liturgische vieringen. Meer informatie hierover elders in dit blad.

Ik hoop en wens dat het u, jou goed gaat en "proficiat"= dat het zo mag blijven!

*Pastor Loek Seeboldt (o.carm)*

# Het nieuwe collecteren

## Collecteren via Givt

Gebeurt het u ook weleens? Zit je in de kerk en kom je erachter dat je je portemonnee bent vergeten ..... Mij gebeurt het wel eens terwijl de telefoon in de meeste gevallen wel in mijn jas of borstzak zit! Want laten we eerlijk zijn, de mobiele telefoon is onderdeel geworden van ons dagelijks leven en dragen we veelal de hele dag met ons mee.

Ongeveer 2 jaar geleden (in de tijd zong ik nog bij het koor Voces Volantes in de Urbanuskerk in Bovenkerk) kwam ik tijdens de kerkdienst in aanraking met een nieuwe manier van collecteren: via de Givt-app op de telefoon. Ik moet eerlijk zijn dat ik dat in het begin best vreemd vond: geld geven met je telefoon. Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit best wel snel went! Ik heb deze nieuwe manier van collecteren geïntroduceerd binnen het Parochieteam en na een uiteenzetting van de mogelijkheden zag iedereen er ook wel de voordelen van in! We zullen deze nieuwe manier van collecteren gaan introduceren in onze kerk naa.

Laat er geen misverstand over bestaan: de oude vertrouwde collecteschalen blijven gewoon bestaan en u kunt er gewoon uw geld op deponeren! Er komt alleen een zender in de collecteschaal te liggen, zodra de collecteschaal bij u komt houdt u uw telefoon boven de collecteschaal en zal de Givt-app worden geactiveerd. U kunt dan op dat moment bepalen welk bedrag U wilt geven. En in het kader van anonimiteit geeft Givt niet aan de bank door wie de gever is, Uw gift blijft ten alle tijden anoniem!



Verder geeft deze app ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld uw kaarsengeld mee te betalen. Er komt een QR-code bij de kaarsen te hangen waarmee u kunt betalen. Ook hier geldt dat contact betalen gewoon blijft bestaan!

Ook is het voor de kerk mogelijk om bijvoorbeeld bij speciale acties (bijvoorbeeld een inzameling voor de restauratie voor het orgel) een specifieke QR-code aan te maken. Bij gebruik van deze QR-code kan ik als Penningmeester zien dat deze financiële gift bestemd is voor dat specifieke doel.

Er is trouwens nog een ander groot voordeel met deze app: het verzamelen van je giften voor de belastingaangifte is altijd een hele klus. Als je geeft met Givt hoeft dat niet meer. Je kunt namelijk voor elk jaar een overzicht van al jouw giften die zijn gegeven met Givt downloaden. Dit overzicht kun je dan mooi gebruiken als bewijs bij je belastingaangifte!

Namens het Parochieteam,  
Rob Sonder.





## Nieuw initiatief

De werkgroep diaconie probeert initiatieven te ontwikkelen tegen eenzaamheid, met name onder ouderen en zieken. Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Maar hoe ontstaat een gevoel van eenzaamheid? En hoe kunnen we ouderen helpen om minder eenzaam te zijn?

De Meerwende is een zorgcentrum in Badhoevedorp dat voor ouderen een thuis biedt als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. Bewoners worden hier met liefde verzorgd en er worden veel activiteiten georganiseerd om te zorgen dat het leven niet saai wordt. Maar toch zijn er bewoners die zich daar eenzaam voelen. Wat kunnen b.v. vrijwilligers doen voor deze mensen:

- bewoners halen en brengen naar activiteiten;
- koffie en thee schenken in de Meerwende;
- een wandeling maken;
- helpen in een huiskamer: de gemeenschappelijke ruimte voor ca. 8 bewoners;
- helpen bij activiteiten: bewegen, muziek, spelletjes enz.

De zorg en aandacht draait echt om de bewoners: wat maakt het voor hen extra leuk? Daarbij kun jij je voorkeur aangeven qua tijden en werkzaamheden, 7 dagen per week! Wandelen bijvoorbeeld kan al als je af en toe een uurtje over hebt, of combineer het heel spontaan als je zelf gaat wandelen. Vrijwilliger zijn bij De Meerwende is werk met betekenis. Je hebt direct invloed op het welzijn van de ouderen en je bouwt al snel een band op.

Als vrijwilliger

- ben je welkom bij workshops om je talenten verder te ontwikkelen;
- leer je de organisatie, de mensen en de doelgroepen kennen;
- krijg je de nodige ondersteuning.

Zou dit bij je passen?

Laat het weten! We vertellen je graag meer.

Hartelijke groet,

Jim Kuikman, namens de Diaconie

*“als ik een wandeling maak, loop ik even De Meerwende binnen voor een maatje”*

mobiel: 06 83223640

e-mail: [j.d.kuikman@gmail.com](mailto:j.d.kuikman@gmail.com)



## Gratis ontbijten in de kerk



Vrijdagochtend 20 oktober 2023 staan de kerkdeuren van de HH. Engelbewaarderskerk open voor een gratis ontbijt in de kerk. De diaconie nodigt mensen uit met een kleine portemonnee of die zich eenzaam voelen en graag een praatje willen maken. Als u deze pagina leest en u kent zulke mensen - misschien uw burens - maak hen dan attent op deze speciale uitnodiging of geef hen de flyer, die u kunt vinden achter in de kerk. Iedereen is van harte welkom. We maken er een gezellige ochtend van.

Vanaf 9.30 uur is de kerk open en kunt u de kerk binnenlopen en genieten van een gratis ontbijt, dat door de leden van de diaconie wordt verzorgd. Er zijn verse broodjes, u kunt luisteren naar live pianomuziek. Er is ook tijd om samen een spelletje te doen.





# Wereldmissiemaand 2023



In 1922 werden de Pauselijke Missiewerken opgericht die bestaan uit vier katholieke missieverenigingen:

- 1) Het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof,
- 2) Het Liefdewerk van de Heilige Apostel Petrus,
- 3) Het Genootschap van de Heilige Kindsheid
- 4) De Priestermissiebond.

Het woord "Pauselijke" betekent dat deze samenvoeging direct valt onder het gezag van onze paus. Paus Pius XI wilde dat de organisatie de Rooms-Katholieke Kerk zou helpen om wereldwijd de katholieke missies en de jonge kerken te steunen. De Pauselijke Missiewerken zijn actief in 130 landen, inclusief in Nederland onder de werknaam Missio.

Oktober is de Wereldmissiemaand en op zondag 22 oktober is het Missiezondag. Er wordt dan gecollecteerd over de hele wereld voor het pastorale werk van parochies in Afrika en Azië. Dit jaar voert Missio een campagne "Met brandend hart" (Lucas 24:32) voor de christenen in Libanon, een klein land vol met cederbomen aan de oostkust van de Middellandse Zee, ten noorden van Israël en ten zuiden van Syrië.

Daar gaat het helaas de laatste jaren economisch niet goed. Veel mensen zijn arm en corruptie is overal. Er zijn ook kampen waarin vluchtelingen uit de burgeroorlog in Syrië wonen. De beruchte ontploffing in de haven van Beiroet drie jaar geleden heeft alles verergerd: er vielen meer dan 200 doden en veel huizen en gebouwen waren verwoest.

Met onze donaties wil Missio twee projecten in Beiroet steunen. Het eerste project is voor het initiatief "Drama's en wonderen" van pastoor Richard Abi Saleh van de parochie Heilige Maron. De parochianen zorgen voor eten en voedselpakketten voor 180 eenzame families en ouderen.

Het tweede project is voor het sociale centrum "het Huis van Licht en Hoop" van de zusters van De Goede Herder. Zij geven les aan Syrische vluchtelingenkinderen. Omdat deze kinderen niet naar de Libanese staatsscholen mogen, is dit hun enige kans op onderwijs, en een betere toekomst.



Wilt u meer weten? Kijk eens naar [www.missio.nl](http://www.missio.nl). Kinderen kunnen ook kijken naar [www.missiokids.nl](http://www.missiokids.nl). Zondag 22 oktober houden wij een deurcollecte. U kunt bovenstaande projecten van Missio ook steunen door een bijdrage te geven op NL65 INGB 0000 0015 66 ten name van Missio Wereldmissiemaand.

Namens Missio, pastoor Richard Abi Saleh en de zusters van De Goede Herder, hartelijk bedankt!

*Yves Revi namens de werkgroep Diaconie*



# Save the date

## Bespreking uitslagen enquête

**Zet deze datum in uw agenda!**

**30 oktober 2023 om 19.30 uur**

Zoals u vast bekend is, hebben de leden van het Liturgisch Beraad in juli jl. een enquête uitgezet. Daarin werd uw mening gevraagd over de verschillende aspecten van de vieringen, die we samen in de kerk houden. Er zijn heel wat zaken benoemd.

Save  
the  
Date

Over de uitkomsten is in de vorige editie van kerkklanken al een korte uitleg gegeven, maar om alle vragen die er ook zijn gesteld (zoals: waarom zo vaak dezelfde tafelgebeden, willen we af en toe een Latijnse mis horen, onder welke gedaanten gaan we te communie?) en andere opmerkingen die zijn gemaakt (kan de kerk niet wat kleiner worden gemaakt, zodat mensen wat meer bij elkaar zitten?) lijkt het ons team een goede zaak daar eens een keer met elkaar over van gedachten te wisselen.

Om dat mogelijk te maken hebben we een datum geprikt, waarop we deze bijeenkomst zouden willen houden.

Dat is de volgende datum:

**Maandagavond 30 oktober a.s. om 19.30 uur in de kerk.**

Wij hopen dat er veel mensen met ons mee willen denken!



# Sacramenten

## Sacrament van het Doopsel.

Meestal wordt de doop toegediend aan jonge of pasgeboren kinderen. Het komt echter ook voor dat volwassenen gedoopt worden en daarmee toetreden tot de Kerk.

Door dit sacrament word je een kind van God en neem je deel aan die grote traditie van God met de mensen.

Als er een kindje geboren wordt, stellen wij het op prijs als de ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen. Zo stelt u de pastor in de gelegenheid u geluk te wensen. Na korte of iets langere tijd kunt u met hem een afspraak maken voor de toediening van het Doopsel, die voorafgegaan wordt door enkele doopgesprekken.

Voor het Doopsel van volwassenen geldt een uitgebreidere voorbereidingstijd.

Wie geïnteresseerd is in het doopsel voor volwassenen of kinderen wordt uitgenodigd contact op te nemen met het parochiesecretariaat.



## Sacrament van het Heilig Vormsel.

Nu de zomervakantie voorbij is willen wij graag inventariseren hoeveel belangstelling er is voor het Sacrament van het Vormsel in seizoen 2023/2024. We hebben al drie aanmeldingen van jongeren ontvangen.

De leeftijd voor het ontvangen van het Vormsel ligt tussen de 12 en de 15 jaar, maar mensen kunnen ook na deze leeftijd het Vormsel nog toegediend krijgen.



Het vormsel vormt het derde sacrament. Door het ontvangen van dit sacrament wordt een mens gezalfd en tevens gesterkt en gesteund door de Heilige Geest. Het Vormsel is een bewuste keuze. Door het Sacrament van het Vormsel te ontvangen bevestigen de jongeren daarmee de keuze, die hun ouders bij de Doop voor hen hebben gemaakt.

De voorbereiding gebeurt samen met andere jongeren uit parochies in de regio. Deze bijeenkomsten vinden in de eigen parochie plaats of elders in de regio.

*Hoe meld ik mijn kind aan voor het Vormsel?*

U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij het parochiesecretariaat. Dit formulier kunt u ingevuld retourneren aan het secretariaat.

Contactpersoon: Luus van der Horst.





# Zondagse evangelielezingen 1/2

**Evangelielezingen 22 oktober – 26 november 2023**

**22 oktober 2023** 29e zondag door het jaar  
Missiezondag.

Mattheus 22,15-21 Wat geef je aan wie?

Jezus wordt door de Farizeeën geconfronteerd met de vraag of je nu wel of niet belasting aan de keizer (staat) moet betalen. Jezus trapt er niet in. Hij antwoordt: "Geef wat van de keizer is aan hem, en dat wat van God is aan God."

Op Missiezondag staan we stil bij wat we anderen en onszelf kunnen geven, zoals: bestaanszekerheid, vrede, Gods liefde. Dat is onze zending.



**29 oktober 2023** 30e zondag door het jaar  
Mattheus 22, 34-40 Bemin je naaste als jezelf.

Ons samen-leven is niet eenvoudig. Toch zijn we geroepen om te groeien in samenleven, van ik naar wij, van een leven naar jezelf toe tot een samenleven met anderen. Zoals je hoopt dat mensen met jou omgaan, ga zo met anderen om. Dan wordt liefde concreet naastenliefde. Een kwetsbare God staat aan onze zijde. Jezus heeft dit laten zien.



**5 november 2023** 31e zondag door het jaar  
Zondag van de oecumene

Mattheus 23, 1-12 Dienstbaar zijn.

"Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn". Dienaar zijn is een roeping die diep ingrijpt op hoe je in het leven staat. Het vraagt om nederigheid als voedingsbodem. Op basis daarvan kun je je openstellen voor het gezag van God en je toevertrouwen en overgeven aan de zorg en trouw van God. In je woorden en daden, doen en laten mag je God vertegenwoordigen in de relatie met elkaar.





**12 november 2023** 32e zondag door het jaar  
Mattheus 25, 1-13 Wees waakzaam.

Daar is de bruidegom, trekt hem tegemoet! Jezus schetst een duidelijk contrast tussen mensen die op korte termijn denken en rekenen en mensen die dat op langere termijn doen. We krijgen de verzekering dat, ook al duurt het lang, de bruidegom komt. Jezus daagt uit tot leven in verwachting, met uitzien naar, maar tegelijk het heden niet te vergeten. Hij roept op om de vlam van de verwachting brandend te houden, steeds weer met Woord en Geest aangewakkerd.



**19 november 2023** 33e zondag door het jaar  
Werelddag voor de armen  
Mattheus 25,14-30 of 25,14-15.19-20  
De werkzame dienaar.

Geen mens is zonder gaven, zonder talent. Wat doe je ermee? Het gaat niet om rijk te worden of arm te blijven. Veeleer om hoe je met elkaar deelt, je gaven niet in de grond stopt, maar met het weinige of vele dat je hebt, elkaar op te bouwen. We kunnen armen veel geven, maar ook veel van hen leren. Ze hebben kwaliteiten die mensen van goede doen over het hoofd zien.



**26 november 2023** Hoogfeest: Christus, Koning van het heelal.

34e en laatste zondag van het liturgisch jaar.

We richten onze aandacht op Jezus, de Koning. Hij is geen koning die zich met weelde of macht omringt. Hij is een gastvrije, dienende Herder-Koning, die aandacht en zorg heeft voor de minste mensen. Hij wil alles en allen bijeenhouden, bezielen. Van ons wordt gevraagd om Hem zo nabij te zijn dat dit ook werkelijk –concreet en aards- het geval is. Hij wil de bezieler van ons allen zijn, opdat al het geschapene doordrongen wordt van zijn Geest. Tot eer van God de Vader.







KBO  
Haarlemmermeer

**Katholieke Bond van Ouderen**

**De belangenorganisatie  
voor senioren**

**Inlichtingen:  
Voorzitter 0252 – 685747  
of e-mail naar:**

[secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl](mailto:secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl)

**Kijk ook eens op onze website  
[www.kbo-haarlemmermeer.nl](http://www.kbo-haarlemmermeer.nl)**



# Rens van Dijk

ELEKTROTECHNIEK

ERKEND ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

- ELEKTRAWERK
- AANLEG EN ONDERHOUD
- STORINGEN
- SCHAKELKASTEN BOUW
- INTERCOM-SYSTEMEN
- TELEFOONINSTALLATIES
- INBRAAKBEVEILIGING
- BRANDALARM
- PROFESSIONEEL GELUID

AKERDIJK 144  
1171 PV BADHOEVEDORP  
TELEFOON 020 659 27 28  
06 51 50 37 41



technisch installatiebureau

Sanitaire installaties  
Aanleg en onderhoud van  
complete c.v. installaties  
elektra werkzaamheden  
Lood- en zinkwerken  
Bitumineuze dakbedekkingen

Erkend  lid

 Hoofdweg 18A  
1175 LA Lijnden  
Tel. 023 – 555 15 90  
Fax. 023 – 555 14 10  
E-mail: [info@gofilexbv.nl](mailto:info@gofilexbv.nl)  
[www.gofilexbv.nl](http://www.gofilexbv.nl)

## Mr. H.A. Bosman

Notaris

PA VERKUIJLLAAN 2  
1171 EE BADHOEVEDORP

T 020 3581793

E-MAIL: [NOTARIS@NOTARISBOSMAN.NL](mailto:NOTARIS@NOTARISBOSMAN.NL)  
WEBSITE: [NOTARISBOSMAN.NL](http://NOTARISBOSMAN.NL)

# Katholieke Jongerendag 2023

## Zaterdag 4 november 2023

Op zaterdag 4 november 2023 wordt de Katholieke Jongerendag (KJD) gehouden met als thema 'Welkom thuis'. De Katholieke Jongerendag wordt drie maanden na de Wereldjongerendagen (WJD) gehouden.

Als jongere is het soms lastig om je ergens echt thuis te voelen. Je gaat wel eens hier, dan weer daar naar de kerk, maar een echte gemeenschap lijkt te missen. Herkenbaar? Je bent niet de enige! God roept ons iedere dag opnieuw om bij Hem thuis te komen en voor Hem te kiezen. Hij staat op de uitkijk om ons welkom te heten. Aan jou de keus of je deze uitnodiging aanneemt. Wil je met Hem optrekken?

Met het thema 'Welkom Thuis', willen wij alle jongeren in Nederland bemoedigen om van hun kerk een thuis te maken. We mogen thuiskomen bij God, maar ook bij elkaar! We mogen een plaatselijke gemeenschap opbouwen binnen de wereldkerk. Een plek waar jij en andere jongeren zich thuis voelen.

Op zaterdag 4 november zullen we daarom met katholieke jongeren uit het hele land samenkomen om ons geloof te vieren! Zien we jou daar ook?

Deze dag bestaat uit een afwisselend programma. Samen zullen we de heilige mis vieren, en God prijzen door aanbidding en muziek.

We luisteren naar nationale en internationale sprekers, Paul Graas en Bernadette Lang.

Er zijn verschillende workshops en gedurende de hele dag zal er mogelijkheid zijn voor gebed, stilte en persoonlijke momenten met God. De dag sluiten we af met een gave artiest! Natuurlijk is er ook ruimte voor ontmoeting en ontspanning.

### Praktische info:

- Datum: 4 november 2023
- Locatie: De Grote Pekken 11, 3901 JB Veenendaal.
- Vervoer: De locatie bevindt zich 10 minuten lopen van centraal station Veenendaal, daarnaast zullen er vanuit verschillende bisdommen en organisaties busreizen geregeld worden.
- Deelnemers: Jongeren tussen 16-30 jaar.
- 12-15 jaar zijn welkom in een groep met begeleiding
- Meehelpen? Meld je aan als vrijwilliger!

### Tickets: Via de website

[www.wjd.nl/katholieke-jongerendag](http://www.wjd.nl/katholieke-jongerendag) kan jij je ticket bemachtigen en vind je de voorwaarden. Neem je vrienden mee en krijg korting!

Standaard ticket: € 15,-

Groeps optie 1: 4 tickets voor €50,-





## Allerzielenviering

Allerzielen is een dag waarop de overledenen worden herdacht en geëerd. Het wordt gevierd op donderdagavond 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is.

Allerzielen is een traditie uit de westerse rooms-katholieke kerk, maar wordt ook door sommige protestanten en seculieren gevolgd. Op deze dag bezoeken veel mensen de graven van hun dierbaren, versieren ze met bloemen en branden kaarsjes.

Allerzielen is ook een dag om verhalen te delen over de overledenen en hun herinnering levend te houden.



De allerzielenviering is op donderdagavond 2 november 2023 om 19.00 uur. Wij nodigen u uit in de kerk een kaarsje te ontsteken om iedereen die u moet missen te gedenken. Daarmee brengen wij hen opnieuw in onze herinnering, hoe zij licht voor ons waren!

Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken achter in de kerk en elkaar nog even te ontmoeten.

## Familieviering

Zondag 12 november 2023 is er een familieviering in de Engelbewaarders om 10.00 uur. Het thema van deze viering is 'Sint Maarten'. We willen samen vieren met jong en oud. We gaan luisteren naar het verhaal van deze bijzondere heilige. De kinderen mogen een lampion meenemen naar de kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Sint-Maarten is een feestdag ter ere van de heilige Sint Martinus (Maarten). Hij is bekend als de heilige bisschop van Tours in Frankrijk, maar toch is hij nu vooral beroemd door zijn daad van barmhartigheid ruim voordat hij bisschop werd. Als Romeins militair deelde hij namelijk op een koude dag zijn soldatenmantel met een naakte bedelaar.



Maarten overleed op 11 november 397 en daarom wordt het lichtjesfeest Sint-Maarten op deze dag gevierd. Om hem te eren gaan kinderen de straat op en zingen zij met een lampion in de hand een vrolijk liedje voor de mensen. Om ze licht te brengen ... vrolijk te maken. En tegenwoordig natuurlijk om daarmee wat lekkers (het liefst snoep) te krijgen.



*Luus van der Horst*



## Gastvrij geloven.



## Ik ben hier niet alleen.

*Luchthavenpastoraat Schiphol*

*Tekst en beeld: Dick Vos*

“Als er echt acute vragen zijn, vallen verschillen in religieuze achtergrond weg. Dan is het gewoon fijn wanneer iemand er echt voor je is. Dat geeft rust en veiligheid. Het gevoel: ik ben hier niet alleen. Als luchthavenpastores proberen wij dat te bieden, zodat mensen verder kunnen. Letterlijk en figuurlijk.” Dominee Marieke Meiring is een van de drie pastores van het Luchthavenpastoraat Schiphol, die dagelijks aanwezig zijn om reizigers bij te staan.

“In veel culturen is geloven veel vanzelfsprekender dan bij ons”, vertelt pastor Mark Hafkenscheid, anglicaans diaken. Reizigers die dat gewend zijn, wil Schiphol daarom gastvrijheid bieden voor gebed, het aansteken van een kaarsje of om even tot zichzelf te komen. Ze kunnen terecht in het Meditation Centre in Lounge 2, waar vrijwilligers jaarlijks meer dan 60.000 voorbijgangers ontvangen. “Moslims bijvoorbeeld, hoeven hun gebedskleedje dan niet ergens in een hoek van de hal neer te leggen.” Elke zondag is er een viering, soms in aanwezigheid van gelovigen uit meerdere religies.

Samen bidden blijkt dan verbindend.

De pastores zijn er voor iedereen die zoekt naar oriëntatie, inspiratie en richting, ongeacht zijn of haar achtergrond. “We proberen wie dan ook vanuit stilstand weer in beweging te krijgen”, zegt Hafkenscheid. “Niet alleen met goede woorden, vaak ook heel praktisch”, vult Meiring aan. “De diaconale kant, handen en voeten geven aan kerk-zijn, hoort er echt bij. En wanneer je dan perspectief ziet terugkeren in ogen die je eerst wanhopig aankeken, weet je waarom je dit doet.”

Schiphol weet de pastores te vinden wanneer mensen langskomen die wat extra aandacht nodig hebben. Mensen die op de vlucht zijn voor geweld bijvoorbeeld, die zich verloren voelen in alle drukte of van streek zijn door een slecht bericht. “Andere diensten werken volgens strakke protocollen”, legt Hafkenscheid uit. “Als pastores mogen we tijd voor mensen maken en ze in alle rust begeleiden.”

[www.airportchaplaincy.nl](http://www.airportchaplaincy.nl)

*De diaconale kant van kerk-zijn hoort er echt bij*

# Agenda

- maandag 2 oktober** 14.00 - 16.00 uur Leesgroep o.l.v. pastor L. Seeboldt
- vrijdag 20 oktober** 09.30 uur Gratis ontbijten in de kerk (Diaconie)
- maandag 30 oktober** 19.30 uur Bespreking uitslagen enquête (achterin de kerk)
- zaterdag 4 november** Katholieke Jongerendag in Veenendaal
- maandag 6 november** 14.00 - 16.00 uur Leesgroep o.l.v. pastor L. Seeboldt
- maandag 4 december** 14.00 - 16.00 uur Leesgroep o.l.v. pastor L. Seeboldt

**Rouwkamer Pancratius-Sloten**  
Met eigen sleuteltoegang



**Uitvaartverzorging**  
**A.de Jong**

**020 - 6761337**

**Ruim 55 jaar uw vertrouwen waard  
vanuit ons familiebedrijf**

**Persoonlijk bereikbaar dag & nacht  
Voor een uitvaart vanuit uw kerk  
Voor al uw persoonlijke wensen**

thuisopbaring  
uitvaartcentrum naar keuze  
voor elk budget  
Lid Keurmerk Uitvaartzorg  
**[www.uitvaartcentrum-amsterdam](http://www.uitvaartcentrum-amsterdam)**  
**Sloterweg 1184 -Sloten**



# Vieringen

<b>Zondag 22 oktober 2023</b> 29e zondag door het jaar	Dop-viering Mw. M. Wester / Hr. B. Everaardt	10.00 uur
<b>Donderdag 26 oktober 2023</b> Laatste donderdag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: S. de Groot	10.30 uur
<b>Zondag 29 oktober 2023</b> 30e zondag door het jaar	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10.00 uur
<b>Donderdag 2 november 2023</b> Allerzielen	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	19.00 uur
<b>Zondag 5 november 2023</b> 31e zondag door het jaar	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: L. Denkers	10.00 uur
<b>Zondag 12 november 2023</b> Sint Maarten	Familieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: L. van der Horst	10.00 uur
<b>Zondag 19 november 2023</b> 33e zondag door het jaar	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10.00 uur
<b>Zondag 26 november 2023</b> Feest van Christus Koning	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10.00 uur
<b>Donderdag 30 november 2023</b> Laatste donderdag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: S. de Groot	10.30 uur

# Misintenties

**Zondag 22 oktober 2023**

Marlene Esther Bedoya Espinosa

**Zondag 29 oktober 2023**

Theo van der Meer

Siem en Marcel Rijkens

**Zondag 5 november 2023**

Ouders Heima-van Buuren

Douwe ter Schure

Hanny Reijnders-Witte

Henk van Rijn

Jan en Bets Smit-Kieftenburg

Arie Fase

**Zondag 12 november 2023**

Anneke Doorenbosch-Schut

Theo van der Meer

Dirk en Jo Duba

Evert Bos

Huib en Johanna Versteegen-Berg

Frits Post

Familie Vrolijk

**Zondag 19 november 2023**

Joes Kloppenburg

Jan Kramer

**Zondag 26 november 2023**

Theo van der Meer

Siem en Marcel Rijkens



# Nieuwe website staat online!

Na afgelopen maanden hard gewerkt te hebben, kunnen wij met trots melden dat we vanaf 1 oktober 2023 over een compleet nieuwe website beschikken. Deze nieuwe website laat beter zien wie we zijn en wat we doen. Wij hebben getracht een duidelijker beeld te schetsen van onze parochiegemeenschap.

De website is ontworpen door webdesigner: Corporate Vision.

Onze website staat op [www.rkkerkbadhoevedorp.nl](http://www.rkkerkbadhoevedorp.nl)

In onderstaande afbeelding ziet u onze eerste pagina van de website. Als u rechts klikt op 'Nieuws' dan krijgt u meteen een overzicht van al het Parochienieuws voor de komende tijd.

Indien u rechts op 'Vieringen' klikt, ziet u een overzicht van de komende vieringen.

Natuurlijk vernemen wij ook graag wat u ervan vindt. U kunt ons helpen door uw reactie te sturen naar: [secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl](mailto:secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl).



# Gebedsketting Karmel

## Karmel Gebedsketting 30 september 2023

Goede God, bron van Leven,

Verblind kunnen we door de dagen gaan,  
afgesloten in ons onrustige zelf,  
lege handen, een sprakeloze mond.

Verlangend om op adem te komen  
laten we ons lichaam spreken,  
buigen voorzichtig ons hoofd  
en vouwen onze handen.

We bidden je voor moed  
om over onszelf heen te kijken,  
elkaar aan te zien en te ontmoeten  
en daarin het Licht van jouw ogen.

*Afra van Ammers*  
*Karmelbeweging*



Gebedsketting: bid je mee op je eigen plaats?  
Elke laatste zaterdag van de maand [www.karmel.nl](http://www.karmel.nl)





De kinderen Muis sluipen naar het kinderhoekje van de kerk, op zoek naar knutselspullen. Ze willen een slinger maken voor Kik, voorierendag. 'Papier hier!' roept Florans en trekt een paar vellen uit de kast. 'Goed zo!' roepen haar broers, 'Nu de verf en de kleurtjes!' Ricardo duwt tubes verf en een bol draad van de plank. Gino gooit kwasten naar beneden en een pakje viltstiften. Ze sjuuwen de buit naar huis. 'En nu,' zegt Florans, 'gaan we herfstbladeren maken. Voor de slinger.' Ze beginnen. Het is moeilijk! Wat voor vorm heeft een blad? Hoe lopen de lijnen? Waar zit het steeltje? Het moeilijkste is het uitknippen met hun tanden. Eindelijk hebben ze een blad af. Het wordt aan de draad gehangen.

De muizen zuchten. 'Het lijkt nergens op. Het moet beter. En we moeten er nog zéker tien maken. Of twintig.' Florans roept: 'We hebben een vóórbeeld nodig!' en ze trippelt weg. Even later komt ze terug met een prachtig esdoornblad. 'Kijk, zó moet het!' IJverig tekenen de muizen het blad na. Het blijft ontzettend moeilijk. Dan kijkt Florans op. 'Jongens. Het is niet moeilijk! Het is heel EENVOUDIG! Kom!' Ze rennen achter haar aan en komen terug met pootjes vol esdoornbladeren, geel, groen, rood, klein en groot. Elk blad krijgt een gat. En de volgende dag wordt Kik wakker met een prachtige slinger boven zijn hoofd. En in het muizenhol hangt er ook een.



## Versje

Francesco is de zoon van een koopman in stoffen. Zijn vader verdient heel veel geld, dat is boffen. Francesco werkt mee, hij is rijk, hij is knap en gaat elke avond met vrienden op stap. Op een dag krijgt Francesco een helder gevoel: mijn leven is leuk zo, maar wat is mijn doel? Hij trekt de natuur in en schuilt in een kerk. plots hoort hij: 'Franciscus, dit wordt jouw werk. Hij kijkt op. Het kerkje is oud en kapot. 'Dit kerkje herstellen! Dat doe ik voor God!' Zijn ouders, zijn bureu, iedereen is verwonderd, dat vrolijke Frans zich heeft afgezonderd en alle dagen maar druk loopt te sjuuwen, met balken en steen om de kerk te herbouwen. Maar hij straalt van geluk, dat ziet iedereen. Zijn vrienden gaan helpen, een voor een.

En zo heeft Franciscus Gods kerk hersteld, door dankbaar te leven in het vrije veld, in een simpel habijt zonder luxe en bladgoud. Hij koos voor de Heen voor de liefde en eenvoud, zoals Jezus gevraagd had vanaf het kruishout.



## Uit de Bijbel

Franciscus van Assisi nam een voorbeeld aan deze woorden van Jezus: 'Neem geen zak geld, geen extra kleren en schoenen mee, en laat je niet afleiden onderweg. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 'Vrede voor dit huis!' Lucas 10





**Kerklanken**

Parochieblad HH. Engelbewaarders  
Badhoevedorp

**Colofon:**

Kerklanken verschijnt acht keer per jaar en heeft een oplage van 330 exemplaren

**Redactie:**

Rob Sonder  
Kees Verweij

**Eindredactie:**

Pastor L. Seeboldt (O. Carm.)  
Luus van der Horst  
Ineke Peereboom

**Kopijdatum volgend nummer:**

Verschijningsdatum: 26 november 2023  
Kopij kunt u aanleveren via email:  
secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl  
voor 9 november 2023

**Coördinatie bezorgen Kerklanken**

P.J. van der A  
Zwaluwstraat 75  
1171 SN Badhoevedorp  
Telefoon: 020 6592660

**Parochieteam bijeenkomst:**

Dinsdag 28 november 2023

**Adres parochiesecretariaat:**

Adelaarstraat 15A  
1171 TM Badhoevedorp  
tel: 020 6592591

**Rekeningnummers parochie:**

ING Bank: NL07 INGB 0000 3565 63  
RABO Bank: NL71 RABO 0393 6175 99

**Informatie:**

[www.rkkerkbadhoevedorp.nl](http://www.rkkerkbadhoevedorp.nl)

**Parochieteam:**

Vice-voorzitter: Kees Verweij

Secretaris: Vacant

Penningmeester: Rob Sonder

Lid: Ineke Peereboom

Lid: Hein Schurink

Pastor: Loek Seeboldt (O. Carm.)