

# Kerstklanken

maandblad van de Parochie HH. Engelbewaarders



November 2023, nummer 3, 38e Jaargang

# In dit nummer



- P2 Inhoudsopgave
- P3 Van de redactie
- P4 Woord van de pastor
- P5 Samenvoeging met De Meerliede?
- P6 Verslag bespreking enquête
- P7 Werkgroep Diaconie: gratis ontbijten in de kerk
- P8 Adventsactie 2023
- P9/10/11 Zondagse evangelielezingen
- P12 Advertenties
- P13 Bedevaart naar Rome
- P14 Tienerkamp
- P15 Agenda
- P16 Vieringen
- P17 Misintenties
- P18 Voor u gelezen: Synode
- P19 Kerstmis
- P20/21 Nieuws van het Bisdom
- P22 Karmel Gebedsketting
- P23 Kinderpagina

## Samen aan de slag!

In deze versie van Kerkklinken vindt u de laatste stand van zaken met betrekking tot de uitslagen van de door het liturgisch beraad gehouden enquête. We hebben deze uitslagen besproken tijdens een bijeenkomst op maandag 30 oktober jl. Het was een zinvolle bijeenkomst waarin zowel Loek als ikzelf toelichting hebben gegeven op de uitkomsten en op hoe we samen verder kunnen gaan.

Zoals u vast al gemerkt heeft, zijn we al wat dingen aan het uitproberen. Zo hebben we de afgelopen zondagen geëxperimenteerd met een stiltemoment na de communie. Meer over deze avond kunt u lezen op pagina 6.

Verder is er een nieuw proces gaande dat betrekking heeft op de samenwerking met andere parochies in de omgeving. Hoewel wij een financieel gezonde kerk zijn gaat het bisdom ervan uit dat er in de toekomst met andere parochies samengewerkt moet gaan worden. Begrijpelijk als je bedenkt welke tekorten er zijn aan voorgangers, de kosten van kerkonderhoud enzovoort. Zie pagina 5.

Verder graag uw aandacht voor het werk van de werkgroep Diaconie en de adventsactie die er weer aankomt.

Ook het artikel over de synode in Rome is interessant. Laten we hopen dat al dat overleg op zoveel niveaus in de toekomst tot iets goeds zal leiden.

*Ineke Peereboom*



# Woord van de Pastor

Een nieuw kerkelijk jaar begint met de Advent. Het nieuw burgerlijk jaar 2024 staat voor de deur. Ons hart klopt vol verwachting? Wat zal het ons brengen?

Dat zullen we zelf aandragen, brengen, elkaar geven. Waar?

Laatst las ik over een plek die wel "shared space" genoemd wordt. Het is "een gedeelde ruimte", zoals achter het Centraal Station in Amsterdam, bij de veerponten. De verkeerssituatie is daar te ingewikkeld om te regelen met stoplichten, drempels en borden. Er is iets gecreëerd als "een nu-allemaal-even-meewerken-zone". De bedoeling is voor iedereen, wandelaar, fietser of automobilist duidelijk: afremmen, oogcontact maken, rekening houden met elkaar. Ik ontleen dit aan Renate van der Bas, die hierover schreef en eindigde met: "Een gedeelde ruimte. Wat is onze aardbol anders?"

God is er vanaf het begin en zal in eeuwigheid zijn. Hij/Zij heeft de tijdelijkheid geschapen van het heelal, van onze wereld, die zich evolutief ontwikkeld heeft en zich verder zal ontwikkelen, voor zover wij dat niet in de weg staan. Gaat het de goede of de verkeerde kant op?

"Hoop is mijn drijfhout", zei de bekende rabbijn Awraham Soetendorp. We mogen vertrouwen op God, die Liefde is en wiens naam is: "Ik-ben-er". Hoe? Daarin is het Kind van Bethlehem, Jezus, de Messias/Christus, ons in woord en daad voorgegaan.

Mede namens het Parochieteam wens ik u/jou een verwachtingsvolle Adventstijd en alvast een Zalig Kerstfeest en Nieuwjaar.

*Loek Seeboldt (o.carm)*



# Samenvoeging met De Meerliede?

## Samen sterker?

Al een tijd geleden heeft de Bisschop ons via Deken Jongerden gevraagd om te onderzoeken of samenwerking met omliggende parochies tot de mogelijkheden zouden kunnen behoren. Als Parochieteam hebben we dit eerst op ons in laten werken om vervolgens te bekijken of aansluiting bij het dekenaat Amstelland een optie zou zijn. Aangezien daar gewerkt wordt naar één hoofdlocatie (de Urbanuskerk in Bovenkerk) is deze optie niet realistisch: zij zijn druk bezig met het samenvoegingstraject van vijf kerken naar één centrale hoofdkerk. De andere optie om samenwerking te zoeken met Hoofddorp had niet direct de eerste voorkeur.

Vanuit het verleden is al eens samengewerkt met de O.L.V. Geboorte in Halfweg, vandaar dat er ongeveer drie maanden geleden weer contact is gelegd met het parochiebestuur van de parochies binnen Meerliede. Om wat meer "gevoel" te krijgen hebben Ineke Peereboom en Kees Verweij enige tijd geleden een dienst in Halfweg bijgewoond. Op maandagavond 10 oktober jl. zijn Kees en ik naar Halfweg gegaan voor een eerste kennismaking met het nieuwe gezamenlijke Parochiebestuur. In dit Parochiebestuur zitten vertegenwoordigers van de vier huidige Parochiebesturen. Na 1 januari 2024 zullen de huidige parochiebesturen worden omgevormd tot parochieteams. Zij blijven lokaal verantwoordelijk voor allerlei zaken. Vanaf die datum zal de fusie een feit zijn, de vier kerken (de Jacobus de Meerdere in

Haarlemmerliede, de Sint Adalbertus in Spaarndam, de Sint Augustinus in Vijfhuizen en de O.L.V. Geboorte in Halfweg) gaan dan op in nieuwe Parochie. Als mogelijke nieuwe naam voor de parochie wordt gedacht aan "Sint Gertrudis". De zondagse vieringen (en eventuele uitvaarten/trouwerijen) zijn op de eigen locatie. De parochie heeft 2 kerkhoven; deze zijn eigendom van de kerk. Wel worden er sommige vieringen centraal gevierd zoals bijvoorbeeld de Paaswake en Kerstnacht, de overige diensten zijn decentraal in de eigen kerk.

Het parochiebestuur in Halfweg staat open voor en positief tegenover een eventuele samenwerking/fusie met onze parochie. De voorbereiding tot een eventuele fusie zal ongeveer één jaar in beslag nemen. Die tijd is echt nodig om alles stap voor stap te realiseren.

Met de twee projecten rondom Vormsel en Eerste Communie is men nog niet gestart. Men staat er positief tegenover om op dat gebied alvast samen op te trekken!

Al met al hebben Kees en ik een goed gevoel overgehouden aan deze bijeenkomst. Nu breekt de tijd aan om als Parochieteam dieper in te zoomen op een mogelijke fusie, uiteraard houden we U van de ontwikkelingen op de hoogte!

*Rob Sonder en Kees Verweij.*

# Verslag bespreking enquête

Op maandagavond 30 oktober 2023 zijn er zo'n 15 parochianen aanwezig om een toelichting te krijgen op de resultaten van de enquête onder de kerkgangers van afgelopen zomer. 27 mensen hebben de enquête ingevuld. Kees opent om 19.35 uur de bijeenkomst. Hij meldt dat er in Noord-Holland veel kerken dicht gaan de komende periode. Dit bericht heeft geleid tot een demonstratie in Haarlem bij de bisschop. Wij kunnen als parochie gelukkig nog goed functioneren, maar sluiten onze ogen niet voor de realiteit op de zondagmorgen. Achterin de kerk worden 10 rijen banken met lint afgezet zodat de parochianen meer vooraan moeten gaan zitten. Hopelijk ontstaat er dan meer "gezelligheid".

Andere onderwerpen uit de enquête:

**Tafelgebeden.** Veel parochianen vinden dat te vaak dezelfde eucharistische tafelgebeden worden gebruikt. Loek geeft een toelichting: Tafelgebed 731 of 732 worden altijd gebruikt. Bij het 2e Vaticaans Concilie werden meerdere tafelgebeden gemaakt, o.a. door Huub Oosterhuis. Loek werd door de bisschop te verstaan gegeven dat hij zich moest houden aan de 4 officiële tafelgebeden uit de GvL-bundel. Deze twee tafelgebeden (731 en 732) zijn officiële Nederlandse tafelgebeden, de rest is onder andere uit het Latijn vertaald.

**Koor.** Men is blij met het koor, dirigente en organist. Er wordt mooie muziek tijdens de communie gespeeld/gezongen. Na de communie wil men graag wat tijd om in stilte te kunnen bidden en pas daarna een lied of pianospel laten horen. De bedoeling is dan om in het boekje dat moment van stilte te beschrijven. Wat is het belang van het koor: liturgisch en dienstbaar, het muzikaal opluisteren van de dienst. Ineke vindt wel dat

het koor wel iets te repeteren heeft. Bij anderstalige liederen wel graag de tekst en vertaling publiceren! Het koor wil af en toe een Latijnse mis met vaste gezangen zingen, zo'n 3 of 4 keer per jaar. Dit zal in KK geplaatst worden. Regelmatig wordt genoemd dat er veel coupletten uit een lied gezongen worden, dat mag soms wel wat minder. Gelukkig vinden de kerkgangers dat ze vaak met de bekende liederen mee kunnen zingen! Na de dienst een mooi stuk piano- of orgelspel zou mooi zijn, maar iedereen begint eigenlijk al zijn eigen ding te doen terwijl Loek en de lector/lectrice naar achteren lopen. Idee is om aan te geven dat Jim nog wat moois speelt en iedereen nog even blijft zitten, bijvoorbeeld één keer per maand.

## **Onder 2 gedaanten ter communie gaan.**

9 geënquêteerden reageerden positief, 17 niet en bij 3 maakt het niet uit. Loek geeft aan dat we in eucharistieviering doen wat Jezus ons gevraagd heeft. We zingen wel "en drinken uit deze beker". Na het 2e Vaticaans Concilie was er de mogelijkheid om onder twee gedaanten ter communie te gaan. Tot het uitbreken van corona deden we dat, daarna zijn we ermee gestopt. Loek zou dat zelf weer mogelijk willen maken, b.v. één keer per maand of bij speciale vieringen (niet bij Pasen en Kerst). Loek heeft dit indertijd met bisschop Punt besproken en leest de officiële tekst voor. Over de wijze van drinken wordt ook gesproken: de hostie dopen in de wijn waarna de voorganger die in de mond legt, of rechtstreeks uit de kelk. De communicant mag in ieder geval niet zelf de hostie in de kelk dopen. Het blijft uiteraard ieders eigen keuze.

Het was een nuttige en plezierige avond met goede ideeën en voorstellen vanuit de groep!

*Rob Sonder*

# Werkgroep Diaconie

## Gratis ontbijten in de kerk

De werkgroep Diaconie stelde zich de vraag: 'Hoe bereiken we eenzame mensen?' Eenzaamheid is een probleem dat speelt onder een steeds groter wordende groep mensen in onze samenleving. De Diaconie wil zich inzetten voor mensen die wat hulp en aandacht van hun omgeving best kunnen gebruiken. De kerkdeuren stonden op vrijdagochtend 20 oktober wagenwijd open. Ieder die daar belangstelling voor had kon meedoen aan een gratis ontbijt in de kerk.

Een van de bezoekers was mevrouw Kramer, zij is heel enthousiast over dit nieuwe initiatief en schreef het volgende stukje:

Om 9.30 uur was de kerk open en de leden van de werkgroep stonden klaar om de mensen welkom te heten. Er stond een prachtig gedekte tafel achter in de kerk met daarbij twee tafels met heerlijke broodjes, scones, krentenbollen etc. met vers gekookte eitjes en beleg. Dit alles werd verzorgd door de werkgroep Diaconie.

Ik was er om 9.35 uur en hoopte dat er nog vele parochianen binnen zouden lopen om samen met onze pastor, de leden van de werkgroep en onze pianist samen te genieten van dit ontbijt. Er kwamen nog maar drie parochianen na mij. Belangstelling was er ook door de sociaal makelaars van de Stichting Maatvast, die vanuit hun werk hun belangstelling toonden.

Misschien kwam het door het slechte weer, maar teleurstellend was het wel gezien de inspanning die er geleverd was om een bepaalde doelgroep uit onze parochie een paar gezellige uurtjes aan te bieden. Ik wil in ieder geval bovengenoemden heel hartelijk bedanken voor het heerlijke ontbijt en daarbij het gezellig (positief) kletsen met elkaar.

Dank je wel! Wij vonden het een heel gezellig en geslaagd eerste ontbijt!

*Werkgroep Diaconie*



## Alle kinderen mogen kind zijn

Dit jaar besteedt Adventsactie extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. We steunen 4 projecten die zich richten op kinderen die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan.



Uw steun geeft kinderen een betere toekomst

ADVENTSACTIE

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein. Ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

### *Wat is kinderarbeid?*

We spreken van kinderarbeid als kinderen onder de 12 jaar werken, als kinderen tussen de 12 en 14 jaar zwaar werk moeten doen en als kinderen onder de 18 jaar gevaarlijk werk moeten doen. Gevaarlijk werk is al het werk dat de gezondheid en veiligheid van kinderen beschadigt.

### *De cijfers.*

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen als 'kinderarbeider': dat is bijna tien procent van de kinderen! De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat valt onder de definitie 'kinderarbeid' gestegen, nadat het jarenlang gestaag daalde. Oorlogen, crises en de coronapandemie stortten veel families in armoede waardoor de kinderen moesten meehelpen om het gezinsinkomen te verhogen.

### *Hoe helpt Adventsactie?*

We steunen 4 projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan.

Tot het eind van dit jaar kunt u uw bijdrage deponeren in de bekende melkbus van de Adventsactie achter in de kerk.

*Werkgroep Diaconie*





# Zondagse evangelielezingen 1/3

Evangelielezingen 3 december 2023 - 28 januari 2024

## ADVENT

Deze eerste periode van het nieuw kerkelijk jaar is een tijd van verwachting en hoop. Hoop op een heilzame toekomst met vrede en gerechtigheid. Hoop op het Rijk Gods op basis van Gods eigen belofte. Hoop op vervulling van visioenen, gebaseerd op de trouw van onze God.



### 3 december 2023 - Eerste zondag van de Advent.

Marcus 13,33-37 Weest waakzaam.

Advent is verwachten en vertrouwen met als motto: Attentie. We zien wat er gebeurt in onze wereld: oorlog, geweld, honger naar gerechtigheid. We herkennen de zorgen om het veranderende klimaat. En toch... daardoorheen klinkt: blijf vertrouwen! De Eeuwige, onze God is met ons, van begin tot einde. Wanneer zal de Heer komen?



### 10 december 2023 - Tweede zondag van de Advent.

Marcus 1,1-8 Baan een weg.

Veel mensen vertrouwen op hun routeplanner of tomtom. Ze volgen ze blindelings. Vandaag horen we een stem vanuit de stilte van de woestijn. Johannes de Doper roept op om – in de chaos en kwetsbaarheid van ons leven – ons hart te richten op God en ruim baan te maken voor de komst van de Heer. Welke ruimte baan ik?



### 17 december 2023 Derde zondag van de Advent

Zondag "Gaudete".

Johannes 1,6-8.19-28 Weest blij!

We gaan het feest van Christus' geboorte tegemoet. Een nieuwe toekomst ligt in het verschiet: genezing, vrijheid, genade en vrede voor iedereen. Armoede, verdriet, oorlog en opsluiting komen ten einde. Als je om je heen kijkt lijkt het ontzettend ver weg. Maar het hoeft niet te blijven "hoe het was" of "hoe het is". Goed nieuws: het kan ook anders worden. Jezus is van Godswege gekomen en heeft ons voorgeleefd "hoe het anders kan".





# Zondagse evangelielezingen

## KERSTTIJD

In deze tijd gedenken we de geboorte van de Heer, zijn eerste openbaringen en de betekenis daarvan.

### 24/25 december 2023 - Kerstmis Hoogfeest

De nachtmis. Lucas 2,1-14 De geboorte van de Heer.

Met de geboorte van Jezus, het Kind in de kribbe, breekt een nieuw tijdperk aan. Hij is een Vrededorst, die wereldse leiders in de schaduw zet. Hij is een Redder aan God gelijk, een stralend Licht in donkere tijden. Zijn spreuk is: "Eer aan God in den hoge en op aarde aan de mensen vrede".



### 25 december 2023 - Dagmais van Kerstmis.

Johannes 1,1-18 Het Woord is Mens geworden.

God heeft een plan met deze wereld en in dat plan past Jezus al vanaf het begin. God heeft de wereld geschapen door te spreken – het Woord – zo heeft Hij nieuw gesproken door Jezus Christus. We vieren vandaag niet alleen zijn komst, maar ook het feit dat Hij bij ons is en blijft. Hij laat ons zien hoe wij kinderen van God kunnen worden.



### 31 december 2023 Feest H. Familie, Jezus, Maria, Jozef.

Lucas 2, 22-40 Een vruchtbaar gezin.

Ouders willen kinderen het beste meegeven in normen en waarden. Ze geven levenswijsheden door waarop nieuwe generaties kunnen voortbouwen. Allemaal hebben we het geloof van anderen ontvangen. In een gezin, in de zorg voor elkaar kan het geloof concreet handen en voeten krijgen. Het gezin van Jezus is een voorbeeld. Er is ruimte voor groei en ontplooiing, het is gericht op wijsheid en neemt Gods genade ter harte.



### 7 januari 2024 - Openbaring des Heren Hoogfeest

Mattheus 2,1-12 Een Licht voor allen.

Voor veel mensen is het leven een zoektocht. Bakens kunnen je koers bepalen en houvast geven. Ze inspireren en moedigen aan. Wijze mannen uit het Oosten hebben zich door een licht aan de hemel op pad laten zetten. Het heeft ze geleid naar een Kind in een voerbak. De boodschap van het feest van Driekoningen is dat Christus' licht zal stralen over alle volken.



# Zondagse evangelielezingen 3/3

## TIJD DOOR HET JAAR

Dit is een tijd waarin we geen bijzonder aspect van het Christus' mysterie vieren. We vieren het in heel zijn volheid, met name op de zondagen. We volgen Jezus op zijn levensweg aan de hand van de evangelist Marcus. Zijn evangelie is het oudste waarover we beschikken, maar ook het kortste. Daarom is het aangevuld met de evangelist Johannes.



Evangelist Marcus

### 14 januari 2024 - Tweede zondag door het jaar.

Johannes 1,35-42 Geroepen worden.

We lezen over de eerste leerlingen van Jezus. Als Johannes de Doper Jezus aanwijst als "het Lam Gods" gaan Andreas en een andere leerling Jezus achterna. Ze noemen Hem "Meester" en willen zien waar Hij verblijft. Andreas ontmoet z'n broer Simon Petrus en zegt hem dat ze de Messias, de Gezalfde gevonden hebben. Als Jezus Simon ziet zegt Hij dat Simon voortaan Kefas (Rots) genoemd zal worden. Door wat of wie ben ik geroepen? Hoe noem ik Jezus en hoe zou Hij mij noemen?



### 21 januari 2024 - Derde zondag door het jaar.

Zondag van het Woord van God Gebedsweek voor de eenheid.

Marcus 1,14-20 Jezus volgen.

De eerste leerlingen van Jezus zijn vissers, mensen die hard moeten werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Jezus roept ze hem te volgen en zegt dat ze "vissers van mensen" zullen worden. Ze geven hun dagelijkse werk op, volgen Hem en zullen mensen opvissen voor het rijk Gods van vrede en gerechtigheid. Wat vraagt Jezus, God van mij? Wat moet ik daarvoor opgeven?



### 28 januari 2024 - Vierde zondag door het jaar.

Marcus 1,21-28 Een nieuwe leer met gezag.

Jezus spreekt met gezag. Niet op gezag van anderen. Nee, Hij spreekt met de Geest van God, die "boze geesten" uit wil drijven. Het spreken en doen van Jezus werkt iets uit, het bevrijdt mensen van kwade machten en krachten. Sta ik, staan wij, staat de kerk open voor de bevrijdende boodschap van Jezus? Waaruit blijkt dat?



Samenstelling: Loek Seeboldt en Luus van der Horst



**Katholieke Bond van Ouderen**

**De belangenorganisatie  
voor senioren**

**Inlichtingen:  
Voorzitter 0252 – 685747  
of e-mail naar:**

[secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl](mailto:secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl)

**Kijk ook eens op onze website  
[www.kbo-haarlemmermeer.nl](http://www.kbo-haarlemmermeer.nl)**



# Rens van Dijk

ELEKTROTECHNIEK

ERKEND ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

- ELEKTRAWERK
- AANLEG EN ONDERHOUD
- STORINGEN
- SCHAKELKASTEN BOUW
- INTERCOM-SYSTEMEN
- TELEFOONINSTALLATIES
- INBRAAKBEVEILIGING
- BRANDALARM
- PROFESSIONEEL GELUID

AKERDIJK 144  
1171 PV BADHOEVEDORP  
TELEFOON 020 659 27 28  
06 51 50 37 41



**technisch installatiebureau**

Sanitaire installaties  
Aanleg en onderhoud van  
complete c.v. installaties  
elektra werkzaamheden  
Lood- en zinkwerken  
Bitumineuze dakbedekkingen

Erkend  lid

 Hoofdweg 18A  
1175 LA Lijnden  
Tel. 023 – 555 15 90  
Fax. 023 – 555 14 10  
E-mail: [info@gofilexbv.nl](mailto:info@gofilexbv.nl)  
[www.gofilexbv.nl](http://www.gofilexbv.nl)

## Mr. H.A. Bosman

Notaris

PA VERKUIJLLAAN 2  
1171 EE BADHOEVEDORP

T 020 3581793

E-MAIL: [NOTARIS@NOTARISBOSMAN.NL](mailto:NOTARIS@NOTARISBOSMAN.NL)  
WEBSITE: [NOTARISBOSMAN.NL](http://NOTARISBOSMAN.NL)

# Bedevaart naar Rome

## Nationale bedevaart naar Rome Heilig jaar 2025

### Save the date: Meivakantie 2025

In 2025 wordt er in de katholieke kerk weer een Heilig Jaar gehouden. De Nederlandse bisdommen organiseren in dat jaar samen een nationale bedevaart naar Rome. In oktober 2023 zijn in het hele land zogeheten 'save-the-date-posters' verspreid om die reis, die gepland staat van 26 april tot en met 3 mei 2025, aan te kondigen.

Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een traditie in de katholieke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en gebaseerd is op een nog ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aandacht aan je geloof te besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tijdens een Heilig Jaar is het plechtig openen van de zogeheten 'heilige deuren', waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden.

### Samen op pelgrimstocht

Paus Franciscus heeft gelovigen uit de hele wereld uitgenodigd om tijdens het Heilig Jaar 2025 op bedevaart naar Rome te komen. Tijdens de meivakantie van dat jaar wordt er vanuit katholiek Nederland een nationale bedevaart naar Rome aangeboden. Pelgrims uit alle bisdommen en katholieke maatschappelijke organisaties trekken dan samen naar het graf van de apostelen Petrus en Paulus.

Op het programma staat een gezamenlijke viering in de Sint-Pieter, maar ook in de andere bekende basilieken. Daarnaast heeft

ieder bisdom ook eigen vieringen in een van de vele kerken in Rome. Op woensdag in die week staat deelname aan de algemene audiëntie van de paus gepland. Mogelijk vindt er ook een aparte ontmoeting van de Nederlandse pelgrims met de paus plaats.

### Pelgrims van hoop

Het internationale thema van het Heilig Jaar 2025 luidt: 'Pelgrims van de hoop'.

Voorafgaand wordt als voorbereiding op het Jubeljaar in 2024 een jaar van gebed gehouden. In de loop van het jaar zal daar op diverse manieren aandacht voor worden gevraagd. Wie aan de nationale bedevaart naar Rome wil deelnemen, kan nu alvast de datum in zijn agenda reserveren: 26 april tot en met 3 mei 2025.



*Drs. E. van Teijlingen,  
bisdom Haarlem-Amsterdam*



# Tienerkamp

## Tienerkamp BreakOut

Van 18-22 juli 2024 is het katholieke tienerkamp BreakOut! Deze zomer met het thema 'Zorg voor elkaar'. Ben je tussen de 12 en 18 jaar dan ben je van harte welkom! Ben je iets ouder en heb je hier ook wel behoefte aan of zou je graag in de leiding willen helpen, stuur dan een mailtje.

### Tienerkampen

De diocesane tienerkampen zijn van grote waarde voor de tieners die in en buiten de kerk opgroeien. De tieners doen er vriendschappen op, die van groot belang zijn voor hun geloofsweg. Verder krijgen ze goede catechese, leuke spellen en fijne gebedsmomenten. De tienerkampen zijn in samenwerking met de zusters SSVM en vinden plaats in Heiloo.

### Jubileumeditie: Breakout 10 jaar!

Dit jaar mogen we de 10e editie van het tienerkamp BreakOut vieren. Daarom hebben we voor het feestelijke thema 'Celebrate' gekozen! We vieren met vreugde en zijn dankbaar voor de vele edities die we hebben mogen beleven met elkaar.

### Uitnodigen

Wij nodigen de tieners tussen 12 en 18 jaar uit voor deze jubileumeditie. Jongeren boven de 18 jaar kunnen helpen als (deelgroep) leiding. Meer informatie: [info@jongbisdomhaarlem.nl](mailto:info@jongbisdomhaarlem.nl)

Met vriendelijke groeten,

*Carolien Hoogenboom en Zr. Laetitia Dei*  
Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam en zusters SSVM



# Agenda

In het nieuwe jaar zal de pastor een thema-avond organiseren over een specifiek onderdeel van de viering. Dit wordt in Kerkklanken gepubliceerd. Parochianen kunnen zich hiervoor aanmelden.

Dinsdag 28 november 2023	10.00 uur	Parochieteamvergadering
Maandag 4 december 2023	14.00 - 16.00 uur	Leesgroep o.l.v. Pastor L. Seeboldt
Dinsdag 19 december 2023	10.00 uur	Parochieteamvergadering

**Rouwkamer Pancratius-Sloten**  
Met eigen sleuteltoegang



**Uitvaartverzorging**  
**A.de Jong**

**020 - 6761337**

**Ruim 55 jaar uw vertrouwen waard  
vanuit ons familiebedrijf**

**Persoonlijk bereikbaar dag & nacht  
Voor een uitvaart vanuit uw kerk  
Voor al uw persoonlijke wensen**

thuisopbaring  
uitvaartcentrum naar keuze  
voor elk budget  
Lid Keurmerk Uitvaartzorg  
**[www.uitvaartcentrum-amsterdam](http://www.uitvaartcentrum-amsterdam)**  
**Sloterweg 1184 -Sloten**



# Vieringen

<b>Zondag 3 december 2023</b> 1e zondag van de Advent	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: L. Denkers	10.00 uur
<b>Zondag 10 december 2023</b> 2e zondag van de Advent	DOP-viering Mw. E. van Poelgeest / E. Spetter	10.00 uur
<b>Zondag 17 december 2023</b> 3e zondag van de Advent	Eucharistieviering met uitgebreide boeteritus Voorganger: Pastor L. Seeboldt / Lector B. Everaardt	10.00 uur
<b>Zondag 24 december 2023</b> Familieviering Kerstmis	Eucharistieviering Voorganger: pastor L. Seeboldt / Lectrice: L. van der Horst	19.00 uur
<b>Zondag 24 december 2023</b> Kerstmachtviering	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt / lector: B. Everaardt	21.00 uur
<b>Maandag 25 december 2023</b> Hoogfeest van Kerstmis	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen / lectrice: M. Wester	10.00 uur
<b>Donderdag 28 december 2023</b> Laatste donderdag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt / Lectrice: S. de Groot	10.30 uur
<b>Zondag 31 december 2023</b> Oudejaarsviering	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt / Lector: B. Everaardt	10.00 uur
<b>Zondag 1 januari 2024</b>	<b>GEEN VIERING</b>	
<b>Zondag 7 januari 2024</b> Doop van de Heer	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen / Lectrice: E. van Poelgeest	10.00 uur
<b>Zondag 14 januari 2024</b>	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt / Lectrice: M. Wester	10.00 uur
<b>Zondag 21 januari 2024</b>	Oecumenische viering Pelgrimskerk Voorgangers: Ds. Mirjam Vermeij en pastor L. Seeboldt	10.00 uur
<b>Donderdag 25 januari 2024</b> Laatste donderdag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt / Lectrice: S. de Groot	10.30 uur
<b>Zondag 28 januari 2024</b>	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt / Lectrice: L. Denkers	10.00 uur



# Misintenties

## **Zondag 3 december 2023**

Ouders Heima-van Buuren  
Douwe ter Schure  
Frits Post  
Arie Fase  
Rie van der A-Bouwhuis  
Hans Bruck

Henk van Rijn  
Kees en Nel Verweij-Knuist  
Hanny Reijnders-Witte  
Harry van Hulsen  
Arie Kunst

## **Zondag 10 december 2023**

Huib en Johanna Versteegen-Berg

## **Zondag 17 december 2023**

Anneke Doorenbosch-Schut  
Dirk en Jo Duba

Theo van der Meer  
Evert Bos

## **Kerstmis 24 en 25 december 2023**

Joes Kloppenburg  
Theo van der Meer  
Bertus, Tiny en Ria van Kaam  
Evert Bos  
Joop, Jacobus en Apolonia van Weerdenburg

Jan Kramer  
Harry van Hulsen  
Siem en Marcel Rijkjes  
Douwe ter Schure  
Arie Fase

## **Zondag 31 december 2023**

*Geen misintenties*

## **Zondag 7 januari 2024**

Gré Schouten-Nelis  
Joes Kloppenburg  
Douwe ter Schure  
Arie Fase

Ouders Heima-van Buuren  
Jan Kramer  
Jan en Bets Smits-Kieftenburg

## **Zondag 14 januari 2024**

Theo van der Meer  
Anneke Doorenbosch-Schut

Evert Bos  
Henk van Rijn

## **Zondag 21 januari 2024**

*Geen misintenties ivm. Oecumenische viering in de Pelgrimskerk*

## **Zondag 28 januari 2024**

Theo van der Meer

Siem en Marcel Rijkjes



## Synode

**De rooms-katholieke kerk vergaderde over haar toekomst tijdens een synode, waarin voor het eerst ook 'gewone' gelovigen meededen en vrouwen stemrecht hadden. Twee katholieke theologen over wat dat opleverde.**

Vier weken lang werd in Rome over de toekomst van de katholieke kerk vergaderd. Paus Franciscus had vooraf alle 1,3 miljard gelovigen gevraagd hun wensen kenbaar te maken – een primeur. Dat resulteerde in een 'werkdocument' dat tijdens de synode door 350 deelnemers, zowel bisschoppen als leken, werd besproken.

Paus Franciscus maakt zich al vanaf zijn aantreden hard voor een meer open, missionaire kerk. Dat zie je terug in de slotverklaring, eigenlijk tussenverklaring, want volgend jaar komt de synode weer bijeen, nadat er opnieuw wereldwijd is beraadslaagd. Het gaat om de vragen als: is de kerk wel verwelkomend genoeg, doet iedereen mee, is er genoeg feeling met wat er in de wereld leeft? Een ingrijpende cultuuromslag.

Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg en Rotterdam en lid van de Pauselijke Theologische Academie.

"Al toen paus Franciscus tien jaar geleden paus werd, was duidelijk dat die cultuuromslag er ging komen. Ik voorspelde toen al dat de top van de kerk er geheel anders uit zou komen te zien. Juist omdat Franciscus niet voor paus heeft 'gestudeerd', om het zo maar eens te zeggen en niet gemazeld was door de Romeinse curie zoals al zijn voorgangers. Je ziet zijn andere

benadering in de benoeming van bisschoppen. Benedictus XVI benoemde geleerde mannen; paus Franciscus mannen die pastoor zijn geweest en ervaringen hebben met het alledaagse 'herderlijke' werk, mannen die weet hebben van de problemen van gewone mensen. Ik denk dat er onder zijn aanvoering iets wezenlijks zal veranderen in de top van de kerk

Erik Borgman is hoogleraar theologie en lekendominicaan. "Franciscus heeft een begin gemaakt met het hervormen van machtsstructuur binnen de kerk. Een opmerkelijk voorstel in het slotdocument is te komen tot een soort functioneringsgesprekken voor bisschoppen. Dat zou echt een doorbraak zijn. Het is niet gezegd dat het ingevoerd wordt. Ook bij andere thema's zie ik geen opzienbarende koerswijzigingen; hoe de vrouw meer zeggenschap krijgt, wordt niet uitgewerkt. Aan homoseksualiteit besteedt de synode weinig expliciete aandacht. Maar zoals gezegd, het huidige slotdocument is een tussendocument. Het gesprek gaat wereldwijd verder. Hervormingsmaatregelen waren niet de belangrijkste focus. Het ging er allereerst om dat de missie van de kerk weer centraal kwam te staan, haar taak in de wereld. Ik denk dat je inderdaad met de hoofdlijn moet beginnen voor je tot concrete hervormingen komt. Wellicht komen daar in de volgende fase duidelijker voorstellen voor. Maar wij blijven een wereldkerk, snel gaat het nooit".

*Uit: Trouw, vrijdag 3 november 2023*



# Kerstmis

Kerstmis... er is geen feest zo alomtegenwoordig. Overal herken je de iconische beelden, symbolen, versiering, muziek en gebruiken. Je ontkomt er niet aan. Soms kun je het gevoel hebben dat het kerstfeest juist ónherkenbaar is geworden door al deze uiterlijkheden. Goed nieuws: het is aan onszelf om thuis het midden te vinden tussen naar hartenlust decoreren en het kerstfeest gelovig beleven. Je wilt warmte en gezelligheid, gastvrijheid en vrijgevigheid vieren. Maar de bron hiervan is de verwondering over de komst van Jezus op aarde, 'die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria' zegt de apostolische geloofsbelijdenis. Hoe kun je de inspiratie van het kerstfeest zichtbaar maken? Een helpende vraag kan zijn: welk verhaal vertelt mijn versierde huis?

## Kerstboom

Een groene boom, lampjes, ballen, slingers. Een traditionele kerstboom lijkt een cliché van de bovenste plank, maar is o zo dierbaar. In de wintergroene boom kun je de belofte van doorgaand leven herkennen, in de kerstballen betoverde dennenappels en in de guirlandes de tinteling van de lente misschien. Maar wat de boom vooral vertelt, is: dit deden we bij mijn ouders en ik wil dit doorgeven in mijn familie, verwondering, feestelijkheid. Traditie bestaat omdat je die doet.

Wil je de kerstboom een ander 'verhaal' meegeven, bereid dit dan bewust voor. Vertel het bijvoorbeeld met zelfgeknutselde versiering (creativiteit, persoonlijkheid), vintage kerstversiering (traditie), kringloopvondsten (duurzaamheid), hout-riet-natuurlijke materialen (ecologisch bewustzijn), geschreven teksten (meditatie), schaarse, maar rake versiering (minimalisme), kerstkaarten

(verbondenheid). Zet bij de boom een kerststal en het verhaal krijgt een middelpunt.

## Kerststal

Ook de kerststal is een 'driehoekig' icoon: centraal staan Maria, Jozef en het kindje Jezus. Alles staat op het kindje gericht, ook herders, schapen, wijzen uit het Oosten, en wij als kijkers. Dit is het oerverhaal van Kerstmis, en het is uit ons leven gegrepen. Een kind is geboren, mensen snellen ernaartoe en de wieg is het centrum van het heelal. Een verhaal van hoop en geborgenheid.

## Kerstengel

Gezien de rol van engelen in het Bijbelse kerstverhaal (verschijnend aan Maria, driemaal aan Jozef in een droom, aan de herders van Bethlehem, aan de wijzen) is het geen wonder dat engelen bij de vaste kerstfiguren horen. De boodschapper Gods wordt vaak afgebeeld als een schone, leeftijdloze, onaardse persoon. Vleugels verbeelden hun communicatieve positie tussen hemel en aarde. Vreeswekkend zijn ze. Aankondigend en geruststellend. Onvergetelijk.



## Tentoonstellingen

De kathedraal is van ons allemaal. Het is de moederkerk van ons bisdom, de kerk waar we de diaken- en priesterwijdingen vieren, maar ook waar de jaarlijkse chrismamis (in de Goede Week) gehouden wordt, waar we als parochies, parochianen en pastores samenkomen. Dit najaar vieren we het 125-jarig jubileum van de kerkwijding. In 1898 wijdde de toenmalige bisschop de nieuwe kathedraal van Joseph Cuypers aan de Leidsevaart in om als kerk te kunnen gebruiken.

Vanwege dit jubileum is er de komende weken de tentoonstelling 'Jouw verhaal in de KoepelKathedraal' te bezichtigen. Met foto's, verhalen, en schilderijen. Tot en met 17 december te bezoeken van woensdag tot en met zondag (van 13.00-17.00 uur) aan Leidsevaart 146, Haarlem. Info: [www.koepelkathedraal.nl](http://www.koepelkathedraal.nl)

De redactie van SamenKerk biedt u drie tentoonstellingen aan: één in de kathedraal, één bij Museum Catharijneconvent in Utrecht en één bij Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Leuk om te bezoeken: alleen, met het gezin, vrienden of kennissen of... met medeparochianen.

### Fashion for God

De tentoonstelling in Utrecht in het Museum Catharijneconvent laat weelderige modestoffen, oogverblindend borduurwerk en luxueuze 'haute couture' uit zeventiende en achttiende eeuw zien. Te bezichtigen t/m 21 januari 2014 ([www.museumcatharijneconvent.nl](http://www.museumcatharijneconvent.nl)).

Dwaal door balzalen vol rijkversierde kerkelijke koormantels en overdadig gebloemde baljurken. Buiten mocht je niet zichtbaar katholiek zijn, daarom herbergden deze verborgen kerken prachtige liturgische kunstvoorwerpen en paramenten. In die schuilkerkperiode schonken rijke vrouwen hun kostbare japonnen aan de kerk om er kerkgewaden van te maken. Zo kon het gebeuren dat een priester in een dure, roze gebloemde koorkap of kazuifel aan het altaar stond.

*In SamenKerk van november vindt u een bon. Tegen inlevering van deze bon bij de kassa van het museum ontvangt u één museummagazine 'Catharijne' cadeau (zo lang de voorraad strekt).*



Witte koorkap, ca. 1725-1730 (basisstof), ca. 1700-1730 (koorkapschild en aurifriezen).



Groen met roze koorkap ca. 1775 (basisstof). In langdurig bruikleen van de RK-kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Zwolle.



Roze koorkap (detail), ca. 1775. Zijde, goudgalon, goudfranje, Krommenie, oud-katholieke kerk van de HH. Nicolaas en Maria Magdalena.

## Tentoonstellingen

### Het jaar 1000

In de tiende en elfde eeuw – zeg: rond het jaar 1000 - veranderde er veel in onze omgeving. Het landschap werd van zeventig procent wildernis rond 900 zo'n zeventig procent gecultiveerd landschap (voor de landbouw) in 1100. Zo kreeg het Oudnederlands de overhand in het westen (en verdween het Oudfries). In deze periode ontstaat een 'Nederland', dat wij nu nog kennen: met dijken om ontgonnen land, een burcht na elke rivierbocht en kerktorens aan de horizon. Het is de tijd dat de bisschop van Utrecht over een gebied van Deventer tot aan de kust kerkelijk als wereldlijk heer heerste, terwijl de machtigste persoon, de keizer van het Heilige Roomse Rijk, het liefst in Nijmegen verbleef.

Ga op reis door onze streken rond het jaar 1000. Er zijn unieke voorwerpen te zien, zoals het Evangelieboek van de Abdij van Egmond (door graaf Dirk II en Hildegonde, rond 975 geschonken), de in 2021 met metaaldetector gevonden goudschat van Hoogwoud, andere bijzondere archeologische vondsten, het borstkruis van Sint-Servaas, enzovoort.

Deze bijzondere tentoonstelling in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden ([www.rmo.nl](http://www.rmo.nl)) is ook leuk voor kinderen en t/m 17 maart 2024 te bezoeken.

In het novembernummer SamenKerk vindt u een bon. Tegen inlevering van deze bon bij de kassa van het museum ontvangt u bij één toegangskaartje één vrijkaartje (niet bij andere kortingsacties of een museumjaarkaart).



Borstkruis van Sint-Servaas | Collectie en foto: Schatkamer van de Sint-Servaasbasiliek, Maastricht, inv.nr. SSS0935. Hout, goud, zilver, ivoor, email en edelstenen, 1025-1050, gemaakt in Trier.

OF: Schatkamer Sint-Servaasbasiliek Maastricht.



De schatvondst van Hoogwoud, oorhangers en goudstrips | Collectie: particuliere bruikleengever | Foto: AWF / Fleur Schinning. Goud, 1000-1050, gevonden in Hoogwoud (NH). OF: Schatvonds van Hoogwoud.



Miniatuur f214 uit Evangeliarium van Egmond | Collectie en foto: KB, de nationale bibliotheek, Den Haag, inv.nr. KW 76 F1

Perkament, 860-1000, uit Reims en Gent.

OF: Miniatuur Evangelieboek van Egmond (Nationale Bibliotheek).

# Karmel Gebedsketting

## Karmel Gebedsketting 28 oktober 2023

Maria, moeder van God,  
jij die onze lieve Vrouwe van de Berg Karmel bent,  
wij richten ons tot jou met onze smeekbede  
om je mantel uit te spreiden over alle ouders die wenen  
om het verlies van hun kinderen, door geweld;  
over alle kinderen die wenen  
om het verlies van hun ouders, door geweld;  
over alle mensen die wenen  
om het verlies van dierbaren, door geweld.  
Door geweld van mensen tegen mensen.  
Geef ons de kracht om de pijn, de onmacht mee te dragen.  
De kracht om te bidden, te hopen  
voor hen die niet meer kunnen bidden,  
niet meer kunnen hopen.  
De kracht om met jou te blijven geloven  
in Gods woord en liefde,  
in Gods nabijheid,  
In Gods vrede voor ieder mens.  
Amen.



*Greetje Feenstra*  
*Gemeenschap van Geassocieerden*

Gebedsketting: bid je mee op je eigen plaats? Elke laatste zaterdag van de maand - [www.karmel.nl](http://www.karmel.nl)



# Geboorte



# KiK

Het is winter. De wind loeit langs het kerkportaal en de muizen hebben het koud. Ze klimmen naar de kerkzolder waar de verwarmingsketel staat te zoemen. Maar wat is dat? Er staan allemaal spullen en dozen voor! Ricardo muis klimt omhoog en valt met een gil door een spleet in de doos. 'Alles oké!' piept hij. Ze horen een hoop geritsel daarbinnen. Zus Florans kijkt verder en roept: 'Wat leuk, kijk, een bedje, een wieg van hout! Zou er een baby komen??' De muizen proberen te bedenken wie er een baby krijgt. Mevrouw Bontje, de kosteres? Nee. Wilma, de dirigente? Maar waarom zou ze haar baby hier op zolder leggen?? Ineens horen ze gestommel op de trap en verschijnen de hoofden van de kosteres en mijnheer pastoor.

'Hèhè...' hijgt mevrouw Bontje, 'Kijk, ik heb alles al klaargezet: de dozen met engelenjurken, de versiering, de kribbe!' 'Mooi,' zegt mijnheer pastoor, 'Als jij ze hiernaartoe schuift, draag ik ze naar beneden. Dan kan de kerst-commissie er morgen meteen mee aan de slag!' 'Ooo!' fluisteren de muizen, 'Het zijn spullen voor Kerstmis!' Florans juicht: 'Nu weten we ook voor WIE het wiegje is!' Maar waar is hun broer Ricardo? Uit de doos vlak naast het trapgat komt hij tevoorschijn, glitter op zijn neus. 'Ik heb het Kindje gezien!' piept hij. 'Het was in een doek gewikkeld!' Wat een goed nieuws! Kerstmis komt eraan. Niets verwarmt je meer dan je verheugen op de geboorte van het Kerstkind...



## Versje

Diepe nacht, de grond bevroren,  
is er een geluid te horen  
dat de velden overdekt  
en de herdershonden wekt:  
zang van engelenkoren!

Diepe nacht, het komt ter ore  
aan de herders die tevoren  
in hun jas lagen te slapen,  
zo onwetend als hun schapen,  
nog in dromenland verloren.

Diepe nacht, God laat zich horen  
om de mensen aan te sporen  
tot vertrouwen, nieuwe hoop  
voor een wereld in de knoop.  
Zijn Zoon Jezus is geboren!



## Uit de Bijbel

De engel zei: 'Schrik niet, want ik heb een grote boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem uw redder geboren. U zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld in een kribbe ligt.'

Naar Lucas 2,10-12



Teksten: Marijet de Jong  
Tekeningen: M. Jurriëns

## **Kerkklanken**

Parochieblad HH. Engelbewaarders  
Badhoevedorp

### **Colofon:**

Kerkklanken verschijnt acht keer per jaar en heeft een oplage van 310 exemplaren

### **Redactie:**

Rob Sonder  
Kees Verweij

### **Eindredactie:**

Pastor L. Seeboldt (O. Carm.)  
Luus van der Horst  
Ineke Peereboom

### **Kopijdatum volgend nummer:**

Verschijningsdatum: **28 januari 2024**  
Kopij kunt u aanleveren via email:  
secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl  
vóór 12 januari 2024

### **Coördinatie bezorgen Kerkklanken:**

P.J. van der A,  
Zwaluwstraat 75,  
1171 SN Badhoevedorp  
Telefoon: 020 6592660

### **Parochieteam bijeenkomst:**

Dinsdag 28 november 2023  
Dinsdag 19 december 2023

### **Adres parochiesecretariaat:**

Adelaarstraat 15A,  
1171 TM Badhoevedorp  
Telefoon: 020 6592591

### **Rekeningnummers parochie:**

ING Bank: NL07 INGB 0000 3565 63  
RABO Bank: NL71 RABO 0393 617599

### **Informatie:**

[www.rkkerkbadhoevedorp.nl](http://www.rkkerkbadhoevedorp.nl)

### **Parochieteam:**

Vice-voorzitter: Kees Verweij

Secretaris: Vacant

Penningmeester: Rob Sonder

Lid: Ineke Peereboom

Pastor: Loek Seeboldt