

Kerklanken

maandblad van de Parochie HH. Engelbewaarders

Januari 2024, nummer 4, 38e Jaargang

In dit nummer

P2	Inhoudsopgave
P3	Van de redactie
P4	Woord van de pastor
P5	Aktie Kerkbalans 2024
P6	Vastenactie 2024
P7	Parochienieuws
P8	Gratis ontbijten in de kerk
P9	Sacramenten
P10	Ingezonden: Week van het gebed
P11/12	Zondagse evangelielezingen
P13	Advertenties
P14	Vieringen
P15	Misintenties
P16	Agenda
P17	In Memoriam
P18	Leesgroep Badhoevedorp
P19	Karmelviering: iedere laatste donderdagmorgen
P20	Stille Omgang 2024
P21	Bedankt
P22	Karmel Gebedsketting
P23	Kinderpagina

Van de redactie

Zondag 28 januari 2024 is het zover: de start van Actie Kerkbalans 2024.

Wat fijn dat u zich dit jaar weer inzet! Met elkaar gaan we voor een mooi resultaat, zodat de kerk van waarde kan blijven voor huidige en toekomstige generaties. De Actie Kerkbalans kan niet bestaan zonder al onze vrijwillig(st)ers.

Actie Kerkbalans bestaat dit jaar vijftig jaar. En al vijftig jaar lang geldt: zonder vrijwillig(st)ers geen Actie Kerkbalans, geen kerkbijdragen die het voortbestaan van de kerk mogelijk maken.

In deze editie van Kerkklanken leest u een artikel over de Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld. De Vastenactie staat in het teken van een bijzonder project in Zimbabwe. Dagelijks merken de bewoners aldaar de grote gevolgen van de klimaatverandering: de droge periodes worden langer en heter en dan is het moeilijk om voldoende voedsel te verbouwen. U leest hier meer over op pagina 6.

De werkgroep Diaconie organiseert een tweede gratis ontbijt, waarbij de parochianen burens, vrienden, kennissen ook mogen uitnodigen voor het 'gratis ontbijt'.

Wist u trouwens dat de kerk iedere vrijdagmorgen open is van 11.00 – 12.00 om een kaarsje op te steken bij Maria en dat er iedere laatste donderdag van de maand een eucharistieviering is om 10.30 uur?



Luus van der Horst

Woord van de Pastor

De eerste maand van het jaar 2024 is al weer bijna voorbij. Ik hoop dat de goede wensen die we elkaar gegeven hebben in vervulling zijn gegaan of nog zullen gaan. De dagen lengen. De zon gaat per dag een minuut eerder op en twee minuten later onder. Het licht neemt toe, de duisternis vermindert. Was dit ook maar zo in onze wereld van oorlog en geweld. Iedere dag meer vrede en minder ellende.

Stel je voor dat Jezus vandaag in Bethlehem, zijn geboorteplaats, zou zijn. Of door Kiev in Oekraïne zou lopen. Wat zou Hij zeggen en doen? In de bijbel lees ik dat Hij, voor Hij een moeilijke beslissing moet nemen, eerst tot God, zijn Vader, bidt. Ik denk om inzicht en raad te krijgen. Bestaat een "rechtvaardige oorlog" wel? Hoe te denken over aanval en verdediging? Over betaald zetten en wraak nemen?

Jezus weet dat er geschreven staat: "Een oog voor een oog en een tand voor een tand"....(Mattheüs 5,38). Het is bedoeld om wraak nemen in te perken. Dus geen "van kwaad tot erger" of "dubbel en dwars betaald zetten", met de daarop volgende escalatie. Jezus wil dat wraak helemaal opgeheven wordt: "Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen" (Mattheüs. 5,44).

Jezus zelf heeft nooit kwaad met kwaad vergolden. Hij trad het tegemoet met goedheid en zachtmoedigheid. De mens moet leren af te zien van alle wraakgevoelens en het kwade leren overwinnen door het goede te doen.

Een gezegde luidt: "Het kwaad groeit waar het met gelijke munt betaald wordt. Waar het opgevangen wordt in liefde, loopt het dood." Moge dit jaar waar worden waarover we met Kerstmis zongen: VREDE op aarde!

Pastor Loek Seeboldt (o.carm)



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 is van start!

Hartelijk dank dat u onze parochie in Badhoevedorp steunt! Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor ons dorp. Een plek die verbindt en een plaats waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Mogen we dit jaar weer op uw steun rekenen?

De waarde van de kerk is voor iedere parochiaan weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is! Dat moment in de week, waarop we samenkomen om het geloof met elkaar te delen, om te zingen en muziek te maken en tot rust te komen, is voor velen van ons niet weg te denken.

We willen een plek zijn en blijven waar parochianen rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven.

Kortom: de kerk is voor veel mensen van grote waarde. In 2024 willen we dat voortzetten. Dat kan alleen met uw bijdrage. We doen daarom een beroep op u voor een financiële bijdrage.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar parochianen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in. Met uw gulle gaven kan onze kerk weer vooruit! In de

laatste week van januari 2024 ontvangt u de envelop Kerkbalans en in de 1e week van februari 2024 haalt de wijkcontactpersoon de retourenvelop, met het ingevulde formulier, weer bij u op. U kunt hem eventueel ook bij uw wijkcontactpersoon in de brievenbus deponeren.

U kunt uw bijdrage digitaal overmaken op NL07 INGB 0000 3565 63 t.n.v.

RK Parochiebestuur HH. Engelbewaarders onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2024'; u kunt ook gebruik maken van de QR-code die hieronder staat afgebeeld. U kunt de GIVT-app installeren op uw smartphone en hiermee betalen, zoals dat bij het collecteren en bij het opsteken van een kaarsje ook al kan.



Voor vragen over de actie Kerkbalans en/of andere vormen van financiële ondersteuning aan onze parochie zoals een periodieke, fiscaal vriendelijke gift kunt u contact opnemen met het parochieteam.

Het laatste nieuws vindt u op onze vernieuwde website

www.rkkerkbadhoevedorp.nl

Via ons parochieblad Kerklanken ontvangt u regelmatig nieuws en achtergronden.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Kees Verweij vice-voorzitter

Vastenactie 2024

Leven in een veranderende wereld

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land echter lange droge periodes, met grote risico's voor de oogsten.

Het Vastenactie campagneproject richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

Waterpunten

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, worden er vier waterpunten geïnstalleerd. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen van vier personen - van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.

Gemeenschappelijke tuinen

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en door lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging.

Achter in de kerk kunt u uw bijdrage deponeren in de bekende melkbus van de Vastenactie achter in de kerk of via de GIVT-app overmaken.

Werkgroep Diaconie



Help mee!

VASTENACTIE

Gedenken van overledenen met Allerzielen

Donderdagavond 2 november 2023 vierden we Allerzielen in de kerk, een dag die in het teken staat van het herdenken van degenen die in het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen de namen, steken de overlijdenskaarsen aan en houden een in memoriam.

In het afgelopen jaar waren er bijna geen uitvaarten vanuit onze kerk. Steeds vaker kiest de overledene of de familie ervoor de uitvaart niet meer in de kerk te laten plaatsvinden maar vanuit de begraafplaats of het crematorium. Er zijn ook overledenen (parochianen) waarvan de uitvaart in de Meerwende heeft plaatsgevonden.

Aangezien het parochie-secretariaat niet altijd wordt geïnformeerd indien een parochiaan is overleden en niet vanuit onze kerk wordt begraven, kan het dus gebeuren dat de namen van deze mensen niet tijdens de Allerzielenviering genoemd worden. Dat is niet wat wij willen.

Wij verzoeken u allen dan ook het overlijden van uw dierbare te melden door het sturen van een rouwcirculaire naar het secretariaat. Zo kunnen we tijdens de allerzielenviering alle overledenen gedenken en niet alleen de overleden parochianen die vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd.

Parochieteam



Gratis ontbijten in de kerk

Komt u ook gratis ontbijten?

Vrijdag 9 februari 2024 van 9.30 tot 11.00 uur.

Op vrijdag 9 februari 2024 organiseren we in de HH Engelbewaarderskerk een gratis ontbijt om elkaar te ontmoeten. Vanaf 9.30 uur kunt u binnen lopen en genieten van verse broodjes, luisteren naar livemuziek en er zijn (bord-) spellen.

Neem ook uw burens mee, vrienden, kennissen, die dagelijks weinig contacten hebben en die een stuk gezelligheid kunnen gebruiken.



We kijken uit naar uw komst, we maken er een gezellige ochtend van.

Laat u van tevoren weten of u erbij bent?

Dat kan via telefoon:

Jim telefoon 06 8322 3640

Carlijn telefoon 06 2421 3853

Luus telefoon 06 2812 5560

Of stuur een emailtje naar het secretariaat (secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl) met vermelding van uw naam en het aantal personen.

Werkgroep Diaconie



Sacramenten

Het Doopsel



Meestal wordt de doop toegediend aan jonge of pasgeboren kinderen. Het komt echter ook voor dat volwassenen gedoopt worden en daarmee toetreden tot de Kerk. Door dit Sacrament word je een kind van God en neem je deel aan die grote traditie van God met de mensen.

Als er een kindje geboren wordt, stellen wij het op prijs als de ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen. Zo stelt u de pastor in de gelegenheid u geluk te wensen. Na korte of iets langere tijd kunt u met hem een afspraak maken voor de toediening van het Doopsel, die voorafgegaan wordt door een doopgesprek. Meer informatie bij het parochiesecretariaat.

Daniel Emanuel van Eijsden, geboren: 1-8-2021, zoon van Lorenzo en Antoinette van Eijsden. Hij is gedoopt op donderdag 28 december 2023 in de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp. De familie woont aan de Akerdijk 95 te Lijnden.

Eerste Communie

In de HH. Engelbewaardersparochie is er dit jaar weer een aanbod om mee te doen met de voorbereiding voor de Eerste Communie. Het sacrament van de Eerste Heilige Communie is, na de Doop, de volgende stap op de geloofsweg van een kind.

Kinderen die in groep 4 en 5 van de basisschool zitten kunnen hieraan meedoen, mits zij gedoopt zijn.

Voorafgaand aan de voorbereiding met de kinderen, zal er een ouderavond zijn. Op die avond maken we kennis met elkaar en bespreken we de betekenis van het Sacrament van de Eerste Communie. Ook krijgt u informatie over het communieproject 'Blijf dit doen' en ontvangt u de data van de kinder- en ouderbijeenkomsten.

Aanmelding bij het parochiesecretariaat graag vóór vrijdag 23 februari 2024.

Begin maart organiseren wij een informatieavond. U krijgt na aanmelding hiervoor een uitnodiging.

Voor meer informatie: zie onze website www.rkkerkbadhoevedorp.nl

Luus van der Horst (catechetisch medewerkster)



Ingezonden



In de week van 21 tot en met 28 januari 2024 is de Week van gebed voor eenheid van christenen.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor.

Het thema luidt 'Heb God lief en je naaste als jezelf'. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).

Christenen van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal. Ze hebben deze samenwerking 'ervaren als een weg van oecumenische bekering.' Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend.

Historische toenadering

Jongstleden 4 en 5 januari 2024 is het zestig jaar geleden dat de heilige paus Paulus VI tijdens een bezoek aan het Heilig Land in Jeruzalem de oecumenisch patriarch van Constantinopel, Athenagoras I, ontmoette. Een ontmoeting tussen Rome en Constantinopel die sinds 1054 niet meer had plaatsgehad.

Via de QR-code kunt u een mooie, Engelstalige, bijdrage lezen van de huidige Latijnse patriarch, Pierbattista, kardinaal Pizzaballa, over dit historische bezoek.



In deze internationale Week van gebed voor de eenheid van christenen bidden we als broeders en zusters in Christus dat we God in alles liefhebben en de naaste – wie hij of zij ook is – als onszelf, opdat de vrede in de wereld mag groeien, juist daar waar vrede en gerechtigheid verder weg zijn dan ooit. Laat ons bidden.

*drs. E.J. van Teijlingen,
bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene*



Evangelielezingen 4 februari – 27 maart 2024

4 februari 2024 - 5e zondag door het jaar.

Marcus 1, 29-39 Jezus genas zieke en lijdende mensen. Jezus houdt zich in woord en daad bezig met het Rijk Gods. Drie bepalende elementen worden genoemd. Dat zijn: de verbondenheid met de mensen in de heling (genezing en verlossing) van hun kwalen, de verkondiging van het Rijk Gods en tenslotte de verbondenheid met God in gebed. Wat is voor mij belangrijk en hoe geef ik handen en voeten en wat Jezus zei en deed?



11 februari 2024 - 6e zondag door het jaar.

Marcus 1, 40-45 Jezus sprak: "Ik wil, wordt rein"! Het buitensluiten van mensen is een ziekte van onze tijd. Er zijn mensen die niet gezien worden, voor wie geen belangstelling is, die als melaatsen moeten leven. Jezus wil dat relaties zuiver zijn en gezond. Hij laat zien dat iedereen die tot Hem komt om genezing, verhooring van zijn gebeden zal verkrijgen. Hoe ga ik om met "buitenstaanders" die op mij een beroep doen? Hoe bestrijd ik racisme en uitsluiting van anderen?



De Veertigdagentijd.

Deze periode van het kerkelijk jaar is de voorbereidingstijd op de viering van het paastriduüm waarin we als gedoopten, tijdens de paasviering, ons doopsel hernieuwen. Daarom leggen we ons, meer dan anders, toe op gebed, werken van boetvaardigheid en naastenliefde. De veertigdagentijd – in de volksmond "de Vasten" – begint op woensdag 14 februari 2024: Aswoensdag. Als we op deze dag het askruisje ontvangen, heeft dat de betekenis dat we onze broosheid en sterfelijkheid erkennen en bidden om Gods barmhartigheid en liefde. Hoe bereid ik me voor op het Paasfeest?



18 februari 2024 - 1e zondag in de Veertigdagentijd.

Marcus 1, 12-15 De beproeving van Jezus. Veel mensen zijn op hun rust gesteld en op het voldoen van eigen belangen en verlangens. Jezus kiest voor het grootste gebed: de liefde voor God en de medemens. Meteen na zijn doop gaat Hij ons daarin voor. Hij laat zich niet verleiden en kiest, opdat wij Hem daarin volgen. Wat doe ik met de verleidingen van deze wereld?





25 februari 2024 - 2e zondag in de Veertigdagentijd.

Marcus 9, 2-10 Jezus gezien in een nieuw licht.

Jezus voorziet een moeizame lijdensweg naar Jeruzalem, met een roemloos einde. Nu is Hij op een hoge berg, een plaats waar men God kan ontmoeten. Hier wordt geopenbaard dat Hij leeft in verbondenheid met de Vader: "Hij is de Zoon, de Welbeminde". Jezus' toekomst ligt in de handen van God.

Hoe zie ik Jezus en in wiens handen leg ik mijn toekomst?



3 maart 2024 - 3e zondag in de Veertigdagentijd.

Johannes 2, 13-25 De ware tempel.

Jezus gaat voor het paasfeest naar Jeruzalem en wordt kwaad op de kooplieden en geldwisselaars in de tempel. Hij beschuldigt hen ervan dat ze het huis van God in een marktplaats veranderen. Wanneer Hij uitgedaagd wordt, voorspelt Hij zijn eigen dood en wederopstanding. Zijn leerlingen geloven Hem. Hij is de tempel waarin God woont.

Waar is God voor mij?



10 maart 2024 - 4e zondag in de Veertigdagentijd.

Zondag Laetare (Verheugt u). Johannes 3, 14-21

Wie in Jezus gelooft, gaat naar het licht.

Onrecht, geweld en haat lijken de wereld steeds meer in duisternis te hullen. Ons eigen leven kent soms ongekende tegenslagen. Dat stemt niet tot blijdschap. Toch is er reden tot blijdschap, want God wil ons uit liefde redden. God geeft er zelfs zijn eigen Zoon voor. Jezus is het Licht in onze duisternis.

Hoe, waarover kan ik mij verheugen?



17 maart 2024 - 5e zondag in de Veertigdagentijd.

Johannes 12, 20-33 Als een graankorrel.

Zaad, dat in de aarde ligt, wacht op het voorjaar om vrucht voort te brengen. Je moet er op vertrouwen dat het sterft, zal ontkiemen en zo veel vrucht zal dragen. Jezus betreft dit op zichzelf, maar ook op ons.

Zal het zaad van het Rijk Gods in ons, in onze wereld ontkiemen? Hoe? Welke vruchten zal het voortbrengen?



Samenstelling: Loek Seeboldt en Luus ter Horst



KBO
Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Ouderen

**De belangenorganisatie
voor senioren**

**Inlichtingen:
Voorzitter 0252 – 685747
of e-mail naar:**

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

**Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl**



Rens van Dijk

ELEKTROTECHNIEK

ERKEND ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

- ELEKTRAWERK
- AANLEG EN ONDERHOUD
- STORINGEN
- SCHAKELKASTEN BOUW
- INTERCOM-SYSTEMEN
- TELEFOONINSTALLATIES
- INBRAAKBEVEILIGING
- BRANDALARM
- PROFESSIONEEL GELUID

AKERDIJK 144
1171 PV BADHOEVEDORP
TELEFOON 020 659 27 28
06 51 50 37 41



technisch installatiebureau

Sanitaire installaties
Aanleg en onderhoud van
complete c.v. installaties
elektra werkzaamheden
Lood- en zinkwerken
Bitumineuze dakbedekkingen

Erkend  lid

 Hoofdweg 18A
1175 LA Lijnden
Tel. 023 – 555 15 90
Fax. 023 – 555 14 10
E-mail: info@gofilexbv.nl
www.gofilexbv.nl

Mr. H.A. Bosman

Notaris

PA VERKUIJLLAAN 2
1171 EE BADHOEVEDORP

T 020 3581793

E-MAIL: NOTARIS@NOTARISBOSMAN.NL
WEBSITE: NOTARISBOSMAN.NL

Vieringen

Zondag 4 februari 2024 5e zondag door het jaar	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: E. van Poelgeest	10.00 uur
Zondag 11 februari 2024 6e zondag door het jaar	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10.00 uur
Woensdag 14 februari 2024 Aswoensdag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: L. Denkers	19.00 uur
Zondag 18 februari 2024 1e zondag 40-dagentijd	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10.00 uur
Zondag 25 februari 2024 2e zondag 40-dagentijd	DOP-viering Mw. M. Wester / Hr. B. Everaardt	10.00 uur
Donderdag 29 februari 2024 Laatste donderdag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: S. de Groot	10.30 uur
Zondag 3 maart 2024 3e zondag 40-dagentijd	Woord- Communieviering Voorganger: Pastor J. Engelen Lectrice: E. van Poelgeest	10.00 uur
Zondag 10 maart 2024 4e zondag 40-dagentijd	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	10.00 uur
Zondag 17 maart 2024 5e zondag 40-dagentijd	Eucharistieviering met uitgebreide boeteritus Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: L. Denkers	10.00 uur

Misintenties

Zondag 4 februari 2024

John de Groot
Douwe ter Schure
Arie Fase

Ouders Heima-van Buuren
Kees en Nel Verweij-Knuist

Zondag 11 februari 2024

John de Groot
Theo van der Meer
Gré Schouten-Nelis

Anneke Doorenbosch-Schut
Evert Bos

Zondag 18 februari 2024

John de Groot

Henk van Rijn

Zondag 25 februari 2024

John de Groot
Jan Kramer
Siem en Marcel Rijkens

Joes Kloppenburg
Theo van der Meer

Zondag 3 maart 2024

John de Groot
Douwe ter Schure
Arie Fase

Ouders Heima-van Buuren
Jan en Bets Smit-Kieftenburg

Zondag 10 maart 2024

Anneke Doorenbosch-Schut

Gré Schouten-Nelis

Zondag 17 maart 2024

Evert Bos

Theo van der Meer

Agenda

woensdag 24 januari 2024	19.30 uur	Parochieteamvergadering
woensdag 31 januari 2024	19.30 uur	Diaconievergadering
vrijdag 9 februari 2024	9.30 - 11.30 uur	Gratis ontbijt in de kerk
vrijdag 9 februari 2024	14.00 uur	Leesgroep o.l.v. Pastor L. Seeboldt
woensdag 28 februari 2024	19.30 uur	Parochieteamvergadering
vrijdag 8 maart 2024	14.00 uur	Leesgroep o.l.v. Pastor L. Seeboldt

Rouwkamer Pancratius-Sloten
Met eigen sleuteltoegang



Uitvaartverzorging
A.de Jong

020 - 6761337

**Ruim 55 jaar uw vertrouwen waard
vanuit ons familiebedrijf**

**Persoonlijk bereikbaar dag & nacht
Voor een uitvaart vanuit uw kerk
Voor al uw persoonlijke wensen**

thuisopbaring
uitvaartcentrum naar keuze
voor elk budget
Lid Keurmerk Uitvaartzorg
www.uitvaartcentrum-amsterdam
Sloterweg 1184 -Sloten

John de Groot * 29 april 1927 † 1-1-2024
parochiaan sinds 1988

John is als oudste van drie kinderen op 29 april 1927 geboren in Zeist. In de tweede helft van de oorlog, wonende inmiddels in Amsterdam, moest John alleen onderduiken. Na de oorlog kreeg hij de oproep om zijn militaire dienstplicht te vervullen in Nederlands-Indië. Op missie zouden we nu zeggen; het duurde aaneengesloten 3,5 jaar. Elf sobats van zijn onderdeel zijn gesneuveld. Dat had veel impact op zijn leven. Later heeft hij meegewerkt aan het organiseren van reünies.

Terug in Nederland werkte hij mee aan de wederopbouw. John ging werken in de scheepvaart als cargadoor, bijna 40 dienstjaren bij één bedrijf. John trouwde met Roos. Zij kregen drie kinderen, Marcel, Frans en Fons. Een mooie tijd samen tot Roos ernstig ziek werd en overleed. Een dieptepunt in het leven van John. Met goede hulp van o.a. familie krabbelde het gezin weer op.

John maakte deel uit van het parochiebestuur van de Pius X kerk. Op de verjaardag van de pastoor ontmoette hij Sophie met Ronald en Alex. Het resulteerde in een 40-jarig huwelijk.

Zij zijn in 1988 naar Badhoevedorp verhuisd. John was weer gelukkig. Hij hield van tuinieren en familie- en vriendenfeestjes in de grote tuin. In de Engelbewaarderskerk werd John, tot zijn 70e jaar, lid van het parochiebestuur.

Hij zette zich na zijn pensionering ook in voor 17 AAT, zijn legeronderdeel. Hij kwam in het bestuur van de Reüniecommissie. Als enige langstlevende heeft hij jaren de drukbezochte reünies georganiseerd en is daar tot zijn 88e jaar mee doorgegaan, ook met het uitgeven van het contactorgaan 'De Ordonnance'. Eens een veteraan, altijd een veteraan.

John was een geliefde man en vader, moedig, en hulpvaardig, hij had humor en wijsheid, was positief en had respect voor de ander. Na vijf en een halve week liefdevolle verzorging in de Eijkenhove is John op Nieuwjaarsdag 2024 op 96-jarige leeftijd rustig ingeslapen. Onder het zingen van het In Paradisum is John de kerk uitgedragen naar de begraafplaats. Daar klonk als laatste het Veteranen-eerbetoon: de hoorn met de taptoe.

Sophie de Groot



Leesgroep

Reeds enige jaren komen we bij elkaar: de gespreks-/leesgroep van Badhoevedorp. Dit jaar hebben we als onderwerp gekozen het boekje "Waag te sterven christendom en geloof in je opstanding" (Morgenland Uitgeverij 2023).

De schrijver is Dirk van de Glind, oud-docent Levensbeschouwelijke Vorming en columnist van Volzin. Op de achterflap van het boekje staat: "christelijk geloven bevindt zich op een breuklijn tussen wat onherroepelijk voorbij is en wat meer dan ooit nodig is Wil het christendom relevant zijn voor het menselijk bestaan en wil het bijdragen aan een gezond gevoel van eigenwaarde, aan vrede en aan het herstel en het voortbestaan van onze planeet, dan zullen bakens drastisch verzet moeten worden. Zelf moet ik, bij het lezen, vaak denken aan de uitspraak: "Geloven verbindt mensen, dogmatisme verdeelt". Graag verwelkomen we nieuwe deelnemers/-sters!

De bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 16.00 uur in de pastorie van Badhoevedorp op de vrijdagmiddag:
9 februari, 8 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni.

Begeleiding en aanmelden bij Loek Seeboldt
email: loekseeboldt@hetnet.nl;
telefoon 0297 347331; bijdrage: vrijwillig.



ISBN: 9789083133454

Paperback, 96 blz.

€ 10,00 (Bruna e.a.)

Karmelviering

Elke laatste donderdag van de maand is er om 10.30 uur een Eucharistieviering in de kerk van de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp. Te midden van de engelen in de kerk neemt de H. Titus Brandsma (o.carm) zijn eigen plek in. Ook hij nodigt u/jou van harte uit.

Er is samenzang met begeleiding van Jim Kuikman op het orgel en fluitspel door Angela van Kessel. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Na afloop van de viering is er koffie, thee en een gezellig samenzijn.



Kerk open

Iedere vrijdagmorgen van 11.00 - 12.00 uur is de kerk open. U kunt even binnenlopen en een kaarsje aansteken bij Maria.



Stille Omgang 2024

Pelgrims van hoop, biddend voor vrede

Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd. De editie van 2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart 2024. Amsterdam wordt



ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. De stad ontleent deze kwalificatie aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al

sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang.

Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. De intentie van 2024: 'Pelgrims van hoop, biddend voor vrede.'

Pelgrims van hoop...

Paus Franciscus heeft 2025 opgeroepen als een Heilig Jaar of Jubeljaar met het internationale thema 'Pelgrims van de hoop.' Hij heeft alle gelovigen gevraagd om voorafgaand aan dit Jubeljaar een jaar van gebed te houden. Wij zullen gehoor geven aan zijn oproep en zullen ons voegen aan deze intentie. Een Jubeljaar is een traditie in de katholieke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en is gebaseerd op een nog ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra

aandacht aan je geloof te besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tijdens een Heilig Jaar is het plechtig openen van de zogeheten 'heilige deuren', waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden.

...biddend voor vrede

Het tweede deel van de gebedsintentie verwijst naar de dagelijkse actualiteit waarin vrede in de wereld niet vanzelfsprekend is. Er woeden verschillende conflicten in de wereld waarin vele onschuldige slachtoffers zijn getroffen, denk aan Oekraïne, Nagorno Karabach, Kosovo, Israël en Palestina.

PROGRAMMA VOOR DE JONGEREN

Het jongerenprogramma begint om 20.15 uur in de parochiezaal van de OLV Kerk, Keizersgracht 220, Amsterdam, zaterdag 16 maart 2024. Als hoofdspreker zal dit jaar Chanthal Wouters, aalmoezenier bij de Koninklijke Marine een toespraak houden. Ze maakt onrecht mee, spannende situaties en draagt daarin zorg voor het marinepersoneel. Soms maandenlang van huis. Hoe houd je hoop in moeilijke tijden? Hoe houd je de moed er in? Er is die spanning tussen vrede en rechtvaardigheid.

22:00 uur H. Mis met Mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam en dan gaan we de stilte in en lopen de Stille Omgang door Amsterdam (c.a. 60 min).

Wie: Jongeren 16-30 jaar

Entree: €5,

Bedankt

Jan en Afra Kloppenburg schrijven:

Onze wijkcontactpersoon verraste ons 28 december 2023 met een prachtig boeket ter ere van ons diamanten huwelijk.

Heel veel dank daarvoor! Wij voelen ons bevoorrecht én dankbaar dat we deze mijlpaal samen met onze kinderen en kleinkinderen groots hebben kunnen vieren.

Nogmaals dank met een lieve groet van Jan en Afra Kloppenburg.



Kerstattentie

Vanuit de werkgroep Diaconie zijn er in de weken voor Kerst kleine attenties rondgebracht aan leden van de parochie, om aan hen te laten weten dat ze in onze gedachten zijn en/of om hen een fijne Kerst te wensen. Zij hebben een kerstkaart gekregen en een porseleinen waxinelichthouder in de vorm van een huisje. We willen iedereen bedanken die ons hierbij heeft geholpen, vooral de mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de collecte voor de Diaconie.

Jopie Bruck schrijft:

21 December werd ik blij verrast met een presentje van de Diaconie. Ik ben er erg blij mee, het lijkt een beetje op onze kerk en staat heel mooi met een brandend kaarsje.

Diaconie, hartelijk dank. Ik wens jullie een mooi jaar toe. Groetjes Jopie Bruck.

Ans Guezen schrijft:

Wat een leuke verrassing, een kaart met een lief gedichtje en een mooi Verlicht huisje, hartelijk dank. Hartelijk groet Ans Guezen.

Fiet Kunst schrijft:

Dank aan de mensen van de Werkgroep Diaconie, die mij namens de parochie een leuke verrassing bezorgden. Een huisje, waar licht uitstraalt. Wat een mooie symboliek samen met het bijgevoegde gedichtje. Compliment voor dit aardige gebaar!



Gebedsketting Karmel

Karmel Gebedsketting 30 december 2023

Hoor dit alle volken
rijken armen
wijzen dwazen
hoor....

De stilte spreekt
Haar zegging is wijs
haar fluistering creatief
haar nabijheid eerlijk

Het eeuwig licht is neergedaald
en wil ons spreken.
Bidden we voor elkaar
dat wij niet doof lijken

Amen

Zr Miriam Robertz
Karmel Titus Brandsma



Gebedsketting: bid je mee op je eigen plaats?
Elke laatste zaterdag van de maand – www.karmel.nl



Vergeving



KIK

Kikker hoort hoe mevrouw Bontje, de kosteres, in zichzelf loopt te mompelen. 'Ik moet ook altijd alles ALLEEN doen. Hebben we nét Kerstmis gevierd en hup, verzint de pastoor weer iets nieuws ... de nieuwjaarskoffie. De posters hangen al in de kerk! En wie mag het allemaal regelen, Berna Bontje! Want de vrijwilligers hoeven niet te werken, ze mogen lekker kletsen, zei de pastoor. En als ik nou eens wegloop?' Kik schrikt ervan. Mevrouw Bontje weglopen? Dan wordt de kerk super-ongezellig! Alles zal stoffig worden, geen zelfgebakken taart meer, de planten gaan dood! Snel huft Kik naar de muizen onder het orgel. Hij vertelt hoe erg het is met de kosteres. 'We moeten helpen!' 'Helpen!' gillen de muizen. Als ze de keuken insluipen, zit de pastoor net achter een kopje koffie.

Mevrouw Bontje zegt nogal boos: 'Nog even over die nieuwjaarskoffie ...' 'O ja, Berna,' zegt de pastoor, 'Jij mag dan ook gezellig koffiedrinken en praten hoor!! Mijn zus en haar kinderen zorgen voor de koffie, limonade, zelfgebakken koekjes, alles!' Mevrouw Bontje lijkt een beetje in de war. 'O, nou, dank u wel.' Als de pastoor weg is, wordt het stil. Ze mompelt in zichzelf... 'Hm. Alsof IK helemaal niet NODIG ben in de keuken. Koekjes bakken. Laat MIJ dat toch lekker doen.' 'Hoeraaa!', piepen de muizen zachtjes, 'Ze gaat niet weg!' Dan staat mevrouw Bontje energiek op. 'Hè. Wat ben ik toch een zeurpiet. Wat leuk eigenlijk! nieuwjaarskoffie, ook voor mij!'



Nieuw jaar

Een jaar kan onvergetelijk zijn, bijzonder of bewogen, maar ook vol afscheid, hartenpijn en tranen in de ogen.

Maar als het januari wordt, komt nieuwe hoop tot leven, het oude vuur wordt opgepord, wat fout ging wordt vergeven.



Laat je nieuwe jaar gezegend zijn met tranen in de ogen van geluk, ontroering, zonneschijn, omdat we leven mogen gedragen door de hand van God, die niet loslaat wat Hij startte. Van oud naar nieuw trekt Hij ons vlot, leef het nieuwe jaar van harte!



Uit de Bijbel

God zegt: 'Denk niet meer aan wat vroeger is gebeurd, sta niet stil bij hoe het altijd ging. Want Ik ga iets nieuws maken. Het schiet al op, heb je dat niet door? Een weg in de woestijn, rivieren in het dorre land!'

Naar Jesaja 43:18-19 2



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Juriëns

Kerklanken

Parochieblad HH. Engelbewaarders
Badhoevedorp

Colofon:

Kerklanken verschijnt acht keer per jaar en heeft een oplage van 310 exemplaren

Redactie:

Rob Sonder
Kees Verweij

Eindredactie:

Pastor L. Seeboldt (O. Carm.)
Luus van der Horst
Ineke Peereboom

Kopijdatum volgend nummer:

Verschijningsdatum: 17 maart 2024
Kopij kunt u aanleveren via email:
secretariaat@rkkkerkbadhoevedorp.nl
voor 29 februari 2024

Coördinatie bezorgen Kerklanken

P.J. van der A,
Zwaluwstraat 75,
1171 SN Badhoevedorp
Telefoon: 0206592660

Parochieteam bijeenkomst:

Woensdagavond 28 februari 2024 19.30 uur

Adres parochiesecretariaat:

Adelaarstraat 15A
1171 TM Badhoevedorp
tel: 020 6592591

Rekeningnummers parochie:

ING Bank: NL07 INGB 0000 3565 63
RABO Bank: NL71 RABO 0393 617599

Informatie:

www.rkkkerkbadhoevedorp.nl

Parochieteam:

Vice-voorzitter: Kees Verweij

Secretaris: Rob Sonder

Penningmeester: vacant

Lid: Ineke Peereboom

Pastor: Loek Seeboldt (O. Carm.)