

Kerklanken

maandblad van de Parochie HH. Engelbewaarders

Maart 2024, nummer 5, 38e Jaargang

In dit nummer

P2 Inhoudsopgave

P3 Van de redactie

P4 Woord van de pastor

P5 Parochienieuws

P6 Vieringen in de Goede Week

P7 Samenwerking Meerliede

P8 Gratis ontbijten

P9 Nieuws van het Bisdom

P10 Nieuws van het Bisdom: vervolgtraject bisschoppensynode

P11 Advertenties

P12/13 Zondagse evangelielezingen

P14 Bedevaarten

P15 Sacramenten

P16 Paasquiz

P17 Agenda

P18 Vieringen

P19 Misintenties

P20 Voor u gelezen

P21 Kinderpagina: hoe maak je een palmpaasstok

P22 Gebedsketting Karmel

P23 Kinderpagina

Van de redactie

Het was weer een drukke maand voor allerlei vrijwilligers binnen de parochie.

De diaconie had het druk met het tweemaal verzorgen van een maaltijd. (Zie pagina 8) Naast het ontbijt op 9 februari jl. hebben zij ook de vastenactiemaaltijd georganiseerd. Ook die maaltijd was een groot succes. Het was gezellig, het eten was heerlijk en het gaf mij in elk geval een mooi gevoel van samenzijn met zowel mensen van de Pelgrimskerk als van de Engelbewaarders.



Verder is er wederom overleg geweest met de kerken van de Meerliede, waar wij ons in de toekomst bij zullen aansluiten. Een kort verslag hiervan vindt u op pagina 7. Verder is er over de fusie ook informatie te vinden op de website van de gezamenlijke kerken van de Meerliede: <https://www.meerliede.nl/>

Op weg naar Pasen wordt het voor veel vrijwilligers opnieuw behoorlijk druk. De Goede Week komt eraan, dus het koor heeft het druk met het instuderen van het repertoire voor de vijf diensten (waarvan één in de Meerwende) tijdens de Goede Week. We hebben er zin in. Er is zoveel mooie muziek!

Ondertussen zit ook het parochieteam niet stil en is er bijvoorbeeld tijdens de laatste vergadering weer eens overleg geweest met het bestuur van de Syrische kerk. We hebben weer goede afspraken kunnen maken. Het is goed om regelmatig met elkaar om de tafel te gaan zitten, zodat we weten wat er speelt en waar actie ondernomen moet worden.



En natuurlijk niet te vergeten: de samenstellers van het blad dat nu voor u ligt. Het is hard werken, zeker als de deadline nadert!

Alle vrijwilligers bedankt dus voor jullie inzet. Laten we er samen een mooie paastijd van maken.

Ineke Peereboom

Woord van de Pastor

We gaan een boeiende tijd tegemoet: de Goede Week en Pasen. In het artikel "Zondagse Evangelielezingen" staan nadere gegevens. Een boeiende tijd omdat het alles te maken heeft met de kern van ons geloof in deze liturgische periode. We bidden of zingen het iedere zondag: : Ik geloof in God, de En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,... op de derde dag verreezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij"

Dit is ons geloof en dat zullen we in de Paaswake opnieuw belijden.

Mijn overleden, gewaardeerde oud-collega, pater Paul Chapel schrijft in zijn preek "Een paasdroom": "Weten jullie wat het mooiste is waarvan wij kunnen dromen? Dat is dat God jouw voortijdige dood - want de dood komt altijd voortijdig - ongedaan zal maken, dat Hij jou eeuwig leven schenken zal en dat je daarom van harte kunt instemmen met een zin als: God is een God van levenden en niet van doden. Dus dat God van een droevig einde een gloednieuw begin zal maken kunnen jullie daarvan dromen?

Dan is Pasen iets waarvan je kunt dromen."

Het doet mij denken aan het gezegde: "Wie klein is droomt zich groot".

Pasen is een droom die uit zal komen. Daarvoor staat Jezus borg.

Mede namens ons Parochieteam wens ik u/jou:

Een goede Goede Week en een Zalig Pasen!

p. Loek Seeboldt (o.carm)



Parochienieuws

Bedankt

Elvira Stebler schrijft:

Blij verrast was ik toen Nel en Piet van der A mij, op zondag 25 februari namens de parochie, een mooi boeket tulpen bracht. Hartelijk dank hiervoor.

Ook dank voor de belangstelling van parochianen, het komt mijn herstel zeker ten goede. Wat hebben we toch een prachtige parochiegemeenschap!! Lieve groet, Elvira.



Deurcollecte Diaconie

Zondag 26 november 2023 hield de Diaconie een deurcollecte en heeft € 117,- opgehaald. Hartelijk dank voor uw bijdrage. De Diaconie is hier blij mee en kan met dit bedrag weer mooie en nieuwe initiatieven organiseren.

Verloting Paaskaarsen

Op Palmzondag vindt de trekking van de loten voor de paaskaarsen plaats; de lootjes kosten € 2,-.

Terugblik Adventsactie 2023 'Alle kinderen mogen kind zijn'

De Adventsactie heeft een bedrag opgebracht van € 515,10. Bijna 10% van de kinderen wereldwijd werkt als kindarbeider. Een onvoorstelbaar aantal! In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken de kinderen lange dagen om het gezinsinkomen wat aan te vullen, vaak onder ongezonde en gevaarlijke omstandigheden. Tijdens de Adventsactie vroegen we uw aandacht voor deze kwetsbare groep kinderen. Het leven van de 16-jarige Kaseeda veranderde voorgoed toen ze weer naar school kon. Dat is mede mogelijk gemaakt door uw steun. Bijzonder onze hartelijk dank.



Uw steun geeft kinderen een betere toekomst

ADVENTSAC 18
EEN COÖPERATIE VAN WERKZAKTE

Vieringen in de Goede Week

Op Witte Donderdag - 19.00 uur - herdenken we zowel de voetwassing door Jezus als Het Laatste Avondmaal en de instelling van de eucharistie. In onze parochie is het ondertussen traditie om voedsel in te zamelen dat tijdens de offerande bij het altaar wordt neergelegd; doen zoals Jezus deed, breken en delen. Met deze actie tonen we ons solidair met hen die het minder hebben en een extraatje goed kunnen gebruiken. Door de alsmar stijgende prijzen en inflatie is het nog voor steeds meer mensen moeilijk om rond te komen. U kunt bij de Witte Donderdagviering houdbare voedingsmiddelen, zoals groenten in blik en pot, suiker, koffie, thee, rijst en pasta etc. meebrengen naar de kerk. De werkgroep Diaconie zorgt ervoor dat deze producten naar de Voedselbank worden gebracht.

Goede Vrijdag 's middags om **15.00 uur** zal de pastor langs de veertien staties lopen, die in de kerk zijn afgebeeld.

De kruisweg is een belangrijk onderdeel van het katholieke geloof en herinnert ons aan de lijdensweg van Jezus Christus. Kinderen zijn van harte welkom.

's Avonds om **19.00 uur** wordt het lijdensverhaal gelezen. U kunt een lichtje plaatsen bij het kruis en bloemen neerleggen.



Die bloemen worden door de bloemengroep gebruikt om de kerk te versieren.

Paaswake – 21.00 uur

De Paaswake is het feest van het licht. We ontsteken het licht aan de Paaskaars. Het herinnert ons aan ons eigen Doop, dat wij bij de gemeenschap van Jezus horen.

Paasmorgen

Christus is verrezen, hij is opgestaan uit de dood. Even voor 10.00 uur luiden we de klokken op paasmorgen, om te vieren dat het licht wint van het duister. Laten wij hetzelfde doen: stilstaan bij het duister, de schemer en het licht, om zo Pasen intensief te beleven.

Na de viering op paasmorgen kunnen kinderen hun paasmandje vullen met eieren, die verstopt liggen in de tuin rondom de kerk.



Samenwerking met de kerken van de Meerliede

Op 7 februari 2024 vond er een bijeenkomst plaats van de pastoraatsgroep van de Meerliede in Vijfhuizen. Pater Loek Seeboldt en ondergetekende hebben deze bijeenkomst bijgewoond.

Tijdens deze vergadering ging het vooral om overleg over de diensten, de feestdagen (Pasen bijvoorbeeld) en over de bezetting en planning van de diensten.

De kerken die aangesloten zijn bij de Meerliede zijn:



Aanwezig waren verder acht personen van de verschillende deelnemende parochies, waaronder de twee priesters. Duidelijk werd tijdens de vergadering wel dat er nog veel moet gebeuren om alle parochies op één lijn te krijgen.

Voor onze kerk is van belang dat er is afgesproken dat Loek de diensten in de Engelbewaarderskerk blijft doen op zon- en feestdagen. Men wil een gezamenlijke viering van de Paaswake houden in de hoofdkerk te Halfweg. De diensten bij ons blijven voorlopig zoals we ze nu houden. Ook in Vijfhuizen willen ze nog hun eigen Paaswake behouden. Verder is er gesproken over de kindercatechese, het ouderenpastoraat, de diaconale taak van de kerken en nog veel meer.

In de toekomst wordt de nieuwe naam van de gezamenlijke kerken Sint Gertrudis, een naam die na een enquête onder parochianen is gekozen. Het is een naam die ook met het verleden van deze polder te maken heeft. De vriendelijke Sint Gertrudis is de beschermheilige van katten en kattenliefhebbers; men bad tot haar om muizen- en rattenplagen te voorkomen.



Laten we hopen op een vruchtbare samenwerking. De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 14 mei a.s.

N.B.: Onze vice-voorzitter Kees Verweij neemt deel aan de vergadering van het overkoepelend parochiebestuur van de Meerliede namens de HH. Engelbewaarders. Aan de pastoraatsgroep van de Meerliede neemt van elk parochiebestuur een lid deel.

Ineke Peereboom

Gratis ontbijten in de kerk

Op vrijdag, 9 februari, heeft de werkgroep Diaconie een gratis ontbijt georganiseerd. Het bracht ons vreugde op deze winterochtend dat alle 25 stoelen aan de lange tafel bezet waren! Onze parochianen namen kennissen mee die een stuk gezelligheid konden gebruiken. Het bord vol muffins, door Carlijn zelf gebakken, was compleet leeg aan het eind van de bijeenkomst. En Jim moest extra zijn best doen om te zorgen voor genoeg koffie en thee.

Onder de pianoklanken van muziek van Frédéric Chopin, mooi gespeeld door Anton, heeft iedereen genoten van onder andere ontbijtkoek en croissants met kaas. Maar veel belangrijker: iedereen maakte een praatje met elkaar. In de weken waar radioreclames vol waren met vragen aan Nederlanders om meer op elkaar te letten, ontstond het gevoel dat wij elkaar aandacht gaven, dat wij bij ieder een stukje eenzaamheid wegnamen. En wij weten natuurlijk, zelf zonder deze reclames, dat dit is wat wij binnen de Rooms-Katholieke Kerk doen: caritas, liefdadigheid.

De werkgroep Diaconie wil iedereen bedanken die op vrijdag 9 februari is gekomen!

N.B. Het favoriete ingrediënt van onze kerk voor het ontbijt leek jam te zijn!

De werkgroep Diaconie organiseert op **vrijdag 12 april 2024** weer een volgende ontbijtsessie.

Vanaf 9.30 uur kunt u binnen komen lopen en genieten van verse broodjes, luisteren naar livemuziek en er zijn leuke gezelligheidsspelletjes. Neem iedereen mee die misschien behoefte heeft aan meer warme harten in het leven. Het is zeker geen enkel probleem om meer lange tafels achter in onze kerk neer te zetten!

Laat u van tevoren even weten of u erbij bent? Dat kan via telefoon: Jim 06 8322 3640, Carlijn 06 2421 3853, Yves 06 5432 0287 en Luus 06 28125560.

Of stuur een mailtje naar het secretariaat (secretariaat@rkkkerkbadhoevedorp.nl) met vermelding van uw naam en het aantal personen.

We kijken uit naar uw komst.

Yves Revi, diaconie



www.vier.nu.

www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmzondag, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen. Op onze website: www.rkkerkbathoevedorp.nl kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn.

De site www.vier.nu biedt dan ook onder meer kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen, informatie over de verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen en meer. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek. Ontdek het zelf en ga naar www.vier.nu Pasen!
Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!



Vervolgtraject bisschoppensynode

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een speciale werkgroep, genaamd Landelijke Werkgroep Synodaliteit, gevraagd om te werken aan een vervolg in de Nederlandse kerkprovincie van het door paus Franciscus geïnitieerde synodale proces 'Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio'. Deze werkgroep heeft als opdracht om gespreksthemas uit te werken waarmee men onder meer in de parochies vanaf medio februari 2024 aan de slag kon gaan.

Vanuit de synodevergadering in oktober 2023 zijn een aantal punten naar voren gekomen, waarover in de Kerk verder nagedacht moet worden. Deze zijn beschreven in het zogeheten Synthese-document. Dit document is vertaald naar het Nederlands (november 2023) en er is nu ook een samenvatting gemaakt.

"Wat echt belangrijk is, is dat we proberen te ontdekken wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft, en wat wij elkaar vanuit die ervaring te vertellen hebben. Gebed en stilte zijn nodig in dit proces van onderscheiding". "Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?" In de afgelopen twee maanden zijn parochies, religieuzen, katholieke lekenbewegingen en katholieke maatschappelijke organisaties hierover in gesprek gegaan.

In Bisdom Haarlem-Amsterdam coördineerden de dekens de gesprekken in de parochies en de verslaggeving naar het Bisdom. Zaterdagmiddag 16 maart vond in de Titus Brandsmakerk de vervolgbijeenkomst plaats onder leiding van Deken Jongerden.

Vanuit dekenaat Meerlanden dient voor 15 april hiervan een verslag aangeleverd te worden bij ons bisdom Haarlem Amsterdam.

Thema's

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit heeft aanbevolen om vooral de vier volgende thema's te bespreken:

- Verdieping van ons gedooptzijn als basis voor ons Kerkzijn;
- Vorming in een missionaire Kerk;
- Deelname aan een verwelkomende Kerk;
- Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Bisschoppenconferenties wereldwijd zijn gevraagd om in mei verslag te doen aan het Synodese Secretariaat in Rome.





KBO Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Ouderen

**De belangenorganisatie
voor senioren**

**Inlichtingen:
Voorzitter 0252 – 685747
of e-mail naar:**

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

**Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl**



Rens van Dijk

ELEKTROTECHNIEK

ERKEND ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

- ELEKTRAWERK
- AANLEG EN ONDERHOUD
- STORINGEN
- SCHAKELKASTEN BOUW
- INTERCOM-SYSTEMEN
- TELEFOONINSTALLATIES
- INBRAAKBEVEILIGING
- BRANDALARM
- PROFESSIONEEL GELUID

AKERDIJK 144
1171 PV BADHOEVEDORP
TELEFOON 020 659 27 28
06 51 50 37 41



technisch installatiebureau

Sanitaire installaties
Aanleg en onderhoud van
complete c.v. installaties
elektra werkzaamheden
Lood- en zinkwerken
Bitumineuze dakbedekkingen

Erkend  lid

 Hoofdweg 18A
1175 LA Lijnden
Tel. 023 – 555 15 90
Fax. 023 – 555 14 10
E-mail: info@gofilexbv.nl
www.gofilexbv.nl

Mr. H.A. Bosman

Notaris

PA VERKUIJLLAAN 2
1171 EE BADHOEVEDORP

T 020 3581793

E-MAIL: NOTARIS@NOTARISBOSMAN.NL
WEBSITE: NOTARISBOSMAN.NL



Zondags evangelielezingen 1/2

Evangelielezingen 24 maart - 28 april 2024

De Goede Week.

Het doel van deze week is de overweging van het lijden en sterven van Christus, te beginnen met zijn intocht als Messias in Jeruzalem.

24 maart 2024 Palmzondag

Marcus 11,1-10 De intocht van Jezus.

Toegejuicht door de massa komt Jezus in Jeruzalem aan als een vredevorst, gezeten op een ezel. De mensen langs de kant smeken Hem om redding: "Hosanna!" "Verlos ons"!

Het is een gebed dat Jezus ons verlost, los maakt van wat gevangen houdt en vastzet.

Waarvan wil ik, willen wij bevrijd worden?



Het Paastriduüm

Het Paastriduüm van het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer is het hoogtepunt van het hele liturgische jaar. Het begint met de Avondmis van Witte Donderdag (viering van de instelling van de Eucharistie). Dan volgen de Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer, de Paaszaterdag (Stille zaterdag), de Paaswake en Paaszondag.

31 maart 2024 Paaszondag

Verrijzenis van de Heer.

Johannes 20,1-9 Jezus is ten leven gewekt.

De Heer is waarlijk verrezen, opgewekt uit de doden. Zo klinkt ons geloof: de dood heeft niet het laatste woord. In Jezus zien we dit. Het graf is leeg nadat Hij – drie dagen geleden – gekruisigd, gedood en in het graf is gelegd. Het leven overwint de dood. Waar is Hij nu? Elders! Maar Hij gaat ons voor, doet zichzelf steeds kennen als de levende Heer, toen en nu. Het paasmysterie van zijn lijden, sterven en verrijzen komt tot ons in de viering van de sacramenten, vooral in Doopsel en Eucharistie.



DE PAASTIJD

De Paastijd zijn de vijftig dagen vanaf Pasen tot en met de zondag van Pinksteren (19 mei). Ze worden in vreugde en blijdschap gevierd als één feestdag, één grote zondag. Daarom worden ze ook zondagen ván Pasen genoemd en niet meer, zoals vroeger, zondagen na Pasen.



7 april 2024 Tweede zondag van Pasen. Beloken Pasen

Zondag van de goddelijke Openbaring.

Johannes 20,19-31 Leven door geloof.

Jezus geeft vandaag aan dat geloven ons dusdanig sterk maakt, dat we in staat zullen zijn alles wat ons angst aanjaagt te trotseren. Hij begiftigt zijn leerlingen met de heilige Geest.

Geloven is een relatie met God en Jezus, waaraan je je mag overgeven. Misschien herkennen we ons eerder in de "ongelovige" Tomas? De Heer geeft nieuwe kansen, Hij heeft geduld met mensen. Hij is barmhartig.



14 april 2024 Derde zondag van Pasen.

Lucas 24,35-48 Jezus is in ons midden.

Na Pasen worden wij, net als de eerste leerlingen, uitgedaagd anders naar de wereld te kijken. In de wereld om ons heen is Christus aanwezig. In de mens in nood, in de onvermoeibare vechter voor vrede, in de eenvoudige hand op schouder, in Hij is daar, waar wij zijn handen en voeten zijn. Wat is mijn ervaring, mijn verhaal met de opgestane Heer? Hoe getuig ik van Hem?



21 april 2024 Vierde zondag van Pasen.

Zondag van de goede Herder Roepingenzondag.

Johannes 10,11-18 Jezus geeft zijn leven voor de zijnen.

Het herderschap dat Jezus laat zien, kleurt onze relatie met Hem. Het geeft aan hoe betrokken leiderschap eruit kan zien. Als herder wendt Jezus zich naar ons toe, blijft Hij ons trouw in liefde, houdt Hij ons dicht bij zich, zoals een gezin bij elkaar gehouden wordt. Hij is zelfs bereid zijn leven voor ons te geven. Dat alles is doordringen van diepe kennis van elkaar. Voel ik me door Hem geleid en ben ik een goede herder voor anderen?



28 april 2024 Vijfde zondag van Pasen.

Johannes 15,1-8 Rijke vrucht dragen.

Jezus gebruikt het beeld van de wijnstok en de ranken om iets te zeggen over zijn relatie met ons. Verbinding en intimiteit kenmerken die relatie. Zo kun je groeien en vruchtbaar zijn. Dat vraagt wel investering, toewijding en overgave. Moge ieder van ons de moed, het doorzettingsvermogen en de kracht ontvangen om - ieder naar eigen vermogen - tot bloei te komen en vrucht te dragen.



Bedevaarten

Lourdes - 2024

Lourdes is een stadje aan de voet van de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk. In 1858 is Maria hier achttien keer in een grot verschenen aan het meisje Bernadette Soubirous. 'Het Huis voor de Pelgrim' organiseert al meer dan 100 jaar bedevaartreizen naar Lourdes. Elk jaar gaan er miljoenen mensen naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om even stil te zijn bij de grot van de verschijningen.

Van 21 t/m 26 september 2024 zal Mgr. Hendriks de Bedevaartreis naar Lourdes begeleiden die het Huis voor de Pelgrim organiseert. De bedevaart is ook toegankelijk voor mensen die zorg nodig hebben.

De bedevaartreis

Hoogtepunt van de reis is uiteraard de Eucharistieviering aan de Grot, de plek waar Maria aan Bernadette verscheen.

Dit jaar, voorbereidingsjaar voor het heilig jaar 2025 - zijn we bijzonder met Lourdes verbonden.

Opgave

Het Huis voor de Pelgrim is telefonisch bereikbaar: 043 3215 715;
per email: info@huisvoordepelgrim.nl;
website:
www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/lourdes.



Bedevaart naar Banneux

Caritas Banneux Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert ook dit jaar weer twee bedevaarten naar Banneux (24-28 mei en 23-27 augustus 2024).



In 1933 verscheen Maria aan een jong meisje, Mariette Beco. Maria noemde zich hier 'de Maagd der Armen' en 'Moeder van de Verlosser'. Jaarlijks komen velen naar deze bedevaartplaats in de Ardennen voor een bezoek aan het heiligdom en om de handen in de bron bij de verschijningsplaats te steken.

Op vrijdag rijden enkele bussen langs verschillende opstappunten. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per regio. Een van de bussen is toegankelijk voor roelstoelgebruikers. In Banneux verblijven we in de Hospitaliteit. Voor wie het nodig heeft, is verpleegkundige zorg aanwezig.

In Banneux is tijd voor ontspanning, ontmoeting en samen vieren. Elke dag vieren we de H. Mis en nemen deel aan het ziekenlof. Ook zal er een lichtprocessie zijn en wordt de kruisweggebeden.

Op zondag is er een internationale hoogmis met als hoofdcelebrant een van de Nederlandse bisschoppen.

Op dinsdag is de terugreis naar Nederland.

De kosten voor de bedevaart zijn: €325.

Meer informatie en aanmelden kunt u terecht op banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl

Sacramenten

Het Doopsel



Sinds eeuwen wordt het Sacrament van de Doop aan kinderen toegediend. Je ontvangt dan het doopsel op grond van het geloof van je ouders. Volwassenen die gedoopt willen worden ontvangen het doopsel meestal na een voorbereidingstijd. In de voorbereiding wordt ingegaan op de betekenis van de doop, op je eigen geloof en op de geloofsgemeenschap waarvan je lid wordt.

De ouders ontvangen de doopkaars, teken van Gods liefde dat licht verspreid in de levens van mensen. De doopkaars kan in het leven van de dopeling een rol gaan spelen door hem te branden op belangrijke momenten. Zo wordt de doopkaars aangestoken wanneer de dopeling het sacrament van de Communie voor het eerst ontvangt (Eerste Communie) en ook bij het sacrament van het Vormsel.

Aanmelden bij het parochiesecretariaat: email: secretariaat@rkkerkbadoehoevedorp.nl

H. Vormsel



Inmiddels hebben drie jongeren zich aangemeld voor de voorbereiding van het H. Vormsel. Het Vormsel is, na de Doop en de Eerste Communie, het derde sacrament in de geloofsopvoeding van katholieke kinderen. Je kiest langzaam maar zeker je eigen weg. Je leert vertrouwen op je eigen oordeel en je gaat eigen keuzes maken. Een beetje hulp van buiten en van boven kun je daarbij goed gebruiken. In het Vormsel vragen we om Gods Geest, dat je een bezielde mens mag worden.

De voorbereiding geschiedt in de pastorie van de Engelbewaarders op drie donderdagavonden: 7 maart, 21 maart en 11 april 2024 vanaf 19.00 uur. Tenslotte zal er een gezamenlijke slotavond zijn tezamen met de twee vormelingen van Halfweg.

De vormselviering zal dan plaatsvinden op zaterdagavond 18 mei 2024 in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te Halfweg, met muzikale ondersteuning van het koor 'Voices'. De jongeren worden gevormd door Deken E. Jongerden.

Dit zegt paus Franciscus tegen jonge mensen, ja, tegen jou!

'Jong zijn is dromen en open staan voor de wereld. Ontdekken wat echt de moeite waard is in het leven. Wat een kracht draag jij in je hart. Sta op! Wees niet bang. In Jezus' voetsporen stappen is één van de spannendste avonturen die je ooit kan beleven.'

Luus van der Horst, catechetisch medewerkster

WAT WEET JIJ OVER PASEN?

Wat vieren we met Pasen, de opstanding, de verrijzenis, de herrijzenis? Elk woord is in dit geval goed, want kerken hebben hun eigen idioom. In onderstaande paasquiz is maar één van de vier voorgestelde antwoorden juist. Doe de quiz (als een wedstrijd samen met huisgenoten, of stilletjes voor jezelf) en ontdek én verbreed je kennis over Pasen!

1. De Goede Week begint ...

- op Witte Donderdag
- op Aswoensdag
- op Palmzondag
- op tweede paasdag

2. Het woord Pasen is voortgekomen uit ...

- het woord passie (lijden)
- het woord Pesach/Pascha (Joods/Latijn)
- het woord passover (Engels)
- het woord paas-hen

3. De datum van het christelijke paasfeest wordt bepaald ...

- door de samenwerkende kerken, tien jaar vooruit
- door de kosmos: het is de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente
- door een ander feest: het is vijftig dagen voor Pinksteren
- door een volkstraditie: het is de eerste zondag van april

4. De paasvakantie bestaat in het onderwijs niet meer, in plaats hiervan kwamen ...

- de wit- en paarsvakantie
- de voorjaars- en meivakantie
- de bloesem- en tulpvakantie
- de carnavals- en oranjevakantie

5. Op verzoek van wie werd het graf van Jezus beveiligd, volgens het Matteüsevangelie?

- Jozef van Arimatea
- Pontius Pilatus
- Jezus' moeder en zijn broeders
- Hogepriesters en farizeeën



6. Volgens het Johannesevangelie spreekt Maria Magdalena op paasmorgen in de tuin achtereenvolgens met:

- de Romeinse wachters; een engel; Petrus en Johannes
- twee andere vrouwen; twee engelen
- Petrus en Jezus' geliefde leerling; twee engelen; de opgestane Jezus
- Petrus en Johannes; twee in het wit geklede mannen; de tuinman



7. In de traditionele paaswake klinken de belangrijkste verhalen uit de heilsgeschiedenis. Hoeveel Bijbellezingen staan dan op het programma?

- Drie
- Negen
- Zeventien
- Zes



8. Tot welke datum mag de paaskaars 'officieel' in de zondagsliturgie worden ontstoken?

- Tot Pinksteren en bij bijzondere gelegenheden
- Tot de laatste zondag vóór de Advent
- Tot de eerste zondag na de eerste nieuwe maan in de zomer
- Tot en met de volgende Palmzondag



Agenda

maandag	18 maart 2024	19.30 uur	Parochieteamvergadering
donderdag	21 maart 2024	19.00 uur	Vormselgroep
vrijdag	5 april 2024	14.00 uur	Leesgroep o.l.v. Pastor L. Seeboldt
donderdag	11 april 2024	19.00 uur	Vormselgroep
vrijdag	12 april 2024	9.30 uur	Gratis ontbijten in de kerk
zondag	21 april 2024	10.00 uur	Gastkoor Aalsmeer
woensdag	24 april 2024	19.30 uur	Parochieteamvergadering

Van Jan Engelen:

Nu de bomen nog kaal zijn wacht ook onze kerk op groen.



Rouwkamer Pancratius-Sloten
Met eigen sleuteltoegang



Uitvaartverzorging
A.de Jong

020 - 6761337

**Ruim 55 jaar uw vertrouwen waard
vanuit ons familiebedrijf**

**Persoonlijk bereikbaar dag & nacht
Voor een uitvaart vanuit uw kerk
Voor al uw persoonlijke wensen**

thuisopbaring
uitvaartcentrum naar keuze
voor elk budget
Lid Keurmerk Uitvaartzorg
www.uitvaartcentrum-amsterdam
Sloterweg 1184 -Sloten

Vieringen

Zondag 24 maart 2024 Palmzondag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10.00 uur
Donderdag 28 maart 2024 Witte Donderdag	Eucharistieviering Voorgangers: Pastores L. Seeboldt / J. Engelen Lectrice: E. van Poelgeest	19.00 uur
Vrijdag 29 maart 2024 Goede Vrijdag	Kruisweg Voorganger: Pastor L. Seeboldt Kruishulde - DOP-groep	15.00 uur 19.00 uur
Zaterdag 30 maart 2024 Paaswake	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: M. Wester	21.00 uur
Zondag 31 maart 2024 Hoogfeest van Pasen	Eucharistieviering Voorgangers: Pastores L. Seeboldt / J. Engelen Lectrice: L. Denkers	10.00 uur
Donderdag 4 april 2024	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: S. de Groot	10.30 uur
Zondag 7 april 2024 2e zondag van Pasen	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lector: B. Everaardt	10.00 uur
Zondag 14 april 2024 3e zondag van Pasen	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: E. van Poelgeest	10.00 uur
Zondag 21 april 2024 4e zondag van Pasen	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: M. Wester met medewerking van Gastkoor Aalsmeer	10.00 uur
Donderdag 25 april 2024 Laatste donderdag	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: S. de Groot	10.30 uur
Zondag 28 april 2024 5e zondag van Pasen	Eucharistieviering Voorganger: Pastor L. Seeboldt Lectrice: L. Denkers	10.00 uur

Misintenties

Zondag 24 maart 2024

Arie Kunst

Zaterdag 30 maart en zondag 31 maart 2024 - Pasen

Joes Kloppenburg

Theo van der Meer

Siem en Marcel Rijkjes

Herman Ruhe

Jan Kramer

Harry van Hulsen

Hans Bruck

Zondag 7 april 2024

Douwe ter Schure

Jos Bos

Arie Fase

John de Groot

Kees en Nel Verweij-Knuist

Zondag 14 april 2024

Gré Schouten-Nelis

Theo van der Meer

Harry van Hulsen

Sonja Witteveen-de Adelhart Toorop

Henk van Rijn

Evert Bos

Anneke Doorenbosch-Schut

Zondag 21 april 2024

Joes Kloppenburg

Hans Bruck

Jan Kramer

Zondag 28 april 2024

Theo van der Meer

Rie van der A-Bouwhuis

Siem en Marcel Rijkjes

Reliekschrijn H. Bernadette van Lourdes

Een schrijn met een relik van de H. Bernadette Soubirous - de zieneres van Lourdes die later religieuze werd - zal in de periode van 1 tot 29 april 2024 ter verering een 'pelgrimstocht' maken in alle zeven Nederlandse bisdommen.

Sinds enkele jaren stelt het heiligdom van Lourdes een van de relieken van Bernadette gedurende korte tijd ter beschikking voor een rondgang in bisdommen over de hele wereld. De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april 2024) in de Onze-Lieve-Vrouwe-basiliiek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Jans-kathedraal in 's-Hertogenbosch. In de weken daartussen zal de relik korte tijd vereerd kunnen worden in tal van kerken verspreid over heel Nederland. Op die plaatsen worden vieringen, processies en activiteiten met betrekking tot de relik van deze heilige georganiseerd.

Verblijfsperiode van de schrijn
de verblijfsperiode is als volgt voorzien:

- 1 t/m 4 april Bisdom Roermond
- 4 t/m 8 april Bisdom Haarlem-Amsterdam
- 9 t/m 12 april Bisdom Rotterdam
- 13 t/m 16 april Bisdom Groningen-Leeuwarden
- 17 t/m 20 april Aartsbisdom Utrecht
- 21 t/m 24 april Bisdom Breda
- 25 t/m 29 april Bisdom Den Bosch

In ons bisdom Haarlem-Amsterdam

- Van donderdagavond 4 t/m maandagavond 8 april 2024 is de reliekschrijn van de H. Bernadette in ons bisdom:
- Van 4 t/m 5 april 2024 in de parochie H. Maria in Amstelveen (in de H. Urbanuskerk in Bovenkerk)
- Van 5 t/m 8 april 2024 in het heiligdom O.L.V. ter Nood te Heiloo.

Bron: Nationale Raad voor Liturgie



Kinderpagina

Wat heb je nodig voor een palmpaasstok?

- Ten eerste twee dunne latjes.
Een dun latje van ongeveer 50 centimeter en eentje van ongeveer 30 cm lang.
Maak een houten kruis van deze latjes.
- Omwikkel de latjes met gekleurd papier of lint, zodat je het hout niet meer ziet.
- Maak met een grote naald en stevig draad, een of meerdere slinger(s) van bijvoorbeeld pinda's, rozijnen, eitjes, gekleurd snoep en gedroogd fruit.
Hang de slinger aan de horizontale uiteinden van het kruis.
Je kunt de slinger met punaises in het hout vastzetten.
- Bevestig snoepjes, fruit (zoals mandarijnen) of leuke paasversiering aan een lint. Knoop ook deze versiering aan het kruis.
Het kruis kun je verder nog versieren met vlaggetjes of uitgeknipte paasfiguurtjes.
- Als laatste koop je een broodhaantjes bij de bakker en zet die op je stok.



Neem je versierde palmpaasstok op zondag 24 maart om 10.00 uur mee naar de kerk, dan kun je met je prachtige paasstok meelopen met de processie.

De betekenis van de versiering:

Het palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag)

Het brood van het haantje: Jezus verdeelt brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag)

De haan herinnert ons aan de haan die kraaide, nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag)

Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf (Goede Vrijdag).

De 30 rozijntjes staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verraadde.

De eieren zijn het symbool van de steen die voor het graf werd weggerold en als teken van nieuw leven. (Paaszondag)



Gebedsketting Karmel

24 februari 2024

Heer,
Zie met erbarmen neer op deze wereld.

We zijn de weg kwijt geraakt.
Overal lijden mensen onder het geweld
dat we elkaar aandoen.

Open onze ogen om het verdriet te zien.
Open onze harten en geef ons Uw liefde
en de zachtheid van een kind.

Zodat we ophouden met elkaar te bestrij-
den.
Bundel onze krachten om te vechten
tegen onrecht en ongelijkheid.

Laat ons met elkaar in vrede en liefde leven
In deze wereld, zoals U het bedoeld hebt.

Riet Blom – van Beek



Gebedsketting: Bid je mee op je eigen plaats?

Elke laatste zaterdag van de maand www.karmel.nl



De kinderen Muis scharrelen rond in de keuken op zoek naar kruimels. Dan komt mevrouw Bontje, de kosteres, koffie zetten. Tijd voor de muisjes om zich te verstoppert! Ook de pastoor komt handenwrijven binnen. "Ha! Koffie! Brenda, ik ga je even bijpraten over onze plannen voor de veertigdagentijd!" "Ik ben benieuwd, pastoor," zegt Brenda Bontje en schenkt de mokken vol. "Koekje erbij?" De muisjes juichen - héél zachtjes! De pastoor legt uit: "Het koffiedrinken na de viering zal ánders gaan. Geen koffie, thee en fris. Geen koekjes. We gaan voor Eénvoud!" Brenda kijkt verschrikt. Dat van die koekjes wist ze. Maar... "Geen koffie, thee en fris, pastoor?? Dat wordt toch bijzonder ongestvrij?". "Dat lijkt zo, Brenda, maar de mensen worden vervend met schoon kraanwater en crackertjes.

Zo ervaren ze dat er veel is om dankbaar voor te zijn". Brenda ziet zichzelf al kannen water klaarzetten. "Goed, pastoor," zegt ze. Maar de muisjes zijn in paniek. Ze rennen de keuken uit naar Kikker op zijn wijwaterbakje. "Kik! Help! De mensen gaan zondags geen koekjes meer eten! En ze gaan water drinken! We moeten VERHUIZEN! We gaan VERHONGEREN!". Kik lacht. "Het is vast niet voor altijd, muisjes." "Jawel hoor, de mensen moeten maar wennen aan eenvoud, zei de pastoor". Kik springt op de grond. "Dit duurt veertig dagen, tot Pasen." "O? Is de eenvoud dan voorbij?" piepen de muisjes opgelucht. "Nee," zegt Kik wijs, "De koekjes komen terug. De eenvoud blijft in de mensen achter. En dan vieren ze DANKBAAR Pasen."



Raadselversje

Wijske ging op zoek naar het eenvoudigste op aarde. Zij zocht het in haar huis en in haar straat en in haar stad. Alles was bijzonder, complex, en van hoge waarde, horloges, auto's, mobieltje, microchip en reuzenrad.

Wijske ging de natuur in en daar werd het ook niet beter. De planten en de dieren, nee, daar was geen eenvoud bij. Ze waren ingewikkeld, mooi tot op de millimeter. Steeds dieper ging ze zoeken en toen kwam ze er dichtbij.

Eenvoud was overal, verstopt in planten, dieren, mensen. Maar ook gewoon te zien, heel groot of klein en zonder kleur, altijd op weg naar het laagste punt, siepelend of plenzend, het vulde elke vorm, bescheiden, plat en zonder geur.

Wijske is weer thuis, nu kan ze eenvoud óveral voelen. Alles laat het groeien, onopvallend, kostbaar, rein. Het houdt de aarde warm én het helpt de aarde koelen. Het begin van alle leven, iets om zuinig op te zijn!

Weet jij wat Wijske vond?



Uit de Bijbel

Johannes de Doper zei: 'Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer. Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik.'

Uit Matteüs 3:11



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns

Kerklanken

Parochieblad HH. Engelbewaarders
Badhoevedorp

Colofon:

Kerklanken verschijnt acht keer per jaar en heeft een oplage van 300 exemplaren

Redactie:

Rob Sonder
Kees Verweij

Eindredactie:

Pastor L. Seeboldt (O. Carm.)
Luus van der Horst
Ineke Peereboom

Kopijdatum volgend nummer:

Verschijningsdatum: 28 april 2024
Kopij kunt u aanleveren via email:
secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl
voor 11 april 2024

Coördinatie bezorgen Kerklanken

P.J. van der A,
Zwaluwstraat 75,
1171 SN Badhoevedorp
Telefoon: 0206592660

Parochieteam bijeenkomst:

maandag 18 maart 2024 - 19.30 uur
woensdag 24 april 2024 - 19.30 uur

Adres parochiesecretariaat:

Adelaarstraat 15A
1171 TM Badhoevedorp
tel: 020 6592591

Rekeningnummers parochie:

ING Bank: NL07 INGB 0000 3565 63
RABO Bank: NL71 RABO 0393 617599

Informatie:

www.rkkerkbadhoevedorp.nl

Parochieteam:

Vice-voorzitter: Kees Verweij

Secretaris: Vacant

Penningmeester: Rob Sonder

Lid: Ineke Peereboom

Pastor: Loek Seeboldt (O. Carm.)